

Quyển.I

Di Lạc Liên Hoa Hội Thượng Phật.

Lời Nói Đầu

Liên Hoa Hội Thượng Phật là bộ kinh niệm Phật để đắc đạo và đắc được thiên cơ, các vị thiên sư đi nhập thất thông thiên nghe bộ kinh này làm cho trí thành tri, đạo thành chí nguyện của người tu thiên định mở tới đạo lục tâm thông.

Nghe bộ Kinh Liên Hoa Hội Thượng Phật, như nhẹ ra về điển giới, như thanh nhẹ ra về tâm lý làm cho tâm truyền thần, thần thâm khí hạo nhiên vào điều dưỡng Linh Quang, lòng thiên sư có Phật, trí thiên sư có đạo, tánh thiên sư học vô nan sự. Nhờ bình được trí mà thành tri, nhờ bình được tâm thông vạn lý.

Nghe sự niệm Phật Tam Thể như Liên Hoa Hội ở tâm mình, ánh sáng Phật Quang tiếp dẫn đạo sư, Thuyền Bát Nhã điều đến đưa hàng thiên sư vào bến giác, đêm thanh thiên sư ngộ Đạo Trời, Hội Chư Phật chứa Linh Quang mừng vui trong lòng bùng lên và khóc, và gọi Thầy Vô Danh Thị ơi! Con không biết lấy gì đền đáp ơn tình khai ngộ Linh Quang của Đức Thầy Vô

Danh Thị tiếp dẫn mà con đây thành Đạo thành Phật.

Kính Bái.
Đức Thầy Vô Danh Thị.

Thơ

Di Lạc là tâm của Đạo Trời
Kỳ hình Phật Pháp luyện Tam Ngôi
Kỳ duyên đôn ngộ Thầy di thượng
Phật Pháp kỳ nhân luyện Đạo Trời.

Di Lạc khai màn đến đôi Thiên
Kỳ kinh học đạo đắc Tâm Thiên
Khai cơ Tạo Hóa sanh thành đạo
Học thuyết nhà Nam đắc ngộ truyền.

Di Lạc Tam Kỳ đắc Thánh Tâm
Kỳ kinh bác ái mở không lòng
Độ tha vì đạo Thầy chuyển thế
Minh độ thiên sư đắc Huỳnh Đình.

Di Lạc ra đời ứng Hư Vô
Ông Thầy Tạo Hóa chuyển huyền cơ

Dạy dân cứu nước đang cùng khổ
Giàu mạnh thanh bình đặc thiên cơ.

Di Lạc dạy đời lúc đổi ngươn
Kỳ kinh Khoa Học đặc vô thường
Ra cơ di đạo cơ kỳ cuối
Đón nhận môn nhân thế Đạo Trời.

Di Lạc lâm phạm dạy bá gia
Trì kinh cho huệ mở Nam nhà
Di kinh thượng Phật tâm hoằng hóa
Phật học Đạo Trời đặc Liên Hoa.

Mười Hai Điều Bạc Minh Tâm Di Chánh.

1. Thiên định chi đạo: Bạc thiên định là đi tìm cái tâm lý vô hình để minh tâm rồi nhập định, đi vào trái tim của siêu quang hiệp nhất cùng đạo trong sự kiến tánh Phật Quang tròn đầy đạo đức; “Hàng Đắc Đạo.”

2. Hành nhơn chi đạo: Bạc thượng nhơn hành đạo chi dân đem tấm lòng ái quốc chi dân làm đạo nhơn chánh hạnh.

Bạc thần tử yêu quân chánh kiến, hiếu thuận chánh Tu Di của Trời của người, đem lại thái

bình trong đạo an dân của Thiên Tử là bảo vệ hiến ái của Quốc Gia; “Hàng Đạt Đạo.”

3. Phục kinh chi đạo: Xưa nay mở Đạo Trời văn minh điều hành từ trong kinh tạng phục lễ nhạc mở mang văn hóa.

Bậc thanh Văn Duyên Giác đắc đạo nhờ hàm học Kinh Trời nên thành chánh quả, vì vậy tôn trọng hiến văn kinh pháp văn hóa thanh cao là bậc biết bảo kinh bảo vệ thái bình; “Hàng Hiền Thần Đắc Đạo.”

4. Đức nhơn chi đạo: Kinh Trời dạy sự phục thiện để lòng nhơn quy vào sự đại giác chánh đức, Đạo Trời dạy nhơn loại biết nghiêng mình vào Đạo Lớn Háo Sanh. Bậc hành nhơn chi đạo phải xét lại mỗi mục thước tu học của mình để đủ hiến ái. “Hàng Nhơn Tiên Đắc Đạo.”

5. Lễ kính chi đạo: Kẻ sĩ thành Đạo Thánh Tiên Phật nên phục lễ kính hàng đầu, hàm học Tân Kinh là phục vị văn hiến lễ nhạc trong quốc gia triều chánh. Nhờ hành văn chi giáo am tường trung chánh chi đạo là bậc biết tôn trọng lễ kính; “Hàng Văn Nhơn Đạt Đạo.”

6. Trung chính chi đạo: Tỷ người sống an đồng nhịp độ của đại con tim, nên Trời Phật

nhân đồng nhất sự linh thiêng siêu hoá, đi vào con đường đại giải thoát. Bạc đạo như trung chính với Trời không để sai quấy chí nguyện, Bạc Thần Tử trung quân ái quốc không để lệch tiết độ, thần dân tôn trọng hiến pháp làm tròn bốn phận chi dân; “Hàng Thượng Như Đắc Đạo.”

7. Hiến ái chi đạo: Xưa nay bạc đạt đạo vì lòng từ bi tha kẻ thù lớn dâng đại ái vào đức trọng Háo Sanh. Bạc Phụ Từ Mẫu ái tha sai lầm của người giúp họ quy y chính đạo. Nhờ vào sự hiến ái nên Trời cho phục vị tại Thiên, Phật siêu nhân vào cửa Đạo nhà Phật; “Hàng Công Viên Quả Mãn.”

8. Bình đẳng chi đạo: Nước Trời lớn không đóng cửa phương tiện, nên Phật Tiên Thần Thánh và nhưn loại ai thành đạo được về. Hàng có tấm lòng chí nhân phải dứt bỏ cánh cửa phân biệt thiện ác chánh tà, để bình đẳng tiến hoá và tự do ngôn luận văn minh siêu thoát; “Hàng Đắc Tiên Như Chi Giáo.”

9. Hiếu đễ chi đạo: Gốc lớn của Tam Giáo Ngũ Chi do Trời sanh ra nên lễ kính Trời Phật Tiên Thiên, lễ nhạc phục vị thành đạo, nhưn Tiên minh lễ kính Quân Thần chi đạo, hiến pháp

chi gia để thành tài hoa nhưn trung chi giáo;
“Hành Đắc Nhưn Đạo.”

10. Hành văn chi đạo: Quốc thiếu kinh văn quốc văn chưa thành quốc, gia thiếu học sĩ gia chẳng thành gia. Bậc thành đạo chí nhân thay Trời Phật lập Tân Kinh Tân Pháp để phụng sự thái bình, và siêu hoá sự quê mùa ngu dân mặt pháp, phục hưng chánh đẳng chánh giác cho đời Tân Dân Minh Đức; “Hàng Thành Chánh Quả.”

11. Kinh Trời chi đạo: Trời là đạo lớn Chúa Tể Càn Khôn, là Cha chung sanh ra đường Hoàng Đạo, là Đạo Thiên Thượng chánh định muôn Vua. Phật Tổ Như Lai là Tổ của muôn Phật. Nên thờ Trời học Phật tu tâm phát trí tuệ để tôn kính bậc dựng đời lập Đạo. “Hàng Thông Thiên Đắc Đạo.”

12. Bảo quốc chi đạo: Quốc Gia là nhà lớn của trăm họ sống chung, nên Trời ban Thiên Tử để Nguyên Hanh Lợi Trinh an chánh đạo thiên hạ. Bậc đắc đạo cho đến Thần Dân phải biết bảo đạo tức vệ sự sáng lập của Đại Quốc Gia, cho đến Biên Quan Thần Đồng Tổ Quốc. “Hàng Tận Trung Đắc Đạo.”

Kính Bái
Đức Thầy Vô Danh Thị.

Liên Hoa Hội Thượng Phật.

Nam phương Thượng Đế Lập Đạo Trời,
Quần Tiên Chư Phật hải hội thái bình ca.

Mô Phật Tổ Như Lai lập Long Hoa Đại Hội
sắc phong Bồ Tát, Tỳ Kheo, La Hán thành Phật
pháp Tam Kỳ Phổ Độ, Như Ý Pháp Vương Phật
Thế Hội Rồng Tiên.

Pháp Như Ý Tâm Thiên là Pháp Vương
đàng chỉ đạo Bỉ Ngạn Hội Thượng Phật Tam
Ngươn.

Vương Hội Hoàng Kim Thánh Phật trực chỉ
Lôi Âm tự khai mở Bạch Vân Kỳ thọ ký.

Phật tức tâm trình ba sáng suốt khai hoá trí
tuệ viên dung.

Nam Mô Pháp Vương Phật.

Nam Mô Thế Âm Phật.

Nam Mô Di Đà Phật.

Nam phương Phật Mẫu thế hội Bồ Tát, Tiên
phong thượng hàng thực nữ tu đắc Liên Hoa
Tam Thế Phật.

Mô Quán Âm xuất thế độ Tâm Kinh cho hàng thực nữ trí tuệ Hội Quần Tiên.

Thế Giới Như Lai Phật Di Lạc đặc Đạo Trời dẫn đạo Thế Âm phụ nữ tu thành chánh quả.

Âm Ba Đại Hồn phục hoá cho phụ nữ tiếp nhận mười hai bộ Tâm Kinh tu thành quả vị.

Phật Tam Kỳ phụ nữ đặc liên thế đạo và Phật Pháp Như Lai.

Nam Mô Pháp Vương Phật.

Nam Mô Thế Âm Phật.

Nam Mô Di Đà Phật.

Nam thiên sư Hội Thượng Phật ra khỏi Tam Kỳ dục đức, dục tốc tu, dục tình, dục ái, thanh tịnh tâm điền đặc Phật tức Tâm Kinh.

Mô trí Đại Thừa là không trí, sanh tính trí tuệ Kim Quang tức trí huệ sanh Kim Thiên Tử.

Di nhân là từ bi và tha độ, di sư là bác ái và tha nhân, di Phật là không mình, không người để trái tim Linh Quang vô biệt niệm.

Đà là tánh pháp Linh Quang tư duy tu theo Như Ý Tâm Thiên giáp nối được Đại Khôi Linh Quang để tìm ta là Đức Phật.

Phật là trái tim không tướng vượt qua muôn ngàn trù tượng để đạo tức tâm và tâm tức Phật.

Nam Mô Pháp Vương Phật.

Nam Mô Thế Âm Phật.

Nam Mô Di Đà Phật.

Nam xuất đạo tức không màu nên tâm sinh vô sắc, tâm là lý vô hình nên trí sanh không sắc. Nhờ không sắc mà đắc Linh Quang.

Mô giới pháp thì thường giới, vô giới thì không biên giới, đến chỗ không biên giới tức tâm đã ra khỏi thế giới của Thiệu Quang.

Pháp là sự Vạn Năng của Vũ Trụ, lấy Vạn Năng mà hành chánh pháp thì ta đi đạo và đạo lại đi sự.

Vương là Đạo Vô Cực, đến Vô Cực thì Vương Hạnh Lợi Trinh sanh đạo ái quốc thanh bình.

Phật là tim sinh Linh Quang đưa ta vào chơn thiện là Phật, chơn mỹ là đạo, chơn tâm là ta và Phật thành liên thể.

Nam Mô Pháp Vương Phật.

Nam Mô Thế Âm Phật.

Nam Mô Di Đà Phật.

Nam là sức hút Trung Tim Sinh Lực làm cho thần ta truyền tâm và tâm ta truyền thần, sức hút đó giúp thần ta sanh linh minh thần giác.

Mô là khoảng trống của không gian giúp ta thâm chất xám của Vũ Trụ và bản thân ta kết thành Mâu Ni Châu của nhà Phật.

Thế là Hậu Thiên xuất thế là Tiên Thiên đem cái Hậu Thiên tu cái Tiên Thiên nên gọi là tu đạo, đem cái Tiên Thiên về nội tâm gọi là tu Phật. Nhờ làm được như vậy gọi là đắc đạo.

Âm là sự nghe của trí để trí tri, sự nghe của tâm để thông truyền mật lý, sự nghe của tánh pháp để đo đạt cạn sâu, sự nghe của thần minh mà tìm ra tam siêu của mật ngữ.

Phật là ta đi vào trong không tướng để dứt tướng tình, vào trong không giới để giải dục giới, vào trong không động để mở cửa sổ của con tim rồi nhìn ra Trời là Cha, Phật là Mẹ là Thầy. Đến đây tâm truyền thần, thần ta là Phật.

Nam Mô Pháp Vương Phật.

Nam Mô Thế Âm Phật.

Nam Mô Di Đà Phật.

Nam hoa tâm kết thành thanh sắc thanh quang, nên ngũ sắc phát ra từ trái tim sinh để quờn trình cho Vũ Trụ; màu vàng phát lòng nhân, màu xanh phát minh triết, màu đen phát tha tâm thông, màu đỏ phát hỷ nộ và hỷ lạc, màu trắng phát tinh hoa sáng suốt.

Mô phát hai màu ta học hai cõi, tới bảy màu ta học xong Hậu Thiên và Trung Giới, đến không giới nó phát ra màu trắng. Phát quang có từ tia sáng đó là ánh sáng của Thế Giới Bạch Vân Kỳ.

Di là tinh đầy thì sanh trình sáng, khí đầy thì sanh pháp thân, thần đầy thì xuất nhập đấng vân giá võ tự do.

Đà là thần đầy bớt lo bớt suy tư, khí đầy bớt đói bớt ngủ nghỉ, tinh đầy bớt háo thắng và bớt dục vọng.

Phật là tâm phát huệ, huệ sanh Kim Cang, trí phát tuệ, trí tuệ thông suốt thiên cơ.

Nam Mô Pháp Vương Phật.

Nam Mô Thế Âm Phật.

Nam Mô Di Đà Phật.

Nam trí Bắc Đẩu là trí sanh thượng học, tim Bắc Đẩu là tim có Quân Thần Tá Sứ, lòng của chí nhân có Thiên Đẩu Cang để hiệp ba sáu Thiên Cương. Nên gọi lòng của Thánh Nhân.

Mô tim mở cửa huyền cơ mới hiểu cái Đạo Lớn là không lời nói, ở trong cái mô giới của Thái Cực sanh vào Vô Cực. Nó là cái đạo nhập định để sanh ra đại trí tuệ.

Pháp là phương tiện của giải thoát, như qua biển phải có thuyền, qua biển khổ phải có thanh tịnh để có lối đi của trí tuệ. Đó là thượng nhân biết lập sự tu thân để thành chánh đẳng chánh giác.

Vương là đạo của người trên người, thân trên thân, sự an vị của Thượng Nhân và tâm lòng có ích quốc lợi dân nên gọi là Vương Phật.

Phật là văn minh như trí sanh thành huệ, tánh sanh thành Phật, tâm sanh thành đạo. Sự tròn đầy của Phật là Đạo, sự tròn Đạo của Trời gọi là Phật. Ấy mới gọi kim cổ kỳ quan.

Nam Mô Pháp Vương Phật.

Nam Mô Thế Âm Phật.

Nam Mô Di Đà Phật.

Nam Đẩu Thiên là hỏa của Thái Dương Hệ, nó mạng một tiềm năng làm cho Thần tận trung, làm cho Thánh tận nghĩa, làm cho Tiên tận hiếu, làm cho Phật tận độ. Nên gọi nó là chánh đạo của Trời lại là tiềm năng của Phật Pháp.

Mô là không gian có chứa thời gian, người tu đạo, tu giải thoát thời gian để đi vào không gian, cõi không có thời gian gọi là cõi thanh tịnh.

Thế giới không thời gian là cõi tịnh độ, cõi có thời gian nơi đó là nơi không tình tượng. Nên hàng thiên định gọi nó là Bồng Lai Tiên Cảnh.

Âm là nghe để hiểu, hiểu lớn dường như không, nhờ dường như không mà không sanh sự hiểu của ngã mạn, nhờ dường như không không sanh tâm chiếm đoạt. Sự nghe đó gọi là nghe được Diệu Âm Phật Pháp.

Phật là thay đổi tầm nhìn của trí để trí tuệ sinh ra, thay đổi tầm nhìn của ngũ quan cho giác quan sanh ra. Từ đó mới sanh tầm nhìn của ta là Phật.

Nam Mô Pháp Vương Phật.

Nam Mô Thế Âm Phật.

Nam Mô Di Đà Phật.

Nam tim sanh tâm gọi là Đạo Vô Hình, tâm sanh thần minh gọi là đạo của trí tuệ, thần minh sanh Kim Thiên Tử gọi là đạo tức tâm đó vậy.

Mô sự tha kẻ thù gọi là vị tha, sự dạy kẻ thù gọi là ái tha, sự yêu thương kẻ thù gọi là đại tha. Nên nhà Đạo đặc tha tâm thông là nhờ tha vạn thù để đặc đạo.

Di thượng tối lạc: Nhà Đạo không lập lực hà khắc gọi là đại bi, nhà Phật không lập lực nghiêm khắc gọi là đại hỷ, Thánh Hiền có đạo chi dân gọi là đại ân xá mà đặc đạo thái bình.

Đà La Ni là Phật từ bi không lập lực, A La Hán là bình đẳng chúng sanh. Nhờ bình đẳng Phật quang và bình đẳng nhân quyền. Nên đạo thiên sư là đạo giác ngộ.

Phật là thấy biết tự tánh như tha nhiều hơn thù, yêu nhiều hơn hận, cho nhiều hơn thu, tự giác nhiều hơn phạt và bố thí nhiều hơn chiếm đoạt, khiêm nhường nhiều hơn cầu kỳ, bỏ qua nhiều hơn ganh tỵ.

Nam Mô Pháp Vương Phật.

Nam Mô Thế Âm Phật.

Nam Mô Di Đà Phật.

Nam niệm Phật năm chữ là Tâm Thiên, Vương Pháp niệm năm chữ để ngũ uẩn giai không, ngũ nhạc dứt mộng uyển, ngũ hành giáp ngũ vân đi vào Bạch Vân Kỳ của năm chữ mà đắc đạo.

Mô ngũ sắc giải ngũ phong, ngũ quan mở ngũ giác, ngũ vân đưa nguyên thần ta đi vào Tiên Thiên Ngũ Hành để dứt Hậu Thiên; tánh mê tình, tâm mê dục, trí mê ái lạc, lòng mê công danh, thân mê thanh sắc.

Pháp Vương thường chuyển là hít khí hạo nhiên làm cho thần được ăn Tinh Tú Trời Trăng, làm cho nó đắc pháp sư chính ta là Phật.

Vương là đạo tại Trời là Thượng Đế, tại Vũ Trụ là tinh hoa, tại lòng người là chánh đạo. Nên ta thờ cái Đạo cao quý của Trời, tức trả hiếu cho Trời sinh ta thành đạo.

Phật là lòng của Thánh Nhân việc làm vì lợi ái quần sanh, vì lợi ích Quốc Gia gọi là thay Trời hành Đạo. Nên họ sinh trái tim mình di thiện gọi là tâm tức Phật.

Nam Mô Pháp Vương Phật.

Nam Mô Thế Âm Phật.

Nam Mô Di Đà Phật.

Nam cõi không động thiên sanh thiên cơ chi đạo.

Mô cõi vô tư thiên sanh Phật Pháp Diệu Âm.

Thế thiên là con người có tấm lòng nhân hậu.

Âm nghe để siêu lý chí thành ngữ hiện ra.

Phật hỏi lại lòng nhân chánh ái của hàng tu sĩ.

Nam Mô Pháp Vương Phật.

Nam Mô Thế Âm Phật.

Nam Mô Di Đà Phật.

Nam đại giác có trái tim bác ái giác tha.

Mô đại tha có tấm lòng chi dân ái quốc.

Di đại bố thí Tâm Kinh của Phật đại thí ngôn.

Đà đại thiện gia cái tâm cho nhiều hơn lấy.

Phật Đại Bồ Đề không lòng, không chiếm giữ của phi nhân.

Nam Mô Pháp Vương Phật.

Nam Mô Thế Âm Phật.

Nam Mô Di Đà Phật.

Nam yêu không hận đạo là đại giác.

Mô thương không hờn là đạo đại tu.
Pháp thù biết tha là hàng chánh ái.
Vương nghĩa biết dưng là đạo làm tròn.
Phật dưng lòng nhân là đạo hiến ái.

Nam Mô Pháp Vương Phật.
Nam Mô Thế Âm Phật.
Nam Mô Di Đà Phật.

Nam tim bác ái là trái tim vô biệt niệm.
Mô tim Bồ Đề là trái tim liễu ngộ trần ai.
Thế tim sinh là trái tim Bồ Tát không chiếm
giữ.
Âm tim nghe là trái tim nghe để biết vị tha.
Phật tim sinh là trái tim đôi tầm nhìn để đắc
đạo.

Nam Mô Pháp Vương Phật.
Nam Mô Thế Âm Phật.
Nam Mô Di Đà Phật.

Nam thấy để biết đi đường không phiền não.
Mô nghe để thông cái đạo lý phi thường.
Di hiểu cho thông ta là ai mà ta chưa ngộ.
Đà biết vì đây ta chưa mở đại tư nghi.

Phật cho đi để lòng trống lòng sanh huệ mạng.

Nam Mô Pháp Vương Phật.

Nam Mô Thế Âm Phật.

Nam Mô Di Đà Phật.

Nam đấng Tu Di ta chứa gì để ta tu nữa.
Mô mở Minh Cảnh Đài sao đạo chẳng vị tha.
Pháp Vương sanh sao ta không về chánh pháp.
Vương Hầu ơi sao quên ngàn kiếp Tu Di.
Phật lai sanh sao hiền sĩ chưa tỉnh thế.

Nam Mô Pháp Vương Phật.

Nam Mô Thế Âm Phật.

Nam Mô Di Đà Phật.

Nam phương mở trái tim hàng ma lớn.
Mô đạo vô thường không tu mấy ai qua.
Thế Ta Bà không tu tâm ai người ra bề khổ.
Âm Ba Đại Hồn kêu con mấy ai nghe.
Phật đã hạ sanh sao Thần Tiên còn mê ái.

Nam Mô Pháp Vương Phật.

Nam Mô Thế Âm Phật.

Nam Mô Di Đà Phật.

Nam hàng thượng sĩ có nguôi lòng dục giả.
Mô hàng Tu Di có nguôi trí nhân canh.
Di hàng vĩ nhân làm gì để nhân giải thoát.
Đà hàng anh thư có tịnh niệm để quy hồi.
Phật hàng Thanh Văn có tỉnh lòng viên giác.

Nam Mô Pháp Vương Phật.

Nam Mô Thế Âm Phật.

Nam Mô Di Đà Phật.

Nam đức đã động, động hoài không còn đức.
Mô trí không thần sự không trí huệ về đâu.
Pháp không tu đổi thời kỳ ai thành đại giác.
Vương không ngôi hàng Tỳ Kheo, Chúa
Thánh đâu thờ.
Phật không tiếp nhận ai đưa ta vào nhà Phật.

Nam Mô Pháp Vương Phật.

Nam Mô Thế Âm Phật.

Nam Mô Di Đà Phật.

Nam trí không thiên trí nào thành trí tuệ.
Mô đạo không tu thiên lý ở đâu về.
Thế không tu thân Kim Thân đâu chi thủy.

Âm Ba viết thành kinh lý không nghe sao gọi là tâm.

Phật không ma cho nhiều thành Công Đức Phật.

Nam Mô Pháp Vương Phật.

Nam Mô Thế Âm Phật.

Nam Mô Di Đà Phật.

Nam nhập định thiên cơ sanh tri định.

Mô nhập vào trong huệ trong đó sinh ra.

Di nhập vào tim, tim sinh tim đại giác.

Đà nhập vào trong thiên lý hoá từ tâm.

Phật là lòng không lòng sự chứa không phiền não.

Nam Mô Pháp Vương Phật.

Nam Mô Thế Âm Phật.

Nam Mô Di Đà Phật.

Nam thánh và phàm trong giác ngộ hay mê.

Mô lòng nhân sanh, sanh chứa Hư Vô đại định.

Pháp là phương tiện, Phật nhờ pháp mà thành.

Vương là quyền binh được đạo rồi an đạo.

Phật là tình yên siêu giác của bậc chơn tu.

Nam Mô Pháp Vương Phật.

Nam Mô Thế Âm Phật.

Nam Mô Di Đà Phật.

Nam đạo truyền thần minh sanh tâm tức Phật.

Mô đức là thánh linh tâm linh đặc huệ khai.

Thế giới không gian độ thời gian là tận độ.

Âm công dương, dương thành trưởng bằng âm.

Phật sinh tâm, tâm sanh Linh Quang thành đạo.

Nam Mô Pháp Vương Phật.

Nam Mô Thế Âm Phật.

Nam Mô Di Đà Phật.

Nam Phật xuất sư, sư dạy Phật không tướng.

Mô đạo xuất tiềm năng, tiềm năng đặc nguyên thân.

Di tâm xuất thần, thần sanh minh tâm kiến tánh.

Đà tánh xuất nhân quyền bình đẳng đạo dưỡng sinh.

Phật xuất nhân thân, nhân thân tùy duyên hoá hải.

Nam Mô Pháp Vương Phật.

Nam Mô Thế Âm Phật.

Nam Mô Di Đà Phật.

Nam định được tâm, tâm sanh huệ thành đạo.
Mô định được lòng nhân, lòng nhân xuất chân nhân.

Pháp định văn, văn ngôn sanh đại trí tuệ.

Vương định thần, thần minh bảo vệ Linh Vương.

Phật định phong qua biển ái thế gian giàu mạnh.

Nam Mô Pháp Vương Phật.

Nam Mô Thế Âm Phật.

Nam Mô Di Đà Phật.

Nam đầu vân ra khỏi hàng rừng nhu biển thánh.

Mô đầu phương ra khỏi lý thuyết của vân đàn.

Thế đầu đăng quang đạt đạo mình không mình để an đạo.

Âm đầu ngôn lập ngôn có thanh điểm Tâm Kinh.

Phật đầu cang an Đạo Thiên Cang vào Đạo Thần Tướng.

Nam Mô Pháp Vương Phật.

Nam Mô Thế Âm Phật.

Nam Mô Di Đà Phật.

Nam Đạo Trời khai thời kỳ Kỷ Nguyên Di Lạc.

Mô Pháp Phật khai chánh pháp Bạch Vân Kỳ.
Di Thánh Kinh khai Tam Kỳ di đạo di Phật,
Đà lòng nhân khai Thánh Đức Đại Hoàng Kim.

Phật tâm khai Liên Đài Hội Thượng Phật.

Nam Mô Pháp Vương Phật.

Nam Mô Thế Âm Phật.

Nam Mô Di Đà Phật.

Nam ngũ giới khai sanh ngũ quan, ngũ sắc.
Mô ngũ sắc khai sanh thanh sắc thanh quang.
Pháp Vương khai giàu mạnh thanh bình Phật Pháp.

Vương Đạo sanh chu kỳ tu đạo Đại Hoàng Kim.

Phật Di Lạc hạ sanh thành Đức Thầy Vô Danh Thị.

Nam Mô Pháp Vương Phật.

Nam Mô Thế Âm Phật.

Nam Mô Di Đà Phật.

Nam Âu Phật học cái đạo di nhưn đạo tức tâm.

Mô Ấ Phật học cái Đạo Tu Di Sơn khai mở tiềm năng.

Thế Kiết Phật học cái đạo tư duy đi vào trực giác.

Âm Ấ Phật học cái nhãn tạng tâm tức Tâm Kinh.

Phật Tỳ Kheo Phật học thiên cơ sanh minh đạo.

Nam Mô Pháp Vương Phật.

Nam Mô Thế Âm Phật.

Nam Mô Di Đà Phật.

Nam La Hán Phật học thể huyền kinh võ Phật.

Mô Bồ Tát Phật lập công đức cho đủ viên dung.

Di Đại Giác Kim Tiên Phật học đạo chí nhân xử thế.

Đà Kim Thiên Tử Phật học Tâm Thiên để đắc Kim Thân.

Phật đắc nhất công thành công viên quả mãn.

Nam Mô Pháp Vương Phật.

Nam Mô Thế Âm Phật.

Nam Mô Di Đà Phật.

Nam Thần vô hình luyện vô trần để giải thoát.

Mô Thánh không hình luyện vô tướng để phi lai.

Pháp Tiên không tướng giới đi vào Diệu Âm Phật Pháp.

Vương Tiên Thiên thờ Trời chánh thanh tịnh Linh Quang.

Phật Tỳ Kheo là tùy thời biến dịch cho đạt đạo.

Nam Mô Pháp Vương Phật.

Nam Mô Thế Âm Phật.

Nam Mô Di Đà Phật.

Nam thiên sư tịnh tâm, tâm tịnh sanh Kim
Thiền Tử.

Mô thiên sư di đạo, đạo di Phật đấng Thiên Sư.

Thế thiên sư không mình không người đi vào
đạo xuất thế,

Âm thiên sư không lời nói mà tham ngộ tiếng
Trời.

Phật thiên sư không tranh đạo, đạo không đó
đắc di sư.

Nam Mô Pháp Vương Phật.

Nam Mô Thế Âm Phật.

Nam Mô Di Đà Phật.

Nam Phật và sư cách nhau chỗ động và tịnh.

Mô Phật và tâm cách nhau chỗ giác và mê.

Di Phật và ta cánh nhau chỗ đốn và ngộ.

Đà Phật và Linh Sơn cách nhau chỗ Thánh và
phàm.

Phật và Tâm Kinh cách nhau chỗ trí và huệ.

Nam Mô Pháp Vương Phật.

Nam Mô Thế Âm Phật.

Nam Mô Di Đà Phật.

Nam Phật tức tâm, tâm thiên lý đó không ma.

Mô Phật tức Linh Quang, Linh Quang đó không tà.

Pháp Phật tức trí tuệ, trí tuệ lớn không tham lợi ái.

Vương Phật tức thiên cơ, thiên cơ lớn tham ngộ lòng Trời.

Phật tức văn minh, văn minh lớn là Kỷ Nguyên Di Lạc.

Nam Mô Pháp Vương Phật.

Nam Mô Thế Âm Phật.

Nam Mô Di Đà Phật.

Nam Phật giác ngộ nhờ thiên cơ đi vào tham ngộ.

Mô Phật giác tha nhờ tha ngộ mà độ nhân duyên.

Thế Phật không tranh nhờ không tranh mà sanh Thánh Đức.

Âm Phật dưng trình đạo ái quốc có lòng nhân.

Phật dưng trung làm Đạo Thần Tiên tròn nhân nghĩa.

Nam Mô Pháp Vương Phật.
Nam Mô Thế Âm Phật.
Nam Mô Di Đà Phật.

Nam thiên sư giai ngộ Phật Quang không bá nạp.

Mô thiên sư tu Đạo Trời là bảo hộ Quốc Gia.
Di thiên sư ái quốc gia là trả ân cho Tổ Quốc.
Đà thiên sư yêu con dân là giải thoát quê mùa.
Phật thiên sư yêu quê hương là trả ân tri ngộ.

Nam Mô Pháp Vương Phật.
Nam Mô Thế Âm Phật.
Nam Mô Di Đà Phật.

Nam đạo dạy thiên sư là Đạo Háo Sanh tha thù để thành đạo.

Mô đạo dạy thiên sư từ bi không lập luật sát nhân để di nhơn.

Pháp đạo dạy thiên sư tâm bác ái là tâm vô quái ngại.

Vương đạo dạy thiên sư chánh giác là đạo ái mộ Quốc Gia.

Phật đạo dạy thiên sư chánh đẳng là lòng Thánh Sư có ái quốc.

Nam Mô Pháp Vương Phật.
Nam Mô Thế Âm Phật.
Nam Mô Di Đà Phật.

Nam Trời dạy thiên sư thờ Đạo Trời là đạo di sư.

Mô Trời dạy thiên sư thờ Phật Pháp là tu đạo di thiện.

Thế Trời dạy thiên sư xuất thế là Đạo Lớn đến không mình.

Âm Trời dạy thiên sư Hội Thượng Phật là lòng ái quốc.

Phật Trời dạy thiên sư giác ngộ dân ái đến hộ Quốc Gia.

Nam Mô Pháp Vương Phật.
Nam Mô Thế Âm Phật.
Nam Mô Di Đà Phật.

Nam ngộ Đạo Lớn là giai không Phật để đắc pháp.

Mô ngộ Đạo Trời là giai không pháp để đắc huyền cơ.

Di ngộ đạo tâm là giai không ta là Phật để đắc thiên lý.

Đà ngộ đạo kỳ tâm là không tánh để tánh pháp viên dung.

Phật ngộ đạo kỳ nhân là không phạm để đắc chân nhân.

Nam Mô Pháp Vương Phật.

Nam Mô Thế Âm Phật.

Nam Mô Di Đà Phật.

Nam Thiên Thâu Thiên như vào trong Nhất Xích.

Mô Địa Thâu Địa như vào trong Nhất Thốn.

Pháp ngũ hành thâu ngũ hành như đắc tâm tinh.

Vương Ngũ Pháp thâu Ngũ Vương để đắc Vương Đạo.

Phật thâu ngũ vân ra vào đập gió đè mây.

Nam Mô Pháp Vương Phật.

Nam Mô Thế Âm Phật.

Nam Mô Di Đà Phật.

Nam Bạch Hạc đứng trên lưng Linh Quy là tâm quy đạo.

Mô Huỳnh Long khai nhâm mạch mở Thiên Đài.

Thế Xích Long đốc mạch sanh ra huyền vũ.

Âm kinh khai Bạch Hồ giữ rừng nhu.

Phật tâm khai ánh sắc vàng bao trùm khắp cả.

Nam Mô Pháp Vương Phật.

Nam Mô Thế Âm Phật.

Nam Mô Di Đà Phật.

Nam Phật cao quý là trái tim biết dâng công đức.

Mô Phật trình sáng là tánh nhân ái biết tha thù.

Di Phật minh tâm là cái tâm không phiền não.

Đà Phật di sư là cái đạo ái quốc tề gia.

Phật di Phật là lòng thiên sư vô biệt niệm.

Nam Mô Pháp Vương Phật.

Nam Mô Thế Âm Phật.

Nam Mô Di Đà Phật.

Nam đạo kính, đức công đức tròn đầy thành Phật.

Mô đạo quý nhân, lòng của Thánh Nhân có vị tha.

Pháp đạo quý chánh pháp, pháp là phương tiện giải thoát,

Vương đạo quý thiên cơ, Vương Đạo mở lậu tận thông,

Phật quý Thánh Nhân, Thánh Nhân là hàng đặc đạo.

Nam Mô Pháp Vương Phật.

Nam Mô Thế Âm Phật.

Nam Mô Di Đà Phật.

Nam Thiên Môn Đức Ngọc Đế thân sở luân hồi.

Mô Tam Giáo Tiên gia thi nhân cách của nhà Phật.

Thế đạo quy nhất Trời Phật một Đạo Trời sanh.

Âm thanh của Vũ Trụ là Âm Ba Đại Hồn chỉ đạo.

Phật là chí nguyện của thiên sư tu đặc Kim Thân.

Nam Mô Pháp Vương Phật.

**Nam Mô Thế Âm Phật.
Nam Mô Di Đà Phật.**

Nam đạo quân tử là đạo không thù để bác ái.
Mô đạo quân tử là đạo không hận để dưng yêu.
Di đạo quân tử là đạo không ma để ái quốc.
Đà đạo quân tử là đạo không tà để an dân.
Phật đạo quân tử là đạo không trần để thoát nhân quả.

**Nam Mô Pháp Vương Phật.
Nam Mô Thế Âm Phật.
Nam Mô Di Đà Phật.**

Nam quân tử ngộ lớn thiên sư xả phú cầu bản an.
Mô quân tử giác ngộ lớn thiên sư xả thân đi cầu đạo.
Pháp quân tử ái dân lớn Thiên Sư xả cái máy tư duy.
Vương quân tử tu cái tu chính quốc gia giàu mạnh.
Phật quân tử an bốn phận để giải thoát thiên cơ.

Nam Mô Pháp Vương Phật.

Nam Mô Thế Âm Phật.

Nam Mô Di Đà Phật.

Nam thực nữ ngộ lớn tu đạo đơn giản không cầu kỳ.

Mô thực nữ giác ngộ lớn đại giác không thị không phi.

Thế thực nữ tha lớn dưng yêu không tình không hận.

Âm thực nữ thương lớn cho đi để giải thoát đại tham.

Phật thực nữ quý lớn dưng trình để thâm tinh hoa chất xám.

Nam Mô Pháp Vương Phật.

Nam Mô Thế Âm Phật.

Nam Mô Di Đà Phật.

Nam phụ nữ giải thoát là giải cái tâm vô nan sự.

Mô phụ nữ hành như là hành đạo xử thế có lòng nhân.

Di phụ nữ liễu ngộ là liễu cái tâm cầu kỳ di hận.

Đà phụ nữ giác tha là tha như tình có tướng và không.

Phật phụ nữ di nhân là học sự di ngôn làm tròn bốn phận.

Nam Mô Pháp Vương Phật.

Nam Mô Thế Âm Phật.

Nam Mô Di Đà Phật.

Nam phụ nữ siêu nhân, siêu cái đa sầu đa cảm.
Mô phụ nữ siêu nhân phạm để sanh hoá kim đơn.

Pháp phụ nữ luyện Tâm Kinh để cải cách thiện và ác.

Vương phụ nữ bỏ qua cho trái tim quá khứ vượt thời gian.

Phật phụ nữ nâng cái lòng nhân để ta thành Thánh Nữ.

Nam Mô Pháp Vương Phật.

Nam Mô Thế Âm Phật.

Nam Mô Di Đà Phật.

Nam phụ nữ siêu phạm là siêu vào lòng không phiền não.

Mô phụ nữ siêu thường tâm là siêu thức của thời gian.

Thế phụ nữ biết tâm thính không trói mình trong thương và hận.

Âm phụ nữ biết hồi tâm là ra ngoài bóng tối vô minh.

Phật muốn phục sinh không để mình mê âm thính sắc tướng.

Nam Mô Pháp Vương Phật.

Nam Mô Thế Âm Phật.

Nam Mô Di Đà Phật.

Nam phụ nữ dâng lòng nhân để đạo chí nhân thọ ái.

Mô phụ nữ dâng trung cang để tiết độ sứ sơn hà.

Di phụ nữ dâng tinh hoa để thành hàng Bồ Tát.

Đà phụ nữ dâng Tâm Thiên để thế Hội Liên Hoa.

Phật phụ nữ dâng tinh thần của bậc chân nhân siêu giác.

Nam Mô Pháp Vương Phật.

**Nam Mô Thế Âm Phật.
Nam Mô Di Đà Phật.**

Nam phụ nữ bố thí ngôn để đạt thiên ngôn Phật ngữ.

Mô phụ nữ bố thí nhân cách để đắc Thượng Tiên.

Pháp phụ nữ bố thí tình siêu để đi vào tha ái.

Vương phụ nữ bố thí kinh văn để công đức ta thành.

Phật phụ nữ bố thí thiện duyên để Bồ Tát đắc đạo.

**Nam Mô Pháp Vương Phật.
Nam Mô Thế Âm Phật.
Nam Mô Di Đà Phật.**

Nam phụ nữ tu thân để thắng lòng chi đạo.

Mô phụ nữ tha ái để thắng tánh ái trượng phu.

Thế phụ nữ tha thù để trùng tu ta là Đức Phật.

Âm phụ nữ tha lòng mình giải thoát kiếp trầm luân.

Phật phụ nữ tha tâm thông mở được thần giao cách cảm.

Nam Mô Pháp Vương Phật.
Nam Mô Thế Âm Phật.
Nam Mô Di Đà Phật.

Nam tiểu ái biết tha, đại ái là dâng công đức.
Mô tiểu tình biết tha, đại tình là phù trợ quốc gia.

Di tiểu thương biết hoà, đại tình thương là mở rộng.

Đà tiểu giáo biết nhường, đại hoan hỷ mới thành tri.

Phật tiểu xảo biết không làm, đại Phật duyên mới hoằng pháp.

Nam Mô Pháp Vương Phật.
Nam Mô Thế Âm Phật.
Nam Mô Di Đà Phật.

Nam tâm có luyện thì pháp mở tâm là Phật.
Mô trí có luyện đạo thì trí mới đắc thành tri.
Pháp có Minh Sư thì đạo mở mang sự tri thức.
Vương Đạo có luyện rèn tánh Phật mới Như Lai.

Phật Đạo có tu thân thì Kim Thân mới pháp thí.

**Nam Mô Pháp Vương Phật.
Nam Mô Thế Âm Phật.
Nam Mô Di Đà Phật.**

Nam Tâm Pháp có tu trái tim mới đổi đường đi đạo.

Mô Tâm Kinh có học sự giác ngộ lớn mở thiên cơ.

Thế hội Phật Sư, Phật sư chỉ đường tim tu đại giác.

Âm dương nghịch chuyển tận thế ai cứu tim thần.

Phật không sanh tim Linh Quang đâu ta thành chánh quả.

**Nam Mô Pháp Vương Phật.
Nam Mô Thế Âm Phật.
Nam Mô Di Đà Phật.**

Nam tu không luyện Tâm Thiên, Thuyền Bát Nhã ai đưa.

Mô học không luyện tâm kim, tim nào sanh Kim Thiên Tử.

Di đạo không có Minh Sư ai di đạo di Phật để ta thành.

Đà lòng không phát quang chùng nào sự tu tâm thành đạo.

Phật không lòng chí nhân niệm Phật mãi cũng không thành.

Nam Mô Pháp Vương Phật.

Nam Mô Thế Âm Phật.

Nam Mô Di Đà Phật.

Nam không luyện tim pháp thiên cơ ai siêu giác.

Mô không biết ta là ai, ai dẫn đến dẫn độ ta.

Pháp không Minh Sư ai là thiên sư dạy ta chánh ngộ.

Vương không vị ai pháp thí cho các thiên sư.

Phật không thuyên pháp ai đưa chúng sanh về Bỉ Ngạn.

Nam Mô Pháp Vương Phật.

Nam Mô Thế Âm Phật.

Nam Mô Di Đà Phật.

Nam chánh Linh Quang đạt đạo để du thiên.

Mô chính linh vân đạt đạo để ngay chánh kiến.
Thế chánh linh ngữ đạt đạo để mở tiềm năng.
Âm chánh thiên ngôn đạt kinh để chánh an huệ mạng.
Phật chánh tư nghì đạt pháp sanh xuất thiên cơ.

Nam Mô Pháp Vương Phật.
Nam Mô Thế Âm Phật.
Nam Mô Di Đà Phật.

Nam nhân xuất đạo, thiên sư Tu Di Phật.
Mô Thần xuất Thánh, thiên sư mở Thánh Tâm.
Di xuất Tiên, thiên sư học thiên cơ di đức.
Đà Tiên xuất Tiên Thiên, Thiên Sư học ái quốc gia.
Phật xuất thiên sư, thiên sư hành đạo dưng ái.

Nam Mô Pháp Vương Phật.
Nam Mô Thế Âm Phật.
Nam Mô Di Đà Phật.

Nam Long xuất văn chương tìm Long ẩn đạo.
Mô năng xuất Thánh Nhân, Thánh Nhân ái sơn hà.

Pháp Phụng xuất binh thơ tài hoa sanh đại võ
tước.

Vương Quy xuất huyền cơ thông đạt máy
thiên cơ.

Phật xuất Tâm Kinh đem thái bình giàu mạnh.

Nam Mô Pháp Vương Phật.

Nam Mô Thế Âm Phật.

Nam Mô Di Đà Phật.

Nam Phật di ngôn Thần Tiên tu Vương Pháp
đạt đạo.

Mô Phật di kinh thần dân tu Như Ý phát Tâm
Kinh.

Thế Phật di sư Thần Tiên tu Tâm Thiên đạt
như ý.

Âm Phật di pháp thân Thần Tiên tu đắc Kim
Thân.

Phật pháp di tâm Thần Tiên tu theo đời
Thượng Nguyên Thánh Đức.

Nam Mô Pháp Vương Phật.

Nam Mô Thế Âm Phật.

Nam Mô Di Đà Phật.

Nam Hội Thượng Phật di Phật đấng Thiên Cơ.
Mô Hội Thượng Tiên di sư đấng Tỳ Kheo Phật.
Di Hội Thần Long di Tiên Đạo đấng Tiên Sư.
Đà Hội Long Vân di đạo Thần Tiên đấng Kim
Quang.

Phật Hội Rộng Tiên, nhà Nam khai Thiên lập
Địa.

Nam Mô Pháp Vương Phật.

Nam Mô Thế Âm Phật.

Nam Mô Di Đà Phật.

Nam thiên định khai thiên nhãn thông, thông
thiên lý.

Mô thiên định khai thiên nhĩ thông, thông suốt
huyền cơ.

Pháp thiên định khai tha tâm thông, thông trí
đại bi.

Vương thiên định khai túc mạng thông, thông
linh giác.

Phật thiên định khai thần túc thông, thông trí
huyền cơ.

Nam Mô Pháp Vương Phật.

Nam Mô Thế Âm Phật.

Nam Mô Di Đà Phật.

Nam thiên định khai lậu tận thông, thông linh Tam Giới.

Mô thiên định khai thần huệ thông, thông suốt Đạo Trời.

Thế thiên định khai chơn như thông, chơn như huệ mạng.

Âm thiên định khai chơn tánh thông Phật Pháp thiên tài.

Phật thiên định khai thần quang thông hà sa Tam Thế.

Nam Mô Pháp Vương Phật.

Nam Mô Thế Âm Phật.

Nam Mô Di Đà Phật.

Nam thiên định tâm khai các giác quan linh cảm.

Mô thiên định trí khai tánh Nhãn Tạng Tâm Kinh.

Di thiên định trí tri, tri ra thiên cơ chi đạo.

Đà thiên định thông thiên tâm ra bản thể chơn hơn.

Phật thiên định thông thiên du học trên Thiên Thượng Giới.

Nam Mô Pháp Vương Phật.
Nam Mô Thế Âm Phật.
Nam Mô Di Đà Phật.

Nam thiên định ngộ, ngộ cái ngộ ta là ai trong Thiên Đạo.

Mô thiên định giác cái giác quan thứ sáu mở tiềm năng.

Pháp thiên định hiểu cái hiểu kỳ hình trong vô tướng.

Vương thiên định biết cái biết của bản thể chơn Tiên.

Phật thiên định an cái an của kỳ kinh sinh lục độ.

Nam Mô Pháp Vương Phật.
Nam Mô Thế Âm Phật.
Nam Mô Di Đà Phật.

Nam thiên định học, học cái học kỳ nhân đạt đạo.

Mô thiên định kính cái kính cổ nghinh kim.

Thế thiên định đi cái tâm đi mây về hiệp gió.
Âm thiên định đến cái đến của Thiên Đạo học
di sư.

Phật thiên định quy cái quy tâm vào nhất đạo.

Nam Mô Pháp Vương Phật.

Nam Mô Thế Âm Phật.

Nam Mô Di Đà Phật.

Nam di thiện, thiện di sư đặc pháp.

Mô Di Lạc tối thiện không ác đạo thiên sư.

Di di tâm tâm không thiện ác đạo miễn bàn.

Đà di sư tâm thiên sư vô biện bác.

Phật di ngôn dùng không lời đốn ngộ thiên
môn.

Nam Mô Pháp Vương Phật.

Nam Mô Thế Âm Phật.

Nam Mô Di Đà Phật.

Nam di Thần, Thần Tiên không biện bạch.

Mô di Thánh, Thánh thiện không phân bua.

Pháp di Tiên, Thánh Tiên không biện bác.

Vương di Đạo, Đạo Lớn không phân tranh.

Phật di Thiên, Thiên Đạo không phân thiện và ác.

Nam Mô Pháp Vương Phật.
Nam Mô Thế Âm Phật.
Nam Mô Di Đà Phật.

Nam di ngôn Phật kinh không tham chiến.
Mô di pháp, pháp Phật không sát nhân.
Thế di nhân lòng nhân không tranh đấu.
Âm di thiện, bậc chơn thiện không sát sanh.
Phật di sư, lòng thiên sư không ác báo.

Nam Mô Pháp Vương Phật.
Nam Mô Thế Âm Phật.
Nam Mô Di Đà Phật.

Nam Di Đà Phật Sư minh di thiện, Phật không Thiện.
Mô Di Lạc Phật Sư hoan hỷ an thiên tức an tâm.
Pháp di tâm thiên sư lòng Phật không ác lai ác báo.
Vương di đạo, đạo gia bất chiến để viên thành.

Phật di đức, đức cao quên mình công cao không đức.

Nam Mô Pháp Vương Phật.
Nam Mô Thế Âm Phật.
Nam Mô Di Đà Phật.

Nam thiên sư đắc thánh tâm, tâm thanh không tánh.

Mô thiên sư đắc Thánh Sư, tâm định không sư.

Thế thiên sư đắc chơn như huệ khai không sắc.

Âm thiên sư đắc chơn tâm huệ phát không tâm.

Phật thiên sư đắc tha tâm thông, tâm liễu ngộ không ta.

Nam Mô Pháp Vương Phật.
Nam Mô Thế Âm Phật.
Nam Mô Di Đà Phật.

Nam thiên sư ngộ không là ngộ đạo ta không tướng.

Mô thiên sư giác ngộ là ngộ lớn không hình.

Di thiên sư ái tha là tha thù diệt khổ.

Đà thiên sư giác tha là tha quá khứ đạo gia.
Phật thiên sư vị tha là độ ma tu thành đạo.

Nam Mô Pháp Vương Phật.
Nam Mô Thế Âm Phật.
Nam Mô Di Đà Phật.

Nam thiên sư không tình để không tâm thành đạo.

Mô thiên sư không tính công để công đức tròn đầy.

Pháp thiên sư không có ta để sanh ta ra bờ khở.

Vương thiên sư không có cầu kỳ, đơn giản nhạt lòng ma.

Phật thiên sư không mưu cầu để giai không chánh giác.

Nam Mô Pháp Vương Phật.
Nam Mô Thế Âm Phật.
Nam Mô Di Đà Phật.

Nam thiên sư tu cái tâm sinh liễu tướng ta là Phật.

Mô thiên sư tu cái tính giác ngộ liễu phàm ngôn.

Pháp thiên sư tu cái không ta để mau thành chánh quả.

Vương thiên sư tu cái trí không trí để huệ mau sanh.

Phật thiên sư tu cái không tu mới tu vào đại giác.

Nam Mô Pháp Vương Phật.

Nam Mô Thế Âm Phật.

Nam Mô Di Đà Phật.

Nam thiên sư tu đạo không tính, có tính không để thoát thai lòng.

Mô thiên sư tu pháp không cầu có cầu không để tìm an lạc.

Thế thiên sư tu không trí, không cầu trí lớn thì huệ lai sanh.

Âm thiên sư lòng cho an, sự an tâm sanh huệ mạng.

Phật thiên sư dứt cầu xin, đạo an tâm đạo đó nó sinh.

Nam Mô Pháp Vương Phật.

**Nam Mô Thế Âm Phật.
Nam Mô Di Đà Phật.**

Nam thiên định không cầu tâm, liễu trần tâm tâm tự phát.

Mô thiên định không cầu siêu, liễu trí phàm trí lớn tự linh.

Di thiên định không cầu an, sự an tâm tâm sanh chơn lý.

Đà thiên định không cầu kỳ, sự không tánh sanh tánh Phật Quang.

Phật thiên sư không lòng riêng, sự không lòng sanh thiên cơ tham ngộ.

**Nam Mô Pháp Vương Phật.
Nam Mô Thế Âm Phật.
Nam Mô Di Đà Phật.**

Nam thiên định không tụng kinh tâm kinh sinh đại hỷ.

Mô thiên định không chày kinh tâm tịnh huệ đó sinh theo.

Pháp thiên định không cho mình cao, sự không cao ta bình tâm lý.

Vương thiên định không tranh đạo sự tàng ẩn của đạo mới mở ra.

Phật thiên định không bảo danh, sự không danh thành vô lượng công đức.

Nam Mô Pháp Vương Phật.

Nam Mô Thế Âm Phật.

Nam Mô Di Đà Phật.

Nam nhập định là đi tìm thiên ngoại chi Tiên.

Mô nhập định là tu cái Tu Di thiên cơ khai huệ.

Pháp nhập định là ngộ lớn biết tàng ẩn thiên cơ.

Vương nhập định là thông Thiên rồi biết an phận đạo.

Phật nhập định là đánh thức tâm tình ngộ đạo lớn không ta.

Nam Mô Pháp Vương Phật.

Nam Mô Thế Âm Phật.

Nam Mô Di Đà Phật.

Nam nhập định huệ từ trong nó phát ra ngoài.

Mô nhập định lòng không lòng chứa Kim Đơn Phật Pháp.

Thế nhập định không thế trần để giải thoát thời gian.

Âm nhập định không lời nói để nghe pháp tánh siêu quang.

Phật nhập định không văn kinh để tâm thính vô biệt niệm.

Nam Mô Pháp Vương Phật.

Nam Mô Thế Âm Phật.

Nam Mô Di Đà Phật.

Nam nhập định đi vào trong bản thể vô hình.

Mô nhập định đi vào trong bản thể vô thính.

Di nhập định đi vào trong Pháp Vương vô tướng.

Đà nhập định đi vào trong Vũ Trụ tiềm năng.

Phật nhập định đi vào trong Lôi Âm tự tàng kinh các.

Nam Mô Pháp Vương Phật.

Nam Mô Thế Âm Phật.

Nam Mô Di Đà Phật.

Nam nhập định đi vào trong Thiên Nội Thiên.
Mô nhập định đi vào trong Xá Vệ Quốc.
Pháp nhập định đi vào trong Bạch Ngọc Kinh.
Vương nhập định đi vào trong Phật Na Đàn
Chỉ.
Phật nhập định đi vào trong tàng ẩn thiên cơ.

Nam Mô Pháp Vương Phật.
Nam Mô Thế Âm Phật.
Nam Mô Di Đà Phật.

Nam đảo Bỉ Ngạn qua biển Trời bất bỉ.
Mô đảo Tây Phương qua biển ái bất sinh.
Thế đảo Thiên Thai qua Hồng Quang bất biến.
Âm đảo Thiên Không qua linh khí bất phân.
Đạo đảo Lô Âm qua Tâm Kinh bất bại.

Nam Mô Pháp Vương Phật.
Nam Mô Thế Âm Phật.
Nam Mô Di Đà Phật.

Nam đảo Linh Tiêu qua Tam Tiên bất chiến.
Mô đảo Nam Phương qua Tam Giới bất tranh.
Di đảo Bắc Phương qua Tam Hình bất sát.
Đà đảo Đông Phương qua Tam Lợi bất tham.

Phật đạo Tây Kim qua Tam Khổ bất danh.

Nam Mô Pháp Vương Phật.

Nam Mô Thế Âm Phật.

Nam Mô Di Đà Phật.

Nam đạo thiên sư không tranh giới và pháp.
Mô đạo thiên sư không danh huyền thế quyền danh.

Pháp đạo thiên sư không so tài để đạo gia bất chiến.

Vương đạo thiên sư không so đức vụng đại đức không danh.

Phật đạo thiên sư không tà không chánh, không phân bua thiện giả.

Nam Mô Pháp Vương Phật.

Nam Mô Thế Âm Phật.

Nam Mô Di Đà Phật.

Nam đạo thiên sư trống tư duy để chứa Tu Di.
Mô đạo thiên sư trống lòng riêng để chứa ta không tánh.

Thế đạo thiên sư trống dục giả để đánh thức nhơn canh.

Âm đạo thiên sư trông quan điểm để không chìm trí tuệ.

Phật đạo thiên sư trông tam điền để tham ngộ thiên cơ.

Nam Mô Pháp Vương Phật.

Nam Mô Thế Âm Phật.

Nam Mô Di Đà Phật.

Nam thiên sư vô tư để xả lòng u tư tư lự.

Mô thiên sư không dự trữ, nhà đạo biết cho đi.

Di thiên không biện bạch, nhận oán làm Ân Sư.

Đà thiên sư không minh biện khổ ải để luyện rèn.

Phật thiên sư không thắng mình không thành chánh quả.

Nam Mô Pháp Vương Phật.

Nam Mô Thế Âm Phật.

Nam Mô Di Đà Phật.

Nam thiên sư tu đạo không ta là sự Tu Di đại ngộ.

Mô thiên sư tu pháp không tánh là chơn tánh ngộ không.

Pháp thiên sư tu thân không trần là thoát ly bề khổ.

Vương thiên sư tu nhân không chấp đức là thoát tam đồ.

Phật thiên sư tu đạo không chấp đạo là đường tu giải thoát.

Nam Mô Pháp Vương Phật.

Nam Mô Thế Âm Phật.

Nam Mô Di Đà Phật.

Nam thiên sư vô tranh lòng sanh ra trí và huệ.

Mô thiên sư vô danh tâm tức Phật nhập đạo không lòng.

Thế thiên sư vô cầu sự bình an sanh tâm là đạo.

Âm thiên sư vô phiền không lời nói chánh ý cao minh.

Phật thiên sư vô trần nhập thế vì đại giác hiển dăng.

Nam Mô Pháp Vương Phật.

Nam Mô Thế Âm Phật.

Nam Mô Di Đà Phật.

Nam thiên sư vào biển thước đo lường tim ta
mực thước.

Mô thiên sư vào rừng nhu đo sách lược binh
thơ để đắc nhu gia.

Di thiên sư vào rừng người đo lòng nhân sâu
và nông cạn.

Đà thiên sư vào bờ mê đo đạt sức định huệ
không ma.

Phật thiên sư vào lòng nhân đo nhân rồi siêu
xuất.

Nam Mô Pháp Vương Phật.

Nam Mô Thế Âm Phật.

Nam Mô Di Đà Phật.

Nam hàng quân tử khai tâm tầm sách lược.

Mô hàng quân tử ngộ không lòng tầm đạo an
dân.

Pháp hàng quân tử pháp nhân trị làm cho chi
đạo.

Vương hàng quân tử lập Vương Hạnh Lợi
Trình.

Phật hàng quân tử đem thái bình chi dân giàu mạnh.

Nam Mô Pháp Vương Phật.
Nam Mô Thế Âm Phật.
Nam Mô Di Đà Phật.

Nam hàng quân tử học đạo để bảo vệ thái bình.

Mô hàng quân tử đặc pháp để bảo an tổ quốc.
Thế hàng quân tử đặc Tâm Kinh bảo vệ trị an.
Âm hàng quân tử đặc Thánh Nhân để làm lợi ái.

Phật hàng quân tử đặc lòng nhân chánh ái để an bang.

Nam Mô Pháp Vương Phật.
Nam Mô Thế Âm Phật.
Nam Mô Di Đà Phật.

Thần đầy đặc đạo.
Khí đầy đặc huyền cơ.
Tinh đầy đặc trình sáng.

Đạo đầy đắ'c lòng nhân.
Đức đầy đắ'c chi ái.
Nhân đầy đắ'c Tâm Kinh.

Tâm đầy đắ'c lục thông.
Tánh đầy đắ'c huệ mạng.
Trí đầy đắ'c thiên cơ.

Trống lòng chứa tiềm năng.
Trống trí chứa tàng ẩn.
Trống nhân duyên chứa thần cơ.

Đời lấy nhiều hơn cho,
Đạo cho nhiều hơn lấy.

Đời hận nhiều hơn yêu,
Đạo yêu nhiều hơn hận.

Đời thù nhiều hơn thương,
Đạo thương nhiều hơn thù.

Nam Mô Pháp Vương Phật.
Nam Mô Thế Âm Phật.
Nam Mô Di Đà Phật.

Nam đắ Đạo Lớn làm cho trí ta thành nhỏ.
Mô đắ trí tuệ lớn làm cho trí đó thành không.
Di đắ thiên cơ lớn làm cho tánh ta tàng ẩn.
Đà đắ Hư Vô lớn làm cho ta đốn ngộ không.
Phật đắ Như Lai tâm làm cho ta không để đại
định.

Nam Mô Pháp Vương Phật.

Nam Mô Thế Âm Phật.

Nam Mô Di Đà Phật.

Nam đắ thần thông làm cho ta không màu
không sắc.

Mô đắ lục thông làm cho có đạo tự đường
không.

Pháp đắ huyền công làm cho ta như không và
như có.

Vương đắ tâm Huyền Đồng làm cho ta trẻ
nhỏ lên ba.

Phật đắ tâm hoa làm như hương trầm tâm ta
tự xạ.

Nam Mô Pháp Vương Phật.

Nam Mô Thế Âm Phật.

Nam Mô Di Đà Phật.

Nam đạo tức tâm đi tìm chân tâm vô biệt niệm.

Mô đạo tức Linh Quang đi tìm tâm tức Hư Linh.

Thế đạo tức tâm sinh đi tìm Kim Thân huệ mạng.

Âm đạo tức Thần Đồng đi tìm cửa sổ huyền vi.

Phật Đạo tức Nhiên Đăng đi tìm Linh Quang ánh sáng.

Nam Mô Pháp Vương Phật.

Nam Mô Thế Âm Phật.

Nam Mô Di Đà Phật.

Nam đạo sanh thần minh, thần minh sanh lục huệ.

Mô đạo sanh thần quang, thần quang đó đèn tâm.

Di đạo sanh Thần Tiên, Thần Tiên Kim Thiên Tử.

Đà đạo sanh Cam Lộ, Cam Lộ làm pháp dưỡng sinh.

Phật đạo sanh Hạo Nhiên, Hạo Nhiên thâm vào
đầy chất xám.

Nam Mô Pháp Vương Phật.

Nam Mô Thế Âm Phật.

Nam Mô Di Đà Phật.

Nam đạo tu tâm là tu cái tâm tầm thiên lý.

Mô đạo tu tâm là tu mở sáu giác quan.

Pháp tu tâm là tu cái đạo hồi quang phản
chiếu.

Vương đạo tu tâm là tu cái Kim Thiên tử linh
thiêng.

Phật đạo tu tâm là tu cái Kim Cang bất diệt.

Nam Mô Pháp Vương Phật.

Nam Mô Thế Âm Phật.

Nam Mô Di Đà Phật.

Nam thiên sư tu tâm là đi tầm siêu lý trí.

Mô thiên sư tu tâm là đi tầm bản thể chơn như.

Thế thiên sư tu tâm là đi vào bản thân thiên lý.

Âm thiên sư tu tâm là đi vào bản thể huyền vi.

Phật thiên sư tu tâm là đi vào Hư Vô Đại
Định.

Nam Mô Pháp Vương Phật.
Nam Mô Thế Âm Phật.
Nam Mô Di Đà Phật.

Nam bậc tu đạo phải đắc Tâm Thiền Như Ý.
Mô bậc chơn tu phải nhập thất để thông thiền.
Pháp bậc Chơn Sư phải đắc ngộ Máy Hạo
Nhiên.

Vương bậc chỉ đạo phải đắc Chơn Truyền của
đạo.

Phật bậc hoàn dương phải đắc lục huệ Trời
cho.

Nam Mô Pháp Vương Phật.
Nam Mô Thế Âm Phật.
Nam Mô Di Đà Phật.

Nam hàng hướng đạo trước tu cho tròn công
đức.

Mô hàng giúp đời phải đủ chánh pháp Đại
Thiên.

Thế hàng dạy tu phải đắc Mật Pháp Chơn
Truyền.

Âm hàng chỉ đạo phải đắc Tâm Thiền lục huệ.

Phật hàng thiếu Pháp Môn không dối thế lừa đời.

Nam Mô Pháp Vương Phật.
Nam Mô Thế Âm Phật.
Nam Mô Di Đà Phật.

Nam tu là hành Pháp Môn khai tâm đức.
Mô không dối lừa Đức Phật với chúng sanh.
Di là không biết đủ chơn pháp lục thông.
Đà không đủ pháp Thiền Tông sai chánh ái.
Phật không đủ kinh thị giải đạo đầu vào.

Nam Mô Pháp Vương Phật.
Nam Mô Thế Âm Phật.
Nam Mô Di Đà Phật.

Nam đạo là tâm, Tâm Pháp mở linh tâm.
Mô pháp là lực vạn năng cầu chánh pháp.
Pháp là thuyền chở linh tánh ta siêu.
Vương là Đạo Trời sanh tim ta chi thủy.
Phật là lòng nhân không gạt kẻ tu hành.

Nam Mô Pháp Vương Phật.
Nam Mô Thế Âm Phật.

Nam Mô Di Đà Phật.

Nam Đạo Trời mở ra Thiên Tông Pháp Vương Phật.

Mô Đạo Trời khai chánh pháp Phật Kỳ Ba.

Thế Phật do Đức Di Lạc dạy lại Thiên Hà.

Âm Vô Danh Thị tái sanh là Đức Thầy Di Lạc.

Phật đắc thành dăng Tâm Pháp cứu nhơn gian.

Nam Mô Pháp Vương Phật.

Nam Mô Thế Âm Phật.

Nam Mô Di Đà Phật.

Nam Phật Di Lạc hạ sanh tu thành chánh pháp.

Mô Phật Di Lạc viết Tâm Kinh thay đổi thần kinh.

Di Phật Di Lạc khai tâm cho hàng tu thiên định.

Đà Phật Di Lạc mở Chơn Truyền đại giác tùy cơ.

Phật Di Lạc lãnh hội ân Trời kỳ ba phổ tế.

Nam Mô Pháp Vương Phật.

**Nam Mô Thế Âm Phật.
Nam Mô Di Đà Phật.**

Nam Bạch Vân Kỳ tu theo chánh pháp Như ý.
Mô pháp chơn truyền theo tâm ý Đức Như
Lai.

Pháp Tân Xuân Thu theo Vũ Trụ đôi Linh
Đài.

Vương là Đạo Tam Ngai quy hiệp nhứt.
Phật là Kỳ Nguyên Di Lạc hưởng thanh bình.

**Nam Mô Pháp Vương Phật.
Nam Mô Thế Âm Phật.
Nam Mô Di Đà Phật.**

Nam sấm nổ lung linh thay hình Tiên hạ học.
Mô mây Trời che tối khắp tất cả ngũ châu.
Thế không tu đúng chánh pháp tim đó ngưng
rồi.

Âm đôi cực yêu đời, đời yêu tôi tan rã.
Phật cứu đời nên ban chánh pháp kỳ ba.

**Nam Mô Pháp Vương Phật.
Nam Mô Thế Âm Phật.
Nam Mô Di Đà Phật.**

Nam Vũ Trụ Phong Thần xoay vắn Quả Đất.
Mô Ngũ Hành thâm vạn vật sẽ về đâu?
Di Phật giáng sanh người căn đạo chẳng quay
đầu.

Đà đôi khí Ngũ Châu ai sanh rồi ai sanh tử.
Phật không tu lành, tu dữ đi theo luật Ngũ
Hành.

Nam Mô Pháp Vương Phật.

Nam Mô Thế Âm Phật.

Nam Mô Di Đà Phật.

Nam Trời đôi đường qua Phương Tây Trời
mọc.

Mô Trăng đôi đường sang qua hiện về Tây.
Pháp đôi đường hai thôn khí Trời xoay.
Vương đôi chủ Ngũ Hành thay qua Vương
Đạo.

Phật đôi ngôi Di Đà qua Di Lạc Phật Kỳ Ba.

Nam Mô Pháp Vương Phật.

Nam Mô Thế Âm Phật.

Nam Mô Di Đà Phật.

Nam Ngũ Ngươn đổi qua thời Vương Phật.
Mô Tam Kỳ đổi Tam Giới hiệp Đạo Trời.
Thế Âm Dương qua chánh pháp đương lai.
Âm cực dứt dương sanh Trời Di Lạc.
Phật ra đời hoằng pháp đổi Thiên Tiên.

Nam Mô Pháp Vương Phật.
Nam Mô Thế Âm Phật.
Nam Mô Di Đà Phật.

Nam Thượng Đế lập Đạo Trời tam gia quy
một đạo.

Mô Tây Phương Phật Tổ lập chánh Pháp
Vương.

Di Tây Cung Phật Mẫu lập thế chuyển huyền
vi.

Đà Phật Di Lạc tái sanh ra Đức Thầy Vô Danh
Thị.

Phật đắc Phật rồi hoằng pháp khắp năm châu.

Nam Mô Pháp Vương Phật.
Nam Mô Thế Âm Phật.
Nam Mô Di Đà Phật.

Nam Thái Cực Âm Dương đổi đường tim Vũ Trụ.

Mô đạo Di Đà siêu giới Di Lạc Tổ lai sanh.

Pháp Vương Như ý chánh pháp Phật tái văn hành.

Vương Đạo mở tam thời kỳ đi vào ngươn thượng.

Phật Di Lạc khai Tam Kỳ Phổ Độ quần sanh.

Nam Mô Pháp Vương Phật.

Nam Mô Thế Âm Phật.

Nam Mô Di Đà Phật.

Nam Tam Giới siêu Tam Thần ra khỏi Quả Đất.

Mô dứt chu kỳ Thần Thánh Phật Hậu Thiên.

Thế đổi ngôi Trời dữ sở hết các thần quyền.

Âm thịnh diệt sắc tinh tà tướng giới.

Phật đổi Linh Đài, Tiên Thần Thánh đổi Kim Ngai.

Nam Mô Pháp Vương Phật.

Nam Mô Thế Âm Phật.

Nam Mô Di Đà Phật.

Nam Vũ Trụ đổi đường kinh thay chất xám.
Mô luật tuần hoàn thay đổi khí Thiên La.
Di Phật đổi tông ra Bạch Vân Kỳ ngươn
thượng.
Đà pháp di sư Phật Di Lạc lập Thượng Kỳ.
Phật đổi Ngũ Chi thay con đường lục độ.

Nam Mô Pháp Vương Phật.
Nam Mô Thế Âm Phật.
Nam Mô Di Đà Phật.

Nam thiên học thay linh quang Phật Pháp.
Mô thiên sư thay giáo pháp mở Bạch Vân Kỳ.
Pháp Như Lai thay chánh pháp Như Ý.
Vương Đạo Trời Vương Pháp đặc thông tri.
Phật tái sanh sanh chu kỳ Thượng Đức.

Nam Mô Pháp Vương Phật.
Nam Mô Thế Âm Phật.
Nam Mô Di Đà Phật.

Nam Đạo Trời thiên định đời Thượng Nguyên
Thánh Đức.
Mô pháp Phật Vương, Pháp Như Ý, Phật Pháp
Thượng Kỳ.

Thế Thánh Kinh Tâm Kinh của Kỳ Nguyên Di Lạc.

Âm Dương đổi khí hóa Tân Xuân Tân Thu lập lại hai mùa.

Phật Truyền Tổ Truyền Tông cho Long Hoa Phật Di Lạc.

Nam Mô Pháp Vương Phật.

Nam Mô Thế Âm Phật.

Nam Mô Di Đà Phật.

Nam Vương Pháp niệm Phật pháp năm chữ.

Mô Vương Đạo tu theo Đạo Vương Hạnh Lợi Trinh.

Pháp Như Ý tâm truyền lai sanh chánh pháp.

Vương Đạo Trời quy Tam Giáo quy nhất đạo gia.

Phật Thượng Nguyên là đương sanh Thầy Vô Danh Thị.

Nam Mô Pháp Vương Phật.

Nam Mô Thế Âm Phật.

Nam Mô Di Đà Phật.

Nam chánh pháp ra đời thay Như Lai giảng pháp.

Mô chánh kinh ra đời thay Tam Giới Chơn Kinh.

Di Bạch Vân Kỳ ra đời thay Huỳnh Kỳ Tam Giới.

Đà Đạo Trời ra đời thay Tam Bảo của Thiên Tông.

Phật Di Lạc ra đời thay Pháp Hoa vạn Phật.

Nam Mô Pháp Vương Phật.

Nam Mô Thế Âm Phật.

Nam Mô Di Đà Phật.

Nam Pháp Phật ra đời thay Như Lai Vạn Pháp.
Mô Thánh Kinh ra đời thay Ngũ Giới Kỳ Kinh.

Pháp Vương ra đời thay thần quyền Tam Giới.

Vương Đạo ra đời thay Trời thay đời Kỷ Nguyên.

Phật Di Lạc ra đời thay Như Lai thay đời hội vạn Phật.

Nam Mô Pháp Vương Phật.

Nam Mô Thế Âm Phật.

Nam Mô Di Đà Phật.

Nam Đấng Tạo Hóa thân nguyên thần Tam Giới.

Mô Đức Như Lai thân vạn Phật về nguyên.

Thế Đức Phật Mẫu thân Hậu Tiên Vạn Pháp.

Âm Đức Nam Tôn thân Tiên Hậu Ngũ Hành.

Phật Di Đà Hồng Vân Kỳ và Huỳnh Vân kỳ phục thủy.

Nam Mô Pháp Vương Phật.

Nam Mô Thế Âm Phật.

Nam Mô Di Đà Phật.

Nam Đấng Tạo Hóa thân chất xám Ngũ Ngươn.

Mô Đấng Chí Tôn thân ngũ giáo Triều Ngươn,

Di Đấng Hồng Mông thân Tam Tông phục thủy.

Đà đấng vô hình thân sắc tướng phù phép tà tinh.

Phật Đấng Liên Hoa Tiên thân Ngũ Hành, Ngũ Giới.

Nam Mô Pháp Vương Phật.

Nam Mô Thế Âm Phật.

Nam Mô Di Đà Phật.

Nam Phật Di Lạc khai Thiên Phong Thần Hội.
Mô các chơn Tiên Thần thành đạo được quy
hồi.

Pháp Hậu Thiên đã mãn Tam Kỳ châu nhi
phục thủy.

Vương Đạo Hậu Thiên mãn hạn Huỳnh Vân
Kỳ.

Phật hạ sanh Trời đời cơ Nguyên Thánh Đức.

Nam Mô Pháp Vương Phật.

Nam Mô Thế Âm Phật.

Nam Mô Di Đà Phật.

Nam cơ Thiên Địa Trời thay cơ Thiên Tạo.

Mô lục Ngũ Hành đời Ngũ Giáo Quy Tiên.

Thế đời chu kỳ lập lại đời Thượng Đức.

Âm tiêu dương trưởng, âm tận dương sinh.

Phật lập lại Bạch Vân Kỳ Thượng Đức.

Nam Mô Pháp Vương Phật.

Nam Mô Thế Âm Phật.

Nam Mô Di Đà Phật.

Nam chơn tu theo Pháp Phật được quy y.

Mô chơn Tiên tu Pháp Phật được phục vị.
Di chơn thánh tu Pháp Phật đắc tư nghi.
Đà chơn thần tu Pháp Phật đạt Như Ý.
Phật tu Pháp Phật đắc Phật ở Thượng Kỳ.

Nam Mô Pháp Vương Phật.

Nam Mô Thế Âm Phật.

Nam Mô Di Đà Phật.

Nam khai Thiên Trời lập địa, Phật lập Tam Kỳ.

Mô Phật Hội Phong Thần, Tiên Thánh hội kỳ thi.

Pháp Phật đôi Tổ truyền chánh Pháp Vương Như Ý.

Vương Đạo Trời khai Long Hoa Hội Phật pháp thi.

Phật lập Phật Trời khai Phong Thần Tiên Thánh.

Nam Mô Pháp Vương Phật.

Nam Mô Thế Âm Phật.

Nam Mô Di Đà Phật.

Nam Long Hoa Hội Thượng Phật khai mở đất
Lục Châu.

Mô chư Tiên, chư Thánh xuống quả Địa Cầu.

Thế giới đến kỳ cơ thay nhân quả.

Âm cực diệt sanh thuần khí dương trường
dương sanh.

Phật chủ Thần Tiên khai phong đời Kỷ
Nguyên Di Lạc.

Nam Mô Pháp Vương Phật.

Nam Mô Thế Âm Phật.

Nam Mô Di Đà Phật.

Nam nhất dương sanh muôn vạn Tinh Tú hiệp
Thiên Hà.

Mô đạo sanh Trời, Trời sanh xuất thiên lý hiệp
Hoàng Gia.

Di tấn phong Quân Thần Tá Sư an vị Thiên
Thượng Hạ.

Đà Lô Âm Tụ Phật Tổ Như Lai khai hóa
Bạch Vân Kỳ.

Phật lập Đời Thượng Ngươn Trời khai Phong
Thánh Địa.

Nam Mô Pháp Vương Phật.

**Nam Mô Thế Âm Phật.
Nam Mô Di Đà Phật.**

Nam diệt độ quả Địa Cầu xong Trời khai Phong Thánh Đức.

Mô Kỷ Nguyên Thượng Đức, Quần Tiên Hội Phật Di Lạc khoa kỳ.

Pháp đương sanh là Tâm Thiên Như Ý chánh pháp Phật đại bi.

Vương Đạo thờ Trời học Phật Pháp chánh tư duy nhà Đạo.

Phật lập đời Phong Phật, Phong Tiên, Thần Thánh Ngũ Chi.

**Nam Mô Pháp Vương Phật.
Nam Mô Thế Âm Phật.
Nam Mô Di Đà Phật.**

Nam chơn tu tu theo Pháp Vương Ý là chánh pháp.

Mô chơn thiên kỳ ba phổ độ tại gia và phổ độ xuất gia.

Thế giới Ngũ Nguơn lập lại đời Kỷ Nguyên Đạo Đức.

Âm tuyệt sanh Tân Xuân Thu thời khí đổi hai mùa.

Phật đổi Tam Kỳ đổi đường tu không còn Tam Quy Ngũ Giới.

Nam Mô Pháp Vương Phật.

Nam Mô Thế Âm Phật.

Nam Mô Di Đà Phật.

Nam chơn đạo vô hình đạo chí nhân lập đời Thượng Đức.

Mô chơn Phật vô tướng Bạch Vân Kỳ không còn sắc tướng tà tinh.

Pháp chân nhân luyện Kim Đơn sanh pháp Thân Kim Thiên Tử.

Vương chơn thiện Phật Di Lạc con Trời không ác không thiện đem lại bình vãn.

Phật chơn căn tái sanh do Phật Như Lai truyền Tổ Phật.

Nam Mô Pháp Vương Phật.

Nam Mô Thế Âm Phật.

Nam Mô Di Đà Phật.

Nam chơn lý Như Lai Phật và Trời tu Tâm Thiên nhất đạo.

Mô chơn Thiên Thượng Đế và Phật Tổ lập Công Đức Phật Tam Kỳ.

Thế Chơn Kinh Thánh Phật hiệp thành Quần Tiên Hội.

Âm chơn pháp Như Lai và chơn âm theo Di Lạc hành y.

Phật lập Hậu Thiên Trời đổi chất xám Thiên Thượng Học.

Nam Mô Pháp Vương Phật.

Nam Mô Thế Âm Phật.

Nam Mô Di Đà Phật.

Nam Lục Châu Trời lập lại Thượng Ngươn Kỳ.

Mô Lục Châu Phật lập kỳ quan Phật Quốc.

Pháp nhân trị Trời lập Lục Châu đời Thánh Đức.

Vương Đạo là mặt Trời đổi đường đi mọc lại phương Tây.

Phật di Vương Thượng Ngươn Quần Tiên tu Vương Pháp.

Nam Mô Pháp Vương Phật.
Nam Mô Thế Âm Phật.
Nam Mô Di Đà Phật.

Nam Lục Châu dâng địa Phật ban kim cổ kỳ quan.

Mô Lục Châu dâng kỳ quan thành Nam Bang Phật quốc.

Thế Lục Châu dâng hai mùa Tiên Phật học Xuân Thu.

Âm tiêu đối cực dương sanh đạo ái quốc Vô Cực.

Phật thành chánh quả Thần Tiên đắc đạo vô biên.

Nam Mô Pháp Vương Phật.
Nam Mô Thế Âm Phật.
Nam Mô Di Đà Phật.

Nam Thiên định chơn tu nhập định cho kịp chu kỳ.

Mô Phật định chơn Tiên thiên giác cho kịp khoa thi.

Di địa linh chơn Thánh quy y cho kịp Thiên Đạo.

Đà nhân định thần dân tu chánh pháp để vào thi.

Phật Ngũ Hành định vô hình tu để thai sinh đấng Phật.

Nam Mô Pháp Vương Phật.

Nam Mô Thế Âm Phật.

Nam Mô Di Đà Phật.

Thần Thơ

Lục Châu mở Hư Không mà không có cực
Đổi chu kỳ thừa võ hóa huyền vi
Phật ra đời Phật Pháp để ta thi
Đường chánh pháp là đường đi đổi cực.

Lục huệ sanh ta tìm ra linh thức
Giục già tu và lập đức để thành
Trong thế trần ai cũng đạo chúng sanh
Không tu kịp hóa ta thành Âm Địa Tạng.

Lục huệ mở Phật tim ta trình sáng
Thấy đường tu và được Thượng Ngươn Kỳ
Bậc dưng lòng chưa giác ngộ để ta đi

Đò tánh bền trách ta thi đã rớt.

Đập bẻ mõ mõ chuông đà thấy ngợp
Đánh bẻ chuông chuông nó lại vô tình
Cầu Vô Vi không siêu tâm và lý đứng vô minh
Phật không học che thần minh sao trình sáng.

Phật giáng thế tại ta còn ông bực báng
Là xi măng ta tô vẽ đẹp như Trăng
Rồi dụ dân vào đó lạy Phật tu hành
Tham thêm nữa sao gọi sanh nhà Phật.

Đời lấy nhiều nên vô minh chồng chất
Phật cho nhiều để không Phật để ta siêu
Đời thương thù sinh ra hận để cô lưu
Yêu không hận ta ái tha thành chánh quả.

Đời yêu hận sanh thù trong thiên hạ
Đạo tha thù bác ái đặc Phật gia
Hàng thiên sư không thiện để như hòa
Nhờ không thiện ác ma không diệt thiện.

Đạo tu tâm tu từ trong thanh từ điển
Đưa tâm linh ra khỏi biên luân hồi
Đời vô tranh nhân quả đó không nhờ

Phật Pháp mở con người ta dăng ái.

Đời di hận càng tu càng sanh khờ dại
Đạo không thù dăng ái để chân thiên
Bác ái lòng khai thị Phật Thánh Hiền
Làm mỏng lại nhìn xuyên qua pháp giới.

Tâm cầu xin xa rồi không cầu ái
Hàng ăn mày, ăn hại, vẫn cầu xin
Phật đại hùng tu chánh pháp chánh kinh
Không cầu nữa dùng đức tin đại thắng.

Còn thiên sư Bạch Vân Kỳ y áo trắng
Thắng được lòng màu trắng ấy là trinh
Hàng cao Tiên nhìn Tông Phật quờn tình
Kẻ đại sĩ hồi tim sinh đại giác.

Bạch Vân Kỳ tu tại gia không y bát
Pháp Tâm Thiên đạo đạt đại gia Tiên
Trên Như Lai Phật Di Lạc dạy Tâm Thiên
Tâm sinh Phật, sinh Tiên, sinh Hiền Thánh.

Bạch Vân Kỳ tại gia tu nhân chánh
Thật không cầu xin xỏ của bá gia
Trên thờ Trời đạo ái quốc thờ nhà

Trung có đủ đạo ta phò chánh ái.

Bạch Vân Kỳ tu pháp tâm hiện đại
Khoa học sanh huyền giải Đạo Vô Hình
Tu Tâm Thiên phù hiệp nước văn minh
Không cầu có, không cầu xin là tự lập.

Bạch Vân Kỳ không ma và tu theo không Phật
Trái tim thiên không Phật hiển Phật tâm
Tức Thiên Tông không sắc tướng thính âm
Người áo trắng minh tâm thông đời không thiện.

Bạch Vân Kỳ thiên sư tu bất biện
Có và không ác thiện cõi luân hồi
Tu Tâm Thiên đi tìm Phật ở tâm tôi
Được Phật tánh muôn đời ta siêu thoát.

Bạch Vân Kỳ thiên sư tu bất sát
Lời Thánh Hiền truyền đạt đó vô tranh
Bạch là không dưng kỳ lý để tu thành
Không mộng tưởng dưng lòng thanh đạo đặc.

Bạch Vân Kỳ là kỳ tâm tu học Phật
Hàng Thánh tài tu chơn Phật tâm khai
Đạo dĩ bình không phân biệt gái hay trai

Tu thì đắc Như Lai vào Ngươn Thượng.

Bạch Vân Kỳ Thiên Tông dẫn đạo phụ nữ
Âm thuận sinh học minh huệ Phụ Nữ Tâm Kinh
Nghe để thông siêu lý đạo ở trong mình
Rồi nói lại thần kinh trong Bát Quái.

Bạch Vân Kỳ học thông kinh sanh lòng bác ái
Dâng Tâm Thiên vào đại ái của thiên thơ
Tim đôi đường luyện kim bả học thiên cơ
Hỏi cho rõ Minh Sư con đường ta đi đạo.

Bạch Vân Kỳ kỳ kinh đứng ngoài Tam Giáo
Hàng tu thiên không coi kinh cũ nghịch đường
đi,
Phật lập đường dạy kinh pháp để thông tri
Đều do pháp tam siêu vào trong Vũ Trụ.

Vì lý đó chín ngàn chín trăm năm là thay đổi
Người lo trung là lỗi ở chỗ ngu trung
Chín ngàn năm Trời đổi cửa đại hùng
Ta không ngộ thành ngu trung không giải thoát.

Vì khoa học thay đổi bầu linh khí
Từ thượng tầng cho đến cõi Vô Vi

Nên mặt Trời Trăng Tinh Tú còn đôi đường đi
Quờn Tây mọc thực thi là chánh giác.

Đạo đôi đường sao ta còn y bát
Đắp y ai ai thông đạt đạo đầu sư
Càng ngu trung làm nghịch lại đạo đại từ
Ta là giặc trong đầu sư cãi Trời ta nghịch đạo.

Bạch Vân Kỳ Phật trợ duyên sanh hồi báo
Chín ngàn năm y đạo đã xong rồi
Năm mươi hai năm cuối đã đổi ngôi
Nên Ngũ Đế thôi hồi cơ tận diệt.

Bạch Vân Kỳ Trời lập đạo minh triết
Đi đường Trời tu chánh pháp Phật gia
Phật kêu ta nói thật cõi Thiên Hà
Cho Ngũ Giáo phi lai về cõi Phật.

Nam Mô Pháp Vương Phật.
Nam Mô Thế Âm Phật.
Nam Mô Di Đà Phật.

Kính Bái
Đức Thầy Vô Danh Thị.

Bài Thơ Tha Thù Đắc Đạo.

Làm nhân ai được vẹn toàn
Sinh ra đã thiếu đã mòn từ xưa
Thiếu từ Bàn Cổ nên cơ
Đến nay vẫn thiếu thiên thơ của Trời.

Nên ta mới xuống làm người
Ai mà không tội của thời chưa sanh
Người giàu nhờ phước mới lành
Người nghèo vì thiếu nên sanh trả nghi.

Người trung phước nghiệp đua thi
Có thân Cha Mẹ khổ khi sanh mình
Lớn lên khổ với thất tình
Sống trong lục đục vô hình nghĩa nhân.

Có thân bệnh yếu đối nhân
Khi già cũng khổ thể trần cút cõi
Biết bao cái khổ làm người
Sống trong một kiếp sang tồi nên hư.

Cao danh khổ trí làm sư
Cao tài khổ sức rèn trui nhọc nhằn

Cuối cùng lo cái bản thân
Khi chôn ra mộ tinh thần ra sao?

Hiểu vậy nên dứt tợ cao
Để thân thanh tịnh đi vào không thân
Cho tâm thiên giác liễu trần
Đủ rồi tự biết lui chân tu thiên.

Để tâm dứt nghiệp Hậu Thiên
Hồn linh nhẹ nghiệp về miền Bồng Lai
Chơn tim nó nhẹ trần hài
Hóa sanh về cõi Như Lai nhẹ nhàng.

Danh dày nghiệp cả thế gian
Nặng phần vật chất khổ nản cho tim
Có ai thấy được mà lên
Trở về tu đạo mà tìm lại ta.

Vì tu ta lại vị tha
Để cho nghiệp giải đi qua cảnh Trời
Tha danh dục giả giữa đời
Không tranh biển thước huệ thời lai sanh.

Tha cho tri ái đạo lành
Tha thù để đạo ta thành vị lai

Nghiêng mình dâng ái không sai
Gió thuần phong vũ mây bay nhẹ nhàng.

Trách chi bề ái thế gian
Người người thi cái khái hoàn nghiệp căn
Chữ tu tha ái thượng nhân
Chữ yêu tha thứ tinh thần an nhiên.

Thấy mà không thấy đạo yên
Thấy trong cho đạo chơn truyền tri âm
Tha thù tu đạo không làm
Nhẹ lòng ta để tìm tâm mà về.

Hận tình chưa thoát bến mê
Không tha sao gọi hương thề từ bi
Đạo cao quân tử trí tri
Truy trong bác ái từ bi tha thù.

Vị tha ta được trùng tu
Chí nhân tha thù an tịnh quốc gia
Mình vì Tổ Phụ Ông Cha
Nghiêng mình để trả quốc gia chi tình.

Nhân hòa đạo nước mới linh
Thiền sư vì nước dâng tình nhờ tha

Từ bi khí tiết trung hòa
Từ bi bất chiến mới là chơn tu.

Vì gia dâng ái không thù
Tha hàng tình hận trùng tu đạo nhà
Những hàng đại ái quốc gia
Từ bi là đạo vị tha là đường.

Vị tha tim đó cứng dường
Dâng tình đồng loại dâng hương tế Trời
Đi theo cái đạo thiên thời
Trời kêu ta dạ vâng lời làm con.

Chí đồng đạo ái nước non
Tô dòng lịch sử vẫn con thiên tư
Phật cho ta Đạo Chơn Sư
Vị tha dựng lại nước Trời cho dân.

Chưa tu ai cũng người trần
Tu rồi hòa hiệp tánh nhân đại từ
Để tim ta mở chơn như
Nhìn xa vạn đại của người chơn Tiên.

Vị tha nước tịnh an biên
Chơn tu huệ phát chơn truyền luyện tâm

Chữ tình tha được siêu nhân
Tha tình thù được chữ tâm hoàn hồn.

Kính Bái
Đức Thầy Vô Danh Thị.

Thập Thiện Dĩ Hòa Minh

1. Cho nhiều hơn lấy là đạo bổ thí để trình sáng.
2. Yêu nhiều hơn hận là tha vạ thù để thành Phật.
3. Tu nhiều hơn chơi, tâm minh thì đạt kiến tánh.
4. Tha nhiều hơn thù, có làm thành không rồi thiện không thiện chấp.
5. Trung nhiều hơn ngụy, trung thần đắc đạo.
6. Tĩnh nhiều hơn động, tịnh thì sinh trí huệ.
7. Thành thật nhiều hơn xảo trá, đạo quân tử là trung tín thành thật.
8. Giác ngộ nhiều hơn vô minh, chỉ có trí tuệ là cứu ta.
9. Sửa đổi nhiều hơn thay đổi, không đổi người mà đổi tâm nhìn của người.

10. Trình sáng nhiều hơn cầu an, có trình sáng thiên sư mới đặc đạo.

***Kính Bái
Đức Thầy Vô Danh Thị.***

***Thiên Cơ Của Nước Và Dòng Đạo Pháp
Chi Dân.***

Thời gian nổi dòng cách cảm của Nhân Ngoại Chi Nhân, Thiên Ngoại Chi Thiên, làm cho sự hiểu lối thiên cơ, làm cho sự biết nổi linh cảm, làm cho mỏng dần nhân quả, giảm dần chi kiến, an dần tư duy mà sanh ra đại trí tuệ. Đại trí tuệ từ trong sáu cánh cửa của tư duy phát ra sự thấy của huyền cơ.

Sự nghe của Tâm Kinh thượng học,
Sự biết chơn giác của Đại Thừa,
Sự hiểu của thiên cơ chi đạo,
Sự dự trữ của Tinh Tú tiềm năng,
Sự phát minh trong kỳ tài thượng trí.

Như yêu tha thù trùng tu bác ái,
Yêu tha ta không hận đê Thánh Nhân,
Yêu tha vĩ nhân vì thiên cơ của nước,

Yêu tha lòng mình mới bác ái cao xa.

Đại sĩ tha ma vì yêu chung nên bất chiến,
Đại ái không ma vì trung ái đến sơn hà,
Thiên cơ đại tha để lợi ích quốc gia làm trọng,
Bậc đại nhu gia có ai không ái quốc để an nhà.

Nước bình trị bậc đại phu thẳng lòng cho
dân giàu làm ái, nhà thanh bình tứ hải lạc nghiệp
trung ái được âu ca,

Đạo nước thờ Trời Cha, quốc gia nhờ ân
Trời được thanh trị, Người trung khí hùng bảo
quốc để an đạo tề gia.

Bậc quân tử có cái chí đồng Trời thì đạo
được trị quốc, có cái tâm đồng Đức Phật dưng ái
để an nhà, có cái lòng Thánh Nhân vì lợi dân ích
quốc, có tầm nhìn cho xã tắc trung ái quốc của
Rồng Tiên.

Ta thờ Rồng Tiên là thờ lòng Âu Cơ sinh ra
trăm họ, thờ Đinh, Lê, Lý, Trần, Trịnh, Nguyễn
là thờ sáu họ đã bảo gia. Phong Thần cho sáu
nhà là mở lục thông cho nước, như ta trả ân tình
cho Tổ Phụ bảo quốc tề gia.

Đạo làm Thần trả trung, vì trùng tu và cho
nhà ta dựng võ, Đạo làm hiền sĩ trả nghĩa, nhờ

nhân nghĩa đạo ta thành, Đạo làm sư ta trả tiết độ, nhờ yêu nước mà ta trình sáng, Đạo làm nhân hiền, nhờ trung ái mà được thành danh.

Từ đây bậc tu sĩ lập trung làm ái quốc, lập nghĩa cử là đạo giàu mạnh chi dân, lập chánh nhân thờ quốc gia để trả trung trả hiếu. Nên hàng hiền sư của Bạch Vân Kỳ lập ái quốc để thượng tu.

Trời sanh con muốn con mình chánh ái, Phật sanh hiền tài muốn hiền tài trung ái tề gia. Ai tu Đạo Trời ta thờ quốc gia là làm tròn bốn phận, đạo làm Thần trình sáng vì lợi ái quốc gia.

Nam Mô Pháp Vương Phật.

Nam Mô Thế Âm Phật.

Nam Mô Di Đà Phật.

Hàng chơn tu chân nhân quốc gia tương hưng trung ái Thánh Nhân phù trì xã tắc. Vì nước lớn hơn nhà và nước lớn hơn chùa.

*Nước trị chùa mới được trị an,
Nước trị nhà ta mới được hoan hỷ.*

Hàng thiên sư yêu dân là bậc đại phu tha thù không hận dòng thiên cơ của nước, cũng không hận dòng nước ngược của đại gia.

Bậc đại tướng phải thắng lòng riêng, hàng thiên sư tha tình thù mới đắc đạo. Vì vậy ta phải đổi tâm nhìn để trở thành một Đức Phật của tương lai, mà Thượng Đế và Phật Tổ đã cho con dân nước Việt Nam thành chánh quả.

Ba ngàn chín trăm chín mươi chín người nam đắc đạo, và ba ngàn chín trăm chín mươi chín người nữ là con dân nước Việt Nam được đắc đạo ở lai sanh. Mà chính Thầy Vô Danh Thị ta đào tạo Thánh Hiền, thay Phật thay Trời mở lòng Thánh Nhân cho Tổ Quốc Rồng Tiên, cho người tu thiên được trình sáng.

Truyền hiền hay truyền tử ta làm theo ý Trời, nên đem chính bộ Chơn Truyền của Phật Pháp, Phật Tổ và Thượng Đế đã ân ban cho ta. Ta sẽ truyền xuống các bậc đại phu yêu nước, Hiền Sĩ yêu nước, Thánh Hiền yêu nước.

Các vị đắc thành là ta làm xong sứ mạng, trả ân tình của Tổ Quốc Việt Nam đã từng sinh ta từ tấm lòng của Bà Mẹ Việt Nam. Nhờ bà mà ta đắc đạo làm con dân nước Việt nên ta trả trung hiếu để thành tài nhân của người Việt.

Nam Mô Pháp Vương Phật.
Nam Mô Thế Âm Phật.
Nam Mô Di Đà Phật.

Bà Mẹ thứ hai là Mĩ Châu, Bà Mẹ Cannada đã cho ta một đời sống công bình bác ái trên đất Mẹ, ta thọ ái của thế giới tự do mà thành người chi ái là một Đức Phật lai sanh. Ta cảm ơn vòng tay nhân đạo, từ tâm của thiêng liêng thiện ái mà ta trưởng thành trong thế giới tự do.

Nay ta thành nhân ta cảm ơn ngọn rau tấc đất của Cannada và Châu Mĩ, một Bà Mẹ có tấm lòng từ ái bao dung, đã bảo lãnh gia đình ta trong tấm lòng từ thiện.

Ta cảm ơn bà vợ giỏi và gia đình bên vợ đã sanh ra bà vợ giỏi, sự thành nhân của ta nhờ bà hiến ái. Nên ta mới đứng đồng chi ái để hòa hơn.

Nam Mô Pháp Vương Phật.
Nam Mô Thế Âm Phật.
Nam Mô Di Đà Phật.

Ta cảm ơn Đức Thầy Lương Sĩ Hằng đã khai ngộ cho ta từ bước đầu của thiên gia chi đạo đường thiên học, trước khi ta tri ngộ Phật Tổ và Thượng Đế dạy ta.

Ta cảm ơn các Bà Sơ lúc trên đảo tị nạn, các bà đã dâng dòng sữa ngọt cho con thơ, cho gia đình ta chung sống và các bạn khắp năm châu cùng tu chung chánh pháp Phật, và đi đường trung dung và lợi ái quốc gia, dâng trình lòng vì quê hương trung ái.

Ta cảm ơn các bằng hữu ở Việt Nam đã giúp ta mở mang ánh đạo vàng về quê hương mà ta yêu nhiều nhất.

Ta cảm ơn gia đình của con Lê Tấn Lộc, Nguyễn Thị Hồng Thủy, Cô Tiến và các vị lãnh đạo.

Quốc Đạo Việt Nam cho Thầy nổi cơ duyên và đã giúp Thầy trên con đường hoàng dương Phật Pháp khắp năm châu trung ái.

Ta cảm ơn các đứa con nuôi con ruột và các đệ tử quý thương trái tình làm tròn bổn phận của người tu Phật Pháp.

Ta yêu nước ta, các con biết yêu nước nhà đó là tình yêu siêu thoát của quốc gia. Mà Thầy

Vô Danh Thị đang đào tạo người tu biết ích
quốc lợi dân tôn thờ quốc gia làm chánh đạo.

Thiền sư của Bạch Vân Kỳ
Trí tri vì nước đạo tùy tề gia
Chữ tình trinh sáng nước nhà
Lòng nhân thờ đạo Ông Cha của mình.

Mỗi người thành đạo dâng trình
Thành nhân dâng tiết độ mình tề gia
Dâng tình chi ái nước nhà
Gọi là trả hiếu gọi là trả trung.

Việt Nam tỏ sáng khí hùng
Thiền sư thành đạo tận trung vì nhà
Làm cho giàu mạnh quốc gia
Trả ơn cho nước gọi là dâng trình.

Kính Bái
Đức Thầy Vô Danh Thị.

Nam Mô Pháp Vương Phật.
Nam Mô Thế Âm Phật.
Nam Mô Di Đà Phật.