

Quyển. V - Quyển. VI

Bạch Vân Kỳ Kinh Phật.

Lời yêu cầu của Thầy Vô Danh Thị lúc nghe kinh; những hàng thiên sư và những hàng quân tử yêu nước, trước khi nghe kinh ăn chay tịnh, mặc y phục trắng ngà, trắng và trắng xám. Vì dòng điện kinh từ Bạch Ngọc Hàn Lâm Viên Học Thượng Thiên, có mang theo chất xám điện quang của chín Trời đi vào lòng đất và đi vào lòng của người nghe.

Từ Bạch Vân Kỳ kho tàng kinh các của Trời và của Lô Âm Tự dạy hàng đại trí, phục hưng lại đại trí tuệ của mình, phục hưng lại thánh tâm, lòng chí nhân để sanh trái tim linh quang của Đức Phật ở trong mình, cho Đạo Thần Tử từ đây biết bất chiến, Đạo Thánh Giáo bất tranh, cho Đạo Tiên Địa bất sát và cho Đạo Phật dưng lòng bác ái, bất bại để tha thù không hận thiên cơ của nước sinh ta là ai.

Nên hàng thiên sư dưng lòng bác ái để đạo ái tha cho hàng quân tử dưng ái để hàng tu đạo ái quốc, hàng trọng thần hiến ái cho đạo hiến toàn chung, hàng Đại Thừa hiến yêu để đào tạo học

sĩ trong nước và ngoài nước, hàng đại tướng họ dưng tình yêu nước để đại ái lòng người, hàng yêu dân làm cho dân ta giàu và nước ta được mạnh, hàng nhân tài khiêm ái họ tha kẻ thù để thượng sĩ trùng tu đạo ái quốc gia.

Bác ái là sức mạnh tha vạn thù để thành đạo, tha vạn hận để được Thánh Nhân, tha vạn tình để được trung ái, tha sự phải quấy của lòng nhân để đạo nhà hồi sinh, trung thân hiến chánh nghiệp mình dưng lên cái đạo làm con dân nước Việt tu thân tề gia, làm cho dân giàu quốc mạnh.

Nên hàng thiên sư và hàng quân tử yêu nước có trí tri tu thân thiên định, cầu đạo bất bại của chí nhân, cầu tâm bất bại của Phật Tổ, cầu lòng chí nhân bất bại của Thượng Đế, đem tâm sự trung ái quốc của Thầy Vô Danh Thị dẫn đạo chi dân.

Nên hàng thiên sư tu bỏ lại trí bất bại của thiên sư, tim bất sát của Phật Tổ di nhân, lòng vô tranh của Đức Phật Di Lạc dưng ái, hàng chơn tu tha vạn thù đắc đạo, hàng chí nhân tha vạn trần để đắc pháp, hàng yêu dân tha thiên cơ

của nước để đấng nhân. Có phải ta tha thù được tướng, ta tha ái đấng được tình yêu. Sự dâng tình yêu lớn phụng thờ Tổ Quốc Rồng Tiên chi đạo.

Mẹ nước chờ con tha dòng nước ngược,
Cha linh hồn chờ những đứa con tha tình nước của ba dòng, ta là bậc Thiên Tông dâng ái để đồng xin, tha tình để dâng lòng vì nước, vì quốc gia trung ái, trên trả ân ngọn rau tấc đất nơi trưởng thành, hàng trí tuệ đào tạo Thánh Nhân. Nên Bạch Vân Kỳ Kinh ta lập thành sách kinh văn là trả ân tình dạy ta nơi chôn nhau cắt rốn.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô Di Lạc Vương Phật.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Kính Bái

Đức Thầy Vô Danh Thị.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn,

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi,

Nam Mô A Di Đà Phật.

Bạch Vân Kỳ Kinh là kinh thượng học của nhà Phật nhà đạo, chỉ dành riêng cho những hàng nam nữ tu thiên định Di Lạc Tâm Thiên mới được xem coi nghiên cứu Phật pháp trong Di Lạc Tâm Thiên. Trước khi nghe kinh phải chay tịnh sạch sẽ và bận y phục màu trắng ngà, trắng xám cho phù hiệp dòng điển Phật pháp trình khuyết trong sáng từ Lôi Âm Tự Phật Tổ Như Lai và Các Hàng Thiên Tôn đại giác quang chiếu xuống cho Thầy Vô Danh Thị.

Thiên căn của Thầy là Phật Di Lạc tái thế, Thượng Thiên chiếu ba dòng điển kinh xuống quả Địa Cầu, ai nghe kinh này xong rồi dùng lễ tạ ơn và để kinh lên chỗ tôn nghiêm. Vì kinh điển có hào quang, trong đĩa kinh pháp ta phát ra pháp giới mộng lung để chỗ trang nghiêm là có lòng kính Trời, kính Phật.

Còn thiên định nghe kinh này dạy cho nội tâm kinh mở huệ là biết tu chính thân quang diệu tướng trong bản thể vô hình, làm cho người tu dễ nhập hóa vào tiềm năng của Đức Phật, làm Phật Tim sống lại, sự trí độ của thiên sư mở ra

lục tâm thông, sự ứng về Đạo Trời, sự tu đắc pháp Phật, sự minh giải thiên cơ, sự giai không trí tuệ đạo lý trị quốc và sách lược chi dân đều mở ra Nhân Tạng Tâm Kinh, làm cho Vua đắc đạo ái quốc, làm cho quan đắc nghĩa trung thần, làm cho hiền chỉ chí nhu, làm cho dân làm tròn đại ái quốc. Vì vậy bậc kính Phật tôn kính Đạo Trời hàm học phải thấu rõ lẽ nhạc trọng kính để thần dân hiếu phục.

Kính Bái
Đức Thầy Vô Danh Thị.

Di Lạc Đạo Thiên Sư Luyện Tâm Vàng.

Thiên học một sức sống của nội tâm là sự tu đạo đi vào trong bản thể vô hình, để khai hóa thần minh trong bản thể Vô Vi Chi Đạo, làm cho lòng chánh an, tâm chánh tín, và tâm hồn trở về cõi thanh tịnh của thuở ban đầu ta chưa nhập thế, làm cho tim sinh xuất huyền cơ, làm cho ý chí thấy nghe trong sự màu nhiệm phát huệ, làm cho lòng chứa sự thiên cơ, dạy cho thiên sư đi vào tịnh độ. Trí tuệ từ đó mở mang,

làm cho sự tu học thành sự cao văn kinh nhìn sâu hiểu rộng, giữa Tạo Thiên Vũ Trụ Vạn Năng có liên quan đến tâm hồn người tu đạo khai mở tiềm năng, làm cho lòng thiên sư như Trăng khuyết được tròn. Sự thấu hiểu thiên cơ làm cho tròn đầy giác ngộ.

Trống không đánh mà kêu, đờn không dây trí tuệ từ đó mở mang làm cho sự tu học thật sự cao văn kinh, nhìn xa hiểu rộng giữa Tạo Thiên Vũ Trụ Vạn Năng có liên quan đến tâm hồn người tu đạo khai mở tiềm năng, làm cho lòng thiên sư như Trăng khuyết được tròn. Sự thấu hiểu thiên cơ làm cho tròn đầy giác ngộ.

Trống không đánh mà kêu, đờn không dây mà khảy nhạc, làm cho lòng minh xa biết rộng về Đạo Trời phục hóa về Phật Pháp du Tiên, và làm cho ta học sự đại triệt, hiểu sự đại ngộ, an sự tâm kiếm giữa hồng trần di mộng không thành.

Thiên sư đến đây sinh tâm vô hình để thấy rộng hiểu xa tim ta là Minh Cảnh Đài, thần ta là Kim Thần, pháp ta là Phật pháp chính sự đắc ngộ thông thiên, làm cho Thần Tiên quy y học

Phật, họ cùng ta trở thành Quân Tiên Hội trong cõi vô hình, ngoài cứu giúp chúng sanh trong thảo hiền chi đạo. Sự an lạc đó sung sướng hơn người trọc phú vạn lần.

Lúc đại ngộ tâm thiên không ai muốn về trần gian trở lại, một cõi Niết Bàn cao sang mỹ cảm, an lạc vô biên, không phải trả thuế châu và lo sự giàu nghèo tranh đấu. Nhưng công đức còn thiếu nên vào thế giới nửa người nửa ma ân độ họ không ma. Vì vậy Chư Phật sợ thế gian còn không vào địa ngục, họ nhất lòng không độ thế để khỏi họa hại vào cửa lục đạo luân hồi.

Còn Di Lạc ta thành Phật rồi vào thế để độ ma và dạy hàng Con Tiên Cháu Phật trở lại nhà Trời giúp cho linh căn kỳ cuối. Nếu ta không mở cửa phương tiện thì Thượng Đế cho tận thế Con Tiên Cháu Phật và các đại linh căn sẽ thành đại dân ma rồi đi vào địa ngục. Đến địa ngục nổ tan thành tro bụi, là nước cờ tàn Trời tận số hồn linh của nhân loại.

Vì biết cơ Trời định số của loài người nên ta chịu giáng trần độ môn đệ kỳ ba của nhà Trời nhà Phật theo ta mà trở lại Thiêng Đàng tu cùng

ta đến trước ngày tận thế, về nhà Nam cứu dân tộc quốc gia Việt Nam. Vì lẽ ấy mà ta lập Đạo Trời Pháp Phật cứu nhân loại kỳ ba.

Kính Bái
Thầy Vô Danh Thị.

Di Lạc Đạo Thiên Sư Luyện Tim Vàng.

Thiên định giải nghiệp trần
Đề tu dưỡng hóa thân
Lòng Thiên Sư bất chiến
Huệ phát thành Kim Thân.

Huệ phát để ngồi nhìn
Đạo lớn sanh nguồn tim
Cho Tam Hoa Tụ Đảnh
Sự học trong lặng thính.

Tim dứt sạch luân hồi
Chí dứt niệm không tôi
Sanh Kim Thiên chi đạo
Thuyền pháp đưa về ngôi.

Huệ sanh hóa sự nhìn
Học sách lược Thiên Kinh
Hóa thân ta thành Phật
Trong Vạn Pháp hồi sinh.

Ánh sáng đến nghiêng mình
Tiếp nhận để hồi sinh
Thâu hào quang đại trí
Cho ngươn thần phát minh.

Đắc đạo đổi tâm nhìn
Phát huệ thông kỳ kinh
Sự hiểu xa kỳ trí
Cho nguyên thần phục sinh.

Thấy biết của nhà thiền
Làm lòng lặng tâm nguyên
Sự truy tầm chơn lý
Lòng lặng lòng mới thiêng.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn,
Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi,

Nam Mô A Di Đà Phật.

Lòng lắng nghe giảng kinh
Chúng sanh niệm trong mình
Hàng thiên sư đặc pháp
Dạy bản thể quờn kinh.

Sức đạo mở trong mình
Nguyên thân dạy chúng sinh
Tam thân đồng niệm Phật
Trụ hóa đạo tâm thình.

Đạo lớn mở trong mình
Tiểu Niết Bàn khai minh
Trong lòng ta sanh Phật
Tánh Phật đi quờn kinh.

Thần huệ mở khai tâm
Thiên Sư mở dương cầm
Nghe điển quang giáp giới
Đề đi tìm siêu âm.

Lúc bổng lại lúc trầm

Điền giới giáp vào tâm
Sự động thần Vũ Trụ
Ta biết rõ huyền âm.

Sự nghe có chỉ bày
Linh cảm điền quờn xoay
Là khí thần giao cảm
Hội tụ rờng và mây.

Mỗi khi Trời đổi mùa
Ta hiểu trước thiên cơ
Sự hiểu kia là đạo
Tim khai ngộ thần thơ.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn,
Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi,
Nam Mô A Di Đà Phật.

Hóa thân xuất kinh cầu
Nư rờng đợc Phật Châu
Mừng vui trong thâm lặng
Để sự mừng an ngôi.

Phi giác để hóa hình
Vào thế giới thần minh
Tìm trung tâm sinh lực
Nói các dòng điển kinh.

Điển kinh nói vào tim
Một sự học lâu bền
Làm tâm kinh trình sáng
Đắc đạo học bằng tim.

Sự thấy giúp sự nghe
Đi thuyền hay đi bè
Người muốn qua biển lớn
Chọn Pháp Môn làm xe.

Chánh pháp đã ra đời
Tu luyện đừng tu chơi
Mười ngàn năm đạo mở
Cho Tiên Thần về ngôi.

Trời khai Bạch Vân Kỳ
Long Hoa Hội đại thi
Người tu chơi bị rớt

Mất ngôi vị đời đời.

Pháp Vương Phật Tổ Khai
Là trường lớn nhân tài
Tận cơ Trời cho pháp
Tu đạo đừng tu sai.

Lạy Thầy Chứa Tể Càn Khôn,
Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi,
Nam Mô A Di Đà Phật.

Đạo ngộ lớn không lời
Chơn lý có một ngôi
Trời chia cho Vạn Pháp
Chánh pháp về một Trời.

Ngộ đạo hiểu việc mình
Ta là ai tái sinh
Từ Phật Tiên chi thủy
Hiểu rồi tự hoàn kinh.

Tham ngộ trong Phật kinh
Học minh triết lại mình

Cho lời châu tiếng ngọc
Phát ra lời văn minh.

Thấy Phật rước mình về
Cõi Thiêng Đàng chớ mê
Giữ lòng không tham báu
Ngôn luận không khen chê.

Kiến trúc cõi Thiêng Đàng
Cao đẹp xinh lại sang
Như hoàng cung cao quý
Đạo học dứt lòng tham.

Phật Sư chỉ dạy mình
Chỉ để lòng học kinh
Không nhìn Thần Tiên hóa
Lạc thần trong kỳ sinh.

Tiên đẹp nhớ giải lòng
Không để té xuống sông
Dứt lòng như ngộ sắc
Đạo Thiên Sư thiên ngộ không.

Lạy Thầy Chứa Tể Càn Khôn,
Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi,
Nam Mô A Di Đà Phật.

Kính cẩn đỗi hỏi chào
Nghiệm những bài văn cao
Tiềm năng lo phúc đáp
Cửa mở đạo ra vào.

Tiên nữ đẹp và xinh
Đạo gia phải giữ mình
Hòa ca Tiên để tiếp
Dứt ý để hòa minh.

Thần Tiên đón thử mình
Thật thà để kỳ kinh
Lẽ là Tiên Thiên Đạo
Giữ lễ không luyến tình.

Thiền Sư đến lòng không
Đắc đạo lớn không lòng
Nhờ ngộ không Trời dạy
Sự thiền cơ Hư Không.

Có lúc phải yên lời
Cho thần trí nghỉ ngơi
Cho Thần Tiên hóa cảm
Thiền Sư hiệp lòng Trời.

Huệ phát dứt mộng trần
Tiên Thiên học kỳ nhân
Trong thời gian du học
Giữ mình giữa Tiên Thần.

Biết ít để thiên cơ
Học rộng nguồn thiên thơ
Cho tiềm năng khai đạo
Hiểu nhiều thấy mình khờ.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn,
Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi,
Nam Mô A Di Đà Phật.

Tự tâm hiểu thiên thời
Nghiệm suy đạo ba ngôi
Thượng Thiên và Hạ Địa

Đạo lớn ở lòng người.

Tâm khai mở điển kinh
Hóa thân ra vạn hình
Sự học trong tham ngộ
Dâng Phật pháp hồi sinh.

Phật dạy ta để lòng
Giải đáp cho lầu thông
Thì cửa Trời mới mở
Sự ân ý nắm lòng.

Đến cảnh Không Động Thiên
Nhu Trời tịnh gió yên
Muôn vạn Tiên ngồi tịnh
Phật pháp như tọa thiền.

Khí tịnh đạo Thần yên
Cao sang cõi thông thiên
Luyện tâm Phật an khí
Thần xuất ngoại Đạo Nguyên.

Thượng cảnh cao và sang

Sự hàm học miễn bàn
Khai tâm vì chánh huấn
Nhập định sinh kỳ quan.

Không tịnh để hóa hình
Kim Thiên Tử đẹp xinh
Cẩn ngôn vì đại chính
Thận ý để diệt kinh.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn,
Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi,
Nam Mô A Di Đà Phật.

Chư Phật không Động Thiên
Tâm sáng tợ thanh truyền
Tiếp hạo nhiên chơn khí
Nuôi thần trong Thượng Nguyên.

Tim luyện đạo hóa thân
Thần trưởng dưỡng chân nhân
Chân nhân vào thượng học
Sức học sanh kỳ thân.

Đãi ngộ giữa Trời Thiên
Sức trí tuệ minh truyền
Hiểu xa thường cần ý
Biết rộng an lòng riêng.

Hiểu đúng chớ vội mừng
Dù lòng vui vạn xuân
Đạo cao không lộ tướng
Yên lòng tao ngộ xuân.

Yên đạo để hóa hình
Thần định an thần minh
Thiền cơ là thâm kín
Hàm học trong lặng thinh.

Vào Trời yên nội kinh
Học lớn biết nghiêng mình
Thì Phật Tiên mới dạy
Kỳ tích của thiên hình.

Thần an để khí hòa
Học lớn lại không ta
Sự học kia là đạo

Thì mới đặc kỳ hoa.

Lạy Thầy Chứa Tể Càn Khôn,
Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi,
Nam Mô A Di Đà Phật.

Nghịch cảnh để thi mình
Coi đạo lực thần mình
Xử thế nào cho đúng
Để thiên sư đăng trình.

Thuận cảnh để bán mình
Trời thi để tịch kinh
Sự học kia là đạo
Không trần đặc đạo mình.

Trời thi rất bất ngờ
Để đo đạt thiên cơ
Nếu bài thi đó rớt
Cửa Trời đóng không mở.

Xử thế lòng không lòng
Đạo thiên sư phải không

Không lòng tranh danh dục
Thi lớn đạo mới thành.

Thi lớn rớt tam kỳ
Ba ngàn năm chép ghi
Linh hồn vào địa giới
Làm hạ nhân để đi.

Còn tu theo tà tinh
Phù chú sai thần binh
Đọa thân vào cầm thú
Hóa kiếp theo tà tinh.

Nên Phật đạo phải nhìn
Trong sắc pháp tà tinh
Lộn đường đi chánh đạo
Lộn kiếp hóa châu hình.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn,
Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi,
Nam Mô A Di Đà Phật.

Phát huệ lực vô hình

Xét kỹ để thần linh
Người tu không phạm luật
Mới siêu thoát vô hình.

Phát huệ như kim sanh
Sức số học vô hình
Vạn năng ta điều chính
Vạn Pháp mở thần linh.

Phát huệ hiểu biết nhiều
Học lớn không tự kiêu
Nghiêng mình an vạn tượng
Mới đắc ngộ tình siêu.

Phát huệ dạy lục trần
Thành phù tướng lục căn
Thiên Kinh đắc sở học
Tim khai mở vạn năng.

Vạn năng mở ngòi nhìn
Phi thân vào vô tình
Trong không đời có đạo
Đạo diệu hữu hồi sinh.

Nước trí nổi Thiên Hà
Tinh tú nổi Tam Hoa
Làm lòng trong trịnh sáng
Ta quờn Phật là ta.

Chơn mỹ ái đố sinh
Tam thần hiệp nhất linh
Hào quang càng rực sáng
Đi vào cõi nhất tinh.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn,
Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi,
Nam Mô A Di Đà Phật.

Nhất tinh hiệp Càn Khôn
Khí linh thiêng tam hồn
Đến đây tam thần hiệp
Thành hóa thân chơn truyền.

Con đắc đạo Kim Tiên
Thay đổi hồn nhất nguyên
Cửa Huyền Thiên Vô Cực

Mở vào Hội Quần Tiên.

Tịnh ý để đạo truyền
Nhất tánh Phật lặng yên
Nghe diệu ngôn mật ngữ
Hải Hội cõi Đào Nguyên.

Nói đó biết cần lời
Thận ngôn để không chơi
Mỗi lời ra minh triết
Là thuận đạo giữa Trời.

Tiên nữ giữ sự nhìn
Phải cần lòng để tin
Thần Tiên Phật thủ tín
Lời ra như đóng đinh.

Học đạo phải thật tình
Để ngay chánh thần minh
Sự học rồi tự kiểm
Không để thiếu nhiệt tình.

Thành Phật để trống lòng

Được đạo để vào trong
Thay mình cho trinh sáng
Tim học được lâu thông.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn,
Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi,
Nam Mô A Di Đà Phật.

Gặp đại lễ Thiên Đình
Hành lễ để quang minh
Đạo Thần Tiên chi lễ
Giữ lễ cao sáng mình.

Các Lão Sư mời vào
Thủ lễ bỏ tự cao
Dù đặc vào đại trí
Khiêm nhường đạo mình cao.

Tao nhã nhận lời vào
Hành lễ để ban giao
Đủ chi tình chi lễ
Thần Tiên dạy mình vào.

Cảnh lạ khắp cõi Trời
Đi học đạo không chơi
Chí tâm thành học Phật
Không xả bỏ nghỉ ngơi.

Học đạo nhờ khiêm nhường
Phật Tiên nhìn dễ thương
Thật thà thi đạo đắc
Tâm hoa trở kỳ hương.

Nhường Thầy như nhường Cha
Lòng hiếu cảm sanh ra
Nhờ sự thương mà dạy
Đắc đạo thẳng lòng ma.

Kính đề thường thận ngôn
Kính đề lòng chi tôn
Tài cao mà biết kính
Không tài là đại khôn.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn,
Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi,
Nam Mô A Di Đà Phật.

Thận ý khi mở lời
Đánh lễ bậc cao ngôi
Làm tròn nhân cách sống
Thuận đạo tức thuận Trời.

Hạ thấp mình chỗ cao
Khiêm nhu ái tha vào
Vô tranh trong bằng hữu
Tức là hàng đạo cao.

Có lúc nhận lỗi mình
Để cho người quang minh
Người cao nhìn đại đức
Kết bằng hữu thâm giao.

Học đạo nhẹ lòng tranh
Danh dục giả thời danh
Có khi yên lặng tiếng
Đứng ra ngoài dục tranh.

Chỗ trống đãi không lòng
Ý trống chứa vạn thông

Lòng an chứa vạn lý
An đạo tự nhiên thông.

Cái có đè cái không
Sợi dây cột chéo chông
Nên người tu không tánh
Giải thoát có và không.

Có không vốn tướng tình
Hàng phát huệ lặng thình
Tìm tìm không sắc tướng
Tình tướng thức lặng yên.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn,
Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi,
Nam Mô A Di Đà Phật.

Trống trí để tọa thiền
Học trí tuệ hồi nguyên
Hồi nguyên tìm trình sáng
Tròn đủ vào tự nhiên.

Sức học bằng thiền cơ

Thì phát huệ giả khờ
Để người ngoài không biết
Ta đang học thiền cơ.

Chân nhân giả phạm tình
Là cần đạo đạo sinh
Giả ngu là không tướng
Không chướng trần mới linh.

Tu tâm giả phạm tình
Lấy phạm che đạo sinh
Là người tu ẩn trí
Khai thiền cơ bảo kính.

Có lúc phải giả ngu
Che kín đường công phu
Sự giả kia khôn đạo
Bảo vệ nguyên thân tu.

Giả đại giữa người khôn
Dè dặt và cần ngôn
Để che tài đại trí
Chờ xuất định Càn Khôn.

Có lúc phải nói khùng
Để che cái đại khôn
Người chê ta không trí
Đạo lớn ta sinh tồn.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn,
Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi,
Nam Mô A Di Đà Phật.

Kẻ chê ta rồi cười
Cảm ơn tiểu tôn sư
Nhờ chê mà ta đạo
Giữ kín được cơ Trời.

Xấu trần đừng có lo
Không sắc để ta dò
Luyện cho ta đắc đạo
Nhờ không ta tròn vo.

Che mình để đại tu
Trí tuệ thường giả ngu
Để thời gian luyện trí

Tức luyện thân công phu.

Huê sanh giả khờ khờ
Đề giữ kín thiên cơ
Lòng sinh đạo tự biết
Học rộng kinh và thơ.

Thời luyện thân ản ngôn
Tịnh ý để bảo tôn
Sự Trời cho ta đạo
Âm thần suy và tôn.

Trời sáng nhờ không mây
Thành tinh hoa đủ đây
Còn lòng ta trinh sáng
Dẹp mây lòng tỉnh say.

Rượu uống nhiều sẽ say
Trí biết nhiều mất ngay
Nên người tu không trí
Để mộng trần không say.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn,

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi,
Nam Mô A Di Đà Phật.

Tu đến chỗ che mình
Ta còn đạo mới linh
Sự bảo giàng là đạo
Cẩn trí để điền kinh.

Biết rộng tự chê mình
Sự tu chưa nhuệ tinh
Làm thân nhân chưa sáng
Sự chê phát thân minh.

Yêu hơn biết ngồi chờ
Như Phật yêu thiên cơ
Như Thần Tiên chờ lý
Hội Tiên cảnh kỳ cơ.

Yêu lớn có tâm nhìn
Ai là bậc dưng trình
Cho lòng tu chánh ái
Phục ái phục quần sinh.

Phát huệ dùng nhãn quang
Nhìn bằng tâm chỉ đàng
Sự tâm nhìn thông lý
Tỏ Thiên Thượng Trời ban.

Nhãn quang không sai đàng
Sự khai mở thiêu quang
Nhìn thiên cơ không thiếu
Tình Trời lớn ân ban.

Càn Khôn hiển trong mình
Nhìn tám phương điển kinh
Sự nhìn cao biết trước
Bàn cờ Thiên cao minh.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn,
Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi,
Nam Mô A Di Đà Phật.

Nghe lớn thấu lòng Trời
Sự dạy dỗ không ngơi
Cho đạo tâm di hiểu
Tâm học lớn không lời.

Nghe kinh Pháp Lô Âm
Phật Như Lai tri tâm
Hàng thiên sư phát huệ
Dạy mỗi đạo ngàn năm.

Nhệ trí đề tâm nghe
Huệ khai biết e dè
Sự nghe xong cao huệ
Hàng đại ngộ tròn xoe.

Nghe đến tận đầu nguồn
Nhạc trôi cửa thiền môn
Làm sự nghe trực giác
Tiếng kêu gọi đại hồn.

Nghe kinh tạng thì thâm
Như tri kỷ nguồn tâm
Làm cho tim đại giác
Siêu cái nghe vào tâm.

Đến không niệm để nghe
Cái đạo tròn thay xe

Sự nghe đưa bờ giác
Rồi đánh thức sự nghe.

Sự thấy của nhãn quang
Lấy lương tri bạc bàn
Làm cho sự thấy biết
Mở ra trái tim vàng.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn,
Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi,
Nam Mô A Di Đà Phật.

Thấy lại sự hồi tim
Cả thế gian đi tìm
Là con tim trinh sáng
Sự thấy bằng nhãn quang.

Dâng yêu đất thần minh
Đề tình yêu ngời nhìn
Đất Trời âm dương kính
Yêu lớn đặc nguồn kinh.

Tu lớn đặc đạo mình

Qua vạn lớp thần linh
Hóa thân vào biển đạo
Dâng ái lớn chung tình.

Biết lớn để luyện tâm
Cho hóa thân truy tầm
Đạo tâm và Trời Phật
Nghe được Phật Diệu Âm.

Xa muôn tỷ thời gian
Khi tim sinh chỉ đàng
Bầu Trời như trước mắt
Học đạo bằng tim quang.

Hội ngộ cõi Đại Thiên
Cảnh đẹp sanh vô biên
Hóa thân ta là Phật
Sự học đủ chơn nguyên.

Ra khỏi Hậu Thiên Đàng
Bước vào cõi tịnh quang
Nhìn Đại Thiên Thế Giới
Phật là cõi kỳ quan.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn,
Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi,
Nam Mô A Di Đà Phật.

Bát Nhã Thuyền du hành
Thuyền không đáy đi nhanh
Nhìn thế gian tội nghiệp
Tu mãi trong tham danh.

Bát Nhã thượng đặng hành
Chở thiên sư đắc thanh
Vào biển Trời vô ngại
Thiên sư đạo mới thanh.

Áo mảo già rồi không
Danh dục giữa trần hồng
Nhu trường đời trả nghiệp
Ai giữa thế lòng không.

Làm đủ rồi để an
Gia đủ rồi an nhàn
Lo con đường siêu hóa

Đề trở lại Tiên bang.

Mây không đề che tình
Gió không thể ngồi im
Thiền sư tự giải nghiệp
Đề tinh thần bước lên.

Cái đạo của chùa thờ
Lập màu sắc trong mơ
Chén cơm từ trăm họ
Nghiệp đó ai trả đây.

Tại gia tự lực tu
Không thiếu nợ con người
Nhất tu thì nhất đắc
Mới là hàng công phu.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn,
Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi,
Nam Mô A Di Đà Phật.

Nhân quả luật vô hình
Vay trả cửa vô minh

Nên thiên sư phải tránh
Cơm áo nợ quần sanh.

Tại gia tự lực tu
Giải tim ta khỏi tu
Không vay mượn bá tánh
Xuất thân được êm ru.

Đạo cao đạo ẩn mình
Như rỗng cù hộ tinh
Trầm ngư còn ẩn tướng
Không khoe giữa quần sinh.

Đạo cao làm nhỏ mình
Đề thời gian luyện kinh
Học cho tròn chơn lý
Thành Phật mới lộ hình.

Ẩn ý giúp Tam Thừa
Ẩn lời thoát nắng mưa
Ẩn thân cho tròn đạo
Thiên sư ẩn thiên cơ.

Đạo cao biết không mình
Nhẫn nại xây thân mình
Đạo cao đời không biết
Mới thật tu cao mình.

Thật tu không sắc màu
Tu thiền đạo mới cao
Tu Pháp Môn Như Ý
Vàng thật vàng không thau.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn,
Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi,
Nam Mô A Di Đà Phật.

Đức trọng của thiền sư
Thiền khai mở thiên tư
Đạo cao không còn sắc
Trọng đức đạt chơn như.

Huệ khai thấy đạo mình
Là trái tim phương sinh
Thành tim vàng như ý
Kim Thiền Tử hồi sinh.

Phật Di Lạc tái sinh
Dạy Đạo Trời Phật kinh
Cho thái bình Quả Đất
Hàng thiên sư nhiếp kinh.

Phật trở lại trần gian
Mở kỷ nguyên Niết Bàn
Cho toàn dân quy nhất
Cùng hưởng phước Trời ban.

Phật trở lại làm người
Thành Phật pháp làm Sư
Dạy toàn dân phong hóa
Thượng ngươn lập lại đời.

Đời mới trọng nhân hiền
Trọng những hàng Thánh Tiên
Trọng quốc gia cải tiến
Trọng Phật pháp vô biên.

Trời cho mở ngươn tân
Phật cho dạy chân nhân

Nước cho dân thiên định
Tam Giới đắc lòng nhân.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn,
Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi,
Nam Mô A Di Đà Phật.

Thế giới đến dịch kinh
Tức họ cứu môn sinh
Đi theo đường chân lý
Hoàn Cầu được hồi sinh.

Mặt Trời mọc hướng Tây
Đổi đường đi theo Thầy
Ngân Hà Trời đổi đạo
Bạch Vân Kỳ chung xây.

Ba giải Đạo Thiên Hà
Đổi thần kinh đạo gia
Đổi chu kỳ tận thế
Sắp lực mới Thiên Hà.

Thời tiết đổi hai mùa

Phật giảng thế kỳ cơ
Dạy con người Thượng Đức
Đi theo đúng thiên cơ.

Phật lập đạo Thượng Thiên
Phật lập pháp chơn truyền
Dạy thánh kinh Thượng Đức
Khế hội đạo Thần Tiên.

Tế thế Phật độ đời
Lập lại nguồn thiên khôi
Mở ra đường hoàng đạo
Đi con đường Như Lai.

Ai tu lại Đạo Trời
Đổi thần kinh trong người
Cho trái tim đổi lý
Thoát qua cơ tận đời.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn,
Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi,
Nam Mô A Di Đà Phật.

Mặt Trời lặn phương Đông
Đổi tam gương Thiên Tông
Đổi kính Trời pháp Phật
Đổi Ngũ Giáo Tam Tông.

Mặt Trời lặn phương Đông
Siêu giới cho trần hồng
Nên Trời sinh tận thế
Tận chu kỳ Tam Tông.

Thần Tiên trong vô hình
Tu kinh mới phục sinh
Tu Pháp Môn Như Ý
Qua kỷ nguyên thái bình.

Phật dạy Tam Giới kinh
Cho ngoại bang dưng tình
Dịch kinh ra ngoại ngữ
Để cứu lại dân mình.

Thế giới thức chu kỳ
Vào lãnh hội kinh thi
Cho thần dân học Phật

Mở tấm lòng đại bi.

Trời còn đổi hướng đi
Đạo còn đổi tam kỳ
Một bánh xe Vũ Trụ
Đổi thần kinh Tử Vi.

Bánh xe lớn đang trình
Chín tỷ năm siêu linh
Mới đổi đường hoàng đạo
Mở ra đường trường sinh.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn,
Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi,
Nam Mô A Di Đà Phật.

Thức thể đổi Pháp Môn
Đổi thần kinh Tam Hồn
Đổi Kỳ Môn Độn Giáp
Đổi vũ trụ Càn Khôn.

Chánh pháp đã ra đời
Tân kinh phổ khắp nơi

Cho người tu kịp lúc
Trời Phật đòi thiên thời.

Phật Di Lạc giáng trần
Dạy như ý kinh tân
Lập đạo Trời chi giáo
Là cứu muôn vạn dân.

Ai đi đúng Đạo Trời
Tu Như Ý Thiên Khôi
Qua được cơ tận thế
Về Đất Hứa an ngôi.

Sinh tử ở con người
Mỗi người quyết định thôi
Ông tu thì ông đắc
Bà không tu chơi vơi.

Phật sanh mở Tam Kỳ
Hội Long Hoa khóa thi
Thi hàng không màu sắc
Và những hàng đại bi.

Huệ mở tâm đậu rồi
Đạo vô hình sắp ngôi
Chứng cho hàng môn đệ
Theo Phật lòng với Trời.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn,
Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi,
Nam Mô A Di Đà Phật.

Tôn giáo không đổi mình
Tới tận đời vô tình
Không tu theo chánh pháp
Cơ diệt diệt thần linh.

Đến đó thật trễ ã ã
Cầu công đức ai cho
Cầu Thiên Thần sao cứu
Tại ôm danh trễ ã ã.

Một ngàn năm tu sai
Không đốn pháp tu hoài
Đạo không có chánh pháp
Đạo đi lạc dài dài.

Lạc đường ôm âm thanh
Tô vẽ sắc tượng hình
Còn cuốn lôi trục lợi
Tội nghiệp hàng vô minh.

Mắc cỡ khi nhìn ta
Tu cho tới thân già
Mà pháp ta không đắc
Thành Phật hay thành ma.

Phật trở lại trần gian
Không thầy chùa hỏi han
Tối ngày lo thân tượng
Phật thiệt không lẽ nhang.

Thất cười đám giả tu
Tâm hồn giam ngục tù
Tu hoài mà không đắc
Già rồi thành tiền xu.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn,
Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi,

Nam Mô A Di Đà Phật.

Các vị hứa với Thầy
Thầy xuống về chung xây
Kỷ nguyên Phật Di Lạc
Thầy xuống trò lạc bầy.

Thầy xuống viết Thánh Kinh
Các môn đồ tam tinh
Quy về cơ quy nhất
Cơ tận thế cứu tinh.

Thầy trở lại ngồi chờ
Các môn đồ ngẩn ngơ
Tại sao Thầy là Phật
Thành Phật đúng kỳ cơ.

Thầy yêu quý các trò
Hai ngàn năm chung lo
Nay Trời Thiên đoi pháp
Tao ngộ đạo Thầy trò.

Vô Danh Thị là Thầy

Chuyên thế để dựng xây
Các con về với Phật
Tu cho kịp cơ này.

Thầy xưa với Thầy nay
Xác phàm có đổi thay
Còn Thần Quang là một
Bên trong Phật là Thầy.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn,
Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi,
Nam Mô A Di Đà Phật.

Di Lạc Đắc Đạo Trời
Là Phật sống hiện thời
Dạy người chưa quy đạo
Xưa nay đời tu chơi.

Minh đức hỡi loài nhân
Thiên lý Phật cầm cân
Người quy y cùng Phật
Thành đức lập đời tân.

Ba ngàn vị Tỳ Kheo
Giáng sanh thành nhà giàu
Sao chưa về quy đạo
Nghỉ tu rồi hay sao?

Những nhà giàu nhất thời
Là con cháu tại Trời
Giáng sanh hứa tu Phật
Giàu quá rồi quên ngôi.

Những hàng tột danh quyền
Trước kia Tổng Thần Tiên
Là đàn em Đức Phật
Sao chưa học chơn thiên.

Những hàng nữ danh quyền
Cõi Bồng Lai Chưởng Tiên
Hứa theo cơ phò Phật
Nay quên sự tâm nguyên.

Còn các bậc Đại Vương
Là Thiên Tướng Tám Phương
Nay giáng trần chờ Phật

Sao quên hết Thiên Vương.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn,
Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi,
Nam Mô A Di Đà Phật.

Phương thượng Thầy giảng sinh
Dạy Đạo Trời Thánh Kinh
Cho Thần Tiên tại thế
Đắc đạo lập thái bình.

Nước Phật lập nhà Nam
Hàng thiền sư phải làm
Tu thân và tế thế
Cứu đại hồn nước Nam.

Trời khai Phật giảng sinh
Dạy con dân đạo bình
Cho Việt Nam Anh Thánh
Đạo thiền sư khai minh.

Phát huệ dựng đời bình
Dạy toàn dân đức tin

Đồng tu qua tận thế
Giúp nước nhà quang minh.

Phật xuống dạy đời hiền
Mở huệ hàng Thánh Tiên
Bạch Vân Kỳ khai giáo
Giúp giống dân Rồng Tiên.

Nước Việt Trời khải minh
Dạy dân đến thái bình
Chung xây đời Di Lạc
Lập lại đời Hoàng Kim.

Phát huệ hiểu lòng Trời
Tu đạo đừng tu chơi
Thiên Tông ra giúp nước
Thái bình an vạn nơi.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn,
Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi,
Nam Mô A Di Đà Phật.

Quốc đạo đổi tầm nhìn

Cho thiên sư phát minh
Cứu dân và giúp nước
Cho hồn quốc hoàng kinh.

Chơn giải đạo nước nhà
Tu chính hàng đại gia
Đi vào cơ cứu thế
Yêu nước vì tình nhà.

Tha ái để thần minh
Cho dân tu thái bình
Nước vì gia chánh ái
Phục thủy trí hồi sinh.

Đại gia phát huệ rồi,
Yêu nước tức yêu tôi
Đem tình yêu dâng ái
Cho nước nhà cao ngời.

Học lớn đổi thời kỳ
Dân yêu nước đồng đi
Thiên sư chung bảo quốc
Thực thi lòng đại bi.

Nước yêu dân vị tha
Thiền sư yêu nước nhà
Đem tình yêu giúp nước
Nước mới thành bình gia.

Con học lớn an nhà
Đạo con hiền thay Cha
Thay nhà Nam dưng hiến
Cho thái bình quốc gia.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn,
Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi,
Nam Mô A Di Đà Phật.

Thiền sư không ngoại xâm
Vì yêu nước chính thuận
Dâng hoa vì tình nước
Tài hoa thành chân nhân.

Thiền sư đôi tâm nhìn
Cho quốc hồn anh linh
Tu an và cứu nước

Pháp lực giúp gia bình.

Thiền Sư nhứt lòng thiền
Bảo vệ Đất Rồng Tiên
Cho thần dân thương nghiệp
Giàu mạnh vững binh quyền.

Con hiếu đạo thay Cha.
Tận trung hiếu bảo nhà
Đi tu học để đạo
Đạo bảo quốc tề gia.

Học xong đổi tâm nhìn
Đem thức thần phát minh
Cho tài hoa chánh ái
Cho đạo nhà quang minh.

Giúp trên để an thân
Yêu nước đãi lòng dân
Vì tình yêu tổ quốc
Mới là hàng ái dân.

Học rộng về an tài

Tình yêu nước chung xây
Quốc gia là Cha Mẹ
Tài cao an gió mây.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn,
Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi,
Nam Mô A Di Đà Phật.

Đại thần an quốc gia
Dùng tài nhân hiếu hòa
Cho quốc gia chánh đức
Vì nước vì đạo gia.

Lớp già trở về triều
Đào tạo hàng dâg yêu
Cho quốc gia chi tướng
Phục vị lại tình siêu.

Đừng để lỗi sự nhìn
Nước lớn rộng mở kinh
Cho tình hoa tình nước
Thuyền lớn lái thình thình.

Biển ái mở đại thuyền
Sự nhìn xa vô biên
Rồi lập ra sách lược
Cứu cánh người thành Tiên.

Mục thước lại tâm nhìn
Cho dân giàu phục sinh
Quốc gia ta là đạo
Giúp thần dân an kinh.

Tha lớn đổi tâm nhìn
Nhân ái lớn hồi sinh
Dạy nhân tài binh pháp
Bảo vệ nước thái bình.

Đức lớn trọng hiền thân
Đạo lớn trọng chân nhân
Nhờ chân nhân chân ái
Vì đạo nước lập thân.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn,
Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi,
Nam Mô A Di Đà Phật.

Nhờ nước ta lập thân
Thờ nhà ta an dân
Cả hai nhờ đạo nước
Ta mới thành danh nhân.

Biết đủ yên chiêu an
Đầy rồi tự miễn bàn
Yên rồi khai tự đức
Thì đời sau cao sang.

Thành tựu trọng hiền thần
Người hiến công thành nhân
Vì quốc gia hiến ái
Yêu tổ quốc dâng lòng.

Mẹ dạy ta lúc khờ
Thầy dạy ta thành cơ
Dâng lòng vì hiếu nghĩa
Tình đẹp hơn bài thơ.

Thiền sư có tầm nhìn
Ta trí tuệ văn minh

Nhà tu không yêu nước
Ai dám chứng đạo mình.

Thuốc đắng giải tim tà
Nhờ Thầy khử tim ma
Lời đau tim trinh sáng
Trí tuệ cứu đạo gia.

Đạo nước hơn nhà
Đổi mình cho tài hoa
Thành Thần Tiên yêu nước
Đắc đạo rồi tề gia.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn,
Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi,
Nam Mô A Di Đà Phật.

Con nhờ Mẹ thai sinh
Đạo nhờ Thầy khai minh
Hàng chơn hơn đắc đạo
Vì chơn ái quên mình.

Tâm tịnh để ngồi thiền

Trí tịnh lòng mới riêng
Tình thông không sâu hận
Tâm đạo vào vô biên.

Tha được trí tự do
Bố thí làm con đò
Thiền tu là tịnh ý
Đắc đạo rồi tròn vo.

Tim an huệ mới sanh
Huệ sanh không tham tranh
Đề lòng riêng không tánh
Cứu tinh là vô danh.

Giàu đủ biết khởi bình
Cho hậu gia phương sinh
Còn ta lo thiên định
Đề trở lại Thiên Đình.

Làm an cái đạo nhà
Truyền thế hậu thay ta
Đời xong ta tu đạo
Là thượng sách giúp ta.

Giàu đường tu thanh nhân
Như Thần Tiên thế gian
Giàu tu không khổ trí
Để phát huệ khai quang.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn,
Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi,
Nam Mô A Di Đà Phật.

Giàu đến tột biết yên
Giao vợ con binh quyền
Hàng ngày lo học đạo
Sống lại đời Thần Tiên.

Đắc đạo an sự nhìn
Theo Thầy học cao kinh
Làm sự tu cao quý
Già rồi đắc thần minh.

Sử dụng đúng đạo gia
Thiền định sáng tinh hoa
Đi chung đường đại ngộ

Thành Thần Tiên quốc gia.

Du học như đào tìm
Đắc đạo rồi dâng tim
Đem tài hoa giúp nước
Nước thịnh nhà dâng tim.

Nước giàu mạnh dâng lòng
Hàng tu làm nước trong
Nhìn Quần Tiên yêu nước
Đạo nhà an tịnh tâm.

Con rồng học rồi về
Thấy gia nghèo không chê
Lòng vĩ nhân vì nước
Trả lại tình yêu quê.

Hiếu đạo hiếu tình nhà
Hiếu nhiều lòng vị tha
Tha chu kỳ đại thủy
Yêu nước dứt tình ma.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn,

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi,
Nam Mô A Di Đà Phật.

Học đủ rồi yên lời
Tu đạt rồi không tôi
Cho nước hòa dân trí
Chí hòa bình không tôi.

Học đến chỗ dân tình
Luyện đạo đắc thần minh
Dâng hoa tâm bình nước
Không bàn chuyện nhục vinh.

Yêu thật giải tình sâu
Lòng không tranh giành châu
Đề châu thành châu báu
Bảo gia thành Bảo Châu.

Tôn trọng đạo nước nhà
Trả ân tình quốc gia
Cho chí nhân vì nước
Trả khối tình Ông Cha.

Thiên sư biết tha thù
Cho đạo nước trùng tu
Dâng lòng vào đại trị
Là xây dựng rừng nhu.

Nhu đạo của quốc gia
Dùng trí lược cho nhà
Làm giàu dân mạnh nước
Yêu thiên sư bảo gia.

Cái sống của chữ hòa
Nghiêng mình ái quốc gia
Hàng Thiên Tông bảo quốc
Gia quý bảo kỳ gia.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn,
Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi,
Nam Mô A Di Đà Phật.

Trời sanh dân Việt Nam
Bảo quốc lòng ta làm
Cho muôn dân thanh trị
Để an bình nước Nam.

Nhân sĩ ái nước nhà
Tu thiện biết rộng xa
Sự ngộ tim bảo quốc
Thần lực hộ quốc gia.

Dâng tình vì thiện trung
Dạy dân trí đại hùng
Là người yêu đại trí
Chế thủy để vào chung.

Yêu nước dứt tình thù
Từ bi lòng đại phu
Những tấm lòng ái quốc
Được nước được trùng tu.

Tha ái để dâng hòa
Không thù để đại tha
Dùng từ bi ân xá
An đạo người đạo gia.

Phát huệ giúp nước nhà
Vì yêu nước dâng hoa

Tài dân an bình nước
Thành pháp thủy Ma Ha.

Tươi mát kẻ thất tình
Đi ra ngoài nhục vinh
Lòng dứt ngôi tình hận
Cho quốc gia thái bình.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn,
Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi,
Nam Mô A Di Đà Phật.

Đánh thức chí lòng thiền
Cho nhà Nam Thần Tiên
Đứng ra ngoài quốc hận
Tha tình thù nhà yên.

Tha lớn mới đại nhu
Yêu nước lòng không thù
Vì thiên cơ của nước
Qua chu kỳ Xuân Thu.

Ách nước nạn của nhà

Thiên cơ chuyển đạo gia
Qua chu kỳ trả nghiệp
Sau tránh khỏi phong ba.

Uẩn khúc của thiên thời
Trả nghiệp rồi thanh thoi
Cho lòng dân tu đạo
Trời tha đón tân Trời.

Dân tu để sửa sai
Trí tuệ lại nhân tài
Đón mùa xuân Di Lạc
Giàu mạnh xây tương lai.

Nước Thánh Trời khai huyền
Tu đạo đắc Thượng Tiên
Phật dạy dân giải nghiệp
Giải xong đạo nhà yên.

Vì hiếu thấu cơ huyền
Xây bàn cờ Tạo Thiên
Cho nước nhà dứt nạn
Phục nghiệp vào Đại Tiên.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn,
Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi,
Nam Mô A Di Đà Phật.

Xưa kia mở nhà Nam
Thôn tính bao nước làm
Của tiêu ban dân tộc
Sự quả nghiệp đã làm.

Nơi nghiệp nước trả nhân
Ra xứ ngoài tu thân
Là trả cơ nhân quả
Trả xong rồi an dân.

Tu Phật quả đừng gieo
Thì nợ xưa dứt nghèo
Trở về xây đạo nước
Nước giàu mạnh người theo.

Bảo quốc giữ đạo nhà
Hàng trả nghiệp vị tha
Xưa vay nay ta trả

Trả xong rồi tề gia.

Đó là luật của Trời
Vay thì trả đó thôi
Trả xong rồi không hận
Đạo nước có luật Trời.

Phát huệ để đo lường
Hiếu xa lòng mới thương
Vì nạn dân ách nước
Qua rồi thái bình phương.

Tu đạo giải nghiệp nhà
Trả xong nghiệp Ông Cha
Đạo nước hòa dân hiếu
Thanh tịnh đón Hoàng Gia.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn,
Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi,
Nam Mô A Di Đà Phật.

Linh cảm đôi tâm nhìn
Hàng Thiên Tông khái minh

Nhà Nam Phật ra cứu
Giàu mạnh được phục sinh.

Thiên định đề nguyện cầu
An lòng dứt tranh châu
Thì nhà Nam có bảo
Vạn quốc sẽ quay đầu.

Thiên định đề Trời tha
Thái bình phong quốc gia
Lục Châu Trời cho đất
Phật dạy đấng kỳ ba.

Hỷ xả đề an lòng
Đạo nước thành Thiên Tông
Hàng triệu người trí tuệ
Giúp quốc gia bình phong.

Tu đạo giúp nước nhà
Là chí nguyện Phật gia
Lập Thiêng Đàng trên đất
Vui hưởng thái bình ca.

Phật về phong võ yên
Nước tịnh an Thần Tiên
Đàn anh trên Quả Đất
Rạng danh giống Rồng Tiên.

Vạn quốc đến cầu thiên
Kinh dịch cứu Thần Tiên
Người nghe Phật ngưng chiến
Mở rộng cửa chơn thiên.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn,
Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi,
Nam Mô A Di Đà Phật.

Phật dạy các quốc gia
Bất chiến thái bình hoa
Cho thế gian tu tịnh
Kịp chuyển đò Long Hoa.

Các nước theo Phật tu
Quy y dứt tình thù
Cho thế gian đắc đạo
Xây thái bình vạn thu.

Đến đây hội dịch kinh
Ngoại ngữ giải nguyên hình
Các quốc gia quy Phật
Dứt nghiệp Trời đao binh.

Vương hầu các quốc gia
Quy y theo Phật nhà
Thành Tỳ Kheo đệ tử
Đắc thành đạo kỳ ba.

Vạn Tiên tôn Phật Sư
Về tu chính Đạo Trời
Vạn Thần yên bình đạo
Tu luyện thành Chơn Sư.

Phật dạy đạo tha thù
Thành Chơn Sư để tu
Cho tâm thành chí nguyện
Đắc đạo giúp loài người.

Tha thù đắc đạo gia
Thành Phật rồi độ ma

Ngày xưa trên Thượng Giới
Huỳnh muội đệ một nhà.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn,
Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi,
Nam Mô A Di Đà Phật.

Con một nhà nên tha
Đạo một Trời nên hòa
Phật một Thầy dâng ái
Dâng ái đặc đạo nhà.

Đạo huệ thành tha hơn
Yêu nước dứt tình hờn
Qua chu kỳ biến dịch
Thiền sư chơn tâm nhân.

Đại Thần có đại tha
Đức trọng dân hiếu hòa
Thành chơn hơn hiến ái
Cho giàu mạnh quốc gia.

Yêu dân dứt tình thù

Vị tha để tròng tu
Lại tấm lòng yêu nước
Gương sáng danh vạn thu.

Vị tha giúp quốc hồn
Siêu hóa lực Càn Khôn
Từ bi nên lực nhẹ
Giúp quần sanh kính tôn.

Yêu nước giúp dân giàu
Đãi hiền thần thanh cao
Phù trung vì đạo nước
Tiết độ lớn đại hùng.

Nước trọng sĩ nhân tài
Thì vĩ nhân chung vai
Núi sông cùng gánh vác
Đạo nước có nhân tài.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn,
Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi,
Nam Mô A Di Đà Phật.

Tu tâm Hội Quân Tiên
Giúp dân tu Thánh Hiền
Giúp quốc gia tế thế
Mới đặc đạo Rông Tiên.

Ông Cha lập quốc gia
Mong con hiền yêu nhà
Nói Rông Tiên Tổ Quốc
Hiền lòng hiền tề gia.

Con tu để dưng tình
Vào tổ quốc phục sinh
Cho nước nhà dưng ái
Giàu mạnh đất thái bình.

Thiền sư biết hiền tình
Yêu nước để lòng trinh
Xả nhân vì bảo quốc
Quốc thịnh đạo nhà linh.

Quốc thịnh dân mới giàu
Tài thần mới thanh cao
Sĩ thần an sách lược

Bình trị mới mạnh giàu.

Làm theo chí Trời cho
Thờ Trời được ấm no
Như đàn con dâng hiếu
Hiếu trung thì ấm no.

Con hiếu nhà tin dùng
Trung thần đặc hiếu trung
Tức Thần Tiên đặc đạo
Về được cõi Đại Hùng.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn,
Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi,
Nam Mô A Di Đà Phật.

Họ chửi mình ngu trung
Nhờ ngu mới Đại Hùng
Xả thân vì yêu nước
Hiến tinh thần nhờ trung.

Ngu trung mình bảo nhà
Nhờ ngu giữ quốc gia

Dâng chi tình vì nước
Chết thành thần bảo gia.

Trời cao rất công bình
Chứng công thần hiến trình
Xả thân và bảo quốc
Được Thánh Thần hiển linh.

Thầy nay cũng ngu trung
Thành đạo rồi vẫn dùng
Dùng những hàng yêu nước
Xả thân mình phò trung.

Thành Phật yêu quốc gia
Cứu nước nhà cho qua
Cơ tận cùng thế tận
Xây nước nhà tân khoa.

Các con tu với Thầy
Dâng hiến lòng chung xây
Giúp quốc gia thịnh trị
Là trả ơn cho Thầy.

Thầy sanh tại Việt Nam
Thành Phật rồi Thầy làm
Là ơn đền bảo quốc
Phò trợ nước Việt Nam.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn,
Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi,
Nam Mô A Di Đà Phật.

Sĩ nhân hỡi vĩ nhân
Ai là hàng trung thần
Dâng lòng trung vì nước
Dâng tình thành chân nhân.

Thiền sư nhất lòng trinh
Sự tu bảo gia mình
Hiến thân vì lòng nước
Cho quốc gia thái bình.

Nghiêng mình rồi cho qua
Chính tu lại đạo nhà
Giúp thân dân chi ái
Dâng lòng về quốc gia.

Đạo minh thiện cho nhà
Nước minh ái tề gia
Thần minh trung yêu nước
Là công thần quốc gia.

Cộng sự đễ dân hòa
Đáp đền ơn quốc gia
Đã sinh ta thành đạo
Truyền pháp trả ơn nhà.

Nước muốn được dân tình
Thần dân tu dưỡng sanh
Qua đạn bom phóng xạ
Mới thật cứu dân mình.

Tai ách thật vô cùng
Tu thiên hóa thành không
Nhờ tu thiên hóa giải
Dâng kính nhà hiếu trung.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn,
Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi,

Nam Mô A Di Đà Phật.

Tài nhân bảo thành đồng
Người tu giữ núi sông
Trả ân tình cho nước
Đạo làm con hiến lòng.

Nhờ yêu nước đạo thành
Sự tu ái lợi sanh
Tha thù đạo vô tướng
Vô niệm đạo mới thành.

Ông Cha dựng nước nhà
Đời sau được quốc gia
Thờ Trời siêu hóa nước
Cộng lạc nhờ vị tha.

Đối diện với ngoại xâm
Thần dân đặc nhất tâm
Thắng muôn hình vạn tướng
Vì nước nhà tri âm.

Dâng tình để được hòa

Thắng rồi biết vị tha
Cho toàn dân lạc nghiệp
Thái bình lại nước nhà.

Được nước rồi văn minh
Đổi mới lại tâm nhìn
Làm núi sông giàu mạnh
Đạt vạn năm quang minh.

Dạy dân đạo dưỡng sinh
Xã hội đặc an bình
Cha dạy con trung hiếu
Quốc gia đặc nhơn tình.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn,
Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi,
Nam Mô A Di Đà Phật.

Phát huy đạo tề gia
Cha dạy con hiếu hòa
Nhà dạy dân tu thiện
Thái bình vào quốc gia.

Nhẹ lời với thần trung
Họ với mình tao phùng
Nghiêng mình vì trung hiếu
Đề đạo nước được dùng.

Họ nhứt lòng giúp nhà
Mở phương tiện tề gia
Cho hùng tài chi tướng
Thưởng thức hàng tài hoa.

Minh trị nhẹ phạt hình
Cho tài nhân hiển trình
Họ dâng tình vì ái
Nước được tài quang minh.

Xây thế cờ quốc gia
Sách lược lại nước nhà
Làm dân giàu quốc mạnh
Là ta cứu gia nhà.

Sách nhân trị nước nhà
Người xả thân vì ta
Họ được phần lợi ái

Tức đạo nước độ tha.

Tha ái lợi quần sinh
Tài nhân dựng thái bình
Cho kinh thương giàu mạnh
Phục sức lại gia mình.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn,
Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi,
Nam Mô A Di Đà Phật.

Nước đủ để dân giàu
Kinh thương mạnh để cao
Không lệ thuộc kinh tế
Sự minh trị được cao.

Nhu đạo để văn minh
Đối ngoại nhờ nhu sinh
Nghiêng mình cho an chánh
Đại nhu giữ thái bình.

Võ động lúc can qua
Thái bình dùng nhu hòa

Sự ban giao nhu ái
Đãi nhân yên đạo gia.

Kính thần thần kính mình
Dùng lễ nhạc văn minh
Cho người yêu chi lễ
Lễ trọng thần mới linh.

Lễ trọng nước láng giềng
Hòa bình nhờ lễ yên
Ta trọng người người kính
Kính nhau an bình quyền.

Nhẹ lời để cầu hòa
Tha thù để lợi tha
Đạo ta là bất chiến
Đạo người tất vị tha.

Nhược ái để đãi hiền
Nhu sĩ ái Thần Tiên
Nhờ kính người mà đạo
Người dâng ái ta yên.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn,
Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi,
Nam Mô A Di Đà Phật.

Nước có sách lược bình
Tự nhiên an vạn kinh
Dân giàu thành chi giáo
Nước mạnh ban vạn tình.

Sách lược trọng sĩ hiền
Như Phật yêu Thần Tiên
Thì Thần Tiên ra sức
Lập nước thành Đạo Nguyên.

Sách lược trọng trung thần
Người yêu nước yêu dân
Toàn dân đồng nhất ái
Đạo nước thành chân nhân.

Sách lược trọng Trời Cha
Cho toàn dân nước nhà
Tu Đạo Trời Pháp Phật
Là lòng nước dâng hoa.

Trên trọng đạo thờ Trời
Cho quốc hồn siêu ngời
Tức quốc gia siêu giác
Ông Cha đấng Đạo Trời.

Siêu hồn thiên quốc gia
Làm trả ơn cho nhà
Đãi thần dân tu đạo
Hàng chánh Tiên tề gia.

Thượng nhân đổi tầm nhìn
Được nước đấng thần minh
Là hiến tình vì nước
Là hiến thần thánh minh.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn,
Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi,
Nam Mô A Di Đà Phật.

Thật Phật ta ngu trung
Yêu nước dạy anh hùng
Lòng vì dân hiến ái

Cho nước ta đại hùng.

Xả thân vì quốc gia
Vì ngu trung bảo nhà
Cho nhà Nam trung ái
Dân Việt thờ quốc gia.

Ta sanh ở Việt Nam
Đắc Phật lòng dứt tham
Tình trả ân cho nước
Ngu trung bảo nhà Nam.

Thiền sư tu giới ta
Dâng lòng yêu quốc gia
Giúp nhà Nam giàu mạnh
Trả ơn nhà sanh ta.

Sống vì nước dâng tình
Thác bảo nhà cứu sinh
Trái lòng cho đất Việt
Thành Phật dân thần linh.

Làm dân yêu quốc gia

Không hờn trách Ông Cha
Vì thiên cơ của nước
Thành trung bảo vệ nhà.

**Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.
Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Kính Bái
Đức Thầy Vô Danh Thị.**

- Hết Quyển. V -

Quyển. VI

Bạch Vân Kỳ Kinh Phật.

Lời yêu cầu của Thầy Vô Danh Thị lúc nghe kinh; những hàng thiên sư và những hàng quân tử yêu nước, trước khi nghe kinh ăn chay tịnh, mặc y phục trắng ngà, trắng và trắng xám. Vì dòng điện kinh từ Bạch Ngọc Hàn Lâm Viên Học Thượng Thiên, có mang theo chất xám điện quang của chín Trời đi vào lòng đất và đi vào lòng của người nghe.

Từ Bạch Vân Kỳ kho tàng kinh các của Trời và của Lô Âm Tự dạy hàng đại trí, phục hưng lại đại trí tuệ của mình, phục hưng lại thánh tâm, lòng chí nhân để sanh trái tim linh quang của Đức Phật ở trong mình, cho Đạo Thần Tử từ đây biết bất chiến, Đạo Thánh Giáo bất tranh, cho Đạo Tiên Địa bất sát và cho Đạo Phật dưng lòng bác ái, bất bại để tha thù không hận thiên cơ của nước sinh ta là ai.

Nên hàng thiên sư dưng lòng bác ái để đạo ái tha cho hàng quân tử dưng ái để hàng tu đạo ái quốc, hàng trọng thần hiến ái cho đạo hiến toàn chung, hàng Đại Thừa hiến yêu để đào tạo học

sĩ trong nước và ngoài nước, hàng đại tướng họ dưng tình yêu nước để đại ái lòng người, hàng yêu dân làm cho dân ta giàu và nước ta được mạnh, hàng nhân tài khiêm ái họ tha kẻ thù để thượng sĩ trùng tu đạo ái quốc gia.

Bác ái là sức mạnh tha vạn thù để thành đạo, tha vạn hận để được Thánh Nhân, tha vạn tình để được trung ái, tha sự phải quấy của lòng nhân để đạo nhà hồi sinh, trung thân hiến chánh nghiêng mình dưng lên cái đạo làm con dân nước Việt tu thân tề gia, làm cho dân giàu quốc mạnh.

Nên hàng thiên sư và hàng quân tử yêu nước có trí tri tu thân thiên định, cầu đạo bất bại của chí nhân, cầu tâm bất bại của Phật Tổ, cầu lòng chí nhân bất bại của Thượng Đế, đem tâm sự trung ái quốc của Thầy Vô Danh Thị dẫn đạo chi dân.

Nên hàng thiên sư tu bỏ lại trí bất bại của thiên sư, tim bất sát của Phật Tổ di nhân, lòng vô tranh của Đức Phật Di Lạc dưng ái, hàng chơn tu tha vạn thù đắc đạo, hàng chí nhân tha vạn trần để đắc pháp, hàng yêu dân tha thiên cơ

của nước để đấng nhân. Có phải ta tha thù được tướng, ta tha ái đấng được tình yêu. Sự dâng tình yêu lớn phụng thờ Tổ Quốc Rồng Tiên chi đạo.

Mẹ nước chờ con tha dòng nước ngược,
Cha linh hồn chờ những đứa con tha tình nước của ba dòng, ta là bậc Thiên Tông dâng ái để đồng xin, tha tình để dâng lòng vì nước, vì quốc gia trung ái, trên trả ân ngọn rau tấc đất nơi trưởng thành, hàng trí tuệ đào tạo Thánh Nhân. Nên Bạch Vân Kỳ Kinh ta lập thành sách kinh văn là trả ân tình dạy ta nơi chôn nhau cắt rốn.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô Di Lạc Vương Phật.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Kính Bái

Đức Thầy Vô Danh Thị.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn,
Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi,
Nam Mô A Di Đà Phật.

Di Lạc Luyện Tâm Vàng

Đạo Trời: Con người từ Tạo Hóa lập ra cho vũ trụ bảy dải Ngân Hà đều đi đúng nhất đạo, Thượng Thiên do Thượng Đế cầm lược hóa sanh, do Phật Tổ Như Lai huấn dạy truyền xuống Tam Tông hướng đạo cho Phật Tiên Thánh Thần và nhân loại tu theo chơn lý của Trời của Phật mà thành chánh quả. Di Ngã Độc Tôn có một đạo không hai.

Đức Phật từ Lô Âm Tự tự Phật Tổ huấn dạy trường đạo cao nhất trong thiên địa nhân. Ai mở huệ tu tắc hóa thân tròn Tam Công Đại Đức nên các Vị Phật Sư rước ta về cõi Trời hàm thụ đại nhân duyên, Phật Pháp là chánh ý không còn tà niệm. Pháp Như Ý, Pháp Vương Như Ý, Tâm Pháp là chánh pháp của chu kỳ Thượng Nguyên Thánh Đức mở ra dạy con người còn tại thế mà tu thành chánh quả.

Thánh Kinh là đổi mới văn học kinh tạng cho phù hợp luân thường đạo lý của nhà Đạo, phục vị văn hóa của Phật Thánh Tiên trên quả Địa Cầu, làm cho nước được hiền tài, cho Vua đắc hiền chánh, cho hàng tu sĩ đắc kỳ nhân. Sự minh dạy của tân kinh làm cho hàng quân tử và thục nữ Nam Bang đi vào đại giác đại ngộ kỳ tâm mà thành Phật Thánh Tiên trên quả Địa Cầu.

Trinh sáng: Là đổi mới tầm nhìn có đạo đức làm cho sự tiết độ thủy chung gia tăng như trái tim sanh xuất thần minh, sự tim truyền thần là trinh sáng, như trí tuệ khai mở tiềm năng, sự tiềm năng đắc thông huệ mạng là trinh sáng, như thần xuất nhập Đại Thiên mà truyền sự học cho tâm thân. Đó là sự trinh sáng của nhà Phật trinh sáng chơn tâm.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn,
Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi,
Nam Mô A Di Đà Phật.

Nhân hậu: Là đổi mới nhân sinh quan từ ác hóa thiện, được đại thiện không còn chấp ác tha kẻ thù để phục vị lại lòng đại từ đại bi. Tha

người tha sự vô minh của chính mình, và tha sự vô minh của chính người để phục hóa lại ta là ai, rồi hành độ trong cái ta là ai cho thành chánh quả.

Trí độ: Là người hiểu về Thiên Văn làm đúng thiên thời, Trời ứng ta hiệp để trí ta và trí đạo độ đời, hoặc hàng Tỳ Kheo phát huệ thấu hiểu cơ Trời làm cho chu kỳ mở Đạo của Trời có thuận lòng Trời mới là hàng đặc tuệ.

Dũng mãnh: Người tu theo Đạo Trời Pháp Phật Thánh Kinh phải có chí nguyện cùng Thầy cùng Trời, cho dù vật đổi sao dời lòng không bị xao dợn với Thầy, với đạo mới là hàng đặc đạo.

Trung dũng: Mạnh về sự quyết đoán là nhờ sự hiểu cao an lòng dân trong lúc loạn đời là nhờ biết rộng về Trời về người. Nên sự thành trung với nước, thành tín với Vua, thành lòng giữa nhân sĩ, cho họ một tiết độ với nước nhà là hàng chi đạo ái quốc.

Nghĩa cử: Tu đạo tròn sứ mạng truyền pháp, quốc gia làm tròn sứ mạng bảo pháp, với dân làm tròn chi ái cho dân. Ta là thần truyền thần

cho dân làm tròn hiến pháp của quốc gia. Đó là nghĩa cử của thần dân yêu nước.

Lễ nhạc: Lễ nhạc là chiêu an trong đại chúng, là sự tế Trời tế thần, là sự hòa ái chi dân và chi ái cho văn chương, vịnh thơ phú, nhạc lý, hát ca có tổ chức đạo đức và lễ nhạc tiếp đón đại thần và lân bang. Sự hiếu kính của Vua làm lòng dân chính thuận.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn,
Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi,
Nam Mô A Di Đà Phật.

Hiếu đễ: Trọng thần dùng lễ can Vua, dùng sách lược vì quốc chi đạo ái dân, trên giữ lễ thọ ân, dưới đãi hiền đễ được sĩ quý, yêu dân là bổn phận của đại thần. Đó là trả hiếu cho Vua và quốc gia triều chánh.

Đức tín: Lời nói giữ đúng mực thước có tiết độ, làm cho đức tin của người nhận gia tăng. Nên hàng quân tử trọng lời nói của người trên mà hoàn thành sứ mạng.

Trí tri: Học đễ là cho sự học được phát minh, tìm đễ biết làm cho sự biết đến am tường, yêu đễ thương làm cho sự thương không hận,

tha không thù làm cho sự tha ái đặc lòng nhân. Đó là sự minh tri kỳ trí.

Huyền hóa: Mê làm cho trí sự trí độ mê. được làm như thua, người thua trí không hờn giận.

Cường thịnh: Làm như yên nước yếu không hờn, tha làm như không, người được tha kính cẩn, yếu làm như nghiêm, người yếu mình giữ lễ với mình. Sự huyền hóa có đôi nhân xử thế làm cho sự trí tuệ đại của trị hoà hơn

Biến dịch: Thời và thế có khi biến dịch để đổi thời kỳ, lòng quân tử có biến dịch mới thích nghi vào ngộ cảnh, thời tiết có lúc nắng mưa nhưng sau cơn biến dịch cũng trả lại sự dung hòa, đạo quân tử khi gặp biến dịch phải kiên trì để qua những uẩn khúc quanh co của thiên thời địa lợi. Sau đó mới đặc sự xử thế nhân hòa.

Ám Muội: Sự vô minh sanh tâm ma làm cho sự mới học lại cầu chứng đặc, sự mới ngộ tự ngã độc tôn, làm cho thiên lý muôn ngàn bị sự vô minh làm độn trí. Đến đó càng diễn càng sai, càng làm càng lệch chánh ái. Nên hàng mới ngộ

đạo phải diệt sự bắc ngộ mới đi vào đại ngộ không tranh.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn,
Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi,
Nam Mô A Di Đà Phật.

Mạnh tri kiến: Tinh tấn làm cho sức học dồi dào, dung hòa vị tha làm cho sức đạo vô địch, như thiện không tranh ác là mở rộng được tư kiến tha ác. Nhờ tham ngộ thành tha ngộ, nhờ trí độ mà trở thành tri kiến lớn cho đạo lý của mình thành.

Can cường: Đức của hàng đại không sợ quý và kẻ thù lấn phá xâm lăng, người vì đạo không vì ta, đại diện quốc gia trong lúc bảo vệ biên cương, đương đầu với sự việc không để thất bại sứ mạng của mình. Đó là can cường không sợ cường phu chế ngự mới làm tròn tiết độ chi dân của bậc trung thần.

Yêu thương: Sức mạnh của tình yêu họ không sợ ngăn cách núi sông, khi đã yêu vì tình chung mà họ hội ngộ như Quân Tiên Hội, còn hàng tu đạo ái quốc họ tha thù để tu chính núi sông. Nhờ có lòng yêu nước họ không sợ kẻ thù

lấn phá biên quang hay cường hào bán nước, vì có tình yêu thương đất nước họ xả kỷ để hiệp đại tình dân tộc cho tổ quốc.

Ái quốc: Nghĩa sĩ quên mình là vì coi trọng tình nước lớn hơn tình nhà, nên họ có một tâm lý và một ý chí tương đồng thì đạo ái quốc liên hiệp. Xưa nay hiền sĩ và công thần hiến ái cho quốc gia là người yêu nước mà dâng sự tinh hoa sáng suốt cho tổ quốc.

Vị tha: Từ bi là sức mạnh của vạn vật, nên trí độ của thiên sư nhờ từ bi mà tu thành chơn ái. Hàng hiền tài ái quốc lại biết vị tha thiên cơ của vạn vật đổi dời, của thiên thời nghịch chuyển nên trí độ vị tha, tha người mà được tướng, vị thứ mà được hiền tài để phù trợ triều trung, làm nên một sức mạnh vô địch của nước của hàng thiên sư ái quốc.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn,

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi,

Nam Mô A Di Đà Phật.

Yếu diệu: Là lợi ái để cầu hiền, có khiêm cung thì người cao tài cao đạo nhường kính, họ mới dâng tình vì đại chính mà dâng kế sách

thiện lương, nên đại tài có khi vì nước đi xứ cầu hiền, không nên trở tài hùng biện với họ, sự hùng biện làm cho mình và họ đi đến chỗ thất nhân tâm, làm tài kỹ tài mà ta không được tướng phù trợ quốc gia. Còn điều là dùng lễ cầu hiền thì thuận tình thiên hạ mà được việc mình.

Ủy mị: Là trá hàng, trá hình và giả trung để khai thác tiềm năng của nước nhà và của nhân sĩ ta, ta nên cẩn tình không hết ý với những con người ấy và cũng nên cẩn không hết ý là cho sự ủy mị kia không còn điểm tựa để họ tự thành công. Họ tự lìa bỏ đồ đao mà quy y với Phật.

Thức ngộ: Là người mở được giác quan thứ sáu, biết trong giấc ngủ mà biết được thiên thời vận nước, nên cái hiểu về Vô Vi Chi Đạo mới khởi thủy, thô lộ thiên cơ thì giác quan bị nhốt lại không mở được lục thông. Vì vậy đến đó ta phải cẩn ngôn và thận ý.

Giác ngộ: Là hàng phát lục huệ và biết đổi mới tầm nhìn của trí tuệ, nên xử thế khác xưa và tâm Đại Thừa đã khai mở cho trí thành tri, cho đạo thành huệ mà giúp lục căn thanh tịnh.

Thanh tịnh: Là sự trịnh sáng của trí tuệ phát ra làm cho tâm hồn nhẹ về tình, ly khai được các tướng giới. Nhờ vậy hóa thân từ trong phát ra ngoài, các chơn huệ nhờ tịnh mà sanh sức thiên cơ, làm cho sự thiên định hóa thân đi vào tâm học.

Trược dục: Là cho nặng về tướng rồi mê ám tinh thần, làm lạc đức tin sanh ra vọng tín, cảm tính ban đầu tối dần làm cho sự hiểu sai lệch chiều hướng của trí tuệ, gặp vậy người tu thiên định không nghe những gì của người và của mình mà nghe kinh giải của Thầy Vô Danh Thị để được giải sự trược dục của âm ma.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn,
Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi,
Nam Mô A Di Đà Phật.

Mê muội: Mới học đời được cảnh giới cao, mới ngộ câu đạo được chứng đắc một số, mới hiểu la hét bài biện giảng kinh, giảng pháp giảng văn làm loạn kinh văn, mới biết thích làm Thầy người khác.

- Mê có nghĩa là vọng tưởng, một nói tới mười.

- Làm là là ta hiểu đủ rồi, cái hiểu đó nó giết ta. Chỉ có ta thì thiên hạ mới được, cái cao ngạo đó là sự mê muội của con người tu, còn không ta thì thiên hạ không ai dẫn lối đưa đường, cái hiểu đó là cái sai. Còn người giác ngộ lại nghĩ không ta: “Có mở thì chợ cũng đông, không mở chợ chẳng bỏ không giờ nào”.

Hiểu biết: Hiểu làm cho sự việc rõ ràng trong sáng, biết làm cho tri kiến văn minh. Nhờ biết đường giải thoát mà đắc đạo trí tuệ, nhờ hiểu mà trí tuệ khai mở huyền cơ, sự chứng đắc của huyền cơ nhờ sự hiểu cao mà biết rộng.

Dẫn tiến: Khi tri giác mở ra thì các linh giác cũng mở và theo về, nó nhịp nhàng như văn học tròn đầy thì các trương mục của kịch nghệ càng sâu sắc.

- Khi tâm lý vô hình mở ra thì các cảnh giới siêu nhiên thị hiện nối liền nhau, mỗi nhịp độ của tâm linh pháp sinh thiên linh cảm. Từ đó ứng đối tự nhiên, nên gọi được sự dẫn tiến của trí tuệ.

Tham ngộ: Tham ngộ thiên cơ là làm cho mình hiểu học trong giờ nhập định, thần truyền

thần sự học của tâm làm cho thần trình sáng, sự đắc của thần làm cho sung mãn tiềm năng để đưa trí tuệ ta đi vào chánh đạo.

Tham sân: Giận mình tu lâu mà chưa chứng đạo là tại mình chỉ có ôm một pháp tiểu học mà thôi, học nhiều mà chưa chánh ngộ tại học lại cái sự cặn bã của kinh chớ không phải học chơn kinh. Nên ta cần thay đổi tầm nhìn của kinh tạng pháp kinh để đi đúng đường chánh giác, cho kiếp người để uổng thời gian.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn,

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi,

Nam Mô A Di Đà Phật.

Tham si: Không suy diễn những tình tượng Hậu Tiên để không bị âm thịnh sắc tướng chôn mình trong rừng nho biển thánh. Nên đi ra ngoài trí suy diễn của tính tình, tướng tình trở về lại nhất giác phá ngàn mê để không làm ta là ta trong phi kinh loạn điên.

Tham hỷ: Vui trong cái vui bố thí là hỷ sự, không tính toán cái ta cho đi là xả bỏ nội tâm, làm được như vậy thì sự hoan hỷ kéo nhau về,

làm cho sự vui trong sanh xuất an lạc, để thông tri sự tha nhân và bổ thí là nguồn vui hạnh phúc.

Tham ngộ: Thắng lời nói trước tam quân với một tướng thà không nên nói để an lòng các đại tướng. Nên hàng làm tướng nóng biết khiêm lời chổ ba quân cho lời nói có kính trọng đại tướng. Giận biết cần ngôn làm cho trí độ của người tướng trung hòa, tranh biện bạch lúc giận không tranh để an đại cuộc. Chỉ giận ta không đủ trí khôn và sách lược để sự thông minh đến chậm đối với ta.

Tham ái: Yêu nước phải có sự dưng tình để trả tình cho nước, yêu Vua có sự kính trung cho an được lòng Vua, yêu dân có trí độ lượng mưu tính sách lược an dân. Sự yêu lớn đó làm tròn viên mãn.

Tham ó: Khi sanh ra làm người ta từ bào thai của Mẹ sanh ra, khác nào từ biển ó mà tới cõi người. Khi trưởng thành công danh sự nghiệp trải qua không biết bao nhiêu dòng ô trọc của trường đời mà ta mới được mà ta đã trải qua. Vì vậy làm ô nhục người khác để làm chi, họ cũng tiến thân và cũng từng khổ cực như

mình, chỉ lo mở tâm thiên vào Ao Thanh Tâm tắm rửa cho thơm tho trở lại người Tiên. Vì hiểu đạo vòng ô tha tình thù đưa người và ta qua biển ố.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn,
Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi,
Nam Mô A Di Đà Phật.

Tham dục: Nghèo thì tham cầu xin cho được giàu, giàu thì tham lợi ái, dư quá thì tham xa hoa xa xỉ, thiếu thì tham lợi lộc, đủ thì tham lợi nhàn, tu thì tham cầu chứng đắc đạo, thiên thì tham cầu quả vị, không đặng thì tự phong chức sắc cao minh. Đó là sự tham phong cho người tham mà thôi, họ quên rằng sự tham cầu đều đưa tâm ma của chính lòng ta đi vào cõi không thanh tịnh, nên sự tu đó không đắc đạo vô hình và làm nghịch ý Trời thì Trời Phật không cho chứng đắc, mà họ không hay biết gì cả. Là Trời chưa sắc phong là tại mình chưa đắc đạo, mà ta tự thị diễn làm sai lệch lòng Trời.

Tâm: Là lý vô hình có hữu và có vô, lý là nguồn sanh ra Vũ Trụ Vạn Năng của nhân loại. Nên đạo của thiên sư là đi tìm trái tim của chơn

linh, khi đạt nhất tâm thông thì vạn lý thần minh. Từ đó như sự khai quang điểm nhãn của Thượng Thiên mà ta tìm ra vô hình quang của Vũ Trụ sanh hóa.

Vô vi: Vô có nghĩa là đi vào trong nội giác của thần tâm, vi là tìm được Trời trong tâm đó vậy. Khi mặt Trời cho trong ta hiện ra mỗi cảnh giới huyền vi trong ta sống lại, nó vi diệu thì Cửa Huyền Tân mở ra giúp cho ta Chi Môn Phật Pháp.

Thiện ác: Thiện là sự sinh hóa của vị tha, ác là sự độc tôn đối thế. Còn hàng tu thiện định niệm rồi thường niệm, thường niệm rồi đi đến vô biệt niệm tức vô vi cái tâm của ta, tức không có ác để thiện, thường làm thiện rồi không để thiện trối mình mới lìa được thiện lẫn ác tâm, mới chứng vào cảnh giới không ma của lòng ta là không còn thiện và ác.

Chánh tà: Chánh làm theo sự trung hiếu của quốc gia, tà mượn thời thế tranh quyền đoạt lợi đả phá những người có tài có đức. Nên hàng mục thước yêu dân quý nước phải nhìn lại một sự nhìn trung dung, làm cho hàng chánh nhơn

có đủ tiết độ vị tha họ, làm cho tà vạy thay đổi khí tiết để thuận ái chi dân giúp nước. Có phải đạo trung dung giúp cả tà lẫn chánh để hưng mệnh nước hay không.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn,
Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi,
Nam Mô A Di Đà Phật.

Không tà: Không bị thị hiếu cuốn lôi, không ỷ mạnh hiếp yếu, không đả phá hiền tài, không thị phi người trung thần và bần gấn cho họ những tội vô đạo. Có một tâm hồn vì đạo đức phò trợ hiền tài làm an đạo ái quốc.

Không chánh: Vì nước không tình thù, vì dân không tình hận, vì hiếu trung không bán mình, vì đạo lý không bán bằng hữu. Đó là ở trong chánh niệm mà tâm lý của mình vô biệt niệm.

Tri kiến: Thức để giác ngộ làm cho sự thiện giác thành huệ, yêu để dâng tình sự hiến yêu thì không hận, ái để vị tha được dâng ái không tình thù, hiểu biết để văn minh đạt văn minh tự do cho họ ngôn luận. Sự tự do tri kiến học sĩ mới

chịu đào tạo tài nhân cho đời sau hiếu thuận với quốc gia.

Thuần lương: Thiệt quá thì quê mùa, thông minh quá thì xảo trá, ngay quá thì cứng đờ, còn cong quá thì bạc ác. Nên nhà đạo khi phát huệ thì thiệt thà trí độ lại tài hoa, nên gọi là thuần lương có mực thước tiết độ, lại đi qua được những vòng quanh co uẩn khuất của tình đời nên gọi thuần lương. Sự thuần nhất của trí khôn làm cho lương tâm đặc đạo.

Thuần dương: “Xuân sanh hạ trưởng, thu tàn đông tận”. Đó là mực thước của Trời, Còn người tu tâm xuất vía là âm xuất hồn là dương, khi đặc hóa thân Kim Thiên Tử là thuần dương, nó lại là dương kim như vàng mười, từ đó luyện vàng không luyện đạo. Cái sự luyện khác nhau xa.

Khi tuổi vàng mười tới mười hai, mười hai đến hai mươi bốn tuổi đủ thì gọi là thuần dương hay là thuần kim, thì Kim Thân mới đặc thành chánh quả. Nên sự luyện đạo có những bộ pháp càng lên cao là khác nhau nhiều, đừng có chấp

một pháp ngôi đó học tiểu học mà tưởng đi vào Đại Học.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn,
Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi,
Nam Mô A Di Đà Phật.

Đặc pháp: Đạo thường dạy mạnh như Thần, sáng như Thánh, sừng như Tiên, hiền như Ông Phật, nên người đặc pháp lực họ mạnh như Thần, có pháp thuật đặng vân, độn võ nên gọi là đặc pháp. Vào cõi Phật là Hộ Pháp, vào quốc gia là hàng bảo vệ an ninh Hộ Pháp cho quốc dân. Họ có sức mạnh địch vạn nhân nên gọi là võ Phật.

Đặc đạo: Tâm hiệp một nên sinh sức huyền cơ, tánh hiệp đạo nên sanh Phật Pháp, lòng hiệp một nên dâng lòng ái quốc để chi lòng, tình hiệp một nên làm không tính công để công ái thành công đức.

Học nhiều không đòi bổng lộc của Vua để lợi cái cho quốc gia, tài cao không phân tranh để trả hiếu cho nước, thương Vua như Cha để trả nghĩa cho Vua, cho bậc hiền quân, để đạo của

mình và đạo yêu nước quý non trở thành đạo trình sáng của học sĩ.

Đắc tiềm năng: Là khai mở lại ký ức của vạn năng 8.460.000 (tám triệu bốn trăm sáu chục ngàn) bộ máy vi tính quang ở trong hệ thần kinh của mình mở ra. Một nửa thân tinh hoa của Vũ Trụ vào mình, một nửa nó phát minh theo thiên thời di chánh, như không học ở trường đời mà học ở nội tâm học trong cảnh tim sinh. Sự học khai mở các giác quan giúp Kim Thân của mình đắc đạo.

Khai mở thiên cơ: Là sức học của hóa thân Trời truyền thần cho ta học, Phật truyền tâm cho ta nhập và chơn lý vô hình để khai mở Tâm Kinh. Còn tâm là lý vô hình, kinh là điển văn của Hàn Lâm Viện Học và Lô Âm Tự theo thần kinh truyền vào Tam Tạng nhãn, nhĩ, thân, ý của ta. Đến đó nội quán tâm thiên tức sức hàm học thiên cơ làm cho hàng thiên sư đắc đạo.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn,
Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi,
Nam Mô A Di Đà Phật.

Bản Thể Vô Vi

- Mắt đễ thấy mà dường như không thấy!
Khi mở thiên nhãn thông mới được thấy dễ dàng
mà am tường.

- Tai nghe mà không nghe được gì? Khi mở
thiên nhĩ thông mới nghe được Diệu Âm Phật
pháp của Trời.

Trí hiểu mà không hiểu gì? Khi mở trí tuệ
lại hiểu sự huyền bí siêu nhiên.

- Ý biết lại không biết gì? Khi mở tiềm năng
lại biết tới cội nguồn của nhà Đạo nhà Phật.

- Tình lý muốn được nó mà không ghi nhận
được việc gì? Khi mở tha tâm thông mới linh
cảm sự Trời cho đạo.

- Đến lòng muốn phát minh lại không có đề
tài: Khi mở lậu tâm thông mở ra như ánh Mặt
Trời thì sự phát minh theo sự hiển Minh Châu
mà đến.

Đến đó một bản thể vô vi hiện ra ta là Xá Vệ
Quốc, Xá Vệ Quang, Trời Phật có gì thì ta có
nấy. Đó gọi là thành Phật thành Đạo.

Chơn giải vô hình: Được tim vô vi thì tim
sinh thần, được thần thì thần sanh huệ, được

huệ thi hàm học vạn năng, được vạn năng thì đắc nhất, được đắc nhất thì huyền ẩn. Vào sở học Vô Tướng Quang để đạt Vô Ngại Quang, để thấu hiểu Vô Sắc Quang mới về tận đầu nguồn của ai là ta trong đại thể của nhà Phật.

Nhất lý thông: Tim là gốc lý của vạn tình sanh được tim là đắc nhất lý thông, hễ tim sanh thì thông suốt vạn tượng của vô hình, đạo là vạn lý minh. Khi ta đưa tim vô hình vào trung tim sinh lực của Càn Khôn Vũ Trụ thì hiệp vào Thái Cực của sự sanh tim thiên tạo. Khi tim đi vào đường hoàng đạo của Thiên Hà, tim sanh ra Kim Thiên Tử và sanh lực tâm thông. Sự thông của tim thần là sự hiểu về Trời, sự biết về thần làm cho thần linh của ta thông tình đạt lý.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn,

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi,

Nam Mô A Di Đà Phật.

Lậu tận tánh: Khi được đại giác thì đại ngộ trong ta mở mang, khi được đại trí thì trí tuệ mở tâm, lên thuyền thì thuyền ấy là thuyền Bát Nhã không đáy, nhìn vào tâm trống rỗng lạ thường. Sức đi của thuyền bằng đạo lực của người tu của

mình, nó như chiếc thuyền Như Ý đến đó không còn tánh trần thì tánh Phật lai sanh gọi là lậu tận thông hay hoặc lậu tận tánh đã khai mở.

Lậu tận Minh Châu: Đến cảnh giới không động thiên ta đi tới nhận Minh Châu, khi cầm lên thì nó phát ra ba mươi sáu đạo hào quang Phật thì toàn thân pháp của ta hóa thành viên ngọc, không còn hình tượng của con người. Khi xả ra ta trở lại là người, đến khi nhận Ngọc Thiên Cương ta mới đại ngộ ra thiên cơ của đạo lý vô hình và am hiểu pháp tướng của vô sắc, của Phật Quang là Minh Châu Đại Giác không còn thân xác.

Lậu tận đầu nguồn: Đi hết Thái Cực trở về Vô Cực, đi hết Vô Cực trở về Hư Vô, nơi mà Đấng Tạo Hóa sanh Trời sanh Phật, lập ra Tam Thiên Thế Giới, đánh lễ Đấng Toàn Năng là Cha Mẹ của cõi nguồn nguyên thủy, Ngài là Vị sáng lập Vạn Năng. Nên gọi là cõi toàn chơn.

-Hư là cõi chứa tất cả huyền vi, Vô là nơi phát sinh màu nhiệm. Hiểu đến đây là về tới đầu nguồn của đạo.

Phát sinh Diệu Hữu: Trí muốn viết ra sách lược là không có sách lược trước khi có trí, khi viết ra thành hình mới biết từ trong không trí mà có sách lược để ta viết ra gọi là Diệu Hữu.

Thiền sư tu đạo không có tính toán trong lòng, trong sự nhập lý của tâm, khi tâm sinh thì vạn năng ta học trong sinh mà biết, lòng người tu tại gia không ai dạy thiện ác và kinh tạng cho mình, “lại thấy ác nhỏ không làm, việc từ thiện nhỏ vẫn bố thí không bỏ qua”. Đó có phải tìm sinh Diệu Hữu.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn,
Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi,
Nam Mô A Di Đà Phật.

Huyền Tấn Chi Môn: Thân và tâm ta là Thái Cực của bản thể, khi sanh trái tim vô hình gọi là Vô Cực của bản thể, tức nó được giải thoát sự luân hồi của hậu sanh ở thân ta, rồi bước qua sự Tiên Sanh ở thế giới vô hình. Đến khi nó phát huệ nó đi vào Vô Cực của nội tâm nó mở ra một con đường Huyền Tấn Chi Môn.

Huyền có nghĩa là Huyền Vi, Tấn có nghĩa là lậu tận thông, Chi có nghĩa là chi đạo, Môn

có nghĩa là đường bằng vàng. Vậy Kim Thiên Tử là thân vàng mới đủ đạo vàng mà đi trên con đường vàng của đạo.

Còn Thái Cực của Trời mở cho ta tới Hư Vô, nơi đó không còn âm dương ngũ hành của Tiên Thiên Tiên Đạo thì thân mình ta đi qua Vô Cực.

Khí hóa Vô Cực lại không thích hợp với khí hóa của hạo nhiên, trong ba mươi sáu cửa Trời không có đường qua Vô Cực. Lúc đó ta phải luyện thân vàng cho tới độ vàng hai mươi bốn y kim thì tự nhiên cửa Huyền Tấn Chi Môn của Hư Vô mở ra, rước ta qua cõi Huyền Vi mà đắc thành huệ mạng.

Sông Bử Ngạn: Giữa giáp giới Hậu Thiên đi vào Tiên Thiên là hai dải biển Ngân Hà chánh giữa của hai dải biển Ngân Hà có một con sông Trời dài tới Địa Ngục gọi là dài vô tận. Nên những hàng thiên sư mới đắc pháp đi trên Thuyền Bát Nhã vào cõi Trời Tiên Thiên, hóa thân phải đi vào Ao Trời.

Ao Thanh Tâm: Tắm gội tẩy trần, thay y xiêm của người Tiên rồi dự vào các lớp lễ giáo

văn chương. Khi lên thuyền trở về thì thấy cái hóa thân sắc của ta đổi lớp người Tiên, còn tánh vía và Tam Hồn Thất Phách đang trôi trên sông Thiên Hà. Đến đó ta mới thấy ta dứt luân hồi Hậu Thiên thế tục.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn,
Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi,
Nam Mô A Di Đà Phật.

Bài Thơ Sanh Tâm.

Tâm sinh được thì thông vạn lý
Được tâm sinh đạo vị giai không
Tâm sinh mở cửa trống lòng
Vào trong tâm lý suốt thông cảnh Trời.

Muôn cái có tâm sinh không động
Mở cửa tâm mở lộng Trời Thiên
Được tâm khai mở Tâm Thiên
Trở về những cảnh Đào Nguyên khó gì?

Tâm sanh được thần tri vạn tượng
Của Hư Vô sắc tướng không tình

Mở ra một khối chơn linh
Tri tâm khai trở vạn tình tài hoa.

Một cảnh giới người ta cầu khẩn
Tâm đi về chỉ dẫn đường Thiên
Cửa tâm sanh xuất diệu huyền
Thần giao cách cảm tâm Liên Phật Đài.

Tâm trở lại thiên thai Phật Thánh
Sự tâm khai cứu cánh nguyên thần
Tâm mình hiệp nhất chân nhân
Liễu sanh thoát tử cao tăng đẹp xinh.

Cửa đạo mở tâm mình hiệp hội
Như tâm thần về lại Đào Nguyên
Bạn xưa Thầy cũ khai huyền
Cao Tiên cao Phật chơn truyền đạo tâm.

Không mà có tu không ràng buộc
Luồng điện quang như chữa tinh thần
Hạo nhiên nguồn sữa chân nhân
Tiếp dòng sữa Mẹ nuôi thần lớn khôn.

Lạy Thầy Chứa Tể Càn Khôn,
Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi,
Nam Mô A Di Đà Phật.

Đến tâm mở Thiên Môn đại giác
Các huệ sanh tri giác sanh theo
Như hoa sen nở trên đèo
Hồ Trời gieo xuống mọc theo Thiên Hà.

Tâm nhận lại Mẹ Cha Trời Phật
Thuở sơ khai Trời đất cội nguồn
Hình đồ Vũ Trụ Càn Khôn
Đổi Càn Khôn mở Sinh Môn tâm thần.

Đóng Tam Càn Tam Khôn khai trở
Đổi lực Trời mới đặc đạo gia
Hình đồ Bát Quái thân ta
Đổi đường dẫn hóa thoát ra luân hồi.

Còn Càn Tam Liên nối liền mạch thể
Khôn Lục Đoạn giáp đạo thành đàng
Mượn ngày hai tám phá quang
Đổi Càn Khôn để khai hoàn về quê.

Ngày hai tám một thời đổi khí
Mượn thiên thời ta đổi máy Trời
Nhìn ra Địa Võng khô khô
Nhân thân Bát Quái mở rồi thông kinh.

Cây chìa khóa thần linh trong trí
Đổi âm dương khai lý thiên cơ
Mỗi kỳ nhập thất hai giờ
Nói dòng hoàng đạo thiên cơ đặc thành.

Giờ mở cửa Trời sanh đổi khí
Luồng hạo nhiên tiếp giáp Địa Cầu
Như rồng ra đón trên châu
Càn khôn giờ đó đổi bầu Hậu Thiên.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn,
Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi,
Nam Mô A Di Đà Phật.

Nói nguồn thủy thì Tiên tiến hóa
Đổi Càn Khôn nói lý mạch thiên
Tự nhiên cánh cửa Tiên Thiên

Rước thần ta được vào miền Bồng Lai.

Con tàu lớn đến thay Tào Hóa
Rước ta đi lại mở Tâm Thiên
Trái tim giáp khí hạo nhiên
Hóa Trời đổi đất Tâm Thiên mở ra.

Đạo Khoa Học Đại La Huyền Bí
Mở Sinh Môn chỉ lại đường Tiên
Mới hay Thất Phản Cửu Quờn
Pháp Vương Như Ý đại thiên đưa ta.

Cửa thủy Pháp Ma Ha tắm gội
Cho thần linh giáp nối Thiên Hà
Tim thiên từ đó mở ra
Nối đường hoàng đạo gọi là đại duyên.

Mỗi tháng có con thuyền Bát Nhã
Người tu thiên vào thất mở ra
Đi đường khí hạo dẫn ta
Xuất thần nhờ đó đi qua thông thiên.

Mỗi tháng cửa Tiên Thiên mỗi mở

Hai canh giờ thay đổi Càn Khôn
Người tu theo đó Chi Môn
Đón chờ để được Tam Hồn hiệp nhau.

Gió xuân đến cây chào trở nhụy
Tâm hồn xuân xuất thế phi hành
Nói đường kim tuyến giao tâm
Hào quang thấu nhận cái tâm chín Trời.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn,
Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi,
Nam Mô A Di Đà Phật.

Thần mở cửa không lời diễn tả
Một sức không tá giả giữa Trời
Linh quang nhập hóa sáng ngời
Linh thân sanh huệ vào Trời Đại La.

Cửa không động đi qua thông tĩnh
Huệ từ trong thanh tịnh phát ra
Muôn ngàn ánh chớp hăng sa
Bay qua hội lại thật là dễ thương.

Đến huệ mở cúng dường trí tuệ
Là giả ngu nhập thế không lòng
Lời như chứa ngọc bên trong
Nói ra cần ý giữ lòng cần ngôn.

Thấy vạn tượng lòng dường không biết
Giữ thiên cơ không thiệt hại mình
Đãi nhân cách sống thần minh
Có khi cần ý cần tình để sâu.

Thuyền không sóng biển dâu không khổ
Đạo chưa thành ẩn chỗ xuất ngôn
Những hàng khoe giáo khoe tôn
Cái thùng ít nước lôm chôm kêu to.

Còn chữ đạo chứa cho tròn đủ
Sự tu hành làm chủ thân tâm
Huệ khai cần ý không làm
Tâm vàng nên bảo vệ tâm cần lời.

Tu không thật thà không dẫn đạo
Để ta yên thị giáo nghị hình
Có thời gian học thần minh

Đứng ngoài cái đạo dục tình dục nhân.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn,
Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi,
Nam Mô A Di Đà Phật.

Thương xàm bậy cái thân bị hại
Ái vô thường sự ái vô minh
Thiền sư lo việc khai mình
Không giờ định quán tụng kinh nhưc đầu.

Để thời gian vào thấu vạn lý
Trực chỉ tâm trí dứt thị phi
Những hàng thiền định trí tri
Nhìn vào tâm nhãn mà đi cho thành.

Đại sĩ mở Tam Thanh thành tựu
Say men thiền phong vũ hóa hình
Đạp mây thân pháp khinh thanh
Cảnh Tiên nhà Phật đường lành rước đưa.

Thiền sư đến Đại Thừa mở trí
Hàm học thông cái thể sự nhìn

Làu làu trình sáng ngươn tinh
Thiếu thiếu quang hội quần linh ở lòng.

Học cái biết để lòng không biết
Cái tâm ngay sanh cái thiệt lòng
Dường như giáp nối Hư Không
Hóa thân xuất thế đại đồng mở ra.

Trời có mười nấc thang đại học
Ta nhìn vào căn gốc thiếu gì?
Chọn phần ta thiếu học mà thi
Một phần thông đủ huyền vi cả mười.

Không tham nhiều đạo siêu sẽ yếu
Không bỏ qua để thiếu Đạo Trời
Học phần ta thiếu thiên ngôi
Là tròn công đạo của Trời kỳ ba.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn,
Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi,
Nam Mô A Di Đà Phật.

Nên sự chọn tìm ra căn trước

Sau mới đi ô thước đường Trời
Chỗ cao xem xét cẩn lời
Chỗ sâu cạn biết thước Trời đo ra.

Đến phát huệ lời ta phải nhớ
Học Đạo Trời không thể dễ người
Nhất ngôn đại đỉnh chọn rồi
Thiên Cương Chư Phật theo lời mà ban.

Chơn lý học thiên chơn kỳ quý
Học thành Tiên phục vị tại Trời
Cẩn ngôn suy xét thành lời
Đậu không do bởi tâm người thông linh.

Khép mình lại không nhìn kẻ quấy
Xa phàm ô không thấy không nghe
Đi thuyền không thể kéo xe
Không bè không rước dặt dè dễ thi.

Nửa đường tu phải đi tới bến
Nửa đường thi dìu rến hại mình
Dứt lòng thi đậu Đế Kinh
Đậu rồi mới được học sinh vào trường.

Trời mở đạo Tây Phương Phật đến
Ba ngàn năm mới có hội này
Lòng chưa dứt khoát đường mây
Trễ đò là trễ hội này Long Hoa.

Còn huệ phát là khoa học tới
Cõi huyền vi dạy bậc thiên cơ
Xuất thân dứt niệm mộng mơ
Trời cho ta nhập hiệp cơ của Trời.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn,
Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi,
Nam Mô A Di Đà Phật.

Vì lý đó không lời can ý
Đạo là tâm tức thị không ta
Đóng thuyền để vượt biển xa
Bàn chi cái đạo nuôi gà nuôi chim.

Đại Bàng lớn đi tìm chơn lý
Cái nó ăn tức thì ngư kinh
Không như nhỏ bé như chim

Giành ăn lúa đậu bị tên lạc mình.

Sức học lớn đức tin phải lớn
Xưa Thần Tiên có phép hóa vàng
Sao không bán nó giàu sang
Chọn đường tịnh độ giản đơn giữa đời.

Vì họ nhận đạo là cao quý
Của thế gian bỏ thí để về
Lên Trời nhất nhất không mê
Phật Tiên làm bạn không chê đạo mình.

Vì họ sáng ngươn tinh là Phật
Thấy rộng sâu Trái Đất và Trời
Dâng tâm dâng ái không lời
Của dâng giúp lại con người tu chơn.

Tạo công đức thì dâng công quả
Sự bôn phân phép lạ sinh ra
Bôn phân trong cõi Ta Bà
Để tròn công đức của ta trên Trời.

Việc làm đó đổi đời qua đạo

Của trần gian tế giáo ta về
Nhờ phân thành Đại Bồ Đề
Siêu ta nhờ ngộ hương thê Phật Gia.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn,
Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi,
Nam Mô A Di Đà Phật.

Trí định huệ khai hoa nở nhụy
Nhu thiền sư mở cửa thiền tâm
Tọa thiền đi học không làm
Không trong mà có định tâm để vào.

Vàng được mười luyện cao kim giác
Tâm được vàng thần phát cao minh
Luyện vàng là đạo luyện mình
Vàng cao thân pháp cao minh rõ ràng.

Bình trí đạo đi tâm trí tuệ
Nhu thiền sư tỉnh thể tâm thiền
Bàn Đào dự Hội Thần Tiên
Cái công lại có cái yên lại thành.

Tâm thanh tịnh tâm sanh thành huệ
Trí lặng không trí tuệ giai sanh
Nhu vừa trở lại cội lành
Cái không buộc trói tâm thanh nhẹ nhàng.

Trí không động hào quang sanh trí
Lòng cho an khai huệ dễ dàng
Vào trong mở cửa Tam Quan
Hóa thân đặc pháp đàng hoàng hơn xưa.

Tịnh sanh huệ Đại Thừa mới đến
Từ trong huệ mạng kim cương
Sinh tim khai huệ chỉ đàng
Vô Vi Chi Khí Khôn Càn đổi ngôi.

Mở cửa Trời sơn trung bình hải
Vào động Tiên chi ái lòng thiên
Giữ lòng cho được lòng riêng
Mới thông đạo lý tâm thiên là đây.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn,
Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi,
Nam Mô A Di Đà Phật.

Con cá lội là nhờ có nước
Tinh thần bay nhờ đạt mây lành
Thông thiên nhờ đạt tâm thanh
Du Tiên nhờ Phật điển lành đưa đi.

Đến Tiên cảnh từ bi hiển hóa
Học dứt lòng như cá hóa long
Đi về chín cõi Thiên Tông
Mới hay là đạo trống lòng Hư Vô.

Hàng thiên định trường đồ thông khiếu
Vạn lý an vạn thủy tâm nguyên
Nước kia chở nổi con thuyền
Đạo kia chở khách tâm nguyên đưa về.

Ta tự đạo học nghề thiên định
Còn Thần Tiên ngâm vịnh Thái Hư
Đủ đầy lòng lại vô tư
Vui cùng biển đạo thiên sư nhẹ nhàng.

Gió mát trí lòng an minh trị
Tình theo Trăng thủ thủy Trăng tròn

Như hàng yêu nước quý non
Thiền sư yêu ánh Trăng tròn dăng yêu.

Xả được lòng lòng siêu đạo hiền
Xuất thần coi Trời biển Đại Thừa
Cõi sinh lòng xuất thi thơ
Còn bao đẹp lạ ngân ngơ tầm nhìn.

Thiên lý đến thân minh cũng đến
Gặp Thầy xưa càng mến linh hồn
Phật Tiên chẳng có suy tôn
Khoa văn đại giác Càn Khôn là nhà.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn,
Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi,
Nam Mô A Di Đà Phật.

Thật hữu thủy dăng trung bình trị
Thật ngay lòng chung chí hiến yêu
Như vào trong khối tình siêu
Tâm sanh chỉ dạy cái siêu Đại Thừa.

Chúng đạo thật thiền cơ thông huệ

Tâm tế thần thần tế lòng nhân
Bình lòng dưng ái chi dân
Việc làm có đủ tiềm năng để bình.

Phật đưa đường Tây Phương thần bí
Tu Đại Thừa chung chí mới khai
Có trong không tưởng mới tài
Thiền sư dứt tướng thánh thai sanh liền.

Còn học Tiên trống lòng không sắc
Nhìn học rồi tâm Phật không ghi
Vô nam vô nữ tư nghi
Tiên ông giữ lễ không thi Tiên bà.

Đạo không sắc là tâm trống dạ
Như trẻ thơ mới tuổi nên ba
Vui chơi mà trí không tà
Nhờ không sắc giới gọi là dạ không.

Đạo không sắc là lòng đã trống
Không cột trong địa võng duyên tình
Đó là trình sáng thần minh
Lòng trong không sắc giới tình lặng không.

Lòng đắ pháp lòng vô sắc giới
Chuyển cho tâm đi tới Đại Thừa
Nhìn Tiên xinh đẹp như thơ
Giữ lòng không sắc thiên cơ đạt lòng.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn,
Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi,
Nam Mô A Di Đà Phật.

Yêu dân ái là yêu vạn đại
Như sĩ phu nhu ái quốc gia
Khối tình vì nước vì nhà
Tâm thiên không sắc thuận hòa vô tranh.

Nhờ không sắc sanh ra chí nguyện
Lòng vì Trời cải tiến phong vân
Dâng lên chánh đạo làm Thần
Dâng yêu không sắc cao tăng không danh.

Đạt đạo yên đại thiên vì nước
Đạo vô tranh không sắc đạo thành
Vì yêu dân đức ba sinh

Đại tình nước đáp thuyền thanh mặt thuyền.

Đạo không sắc thiên sư diệt tướng
Không thị danh phi chương đạo người
Mình tu trình sáng thiên tư
Lời dơ làm nhục danh sư của Trời.

Nên không sắc để lời không tướng
Không thị phi không vương ma tâm
Vị tha để đạo không làm
Bồ Đề sinh được nhị tâm không bàn.

Tâm thanh được trí phàm dứt tướng
Phi Tam Hoa tam chương dễ thành
Cao rồi cao quý cõi thanh
Đạo cao không tướng tâm lành trung ngôn.

Khôn không buộc sắc tôn tướng giới
Khéo không bàn danh lợi sắc quyền
Lòng thiên để ý cho yên
Đạo Trời sanh xuất Thần Tiên không màu.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn,

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi,
Nam Mô A Di Đà Phật.

Đạo thiên sư không cao không thấp
Chỗ khuyết kia phải lấp cho bằng
Bình điền hành học linh văn
Về Trời dùng được cao tăng văn kinh.

Hàng yêu nước chí bình giúp nước
Tha tình thù lúc ngược thiên cơ
Giải cho xong mối tình khờ
Để lòng không sắc thiên cơ nước nhà.

Chí không sắc vì nhà đại trị
Xả tiêu thừa để trí đại tha
Tức người tu dứt tâm ma
Không còn đạo nước hận ta hận đời.

Trí không sắc là người phát huệ
Đôi tầm nhìn đại thể quốc gia
Làm cho quốc thịnh dân hòa
Làm cho trọng phụ quốc gia hiệp quần.

Thiền sư đôi tính nhân quản trị
Đạo đồng thanh không sắc an thanh
Giúp dân giàu mạnh gia thành
Giúp Vua đại lý mạnh lành đại gia.

Đạo xuất thế đi qua Tiên giới
Luyện chí nhân đi tới không màu
Nước sơn tô vẽ vàng thâu
Luân hồi vì bởi ham màu chế pha.

Tô điểm mãi trầm kha trong sắc
Tạo bức tranh vẽ mãi muôn hình
Trói lòng vào cõi vô minh
Thiền sư lộng giả chiêu tình bá gia.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn,
Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi,
Nam Mô A Di Đà Phật.

Mơ đại lợi thiên gia lộng giả
Ái lợi tà đạo khả kỳ tai
Luân hồi vào cửa gió mây
Kiếp sau trâu ngựa đọa đày xác thân.

Vì đại trí linh thần không sắc
Sự Tu Di tu tắc nội tâm
Dứt tham trong cõi âm thần
Ta làm ta hưởng tu thân rồi nhàn.

Được đắc đạo tại gia không nợ
Siêu thần minh con vợ siêu theo
Đến đây không thấy đạo nghèo
Tự do thanh tịnh tranh treo toại nguyên.

Thần Tiên sống tại gia không giới
Liễu phạm tâm đi tới siêu nhiên
Xác trần tâm đắc Phật Tiên
Làm tròn bốn phận siêu nhiên nhẹ nhàng.

Không vay nợ thế gian cơm áo
Đắc đạo rồi dứt ảo luân hồi
Ở trong không sắc buộc ngôi
Không danh không tướng thành người Phật
gia.

Thờ Trời nhà tại gia tu đạo

Kinh tại nhà dạy bảo vợ con
Sức tu chi ái làm tròn
Là tròn công đạo nước non đủ hòa.

Hiếu thuận với Mẹ Cha là đạo
Hòa đê huynh dâng ái là tình
Phật trong nhà đã phục sinh
Tại gia trả hiếu trả tình nước non.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn,
Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi,
Nam Mô A Di Đà Phật.

Trung với Vua trả ơn cho nước
Nghĩa với Thần ô thước bắt cầu
Được rông không trí tranh châu
Dâng trinh vì nước công hầu không tranh.

Còn thiên học được sanh huệ mạng
Vào cõi Trời làm bạn Phật Tiên
Tại gia đắc đạo chơn truyền
Tại gia có pháp tâm thiên đắc khai.

Phật Như Lai tại gia cũng đến
Dạy thiền cơ chỉ bên Tây Phương
Tâm thiên tự phát kỳ hương
Xạ kia hữu xạ nhiên hương khó gì?

Phật tại gia cũng thi đắc quả
Khả phi sư và khả đầu sư
Trong nhà có pháp Đại Từ
Vào chùa làm trọc làm sư rồi nghỉ.

Tại gia có kinh thi thì đắc
Thiền tại gia tu tất không chùa
Tu tâm không có a dua
Không màu không sắc không chùa không
tranh.

Lòng thành đắc tâm thanh xuất hiện
Cõi lòng xưa thị hiện Đại Thừa
Thiền gia ta đắc thiền cơ
Phật tâm sanh đạo giác mơ đạt thành.

Chí không chùa chí sanh trí tuệ

Thiền tại gia minh huệ thành sư
Đổi nhân cách sống con người
Cho thanh bạch tự cho tươi tâm hồn.

Lạy Thầy Chứa Tể Càn Khôn,
Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi,
Nam Mô A Di Đà Phật.

Đạo không chùa không tôn giáo sĩ
Đạo sanh tâm chơn lý sanh theo
Tại gia tu chẳng sợ nghèo
An tâm biết đủ tranh treo không màng.

Khen nó rồi ghét kia cũng nó
Chánh và tà méo mó sự tu
Có người bốn chục năm dư
Sự tu không huệ lòng từ không sanh.

Tâm ma chết không dưng công đức
Sức trùng tu không đức không về
Nói lời của thế phàm mê
Học kinh không ngộ lỗi thề tại ai.

Xung là bậc Như Lai Thị Kính
Xung là Ông Di Lạc thần quyền
Xung Cha Thượng Đế vô biên
Tâm ma quá lớn lộng quyền lỗi nhân.

Làm mê đắm huyền môn tả đạo
Hội Long Hoa nghịch giáo lạc thề
Lỗi nghi giữa đám nhà quê
Đến cơ phán xét tại mê diệt hồn.

Vì thương đám suy tôn lạc quẻ
Viết thành kinh chỉ lẽ tu tim
Sự tu là sự im lìm
Đắc rồi không nói để tim bạc bàn.

Càng biết đạo lại càng thiên ản
Giả phạm phu để thắng tâm trần
Hóa thân cần sức tu chân
Giấu mình để được cầm cân vô hình.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn,
Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi,
Nam Mô A Di Đà Phật.

Đạo sinh một thì tình ần một
Đề thời gian cõi lớp người phàm
Có khi cõi lớp nữ nam
Thần Tiên họ ần không tham danh quyền.

Huệ sanh rồi đạo yên đề ần
Dạy lục căn hàng đặng tâm ma
Thất tình chi ái giải ra
Cho tim trinh sáng gọi là ần an.

Đến trí tuệ sanh ra ta ần
Nhẫn thiên cơ chỉ dẫn lại mình
Thời kỳ trí tuệ giai sinh
Mượn thời gian tĩnh tu hành mới cao.

Đến tiềm năng khai thấu vàng lộn
Mượn ần yên đề đón tâm phàm
Như lòng gội rửa dứt tham
Cho tiềm năng mở việc làm cao minh.

Đến tâm lý phát minh mới lạ
Khả phi Thiên và khả phi phàm

Ăn lòng giao chức không tham
Vào trong thiên thất học làm thiên cơ.

Đến huyền giải thiên thơ học lạ
Cần thời gian tịnh phá địa hình
Nhất lòng vì đạo đã sinh
Ăn ngôn để chánh lụy tình vì danh.

Đến vô tướng khai sanh lục huệ
Dạy huệ căn sanh xuất huệ tâm
Như bà Mẹ mới vừa sanh
Dưỡng nuôi cho đám lục tâm mới thành.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn,
Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi,
Nam Mô A Di Đà Phật.

Đến thánh thai sanh kỳ ần giáo
Đề vào trong dưỡng đạo Thánh Hiền
Nuôi thần khác thể dưỡng Tiên
Mượn thời gian ần tu thiên để sanh.

Đến khí hóa hiệp thành hạo khí

Tam lực trong khai thị thiên thời
Nhìn ba Thái Cực khô khô
Trong tâm sanh Phật thiên thời sanh theo.

Đến lúc áng Trăng treo trước mắt
Minh Cảnh Đài tâm Phật hiện ra
Ăn ngoài để học trong ta
Thần sanh thiên chức gọi là đạo sanh.

Đến lúc hiệp Đạo Trời chi ái
Tiên lễ kinh Phật học Đại Thừa
Ăn mình mới đắc thiên cơ
Sự tu không ăn huyền cơ không thành.

Đến lục huệ sanh tâm kinh chuyển
Đại Thừa kinh thị hiển dạy lòng
Hẹn thề cũng ăn cho xong
Phật cho cơ hội thần long ăn mình.

Đến huệ phát thần kinh Vũ Trụ
Nhìn Ngân Hà tinh tú thông linh
Học cho thông luật vô hình
Đạo tu không ăn luật kinh không về.

Đến hóa thân phát sanh Ấu Phật
Việc dưỡng sinh và Phật dưỡng tu
Lấy bầu sữa hạo để nuôi
Thiền sư không ần ai người nuôi ta.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn,
Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi,
Nam Mô A Di Đà Phật.

Đến Ấ Phật lớn ra đi học
Hàm thụ kinh nguồn gốc Đại Thừa
Ăn lòng để giúp thiên cơ
Phật con đi học là nhờ Phật Cha.

Đến Kiết Phật học đà phát huệ
Thế huyền kinh nhất thể hình đồ
Ăn vào chi lý Hư Vô
Phật sinh thì đạo kỳ cơ am tường.

Đến thần Phật Pháp Vương hội tụ
Sức lực thông thần vũ mạnh lành
Lực thần mạnh để khinh thanh

Thiền sư không ần sao thành Thần Sư.

Đến Thánh Phật kinh thư uyên bác
Sung mãn thông trí tuệ Tam Thừa
Kinh thông ần ngữ trong mơ
Làu làu bạch sĩ nhờ cơ ần mình.

Đến Phật sinh Tỳ Kheo La Hán
Sự tâm hàng khai bản đồ thi
Từ bi sức của tư nghi
Bên ngoài không ần đại tri sao thành.

Đến tâm sanh Phật sanh Bồ Tát
Không quên mình không đạt chí nhân
Thần linh trải nghĩa gieo nhân
Vô vi huyền ần tu thân mới thành.

Đến giáp giới kim sanh Thiền Tử
Tâm là vàng thân cũng y kim
Không vào trong đại trung tim
Làm sao quờn Phật mà tìm Minh Châu.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn,

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi,
Nam Mô A Di Đà Phật.

Bậc phát huệ công hầu thấy sợ
Sự binh quyền thiếu nợ vạn nhà
Không tròn chí ái vì gia
Luân hồi một kiếp đạo ta không thành.

Có thân được tam sanh cao quý
Không ngộ sanh đạo lý không thành
Huống chi gặp Phật giảng sanh
Không tu cho kịp không thành việc chi.

Chín ngàn năm Trời sanh một hội
Trễ chuyến đò là trễ thiện duyên
Mất đi cơ hội thân quyền
Luân hồi xú xú đại duyên trễ đò.

Nên các bậc thiên nho anh thánh
Tâm Phật Sư để chánh đời mình
Đủ rồi lui bước khai minh
Kịp đò kịp đạo cứu mình kỳ ba.

Chín ngàn năm trể ðò rất uông
Chín ngàn năm sắc tướng luân hồi
Trời cho Phật xuống dạy người
Linh căn thức mộng thiên thời ðạt mơ.

Cơ ðã cuối kỳ cơ tận diệt
Thương tiếc chi lý thuyết không thành
Tại gia học Phật vô tranh
Ðể từ bi Phật thiện lành sanh tâm.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn,
Lạy Mẹ Ðại Từ Ðại Bi,
Nam Mô A Di Ðà Phật.

Kim Thiên Tử là tâm vàng hiện
Sự luyện vàng xuất hiện Phật tâm
Vàng mười nghe thấy siêu âm
Ăn ngoài ðể luyện cái tâm vàng mười.

Vàng mười hai ði vào vô tướng
Ðắc hóa thân di thượng vô hình
Cửa Trời Thái Cực kim sinh
Ðường vàng mở ðạo tây hình bước qua.

Vàng mười bốn tâm hoa thành xuyên
Kim Hoàng Kim tâm kiếm hiện hành
Kiếm này chân bảo thượng kinh
Phật mang thần kiếm đại tình tế thiên.

Thiên lệnh kiếm chu thiên ma giới
Bạc đại bi luyện kiếm thành kim
Thượng Phương Bảo Kiếm an nền
Bảo gia bảo đạo bảo tim vô hình.

Vàng mười sáu sanh tim Kim Khuyết
Bạc thượng tu phục hóa Đạo Trời
Bạch Kim sanh Bạch Vân Kỳ
Thời kỳ Bạch Tụ kim y mới thành.

Vàng mười tám xuất sanh Di Lạc
Bắc Đẩu kinh sinh đáng kỳ thơ
Thân vàng Bạch Ngọc huyền cơ
Càn Khôn một túi thiên thơ của Trời.

Mang túi đạo vào đời tận độ
Phật thành rồi đại lộ độ ma

Ban truyền chánh pháp Phật gia
Cầm cân công lý gọi là thế thiên.

Vàng hai mươi Huỳnh Liên xuất hiện
Là Hoa Sen chín phẩm Đại Thừa
Tổ Sư Chương Giáo thiên cơ
Ngọc Hoàng tâm ấn như Trời thân lâm.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn,
Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi,
Nam Mô A Di Đà Phật.

Vàng hai hai Nhất Công Đức Phật
Được vô biên công đức mới thành
Đắc ngôi Bắc Đẩu tái sanh
Thiên Cương vào cõi trong lành thiên y.

Vàng hai bốn quờn kinh thành đạo
Thiên Tôn Phật Chương Giáo đại thiên
Long Hoa thay thế Trời Thiên
Lôi Âm viên mãn vạn năm Đạo Trời.

Luyện Tâm Vàng

Tâm là vàng luyện Kim Thiên Tử
Luyện tâm vàng phải khử tà tinh
Tức lòng tha thứ nhân tình
Tha lòng cho đắc thần minh không lòng.

Nguyên tắc luyện lâu thông huyền ảo
Sự trình lòng để thẳng lòng riêng
Không mình sanh khối tài nguyên
Không người mới sạch Kim Thiên Như Lai.

Đức đủ đầy giả như không đức
Tức tu thiên không chấp có công
Làm rồi không chấp có lòng
Làm cho đức trọng trần hồng dứt mơ.

Người buộc tình mở ra giải thoát
Đề trái tim không ngợp vì tình
Khối vàng sanh xuất huyền linh
Ẩn ngôn không nói việc mình mới hay.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn,

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi,
Nam Mô A Di Đà Phật.

Người tu đạo đến đây dứt niệm
Có và không thả lỏng cõi lòng
Có khi nhưng cả hai không
Không đời để đổi tấm lòng trượng phu.

Còn sự đạo tự tu để đạo
Như cái nhà không nóc nhìn xa
Ngồi đây thấy hết Thiên Hà
Như không như có như tòa cao thanh.

Luyện không tâm để sanh mỹ ái
Việc trần gian để lại trần gian
Để tim giải thoát luyện vàng
Sức tu không buộc thần quang không đòi.

Như đại sĩ da roi tuần mã
Sự phi thiên cao cả phi tim
Ngồi nhìn tịnh thất im lìm
Tim sanh Vô Cực trái tim thành vàng.

Mượn thời gian chu toàn sự học
Cho tim thiên vàng thật không hai
Đại tu phi tướng phi tài
Luyện vàng vào cõi Như Lai thành vàng.

Ngọc bất trác bất sinh Kim Bảo
Thần bất tu không đạo sao về
Trên Cây Thập Tự ta thề
Không thành vàng thật không về Đại Thiên.

Nên bậc đạo phải siêng chí nguyện
Sự luyện vàng thiện ác không tâm
Được vàng nên biết ẩn an
Cái tu không tiến như đàn không dây.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn,
Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi,
Nam Mô A Di Đà Phật.

Kim Thiên Tử nhờ đây mà trí
Luyện trái tim trực chỉ cho thần
Luyện vàng ngày phải cầm cân
Đề đo cái sức vạn năng và mình.

Dùng lửa đạo nhen lòng tôi luyện
Cho tuổi vàng cải tiến sự tu
Luyện vàng chấp nhận mình ngu
Ngoài dưng công đức trong tu ẩn mình.

Lửa của đời phương sinh nó đốt
Giữa đường tu giả đốt để trui
Chớ nên cùi đó đụng cùi
Lửa kia nó đốt để trui luyện vàng.

Không lửa nung vàng không cao tuổi
Trái tim vàng ra khỏi tà tinh
Tim ma ra khỏi an mình
Luyện vàng như luyện lai sinh một lần.

Vàng mười hai chì thau đã khử
Mắt nhìn vàng tha thứ dứt tham
Đề vào tham ngộ định nam
Lòng không tham đạo chùa am dưng lòng.

Phật dạy ta sanh lòng công đức
Dưng công tâm để thật tu vàng

Thế gian trả lại thế gian
Tim sanh đại lộ đường vàng ta đi.

Lòng đại từ Tu Di xuất hiện
Duyên kỳ duyên tôi luyện thân vàng
Sự tu cách vật cho an
Làm ngơ thế sự cho vàng cao tim.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn,
Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi,
Nam Mô A Di Đà Phật.

Một sức đạo đi tìm chơn lý
Chơn lại lòng thiện mỹ lai sanh
Thật vàng cao quý vô tranh
Luyện tim là chỗ không giành thế gian.

Sức đạo mở kim quang triều bửu
Nhu trí hoàng phát sáng kim quang
Phật đi trên các đường vàng
Sức vào vô địch kim quang đủ đầy.

Nên huyền ẩn chữ tài chữ lợi

Sự tu này đi tới Hư Vô
Nhìn xem vạn lý trường đồ
Như trình như sáng như vô nhà vàng.

Tim thành bàn miễn bàn thế sự
Cái thành tim như khử tim vàng
Cửa thiền chánh định linh quang
Lòng thiền viên mãn lòng an giải lòng.

Đến đạo tùy ở trong vàng mở
Sự kim sanh trí độ kỳ quan
Tùy thời biến dịch ta an
Ăn an cho trái tim vàng định phong.

Lòng nhẹ tợ lông hồng không tánh
Sự nhẹ lòng cứu cánh lòng trong
Sanh ra trình sáng cái lòng
Tham thiền tham ngộ ở trong Đạo Trời.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn,
Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi,
Nam Mô A Di Đà Phật.

Được Vô Cực lửa Trời trui trí
Pháp thủy trong thuần túy con tim
Là vàng mười bốn đang tìm
Sức nung của lửa trái tim thành vàng.

Trí Phật mở kim quang cũng mở
Đạo huyền cơ sanh xuất thiên
Tới đây Ông Đạo giả khờ
Biết mình không lộ thiên cơ mới thành.

Sự hiểu lạ kỳ sinh phép lạ
Sự biết cao mà giả không lòng
Có như dường thể hư không
Không như dạy có không lòng an lư.

Canh đạt cư ngôi cười đạt trí
Quân được thần trung thủy mới sanh
Mười hai thần huệ đặc lành
Quân thần tá sứ thượng canh phúc điền.

Xá Vệ mở Thần Tiên triều hội
Dạy Thần Tiên luyện tới tim vàng
Trái tim mở cửa Bảo Giang

Kim thiên chở bạc tâm vàng hồi kinh.

Vàng đến tuổi phát sinh Vương Phật
Còn con đường vàng Vệ Quốc nó khai
Quần Tiên nghinh đón thiên tài
Dâng hoa cúng Phật mỗi ngày mỗi xinh.

Hàng Bồ Tát dâng trình cầu Phật
Hàng Tỳ Kheo thỉnh Phật Đại Thừa
Thỏa lòng chờ đợi ước mơ
Cầu cơ nhờ Phật sinh cơ chi lòng.

Xá Vệ Quốc kim thông nó mở
Trong vô hình như khối vàng y
Sự tu là Núi Tu Di
Đạo Trời sanh xuất đạo Tỳ trong Kheo.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn,
Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi,
Nam Mô A Di Đà Phật.

Cửa Vô Cực tim vàng thử lửa
Đốt trái tim vào cõi Thượng Thừa

Tim vàng mười sáu nó ưa
Luyện vàng nhờ lửa Đại Thừa đúc trui.

Vàng được lửa thì vui sáng lạ
Sự lửa nung mà phát kim quang
Làm cho cứng mạnh tim vàng
Làm cho tuổi đạo lại càng cao minh.

Kim Thiên Tử phát sinh kim mạng
Cửa Hư Vô mở rước Phật vào
Bốn phương nhạc trời Tiên trao
Đón hàng Vương Phật vào chào Như Lai.

Cây Thập Tự vào đây thành Đạo
Bạch Vân Kỳ Chưởng Giáo Đạo Trời
Thiên khai hoàng đạo cho người
Bạch kim sáng lạ về Trời Ngọc Kinh.

Sự luyện vàng dưng trình để đạo
Đắc tim vàng để báo Hoàng Ân
Tim sinh vàng đắc Kim Thân
Đạo Kim Thiên Tử chân nhân mới thành.

Vàng mời tám kim sanh thủy pháp
Trí Thượng Thừa như đã thành cơ
Như người tu đắc kỳ thơ
Trái tim vàng thật sanh ra kỳ hình.

Bạch Ngọc Kinh sanh ra kỳ lý
Cửa vô hình vạn thủy hiệp chung
Mở ra sức đạo vô cùng
Như vàng về hiệp kim khung vạn hình.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn,
Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi,
Nam Mô A Di Đà Phật.

Một sức học không người là đạo
Một trái tim tự tháo tư nghi
Một đàng vàng thiết để đi
Tim vàng thi đạo vàng y mới về.

Muội đến đạo tan thề đắc đạo
Mê tan mây chứng Đạo Bồ Đề
Rộng soi tư giác không chê
Khử chì thau để đi về vàng y.

Sức y kim nó ly nội giác
Sức thần thông truyền đạt vô tư
Nhu tròn cái Đạo Trời người
Mở ra thiên lý Phật Sư là mình.

Nên đắc đạo luyện kim đại đỉnh
Sự luyện vàng ngay chính thành vàng
Lấy vòng Kim Bảo bên trong
Dưỡng nuôi các huệ theo lòng lớn khôn.

Truyền giống kim vào trong ngũ tạng
Khí Hoàng Kim cao sáng thượng kỳ
Mười hai chơn huệ đại bi
Việc tu Như Ý việc thi đạo vàng.

Kim khinh thanh tạo thành khoa bảng
Cho Thần Tiên luyện trái tim vàng
Đó là huệ mạng kim quang
Đạo Cha sanh được tim vàng cho con.

Kim sanh thủy đại khoa thành trí
Thủy sanh văn minh trị nước nhà

Đạo con đắc đạo nhờ Cha
Nước non đắc đạo nhờ Khoa Tâm Thiên.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn,
Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi,
Nam Mô A Di Đà Phật.

Thập nhị huệ khai thiên lập địa
Cho dòng tu phổ tế dòng tim
Làm cho quốc trị hòa minh
Vàng trong trí óc phát sanh Kim Thiên.

Kim Tiên đạo Kim Thiên cao đạo
Như Cha truyền kim đạo cho con
Đạo con nối trí cho tròn
Làm đầy cái đạo vàng son cho nhà.

Đạo Hoàng Kim sanh ra Thiên Kiếm
Bạc quờn kim kiếm định sơn hà
Chí thiên tâm kiếm trừ ma
Cho vàng được bảo tề gia của vàng.

Vàng hai mươi thành ra Kim Ấn

Bạch Vân Kỳ đạo thắng Tam Kỳ
Luyện vàng thành đức đại bi
Giải xong một khối tư nghi thế gian.

Kim thành vàng luyện kim thành bảng
Đắc Kim Thiên khoa bảng đại khoa
Sức mình tu Đạo Trời cho
Trí thiên nhận đủ từ kho vàng mười.

Vàng đủ tuổi hai mươi thành đạo
Hóa thân thành Kim Phật Kim Tiên
Từ Kim Thiên Tử luyện lên
Đi vào Vô Cực nhờ bền đức tu.

Khí Kim Thiên nhờ công phu giúp
Đạo ản mình cầu học chơn như
Thành vàng thành sức đại từ
Sức bi vô địch thiên sư đạo thành.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn,
Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi,
Nam Mô A Di Đà Phật.

Ăn để nhận cái sanh kim mạng
Sự thành kim cao sáng tâm thiền
Dứt trần khí hóa mới yên
Kim Thiền sanh được tài nguyên của mình.

Ăn ngũ để cho tim sanh đạo
Không bàn tu theo háo nhân tình
Luyện vàng tiết độ thanh kinh
Thành vàng mới đặc tâm nhìn vô biên.

Thần không động tự yên biến hóa
Sự luyện vàng không gió không mây
Làm cho tuổi nó cao dày
Lớn không cứng mạnh cao bay nhẹ thần.

Còn huệ phát thì lo cân nhắc
Đắc Đạo Trời đạo đắc đường lo
Làm tròn thì nó tròn vo
Người tu ai lại không lo sự thành.

Được đạo vàng tam sanh hữu hạnh
Tim thành vàng vào tới Đại La
Nên không tham của người ta

Đứng ngoài cái khối tâm ma vì tiền.

Được của tiền giúp yên đạo pháp
Giúp thần dân tu đạt Thần Tiên
Đồng tiền công đức Đại Thiên
Bỏ rồi lại thí phí nguyên giấc mơ.

Phương tiện lớn tùy cơ giúp đạo
Cho người tu chơn giáo Đại Thừa
Người tu đắc được thiên cơ
Giúp Trời giúp nước ta nhờ đức tu.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn,
Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi,
Nam Mô A Di Đà Phật.

Kim tiền để khung phù đại trí
Là tiền kia sanh thủy sanh Tiên
Làm cho sức sống Huỳnh Liên
Dâng công đạt đức dâng tiền thành gia.

Xưa Tỳ Kheo dâng cho Đức Phật
Bảy mẫu vàng trên đất uy nghi

Vàng kia dân mở đường đi
Nhờ công đức lớn sau thi thành vàng.

Sức giác ngộ Kim Cang vàng khối
Dâng vàng y cầu học đạo vàng
Xưa kia Phật mở Tây Phương
Đời nay Phật mở Nam Bang nước nhà.

Vàng hai hai khai hoa nở nhụy
Ba sáu cung khai mở hình đồ
Thân vàng tiếp khí Hư Vô
Sanh ba mươi sáu thần thơ của Trời.

Thiên Cương Phật xuất ngôi Di Lạc
Thế thượng kinh ba sáu Thiên Cương
Pháp thân hóa hiện Tây Phương
Hào quang tròn đủ vô thường hiện ra.

Lúc đó độ làm Cha dạy đạo
Dạy cho thần ba sáu kim quang
Giờ nào trực chỉ Tây Phương
Giờ nào dưỡng đạo tâm Vương độ đời.

Sách thiên thời các ngôi thần tượng
Đến đạo cao ma nhượng đầu sư
Quy y theo sức đại từ
Giúp ma quy đạo dứt thời cơ ma.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn,
Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi,
Nam Mô A Di Đà Phật.

Thần Tiên lộn dứt ma cầu Phật
Trái tim vàng dạy đắp vàng y
Thiền sư và dự luyện thi
Long Hoa Phật Quốc kinh kỳ đại tu.

Tiên luyện vàng ở trong Vệ Quốc
Thần luyện vàng tâm đắc Kim Tiên
Chung lo luyện chiếc kim thuyền
Giúp Vua minh trị làm yên nước nhà.

Quốc Hoàng Kim gọi là trị quốc
Hàng Tỳ Kheo dâng tác lòng vàng
Đạo vàng đến đó kinh bang
Nước vàng đến đó kim quang sáng ngời.

Vàng hai bốn thì Trời mở cửa
Cho dòng tu mở Đạo Đại Thừa
Cho dòng tu đạt giấc mơ
Cung Vàng Điện Ngọc khai cờ kỳ quan.

Vàng đủ tuổi sanh Kim Thành Tráng
Ngọc hiện ra xây Bích Ngọc Thành
Tướng Trời xuất hiện nhân canh
Kỳ binh giải giáp thái bình âu ca.

Còn ma quỷ hăng hà quy Phật
Đất Hoàng Kim trên đất không ma
Phật Vương ân xá đại tha
Dạy cho ma quỷ ỉn mà đại tu.

Ma đắc đạo khung phù đạo pháp
Trả ơn cho Đức Phật tha mình
Họ quý xin được hiến trình
Của tiền dâng Phật dịch kinh cứu đời.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn,
Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi,

Nam Mô A Di Đà Phật.

Sự tự ngộ thiên thời đi kịp
Thành Thân Tiên phụng sự người lành
Trở thành đại khối vô tranh
Xuất thần phò Phật đại lành đại tu.

Vàng hai bốn Phật thành Vương Phật
Sự kinh bang trên đất dựng xây
Kỳ tài kim cổ từ đây
Khí thuần hai tiết nhìn mây gió cười.

Kim sanh thủy chu kỳ cũng đổi
Mở màng khai thiên lý chu kỳ
Pháp thân hóa hiển đại bi
Độ ma vì Phật đại tri đã thành.

Nên đạo thế tân canh thiên học
Tu tại gia vào gốc Kim Thiên
Trở về học Phật Tiên Thiên
Thiên sư khai chiếc kim thuyền độ dân.

Vàng hai bốn Phật Thân Kim Khuyết

Con của Trời thiết lập nhà Trời
Tâm vàng thành đạo cao ngời
Lòng vàng dâng đạo cứu đời kỳ ba.

Thiên Long cõi Đại La giáng thế
Phò Phật Vương hộ giá đưa đường
Các hàng Bồ Tát Tây Phương
Giáng trần học Phật luyện đường Kim Đơn.

Thần Thánh Tiên đại như giáng hạ
Quy y theo văn hóa Đại Thừa
Học Thầy Di Lạc khai cơ
Tu cho vàng đúc thành cơ của Trời.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn,
Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi,
Nam Mô A Di Đà Phật.

Khấp xú xú người người nức dạ
Học Phật Vương đổi ngã đường tu
Nhận sai đề đạo vạn thu
Hành y theo Phật trùng tu đạo vàng.

Phật từ bi lịnh ban ân xá
Đạo Nhà Nam văn hóa người ta
Phật thành ân xá đại gia
Thức lòng thiên hạ tâm ma diệt rồi.

Vàng hai bốn sức tôi luyện đạo
Một chức năng đại giác vô thường
Trở thành sức đạo Thiên Cương
Chơn tu quy đạo tứ phương thái bình.

Các đại gia dâng lên của cải
Của người ta trả lại Phật Sư
Để cầu công đức trên người
Sự tu nhờ Phật thiết hư chứng lòng.

Phật nhận của giúp trong nước Thánh
Cho hàng tu được đắc được nhà
Giúp hàng nhất trí tề gia
Làm sang cho nước giàu cho dân.

Trí thượng nguồn sanh vàng hai bốn
Đạo thiên sư khiêm tốn để thành
Dứt lòng vì lợi vì danh

Đề thành nước Phật vãng sanh cho đời.

Kim Thiên mở nơi nơi tu tỉnh
Sự đại tu không phỉnh lừa đời
Dứt lòng lục dục vui chơi
An tim sanh Phật yên đời đại gia.

Lạy Thầy Chứa Tể Càn Khôn,
Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi,
Nam Mô A Di Đà Phật.

Kim Thiên Tử lòng ta sanh Phật
Hàng Tỳ Kheo trên đất Nam Bang
Cùng nhau luyện trái tim vàng
An tim sanh được muôn ngàn Kim Thân.

Được nước luyện cái thần cho nước
Được đạo rồi tu luyện Kim Thân
Trái lòng vì nước gia ân
Đề cho đạo nước được thân Phật vàng.

Vàng đủ tuổi thân giàu cao giá
Sức luyện kim huyền hóa tim vàng

Ngộ rồi ngoài đạo cho an
Ăn ngoài cho trái tim vàng hồi sinh.

Được phong thủy kim sanh thành trí
Đạo luyện vàng tâm lý lai sanh
Thiên thời địa lý hóa sanh
Điền tâm kết đó tu hành mới cao.

Kim sanh thủy mở vào trí tuệ
Thủy sanh tim thuần khí mới hòa
Sức tu khổ học mở ra
Kim hòa gần thủy thuần hòa đạo sanh.

Thường địa linh nơi sinh nhân kiệt
Hiệp địa linh tu thiệt mới thành
Tài hoa theo đó hóa sanh
Phật Tiên kết hiệp mà sinh tim vàng.

Sự luyện đạo thường an ngôn luận
Được tim sinh ngu giữa tình đời
Giả ngu tu đạo không chơi
Nhờ ngu mà đắc Đạo Trời trong ta.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn,
Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi,
Nam Mô A Di Đà Phật.

Hàng tu thật không ba hoa đạo
Tìm cho ra ẩn giáo phi thường
Ngọc dồi mới sáng như gương
Đạo cao đại lực đại cường giả ngu.

Còn đạo thật sự tu không cãi
Mở cho xong quái ngại con tim
Sức tu tham ngộ ta tìm
Giữ lòng không biết cho tim sanh vàng.

Không bàn đạo làm cao sang đức
Không bàn tu an ẩn tiềm năng
Chí thiên nhờ sức đạo cần
Im lìm để đắc đạo trắng thành vàng.

Trí không bàn tim an sanh huệ
Ẩn bên ngoài xuất thế độ trong
Xưa nay các Phái Thiên Tông
Sức tu thành Phật là không luận bàn.

Kim sanh thủy hào quang tròn sáng
Sự xuất thần làm bạn Thánh Tiên
Ăn lòng để mở lòng thiên
Lòng thiên mở được là Tiên tại trần.

Giả ngu để ra ngoài thắng bại
Đấu và tranh làm hại tinh thần
Xưa nay cái đạo chân nhân
Ăn lời giả dạy đạo nhân mới thành.

Mượn thời gian để thành tâm nguyện
Có thời gian tu luyện đạo mình
Đời người khai được thần minh
Trời cho ta đạo đức tin làm tròn.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn,
Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi,
Nam Mô A Di Đà Phật.

Mẹ sanh con muốn con thành đức
Phật dạy người muốn được chơn tu
Chỉ rành cái đạo cương nhu

Cho người thành bậc đại từ đại bi.

Con thay Cha học thi quốc chánh
Phật thay Trời cứu cánh thế gian
Dạy thiền sư luyện tâm vàng
Ăn ngoài để học đàn hoàng hơn xưa.

Khoa học của Đại Thừa chi đạo
Hàng tại gia luyện đạo tỏ tường
Tim vàng phát xạ dăng hương
Mùi thơm của đạo vô thường sanh ra.

Ngửi thấy cảm tim ta huyền diệu
Một mùi trầm chẳng thiếu vị hương
Là tim sanh đạo vô thường
Kỳ tim sanh được kỳ hương trên đầu.

Sự luyện đạo cao sâu thần bí
Cao quý ta thiên lý độ hành
Mùi trầm đục giã ngôi thanh
Xuất thần vào cõi thiên thanh của Trời.

Cúi đầu cảm ơn người Phật dạy

Sự nghe kinh mở thấy vô hình
Cái chìa khóa của chơn linh
Bạch Vân Kỳ mở kỳ kinh rõ ràng.

Xuất thần hiệp kim quang nhà Phật
Đưa thần đi trong khắp Thiên Hà
Dụ vào các lớp Phật gia
Mới hay thiên cảm của ta là vàng.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn,
Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi,
Nam Mô A Di Đà Phật.

Sức học của đạo vàng xử thế
Sự cương nhu làm tỏ sự nhìn
Đã không cách vật vô tình
Làm cho ần tánh tim sanh đạo vàng.

Hiệp Thiên Khảm Tam Càn lại mở
Thành Lục Khôn là mở cửa Trời
Sự tu nhìn ánh mặt Trời
Ngời ngời sáng trắng khắp nơi trong mình.

Người đắ¹ Phật ngò¹ nhìn ánh sáng
Tim sanh thần thần lại sanh quang
Như nhìn vào ngọn Thiên Đắ¹
Chói chang khắp cả châu thân nhà thiên.

Sự sáng chói nhìn bằng nhãn tạng
Hiểu sâu xa thiên ảnh đồ hình
Nhìn vào ba giải tâm kinh
Trên mây hiển chữ vô hình thành văn.

Sự Trời sáng cao tầng vô thượng
Thần Tiên quý đánh lễ Phật Sư
Hàng ngàn hàng triệu chơn như
Cúi đầu đắ¹ lễ trên người phát quang.

Sự điềm tĩnh hào quang hiển hóa
Gió cúi đầu mây cũng kính chào
Vàng thành mới thấy vàng cao
Đạo cao mà giả như tao ngộ lòng.

Giả người phạm vào trong nhân thế
Để chắ¹ thi năm giới tu trì
Ai hàng giác ngộ trí tri

Ai hàng tu giả chám thi cho rành.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn,
Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi,
Nam Mô A Di Đà Phật.

Pháp Phật sanh quần anh hội tụ
Hàng chơn tu tự rủ nhau về
Học theo chánh pháp Bồ Đề
Tỳ Kheo nói trí hương thề nói duyên.

Đến họ sinh tâm thiền tập luyện
Mở cửa Trời thanh điển tiếp thu
Xuất thần an định công phu
Phật đưa vào cõi đại từ thông linh.

Sự trực ngộ mở tim Linh Khứu
Giữa đêm thanh mừng quá khóc rờn
Phật ơi Phật giúp con thông
Lấy gì đền lại đáp lòng giúp con.

Công vay pháp đắc rồi trả pháp
Vay mượn Trời trả lại chúng sanh

Con tu dăng đức con thành
Không thờ Trời Phật đạo lành không cho.

Người muốn đắc dăng lên công đức
Đạo Thượng Thừa Thái Cực lòng không
Thế gian trả cái chi lòng
Tu hành xả kỷ để không lụy mình.

Dăng trình lớn để tình thành Phật
Tròn công rồi dăng ái để thi
Đạo con không mở tư nghi
Cửa huyền không mở từ bi không thành.

Sự dăng ái để thành công đức
Dăng lên rồi thiên chức mới cung
Đức dăng công đức vô cùng
Cửa Trời cửa Phật thủy chung được về.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn,
Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi,
Nam Mô A Di Đà Phật.

Dăng công đức mới thành chánh quả

Là tim không buộc giới giới quyền
Dâng công cho bậc ái Thiên
Ta an bốn phận siêu Tiên nhẹ nhàng.

Bậc đại đức mở đàng giải thoát
Một sự tu không bỏ sót lòng
Làm tròn dâng đức lòng không
Đó là tâm Phật không lòng là đây.

Gió đẩy buồm thuyền đây mới phát
Vàng luyện tâm đại giác mới thành
Dâng lòng công ái vô tranh
Làm tròn bốn phận không giành lợi riêng.

Sự không tranh lòng Tiên mới trống
Dâng lên rồi trống đánh không kêu
Làm cho sự đẹp hiển yêu
Có ta cũng được không gieo bạch lòng.

Sự trống lòng tình không cột bắt
Thả cái lòng không buộc lòng không
Sự tu phải được không lòng
Là thông cái đạo luyện công nhà thiền.

Lòng có trống tim thiền có đặc
Thả không lòng là đặc Hư Không
Làm tròn bốn phận không lòng
Không tranh với việc không lòng sẽ sanh.

Hàng thiền sư làm xong trống trí
Dâng lòng rồi cao quý ta an
Có không bình ý không bàn
Tức không trói trí trong hàng hạ tranh.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn,
Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi,
Nam Mô A Di Đà Phật.

Nhờ không trí tranh dành tài lợi
Sự không lòng sanh đạo giai không
Thước đâu đo được không lòng
Thiền sư đặc đạo nhờ không có mình.

Sự luyện vàng là tôi luyện trí
Sự không lòng là ý luyện vàng
Không cho vô sắc vô quang

Sự không trói trí mở màng cho tim.

Có rồi nhỏ nhỏ im lìm trí
Bỏ thành không để ý không làm
Tức làm dứt tướng cho tâm
Trái tim dứt tướng tự sanh nhiệm màu.

Sự luyện đạo không cầu đắc đạo
Để tự nhiên sanh ý không cầu
Lòng không nó kết Minh Châu
Tức là dứt niệm nhiệm màu cho tâm.

Trái tim mở không tầm linh giới
Sự không cầu tim nội cầu thiên
Không cầu huệ đó linh thiêng
Làm cho các cảnh diệu huyền sanh ra.

Đạo Vô Cực không tà không chánh
Sự lòng không cứu cánh thai lòng
Có rồi dường tợ như không
Thiền sư đối cực Hư Không được về.

Hư có nghĩa vào trong đại định

Cõi Thái Hư không dính bụi trần
Không là tròn sáng Trời Trăng
Bỏ qua vạn sự để Trăng tròn đầy.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn,
Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi,
Nam Mô A Di Đà Phật.

Ý kinh nói không hư là thật
Tim Hư Vô vật chất phải là
Ly tâm như thể ly mê
Trở về bến giác không chê mình phàm.

Nhờ thân phàm Thái Không thân pháp
Thần truyền thần không bạc đãi nhau
Xuất thần vào cõi không màu
Vào trần vẫn giữ thanh cao xác trần.

Thần ta đặc nhờ thân tu luyện
Đắc đạo thần kim định cái thân
Châu thân chấp nhận châu thần
Là không vì đạo quên thân là người.

Dù đạt tới các ngôi cao thượng
Không có mình để nhường Đầu Sư
Vàng thành cao giá không lời
Huệ cao không tánh tuyệt vời chân tu.

Một sức học gồm thu vạn trí
Lòng không tài tức thị thiên tài
Không tranh tài trí với ai
Hư Không được tánh dở hay tình đời.

Trí đắc không trí sanh thân huệ
Lòng không lòng trí tuệ hồi minh
Nhờ không sanh đạo vô hình
Nhân quang không cột thiện sinh nước Trời.

Lúc ngộ đạo không lời an đạo
Soi vào tim cho diệu sanh huyền
Cõi lòng là cõi Phật Tiên
Siêu trong lời nói khái huyền lời tâm.

Lạy Thầy Chứa Tể Càn Khôn,
Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi,
Nam Mô A Di Đà Phật.

Trái tim nói Diệu Âm Phật Pháp
Không lời phàm mới đạt lời Tiên
Thiền sư Như Ý ngồi im
Sự sanh diệu lý nhờ tim không tình.

Lời nói của thần minh không tánh
Là những lời cứu cánh lương tri
Không tình để mở tư nghi
Hư Không được trí diệu kỳ được tâm.

Đến đại ngộ tìm tâm không sắc
Thì vạn hình mới thật Hư Không
Hóa thân đặc đạo trống lòng
Tức vô biệt niệm ở trong mới thành.

Hư Không thật vô là diệt tướng
Ý nói này hình tướng không chơn
Ra vào tranh vẽ tô sơn
Nước sơn không dính đạo chơn mới thành.

Không tính toán để tâm an trí
Sự không tâm phục thủy con tim

Tịnh lòng huệ đó sanh Tiên
Không mình chơn huệ nổi truyền hư không.

Đạo đạt thành trí không chê đạo
Sự không chê Kim Bảo sanh lòng
Như vàng rắn chắc bên trong
Giả ngu không biết vào trong luyện vàng.

Cõi hư thật thế gian không trí
Sự thành tri không trói trí tài
Không bàn cao thấp với ai
Được trong thì giữa đạo ngoài vô tranh.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn,
Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi,
Nam Mô A Di Đà Phật.

Ôm lợi lộc tài to rồi trí
Làm sự tu trí tuệ không về
Thừa tài trí tuệ bị mê
Làm cho các cảnh BỒ ĐỀ che tim.

Còn đại đức người thêm chiêm ngưỡng

Thượng Đâu Sư đi xử tình đời
Rước đưa cầu thỉnh nơi nơi
Tâm chưa sanh Phật kêu Trời ai cho.

Việc tu đạo không lo ả ngữ
Bị chửi danh chôn chữ tu hành
Đam mê lợi ái quần sanh
Chùng nào không trí để thành Phật Tim.

Hiền đến giả đạo hiền đến dữ
Giữ cảnh chùa móc chữ không tâm
Trái tim không đặc nó làm
Sắc không không sắc làm tâm lạc đường.

Còn tu đạo vô thường phải hiểu
Hàng tu tim không tiểu ngạo mình
Trời cho ta kiếp vãng sinh
Sự tu không buộc sự tin không lừa.

Lừa thiên hạ là lừa mình đó
Trái tim tu không thật che mây
Đạo chưa đặc muốn làm Thầy
Áng mây dục tốc che ngay tâm thiên.

Vì các cảnh cao thiên vô sắc
Là thiền sư ẩn dật để tu
Ở trong không sắc của người
Người như không tướng thiên thời đại tu.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn,
Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi,
Nam Mô A Di Đà Phật.

Bậc phát huệ thiên thời đã biết
Trời đổi mùa thời tiết biết an
Đua nhau luyện trái tim vàng
Không giờ cho đủ thời gian tọa thiền.

Người tu đạo không thiên không huệ
Huệ đã không xuất thế chỗ nào
Thiền môn không huệ ra sao
Tim không sanh huệ Phật nào rước ta.

Đạo Đại Thừa trợ trợ không đắc
Dẫn người đi cầu Phật ở đâu
Phật nay đã đến Địa Cầu

Dạy tu không học trọc đầu ai sư.

Xung tu cao Phật vào không thấy
Thần nhãn đâu chửi bậy làm càn
Bởi hay thờ Bực thấp nhang
Phật Sư đến viếng chửi càn không tim.

Nên đạo đắc là tìm không sắc
Sắc thị không mới thật không màu
Tại gia chánh pháp mới cao
Tại gia là chỗ không màu không danh.

Nhờ không tranh chén cơm vụn ái
Nên sự tu không thiếu vụn nhà
Cõi lòng không sắc mở ra
Thần minh giải thoát gọi là không tim.

Còn đời sống không vay trăm họ
Cái nước sơn không tới nhà mình
Tự do đốn ngộ tâm minh
Xuất thần phát huệ vô hình rước đưa.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn,

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi,
Nam Mô A Di Đà Phật.

Không thiếu họ thì không thọ ái
Không thiếu tình thì tướng ly khai
Sắc màu không trói phi lai
Cơm chùa áo đạo không ai nợ mình.

Tu đạo là không tình diệt tướng
Làm thường dân ẩn dưỡng thiền cơ
Đạo trong đặc đạo bớt khờ
Giả ngu để đặc huyền cơ của Trời.

Già không thích ở nơi am tự
Chỗ muôn người sao gọi đạo không
Muôn hình nó trói cái lòng,
Muôn tình trói trí ở trong buộc ràng.

Vì cảnh động kim quang không hiện
Mây che Trời minh thiện che mây
Cả hai lỗi ở tại mây
Mặt Trăng không sáng tại mây che đường.

Phật thấy mây Tây Phương xót dạ
Trò trong mây chưa biết phá mây
Đã không chưa có phép này
Tại sao ngày lại kéo mây che thần.

Như trẻ nít ở trường không sợ
Làm Mẹ Cha mắc cỡ cho mình
Cái không của kẻ vô minh
Làm cho Tiên Phật vô hình chê ta.

Vì lý đó đạo gia phải nguyện
Thiện ở trong không cột thiện nan
Thiện kia giải thiện là đàng
Sự tu không chết trong hàng thiện quê.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn,
Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi,
Nam Mô A Di Đà Phật.

Ôm ông tượng tưởng rằng thờ Phật
Phật trong tâm không đắc không về
Hai ngàn năm đã ủ ê
Vạn đi chẳng có một về vì đâu.

Hàng ôm tượng Phật rầu tới chết
Sự mê tâm còn phết tô màu
Tâm không chánh pháp sao cao
Trái tim không giác đi vào mê tim.

Tìm chơn lý đi tìm không tướng
Thượng Đâu Sư không vương sắc màu
Thanh thương ẩn dật thanh cao
Không tô thanh sắc không màu mới chơn.

Xưa các bậc chơn hơn tu đạo
Giả ngư tiều mặc áo thường dân
Ẩn đời tu luyện chơn thân
Tức là không sắc giả dân không màu.

Mượn cảnh giả đi vào tu luyện
Như che thân không thiện buộc mình
Thời gian giải thoát thân mình
Mới thành cái đạo che mình đại an.

Sự tu đạo không tranh tôn giáo
Để sự tu tâm Phật thật không màu

Vô vi vô hữu thanh cao
Lên Thuyền Bát Nhã đi vào Hư Vô.

Nhờ không thiện người xô không ngã
Đứng ra ngoài cái hóa thân sư
Như Phật Di Lạc ngồi cười
Mình không là cháo không như như cơm.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn,
Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi,
Nam Mô A Di Đà Phật.

Đạo thiện ác chén cơm tự tạo
Khi đắc thành không thiếu bá sanh
Tại gia khi đạo đắc thành
Tức không thiếu nợ quần sanh trong chùa.

Pháp thiên định lòng trong dứt ác
Ăn chay trường không thiện đắc an
Ra ngoài các cảnh buộc ràng
Làm cho trí trống không bàn cao siêu.

Sự giải thoát là siêu thiện ác

Sống chung hòa không bạc đãi ai
Để cho sự sống phi tài
Cái vui thanh huệ cái say mùi thiền.

Như nhỏ nhỏ Thần Tiên tại thế
Thoát ra ngoài tam thể ba lòng
Tự nhiên vui với Hóa Công
Trời ban sự học không lòng để yêu.

Không được tim tình siêu xuất hiện
Một trái tim thị hiện vô hình
Trái tim không tướng vô thanh
Là tim của cõi vô hình ban cho.

Vì ngộ lớn làm Tiên nhỏ nhỏ
Chỉ vào không từ đó hóa thân
Ở trần mà lại không trần
Ăn ngoài để luyện ngươn thần Triều Tông.

Nhẹ như thể mây bay Thượng Giới
Gió hòa mây đi tới đưa đường
Mắt nhìn vạn cảnh Tây Phương
Xuất thần học đạo vào trường Lô Âm.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn,
Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi,
Nam Mô A Di Đà Phật.

Gặp Thầy xưa truyền tâm hiệp thủy
Truy cho ra cội thủy nguồn lành
Từ thời Tạo Hóa thai sanh
Ta là ai vậy đạo thành ai đây.

Đạp trên mây nó bay vô ngại
Như đại bàng qua lại Thiên Hà
Hiểu sâu và được nhìn xa
Ta tìm lại được cái ta nhiệm màu.

Nhạc trời dậy thiên cầu Tiên giáp
Như nhẹ lòng ứng đáp lễ thiên
Nhìn Tiên xinh đẹp không phiền
Cái duyên cái dáng cái thiên lễ hình.

Đến đó đạo không mình đạo đắc
Đạo không tim chơn Phật sinh tim
Trái tim không tương không chìm

Thần Tiên tuyệt sắc trái tim không màu.

Không màu tim không đâu gì sắc
Sự tuyệt vời tim Phật không mê
Đại tu không hện không thề
Thiền sư đến đó dứt mê đạo thành.

Các nữ Tiên nhiều người có huệ
Họ nhìn ra cái biến của lòng
Thiền sư đến đó lòng không
Tức là thoát được thai lòng là đây.

Gió không tưởng thì mây không hiển
Nên lòng trịnh nó sáng cái lòng
Tức là đạt đạo Hư Không
Trong muôn ngàn sắc không lòng không
sanh.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn,
Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi,
Nam Mô A Di Đà Phật.

Tim trịnh sáng không tanh mùi tục

Trí không cầu không giục già tâm
Tánh siêu qua cảnh vạn âm
Không lòng nhờ đó mà sanh đại hòa.

Như trẻ nít nhìn qua vô dục
Trí Thần Tiên không tục dục tim
Đó là cái đạo sinh tim
Ở trong vạn tượng im lìm thân hoa.

Nhìn vạn sắc tâm hoa không sắc
Như trẻ con mới thật không lòng
Vô tư thỏa mái trống không
Mới là giải thoát ở trong vạn hình.

Sự luyện đạo cho tim không sắc
Tức là tim không thật có mình
Vạn tình trình sáng thần minh
Thất tình mới dứt lục tình mới trong.

Thượng không sắc sanh lòng không giới
Giữa vạn hoa mà chẳng lỗi nghi
Trẻ thơ cái tánh đặc thi
Như không trong cõi vạn bi mình về.

Một sức học không chê vạn giáo
Nên thiền sư đặc đạo không lòng
Sự tròn của tánh Hư Không
Sự đầy của trí lòng thông vạn hình.

Bậc đại giác thường sinh đại trí
Nhìn tim không tức thị vô căn
Trái tim trình sáng cao tầng
Ngộ không là ngộ tinh thần không ma.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn,
Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi,
Nam Mô A Di Đà Phật.

Sự đại giác nhìn hoa trong kiếng
Cạo sạch tình xuất hiện không tâm
Cái tu qua được vạn âm
Cái siêu Tam Giới không tâm mà thành.

Đạo giác ngộ không tranh thanh sắc
Tình tưởng tâm trình sáng không tà
Có tài dưng để không ma

Tài hàng đại giác vị tha không tài.

Hoa tim trở lòng trinh thị giải
Phật và Tiên vạn đại giai không
Chơn tu thi trái tim lòng
Trẻ thơ tánh ngộ Hư Không nhẹ nhàng.

Sự không hư làm an không tánh
Cửa vô hình lập đánh an lư
Có thân ai cũng là người
Ngộ không mới không hư tâm hồn.

Thay đổi đạo Càn Khôn tâm tánh
Có thành không không lại thành chơn
Không dây tuy có cây đờn
Lúc tu đổi nhịp không còn dây duyên.

Đến chơn Phật tâm thiên nó mở
Cửa không tâm lậu đạo vô hình
Tâm không mới mở tâm kinh
Siêu tim là Phật siêu tình là ta.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn,

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi,
Nam Mô A Di Đà Phật.

Đạo không tánh thần siêu Tam Giới
Đạo kỳ cơ tim hội kỳ kinh
Chữ văn không tự là tình
Chữ trình trong sáng thần minh không màu.

Một sự học đi vào Vô Tự
Tức ngộ không không dự trữ lòng
Mở ra ký ức nó thông
Hằng hà sở học ở trong Vân Đài.

Biết đến đây tan mây không biết
Nhìn Tâm Kinh mắc cỡ cái mình
Cho dù đại giác Chơn Kinh
Vào đây như mới bầm sinh trẻ hiền.

Vì cái học Đại Thiên Thế Giới
Chỉ dạy hàng đạo tới ngộ không
Vì sao sức học không lòng
Dạy hàng đấng ngộ lục thông mới vào.

Cửa đại giác không trao phàm tục
Học Tâm Kinh không dục không tà
Lòng trong trịnh sáng không ma
Làm hàng đại giác trở hoa không lòng.

Sự đại học tâm trong trống dạ
Là không tham trong cái ngộ hành
Trí khôn ta vá cho lành
Lưới Trời ta hóa cho thành thần kinh.

Sự vá lại tâm hồn tâm trí
Nó hiển ra tâm lý Đại Thừa
Thần kinh di chuyển thiên thơ
Thần kinh nói được kỳ cơ lộ hành.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn,
Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi,
Nam Mô A Di Đà Phật.

Dùng thanh điển Hư Vô ngươn khí
Làm chỉ mảnh vá lại lương tri
Ngộ không vá lại tư nghi
Tâm kinh vá lại thượng kỳ ta kinh.

Vá kiếp trước tâm mình cao ngạo
Thử phép Tiên làm rách cõi lòng
Tâm kinh nó rách bên trong
Luân hồi tại tánh chưa thông Đạo Trời.

Vá cái tâm không dưng công đức
Được lợi danh mất chức tu hành
Tâm Kinh kiếp đó không sanh
Càng tranh nó rách nó banh tâm hồn.

Vá một kiếp tài khôn tranh giáo
Giảng đạo sai nghiệp đáo đầu sư
Tranh chùa làm ngọp sức người
Tâm kinh nó rách bởi người không chơn.

Vá cái kiếp quyền binh tài thượng
Được nhất ngôi không nhượng thiên sư
Tranh nhau cơm cháo đến như
Đến khi đáo rách thượng sư không thành.

Tâm Kinh hiển ngôi sanh mật đạo
Tím cái lòng sao lại là ta

Hỏi lòng bao kiếp đã qua
Ta hiện ta dữ ta là ai đây.

Tâm Kinh mở Phật đây tá giả
Nhìn ngàn xưa cho tới ngàn nay
Tự nhiên quỳ giữa Linh Đài
Trái tim phát nguyện từ đây dứt lòng.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn,
Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi,
Nam Mô A Di Đà Phật.

Rồi vài kiếp làm ông trọc phú
Suốt cuộc đời khù khụ tiền nông
Không dưng lòng lại bớt công
Sự giàu không đức lạc trong luân hồi.

Có những kiếp được Vua yêu quý
Không dưng lòng ủy mị thù hoa
Làm cho rối loạn sơn hà
Đạo không tròn đức thành ra tà thần.

Có những kiếp cao tăng đại đức

Đến già rồi công đức không dưng
Làm Tiên lợi xuống người trần
Làm trâu trả kiếp nghĩa nhân không tròn.

Có những kiếp thiên sư chỉ dạy
Không luyện cho sự thấy cao minh
Mải lo độ đám thất tình
Nó chôn trong giáo chôn mình trong danh.

Rồi một kiếp không thành duyên nợ
Tình hận kia làm trở ngại tâm
Sanh vào thế giới cõi âm
Tim không tha hận tinh thần rách luôn.

Đường lục đục thì sinh con cái
Sự tình thù trở lại tình chung
Kỳ phùng gặp lại thiện dung
Không tha tình hận thủy chung không thành.

Nhìn Tâm Kinh thì xanh tái mặt
Một tâm nhìn tâm thật hiển ra
Tức là ta đã tâm ta
Tâm rồi ta được không ma ta về.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn,
Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi,
Nam Mô A Di Đà Phật.

Nên thiên sư không mê thị giặc
Có giúp không chơn thật lại lòng
Loạn đời là nước ba dòng
Nước còn chưa đạo đạo đồng đầu sanh.

Kim kính cổ đạo kim sẽ thịnh
Người thuận Trời người định quốc gia
Đem lòng dâng Đạo Trời già
Tự nhiên quốc tịnh đạo gia mới thành.

Nước được rồi không tranh giàu nước
Dân được rồi mực thước quốc gia
Làm cho dân được tài hoa
Dân giàu chi nước nước ta mạnh giàu.

Còn thiên sư đổi trao đạo học
Yêu tình dân chi quốc đạo làm
Thờ Trời chi hiếu dứt tham

Sự làm vì đạo đạo nhân mới thành.

Tâm hiền triết đứng ngoài tình hận
Bạch Vân Kỳ trinh trắng tấm lòng
Tâm thiên nhờ đạo trở bông
Hoa tâm sanh cái đạo đồng quốc gia.

Tâm ta chỗ không ma là Phật
Sự tu thiên chánh giác cái ta
Đứng ngoài tướng sắc không tà
Đạo thiên sư thật không ma mới thành.

Nên ẩn trí để sanh kỳ trí
Loạn thời kỳ ẩn ý giai không
Tịnh tu trong nước ba dòng
Để lòng sanh huệ thì thông nhiệm màu.

Lạy Thầy Chứa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Kính Bái

Đức Thầy Vô Danh Thị.