

Nam Bang Đại Đồng Hiếu Thuận ***Lời Nói Đầu***

Trời là Cha chung Đức Háo Sanh của Trời sanh sanh hóa hóa không dừng, lòng chí thiện của Phật Tổ như Bà Mẹ chung, nên cõi Phật lúc nào cũng vị tha kẻ thù để thực hiện lòng Đại Từ Đại Bi, làm đại lực tha nhân để phục vị thái bình trong mỗi Quốc Gia và đời sống.

Ai đã từng sinh con bày dạy cho nó chí nhân thì thông suốt lòng chí nhân của Trời Phật đã dựng Thiên Lập Địa và giáo dưỡng loài người để thành chánh đẳng chánh giác. Nên hàng sanh con tu Tiên đắc Đạo về Trời, hàng dạy đạo đức cho Tam Giới thành Phật, hàng lập quốc chi dân giàu mạnh tu đạo thành nhân, để thành người quân tử đại diện dân thay Trời di đạo trong thiên hạ.

Còn Phật dạy Đại Học Chi Đạo chơn lý lớn nên gọi Như Lai đại thể để siêu Tam Giới Thần Tiên, đời nay Tam Giới loạn kỷ cương, dùng cường bạo để thôn tính lòng chí nhân nên sanh ra chiến tranh khắp cả.

Mạt pháp; Thánh chiến là tàn phá lòng chí nhân của Thượng Đế, Đức Thượng Đế và Phật Tổ hiệu triệu Thần Tiên phò Nguyên Thần của

Đức Kim Thân Di Lạc cho giáng trần, mượn xác thể nhân tu Đạo cho đến ngày đắc Đạo, lập lại kinh mới, tức lập lại Đạo Trời Pháp Phật Thánh Kinh và các bộ hiếu kinh để nhân loại thức lòng chí nhân, phục vị lại thái bình giàu mạnh an dân cho đúng lòng di nơn trong Đại Đồng Hiếu Thuận của Phật Tổ và Thượng Đế.

***Kính Bái
Đức Thầy Vô Danh Thị.***

Nam Bang Đại Đồng Hiếu Thuận.

Kinh Trời đem lại sự thái bình, Pháp Trời đem lại sự an lạc, Đạo Trời đem lại sự văn minh giàu mạnh chi dân; Tiên Phật hiếu với Trời nên tu hoài để báo đáp không ngừng sự hoằng hóa, không dứt sự Tu Di.

Trên báo ân Trời nên đạo lý thường tri, trong soi căn huệ để thực thi đạo đức, như nước trở về nguồn mát ngọt tình thiên. Hiếu với Trời nên tâm chay không sát nhân hại vật, nhân loại do tình Trời Mẹ Đất hóa hóa sanh sanh.

Học Đạo Trời ban ân lành trong tứ trạch
Tổ kinh luân nên thông suốt nguồn ân

Thông tình Thiên khai sáng đức công bằng
Cao công lý nên xả thân vô quái ngại.

Chúng sanh vốn tinh Thần đồng huynh đệ
Nghĩa đồng bào trong Thượng Đế thai sanh
Con một Cha trên Trời chung khối tinh thần
Đạo một Mẹ của Phật Thiên Chân cao hạnh
đức.

Một Thiên Quốc để nhất cầu đồng thanh
tương ứng là Thái Cực, chung một Khối Đại
Linh Quang đồng chí tương cầu, nguồn tinh thần
do linh khí đạo luyện thấu, trong hai thể âm
dương Trời cao sanh hóa.

Trời là Cha cầm nguồn thiên pháp lạ, Phật là
Mẹ cầm nguồn pháp Đại Từ Bi, Phật báo hiệu
thể thiên ban lòng nhân chánh, viết kinh thư
thiên hạ học tỏ căn nguyên, đem tình Trời vào
nhập thất định thiên, càng đại ngộ tình thiên
trong trí độ, báo ân Trời Phật viết ra kinh lộ,
giáo đạo cho đời thiết độ chơn Thiên.

*Vô Vi Thiên Địa Chi Phụ,
Hữu Vi Thiên Hạ Chi Mẫu.*

Vì Đạo Lớn Phật thiết tâm bi khai trí hải
Vào biển yêu Bồ Tát đại ái tha nhân
Ban khối tình và tam thập lục thân
Cho đồng đức thiên ân khai diệu pháp.

Lạy Thầy Chứa Tể Càn Khôn.
Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.
Nam Mô A Di Đà Phật.

Trời là Cha vì yêu con phát tâm đại ái
Lòng từ bi quản ngại đến không lời
Mong chúng sanh thấu nguồn cội của Trời
Về phục bổn hoàn nguyên cho chí hiếu.

Dứt đấu tranh để biết thiên chơn là huynh đệ,
an mệnh Trời tế thế thái bình phong, không lỗi
với mình là báo hiếu với Thiên Công, an lỗi cho
người mở rộng tình thiên sanh hóa. Nhắc kiến
tâm đại từ tự chết cái ác tâm, tất cả là con Trời
minh thị sự hiếu kính, tương ái kỳ phùng để
thành đạo chí nhân.

Đạo là Cha chung tam tông đồng huynh đệ,
giáo là Thầy chung trí tuệ phải tường vôn, đức là
Mẹ chung khai thiên linh cảm hóa, Ngũ Giáo
vốn một Thầy do Thượng Đế khai sanh.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Bậc thượng học báo hiếu lòng chí nhân có trác ần, đạo giáo miễn bàn dĩ hiếu di Tiên, đạt hiếu thuận đắc đạo, tranh hiếu kính vô đạo, bất khả phạm bất khả Thánh từ nan.

Bậc Phật Tiên bất hiếu ai chứng đắc, người nhân tài bất hiếu nói ai tin, con không báo ân sanh là loài súc sanh vô đạo, bậc đạt đạo vô không hiếu với Trời là tuyệt lộ hoàn nguyên.

Tài cao bất hiếu Quốc Gia không thượng phong quan tước, mệnh quan bất hiếu với Trời cách chức thôi vị về hưu, đạo tu bất hiếu với Trời phế lập người chơn đức, con bất hiếu đánh chửi Cha Mẹ Ông Bà là Thiên Lôi đả ba năm.

Đạo hiếu bất toàn là loài bạc đức phi nhân, con vô đạo đầu thai làm trùng thú, đạt hiếu đạo Thiên Thần nghiêng mình đón rước, được hiếu thuận mới được khai trí phát huệ thông minh.

Hiếu là Đạo Lớn cho người đại nhân quân tử, hiếu là Phật lớn cho bậc tu Đạo Thần Tiên, hiếu là Trời trong ta lớn cho Phật Quốc vãn

minh, hiếu là thiên lý lớn cho người tu chơn đăc đạo.

Đạo hiếu bất toàn Thiên Đạo bẻ Thiên Môn không thành đạo; hiếu với Cha Mẹ tức thảo ngay trong Trời đất, hiếu với Tổ Quốc tức là có lòng ái quốc Đạo Lớn biết chi dân, hiếu với bản thân thường tu thân tịnh lý, hiếu với đồng bào ban lương sách giàu mạnh cho dân.

Bậc thượng đức trên người lấy thiên phong làm Huynh Đạo, trên hiếu kính với Trời thanh thiên phong thổ, thay mệnh thiên an định cho một Quốc Gia, ban đạo chi dân cho bốn phương bốn biển hiếu hòa, lập chánh pháp nhân chánh cho bốn phương thanh trị.

*Trên thanh tu cho thuần thiên lý,
Ban thái bình cho dân quốc giàu sang.*

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.
Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.
Nam Mô A Di Đà Phật.

Thay mệnh Trời ban đức hiếu cao sang, như nhật nguyệt chiếu soi Thượng Đức; Trời là

nguồn thiên nên tu tâm phát nguồn trí tuệ, dân là gốc đạo khai sông nguồn gốc thần minh.

*Trên hiếu cảm thiên hình,
Dưới độ sinh khai hóa.*

Đạo Thánh Nhân lấy thiên hạ bình trị thiên hạ, lòng thiên hạ muôn nơi quy nhất ngôi lập địa lợi thiên hòa; Nghe danh chính lập nhân tài hiếu thuận, an lòng dân để tu chính một Quốc Gia, hội nhân tài để chọn người thảo sách lược hưng gia, phong lương tướng để kinh bang định quốc.

Hội Quần Tiên để khai thông quốc mạch, kế kinh bang cho lương sách đại hòa, bình trị đời cho kinh tế thương gia, hưng nguồn nước cho Quốc Gia cường phú.

Tha cường bạo để thượng phong thống nhất, thứ mê đồ để thượng học hoàn nguyên, ban tự do cho ngôn luận tình thiên, bình chánh tín cho cường quyền tự xep.

Bậc thượng học đứng trên người thấy biết, lập Quốc Gia là Mẹ lớn cho chung, khai kinh bang là hiếu thuận vô cùng, dân là gốc thủy chung trong một nước.

Không có đạo chi dân chưa đủ thông nguồn gốc, còn thương tranh làm tổn đức lớn của Trời cao, là bậc thượng nhân không quên nghĩa ái của đồng bào, bậc hiếu thuận không nên quên ngo tai và bịt mắt.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.
Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.
Nam Mô A Di Đà Phật.

*Thanh tu khử vật,
Hiếu thuận nhà an.*

Thượng chí nhân yêu nhân sĩ hội Niết Bàn
Hàng lương tướng yêu chi dân chánh sử
Ban đất lành dân tự chủ canh thương,
Dân ấm no khai lương sách kính nhường,
Giao hảo quốc hiếu dân làm nguồn sống,
Dân tự lập phát sang giàu sanh lương tướng,
Mực thước cao dân hướng thượng tề gia,
Đạo văn minh khai trí huệ trung hòa,
Nhà giàu mạnh Quốc Gia khai chánh đức.

*Quốc Gia tương hưng tất hữu dị nhân,
Quốc Gia tương sanh tất hữu hiền thần.*

Đạo trên biết an bang,
Đạo dân hiếu hiếu định.

Đạo trên khai dân hiến,
Đạo dân khai hiến chánh.

Đạo trên biết kiến quốc,
Đạo dân phò trợ lập nhân.

Đức trên thượng lương sách,
Đức dân lập thái bình thanh trị.

Đức trên được văn minh,
Đức dân học nguồn kinh trợ lý.

Đức trên được phú cường,
Đức dân trí giàu sang biết thanh trị.

*Quốc phú cường dân kinh thương no ấm,
Dân sang giàu phát trí tuệ để kinh thương.*

Đạo người trên sanh hóa
Đạo Thần Dân ban ra.

Đạo người trên chi dân,
Đạo thân dân minh thị.

Dân giàu nguồn nước thượng trí,
Quốc mạnh nhờ đạo lớn kinh bang.

Hiếu thuận đấng Tiên Nhân,
Hiếu kính vào Thiên Quốc,
Hiếu kính phát trí tuệ,
Hiếu hòa đạt lòng nhân.

Bậc thượng phong phải đáp mình trong thiên hạ, thay đạo chín Trời vào nguồn tình lớn an dân, cái đạo chí nhân khai lương tâm làm Quốc Bảo, an định thời kỳ định quốc dĩ nhân.

Không tranh vị kỷ để định an trong thiên lý, không tranh tài lợi để đức lớn an mệnh an Thiên, hiếu thuận lòng Trời như Phật Thánh Thần Tiên, minh nhật nguyệt cho tâm hiền khai hóa.

Thuận thiên lý như khai ân trong phép lạ, nghe thấy trong bình giải đại nhân hòa, việc công minh khai ngộ được ban ra, đồng nhất lý ban Thánh Kinh phổ hóa.

Đạo thanh tịnh hiệp thượng nhân khai văn hóa, chí thượng nguồn đồng ra sức an bang, cửa

văn minh hiệp vào máy lớn Khôn Càn, thay hoàn vũ khai ân trong chánh sự.

Lòng trung nghĩa phát minh trung phò Vương Đạo, thay mặt Vua yên đạo các lân bang, phát chánh tâm làm người hiệp vui bàn, hành chánh đức thế gian đồng thọ ký.

***Binh cơ phương vị,
Pháp lý suốt thông.***

Định lòng quân cho an định quốc phòng, kim chương pháp phải thông kim thượng giải, để làm tròn mỗi phương vị thần nhân.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

***Thế giới chiến tranh,
Đạo ta thanh tịnh vô ngôn.***

Tranh đấu để diệt sanh tồn; bậc đạo đức như ta đã dứt lời, lòng người băng hoại thì sơn băng thủy kiệt, vui chi trong máu xương chồng như núi, thắng hay thua trong đục vọng thường tình, ngọn cờ cao chiêu hồn tử sĩ vong linh, cơ sát

phạt đau lòng người nghiêng đạo đức, biến loạn
cực cùng thành quả sẽ về đâu?

***Cực kim đa xảo,
Cực thế đa mưu.***

Trí người hùng muốn hàng binh thượng võ,
Cảnh giết người sao bảo đó bậc trượng phu.

***Động đến tịnh chế,
Ác đến thiện chế.
Bạo đến hiền chế,
Xảo đến thiệt chế.***

Người biết thiên thời dầu thành Phật vẫn giả
ngu, người biết thành cuộc dầu thành Tiên Gia
cũng quy ản, người biết cảnh sát phạt dầu Thánh
Nhân cũng vô ngôn, người biết đời vô đạo dầu
Thần Linh cũng tịnh khẩu. Đó là cách giải lòng
tranh đoạt thoát cảnh sát sanh.

***Bất chiến tự nhiên thành,
Đức nhân thiên hạ trị.***

Thiên hạ chiến ta dĩ tịnh trí hòa,
Thiên Địa phạt ta vào thất để khai hóa.

Điêu xảo tâm ta,

Tịnh khẩu lòng trần nhất độ tha.

Bên trong hành đạo, bên ngoài không tiếp ngũ ma, bên trong đầy chơn lý, bên ngoài tịnh thân khẩu ý, bên trong có chánh ngôn, bên ngoài không tiếp sàm ngôn, để thời gian tu đạo nghe kinh.

***Hữu thủy toàn chung,
Hữu thủy vô chung.***

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

*Quốc Gia tương hưng tất hữu dị nhân,
Quốc gia tương vong tất sanh yêu nghiệt.*

Việc thiên hạ tạo nhân hay quả họ tự nhận tự trả, ta vô thường sống thật để tu thanh. Trong có trí vô tranh cho linh tâm thoát tục, ngoài giữ bình lòng không phóng đại Tiên Tri.

Thủy kiệt sơn băng thay hình do Trời đã định, Trời còn lúc tối, ta tự sáng đơn độc để làm chi, có muốn đi thi còn phải chọn tháng năm để

hội, không có ban giám khảo ai quyết đoán cho mình.

Tục thế đương tranh do tâm phản ứng phần nộ, ta không theo kẻ khỗ thì có sợ chi nạn nghèo, có thuyền lớn phải có mái chèo mới qua bể nạn, đấu đấu tranh tranh để gặp nạn lại trách số Trời cao.

Nhà lớn không rào tự nhiên sanh trộm cướp, mái nhà hư không thay lợp mưa sẽ lọt vào, một lỗ nhỏ không đắp sẽ đắm con tàu, một hạt bụi nhỏ không quét sẽ hư nguồn máy.

Người tu dưỡng sinh là ngừa bệnh dục vọng của trần gian, có giải thoát dục vọng của trần gian mới sanh Thất Chơn và thị đạo, chặt đứt dây si tình thì Bồ Đề tự hiển lộ, chặt đứt tánh phàm mê chơn huệ tự hiện ra, chặt đứt lòng mê đồ, mê đạo thì Bồ Đề tâm lại hiển ngộ, giết nhân quả sáu đường lục dục thì đường sanh lục huệ tâm thông.

Tiểu tình là ganh tỵ ghen hờn, đại tình là ban ơn và cứu độ, tiểu ái là đam mê sân hận, đại ái là hỷ xả quảng đại từ bi, tiểu tình làm chiếm lấy bắt giữ, đại yêu là hiến thân phụng sự hy sinh.

Tha người mới thật tha ta

*Thứ người mới thoát tâm ma nội lòng
Làm người siêu lý tự thông
Trần gian trường học tự học xong tự về.
Đại bi thắng được biển mê
Chơn ái giải thoát tình ái.*

Lạy Thầy Chứa Tể Càn Khôn.
Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.
Nam Mô A Di Đà Phật.

Phật Bà Đại Bi vì yêu lớn không nhận quả vị của nhà Phật để cứu độ chúng sanh. Phật Ông vì Đại Từ vì tình lớn nhập thế độ ma, chớ không chịu thành Phật.

Ngũ Ma

1. Kim ma: Kinh tế đến kiệt quệ, sanh kim khí biến thành chiến tranh.
2. Thổ ma: Đất chứa nhiều hầm mỏ và tài nguyên là nơi tử địa.
3. Thủy ma: Bão lụt, sóng thần, rượu độc, thuốc độc, nước độc hại người ta.
4. Hỏa ma: Núi lửa tung nổ, khí đốt, khí dầu hỏa và chiến tranh dầu hỏa hại người.

5. Mộc ma: Bạch phiến, á phiến, cần sa, thuốc lá làm loạn tư tưởng của con người.

Ngũ Ôn Thần

1. Ngũ kim: Biến ra ngũ kiếm để tận diệt.

2. Ngũ khí: Biến ra ngũ binh để ôn thần.

3. Ngũ thần: Biến ra ngũ mê thần làm khí mê thiên hạ.

4. Ngũ hành: Biến ra ngũ dịch để truyền nhiễm.

5. Ngũ giới: Biến ra ngũ ác để diệt đời.

Ngũ Ác

1. Thượng Giới: Mê thần quyền xiển triệt hại nhau, tức là bùa phép đấu tranh bùa phép.

2. Trung Giới: Mê chánh phụ tà tiêu diệt lẫn nhau, tức là Thánh Chiến diệt Thần Tiên.

3. Địa Giới: Mê vật thực công danh hại lẫn nhau, tức là lục đục thất tình làm hại người nhân.

4. Nhân Giới: Mê kim tiền ẩn hiện hại nhau, tức là kinh tế tạo thành chiến tranh kinh tế để kinh tế triệt hại đồng bào.

5. Âm Thần Giới: Quỷ Thần tru diệt quỷ thần để Phong Thần, tức là cõi vô hình và hữu

hình giành nhau về địa vị, phong thổ địa dư mà tàn sát lẫn nhau.

Lục Đạo

1. Dẹp địa ngục: Lục đạo dứt đường luân hồi.

2. Sơn băng thủy kiệt: Dứt đường sanh hóa.

3. Đệ tam thế giới: Thế chiến tiêu hết diệt loài người.

4. Quả Cầu đổi trục: Thần linh sụp đổ.

5. Vũ Trụ thay hình: Tinh Tú đổi ngôi.

6. Trời thâm ngũ hành: Năm giáo tận diệt, tức là tận diệt Phật Giáo, tận diệt Tiên giáo, tận diệt Thánh giáo, tận diệt Thần giáo và tận diệt Nhân Đạo hoằng giáo trên Quả Địa Cầu để thay đạo mới.

Ngũ Quỷ

Quỷ từ Trời dùng tôn giáo, tức là thiên ma tận diệt địa ma. Quỷ từ đất bày hầm mỏ của quý để nhân loại dùng chiến tranh tranh giựt đoạt nhau.

Quỷ từ người Quốc Gia này không vừa ý lân biên cương Quốc Gia nọ tạo thành chiến tranh.

Quý từ cõi âm vong hồn tử sĩ trận vong chết nhiều quá không có chánh pháp, chánh kinh và Phật ra đời để siêu độ kịp họ, họ sẽ làm bão tố động đất và sóng thần tiêu diệt loài nhân.

Quý từ cõi dương đảng phái, người đã theo đảng phái cha con dòng họ khác đảng phái họ lại tiêu diệt với nhau, không còn nghĩ tới tình nghĩa.

Ngũ Gian

1. Vì công danh địa vị mà họ gian dối lẫn nhau.

2. Vì tài lộc tham lợi lộc mà họ gian dối lẫn nhau.

3. Vì ngôi vị tranh bá đồ vương mà họ gian dối lẫn nhau.

4. Vì lợi ích của cá nhân mà họ bán Vua phản Chúa, gian dối lẫn nhau.

5. Vì thống trị vương hầu, vì một chút một địa vị nhỏ họ gian dối cả quốc dân và triều chánh.

***Nhìn thế thật gian,
Nhìn Trời không gian.***

Hữu xạ thì tự nhiên hương,

Tranh đua chỉ nhận đau thương diệt đời.
“*Ấy là cái lực mà tại sao phải tận thế.*”

Thế giới bạo động, ta tịnh để chế sự động.
Thế giới kim xảo, ta tịnh để luyện Kim Thân.

Thiên hạ tranh để diệt, ta vô tranh để bất diệt.
Thiên hạ danh để dục, ta vô danh để tục hóa Tiên.

Tâm đắc ngộ thiên là không sợ Trời Đất biến thiên,
tánh thật chơn thiên không sợ thiên cơ thời cuộc.

Lòng thật chánh định không sợ thiên nộ thần binh,
thật chánh ta phò trung chơn lý hoàng bá,
còn họ gian xảo ta tùy thời thế sống an nhiên.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Lòng thanh Bạch Đế tự nó biết thặng Thiên,
tâm định Thần huệ khai từ đây chánh giác,
thiên tru đệ diệt chỉ diệt loài người bạc ác,
nhân thật chí thành Trời lớn có Đức Hóa Sanh.

Mạnh như Thần, sáng như Thánh, sừng như Tiên,
hiền như Phật; Xưa nay người chưa đạt

đạo tự xưng rồi tự xếp, ông bà lớn này đè chìm ông bà lớn nhỏ ở tương lai.

Lắm phép thuật thần quyền cũng phải quy y Đà Phật, võ lực đến đỉnh thiên hạ cũng gọi là võ phu, tế thể trừ gian mới xếp vào hàng võ đạo, trong yên định biên thù cho Trời khai chánh giáo, ngoài biết hộ pháp để lấy võ lập công.

Nên binh gia là cái cảnh tương tàn, võ trang là cái nơi sát phạt, người nguyên sỏi dùng binh để an thiên hạ, trung nghĩa là thần phò chánh tận trung, nhân hữu lễ vì dùng, bất nhân không giao chánh. Vì Thiên Đạo an định không vì tác ngã tình riêng.

***Quân pháp bất dĩ thân,
Hành pháp bất tư ngã.***

Nước là nhà lớn không tin nhiệm kẻ hai lòng, quân là dương chính lớn không dùng kẻ đa ngôn.

Rượu say không kiềm giữ quân cơ mưu chính, tình say không thực hiện đúng chánh pháp Quốc Gia.

Xưa nay người làm tướng quá từ mà sai chánh sự, quá nhược nên dễ bị binh pháp trá lừa,

là nhân tướng tức phải có nhân có cách. Từ tâm chữ nhân vô địch, nhưng phải học đạt chí nhân.

Nội vật là thân lưỡng nghi thiếu sự quyết đoán, ngoại vật là tình bị kế sách chiêu thân.

Lợi đến vô công không trung nghĩa sẽ bội tín, lộc đến bất tài không làm chủ được đạo trị nhân. Bông lộc của Quân Vương lập công thí thưởng, lợi ích là binh quyền tế thế an bang.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Trung với Vua là thay Trời ra an định thiên hạ, hiếu với Tổ Quốc an định thái bình cho cả Thần Dân.

Đứng trước lợi không tham là nhân tướng chánh nghĩa, thấy lộc lớn không màng mới an định quốc dân.

Thiên Binh là phò Vương Quốc, nhờ phò Đạo Trời Thần Tướng biết trừ gian diệt bạo để định quốc, công do sức luyện rèn tự tạo thành quả vị, quả do lòng chí thành gây sự tín dụng của Quốc Gia.

Lợi lớn là thiên hạ an định,
Lộc lớn là dân quốc giàu mạnh.

Trung tánh của nhân tướng thâu phục được thành binh, chánh nghĩa của nhân tướng an định được thiên hạ.

Vì quốc tương hưng tất hữu hiền tài; phơi lòng trước nhật nguyệt, rèn đức trước ba quân, nhất ngôn khai cửu đỉnh, binh lược vững thái bình.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.
Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.
Nam Mô A Di Đà Phật.

Tình lớn của nhân tướng là yêu Tổ Quốc, trọng hiền tài, nhân lớn của nhân tướng là hiếu với thần dân trăm họ, thân ta là tướng, nhân ta sanh hóa từ dân.

Tâm ta phò dương chính, tình ta bảo vệ khắp sơn hà, đạo ta làm tướng, lòng chánh hành cho dân an cư lập nghiệp, có thân hữu tình bảo quốc độ an ninh.

Trung với Vua để bảo tồn quốc nghi lễ kính, hạng mã để thành lòng báo quốc tận trung, sanh

như tướng tử đạo được hiển Thần, trung nghĩa một đời danh sử lưu truyền mãi, sáng đức Tổ Đường con cháu được vinh nhân.

Đầu đội Trời không thẹn chí lớn của Thiên Công, gìn địa nghĩa không hổ thẹn tình trong dân tộc, Thiên Kinh Địa Nghĩa ta nhân tướng làm tròn.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Bậc đạt hiếu không ai cầu danh vị, bậc thiên tài đầy đủ sống an nhiên, còn người thật tài thấy đời giữ ẩn yên, trong lá ủ mới có chơn tài đạo đức.

Bậc hiếu nghĩa tự nhiên phát thức, người dụng đời không giúp bậc vô minh, dầu thợ săn thấy cọp giữ lại an mình, lúc nó đói phải tránh xa khỏi họa.

Bậc đại trí coi thường nhân quả, bậc hiền tài thấy đời loạn tránh xa.

Được đức cao thì chê trách bày ra, người trung hiếu gặp loạn đời đóng cửa không tiếp khách.

Nhân không an an bang khó gặp hàng đại nghĩa
Tình không ngay khó cầu được Thánh Hiền
Huống chi người muốn học pháp Thần Tiên
Người trí đoán khó tầm sư minh chánh.

Nghe không xét có thể nghe bất hạnh
Lời bất nhân người bất chánh sàm ngôn
Nói và nghe là đạo lực sanh tồn
Truy cho tỏ mới kết minh chơn lý.

Món hàng giả thường trưng bày rất khéo
Để mê đồ tranh đoạt đặt giá cao
Bậc hiền lành lại biết khử chì thau
Mới đúng cách phân kim trong định lý.

Châu ngọc báu không tân trang cao quý
Thì mất đi cái phú quý hóa thân
Muốn hiền tài chưa tu dưỡng chính nhân
Người thượng trí khó mong ngày tao ngộ.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.
Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.
Nam Mô A Di Đà Phật.

Nước xa xí người dân nghèo càng khó
Vua bất minh thì gian nịnh đương quyền
Bậc hiếu tài lui bước sống nhàn yêu
Thiên hạ loạn do Vua Quan không bình trị.

Thần mê vật chất thì thường xa chơn lý
Còn đạo quân thần tác loạn chỗ tham gian
Muốn thành tài sợ luyện khổ bản thân
Khó học phát tiềm năng trong sâu kín.

Chớ trách đời bậc hiếu nhân không đến
Hỏi lại mình khai tình nước ra sao?
Bậc chi dân thì muốn dân giàu
Người hiếu quốc tâm nhân kiến quốc.

Xưa Lưu Bị đi cầu hiền để lập
Nhờ Khổng Minh Tam Quốc dựng thành
Còn Văn Vương bậc phụ mẫu chi quân
Nên cầu được Tử Nha ra mở nước.

Bậc thượng trí biết nghĩ xa tích phúc
Vui sau dân để lòng nước thái bình
Chỉ tiếc rằng bậc lãnh đạo bất minh
Thì khó hiệp thiên tài xây thượng quốc.

Chim xa tổ chim còn kêu thảm thiết
Huống chi người không tiếc sức Ông Cha
Nếu vì nhân thì mở lượng hải hà
Nếu vì nước thì hiển ra nhân khai hóa.

Bậc thượng nhân xem thường lợi nhỏ
Quên cả thân để tròn đạo chí quân
Bậc an dân tâm nhân sĩ phục hưng
Nước không bệnh thì vạn dân giàu mạnh.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.
Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.
Nam Mô A Di Đà Phật.

Thánh như Nghiêu còn tâm hàng đức chánh
Hiền như Vua Thuấn còn thờ chủ ba năm
Tài như Văn Vương còn biết tri tâm
Hiền thần phục nhân tài triều kiến.

Nước văn minh tân trang nguồn dân hiến
Được lòng dân phải áo ấm cơm no
Muốn trị an đạo đức phải khung phò
Lòng nhân trị thái bình chung hưởng.

Cây sanh ngọn ngọn nâng đồng hướng thượng

Khí trong lành cây phát lộc ấm no
Đạo chi dân dân lại biết khung phò
Bậc minh đức lẽ nào không được rõ.

Nhà trồng cây phải dưỡng cây từ nhỏ
Bậc hiếu dân mở phong hóa cho dân
Người văn minh ai không biết kinh tân
Nhờ lộc nước lòng dân biết báo ứng.

Trách cố nhân tài mình chưa tương xứng
Theo sàm ngôn chưa phải bậc chi dân
Đạo trong người minh đức hiếu chính thân
Nhân trọng đạo quân thần như thủ túc.

Chết thù xưa cho tình nhân thống nhất
Bỏ tư thù cho đạo nước được phục hưng
Như thái dương sáng được lại sáng bừng
Mây tan rã nhờ khí thanh phát sáng.

Nhà quang minh không trồng cây rào áng
Nước tự do vinh dự được nâng cao
Bà Âu Cơ từng khó nhọc cù lao
Mới sanh được trăm con khai phong thổ.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.
Nam Mô A Di Đà Phật.

Còn Vua Hùng đã dựng công nhọc khó
Mới dạy con an định được sơn hà
Bậc chi quân phải hiểu rộng biết xa
Để dân nước thái hòa nhân thành trị.

Đời người ngắn như mây tan bèo hiệp
Bậc thiên tài làm việc chẳng tính công
Được chi dân dân tôn quý trong lòng
Sanh hay tử được trường lưu đại nghĩa.

Nhà không chủ người láng giềng không kính nể
Con bất nhân thì hàng xóm chê cười!
Sanh bầy con tới chín đứa biếng lười
Chỉ tội nghiệp cho một đứa con cày cấy.

Trời có mắt dĩ nhiên Trời đã thấy
Đất có tai nên đất lại được nghe
Người hiểu tài sao lại nữ phân chia
Thành nghèo khó cho gia đình ly tán.

Tài đồ kỹ tài tranh tri biến loạn

Đức tham cầu đức dục thành gian
Chim xa bầy còn cất tiếng kêu than
Bậc đại nghĩa quên thân làm mình yếu.

Sách lược hay đường đi không mù quán
Quân chủ hay đã treo bảng cầu hiền
Đại đức lành cho đến Phật Thánh Tiên
Đồng tải đạo chi dân ra phò nghĩa.

Trái lành ngọt nhờ nông gia trồng tía
Bữa cơm ngon nhờ bà vợ tận tình
Người hiền tài được minh chủ anh minh
Cá gặp nước phò Long tại thượng.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.
Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.
Nam Mô A Di Đà Phật.

Vàng không đốt vàng non kém chất
Ngọc không chùi lu bởi bụi dơ
Bậc chí nhân không khai hóa đời mờ
Bậc tuấn kiệt không chi dân ai hưng nước.

Ngồi trên cao gặp tuyết sương lạnh trước
Tỉnh thời Trời để ấm dạ cho dân

Ngọc nhờ dôi sáng pháp lực quang năng
Trời nhờ sáng mà lòng dân ấm cả.

Đủ tài đức thì không tranh thiên hạ
Chỉ an đời ban xuống giống thái bình
Cho dân giàu xã hội được văn minh
Ai chánh đức ta đây vui mực thước.

Giàu mà thiện ít người thành trọc phú
Đức mà nhân ít ai vào chỗ công danh
Tâm đạt linh ít người tranh biện bày binh
Tình thành thật để cho thời gian đáp số.

*Nước giàu dân dớt khổ,
Đạo đức thật thái bình.*

Bậc đại hiếu biết nghiêng mình xây Tổ Quốc
Dân hiếu trung xây làng nước thái bình
Đức cao trung hiếu thuận được văn minh
Người đồng loại đại tình xây hạnh phúc.

*Nghiêng mình tảo phúc
Đức hiếu minh trung.*

Hành Đạo Trời là đạo hiếu soi tới Huyền Khung

An lòng nước khai dòng thanh sử lược
Hiếu là gốc bậc thương nhân khai mục thước
Đạt hiếu trung vinh dự khắp hoàn cầu
Nhờ nguồn nhân phát huệ biết gồm thâu
Cao đạo đức từ bi minh định hiếu.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.
Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.
Nam Mô A Di Đà Phật.

Nguồn gốc lớn đại nhân không hàm tiếu
Thật chơn tu không luận điệu chống Trời
Lập kinh bang cho an tỉnh lòng người
Khôi phục hiếu cho tình Trời ban xuống.

Hiếu lập đức cho gia đình hướng thượng
Hiếu là người kính cổ nghinh tân
Hiếu là nhân cao cách công bằng
Hiếu là đạo bình an mọi giới.

Hiếu được đạo trọng tâm mới tới
Hiếu được tròn đạo lớn viên dung
Hiếu được thông hòa cảm khiêm cung

Hiếu được sống trên hòa dưới thuận.

Người thật hiếu Thánh Thần ứng dụng
Người thảo ngay đúng đạo với Trời
Hiếu tầm phương mới đúng làm người
Còn bất hiếu đạo cao không ai chứng.

Hiếu mà Bậc Thần Tiên không thấy xứng
Hiếu không tròn ai chứng đạo tề gia
Hiếu không an chưa phải đạo người ta
Hiếu không trọn thành ma không ai đón.

***Bất hiếu tam đồ,
Vô sư thị giải.***

Bậc có tài bất hiếu là phường ngụy đạo đức
Bậc có danh bất hiếu là người ngụy công danh
Bậc học sư bất hiếu là người đạo đức giả
Bậc tài hoa bất hiếu là hạng tranh tài.

***Tam đạo hiếu đầu,
Bất hiếu vô đạo.***

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.
Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Đạo Trời báo hiếu làm căn mệnh
Đạo người lập hiếu làm thượng sư
Đạo trị quốc báo hiếu làm nguồn ái quốc.

Đức của người tu hiếu với Cha Mẹ trên Trời để giải thoát thân minh linh trí trực giác, hiếu với Quốc Gia thái bình phong thiên hạ, hiếu với Phụ Mẫu để báo đáp ơn sanh thành, hiếu với Thần Dân lập đạo chi dân làm nguồn gốc.

***Hiếu tròn đạo đặc
Bất hiếu bất đặc.***

*Trăm mối đạo đạo hiếu là gốc lớn,
Ngàn mối tu đạt hiếu di Tiên.*

Hiếu là sức mạnh của bậc nhân
Hiếu là lòng từ bi của cấp Phật
Hiếu là Đức Háo Sinh của Tam Giáo
Hiếu là nhà lớn của Đạo Trời Cha.

Hiếu là gốc lớn của bậc chí nhân
Hiếu là tình lớn trong hàng đại trí tuệ

Hiếu là tốt phẩm của bậc Tiên Gia
Hiếu là biên yêu của Thế Giới Vô Cực.

Hiếu là lòng nhân của bậc trị quốc an dân
Hiếu là tình thương của bậc phụ mẫu dâng ái
Hiếu là hiền đồ xây dựng Quốc Gia làng nước
Hiếu là nền lớn trong mọi gia đình
Hiếu là sức hồi sinh trong Tam Giới Pháp.

Đứa con có hiếu là bậc nhân
Bậc trị quốc có hiếu là đại đức
Hàng quần thần có hiếu là tôi hiền
Bậc tài hoa có hiếu là lương tướng
Bậc học sĩ có hiếu là trung thần
Bậc giàu sang có hiếu là mẫu ái.
Bậc nhân tài có hiếu là chiến sĩ
Bậc học có đạo có hiếu là chơn tu.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.
Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.
Nam Mô A Di Đà Phật.

Làm người bất hiếu là vô đạo
Bất nhân là vô đức
Bất thảo là vô nhân.

Bất lành là giặc của Quốc Gia
Bất an là giặc của bản thể
Bất chấp là giặc của xã hội
Bất kính là giặc của gia đình
Bất cần là giặc của nội tâm
Bất lành là giặc của đạo đức.

Người lành gặp Minh Sư thị kính; gặp hiếu thuận tự an, gặp hiền sĩ tự trọng, gặp Thánh Nhân cầu học, gặp lương tướng nhường lời, gặp phụ mẫu hiếu đễ, gặp chơn tu phục đức. Đó là hàng minh đức chí sĩ của Quốc Gia.

Con hiếu Cha Mẹ giận nói lớn, con hiếu kính biết nhường lời, nhường lời khỏi tôn đức lớn.

Cha Mẹ sai biết bỏ qua, bỏ qua là cung kính để trả ân sanh. Cha Mẹ buồn biết tới an ý, an ý để bảo ơn dưỡng dục lúc mình bé nhỏ đến thành nhân.

Cha Mẹ bị bệnh yếu biết đến săn sóc, săn sóc là hiếu thảo. Cha Mẹ vui biết chia sẻ chung vui, chia sẻ làm hòa đồng làm cho Cha Mẹ dứt bỏ tự ái.

Cha Mẹ thương biết kính nể, kính nể để an gia đạo để kính ơn Trời. Cha Mẹ đi xa biết tu bổ, tu bổ để lòng tin.

Cha Mẹ biết tu thân, làm con giúp phương tiện cho Cha Mẹ tu đạt đạo. Cha Mẹ tu là để phúc lại cho con cháu, nên con cháu phải phò trợ Cha Mẹ tu thân.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

*Trăm tài ngàn cánh xa bay
Còn thua hiếu thuận trong ngoài kính an
Hiếu là Đạo Lớn gia can
Thuận thiên nhờ hiếu mà an đạo nhà.*

*Con khôn lập hiếu tề gia
Hiếu trong cung kính đẹp ra xóm làng
Hiếu trong mối thật cao sang
Bậc nhân thật hiếu đã an đạo rồi!*

*Thân ta biết hiếu ở người
Tâm ta trả hiếu cho Trời Đại La
Đời ta trả hiếu Quốc Gia*

Làm tròn tam hiếu là ta thành rồi!

*Tròn nhân trong đạo của người
Thân ta thanh thản về Trời Đại La
Phật Tiên chào hỏi hiếu hòa
Ta cười đáp số không ta giữa trần.*

*Tuy là còn xác Kim Thân
Lòng thanh vô tướng, tâm trần vô vi
Ngọc bất trác thật bất tri
Ta nay cầm ngọc đại bi độ đời.*

*Hiếu đạo viên minh, chánh nhân quân tử
Vô hiếu bất toàn, phù bá nguy nhân.*

*Hiếu với Trời nhất cung thị kính
Hiếu với dân lập quốc thái bình
Hiếu với nhân sinh xả thân tu chính
Hiếu với đại đồng y đức pháp nhân sanh.*

*Quốc Gia tương hưng đạo khai hiếu để,
Gia đạo tương hưng con cháu dâu hiền.*

*Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.
Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.*

Nam Mô A Di Đà Phật.

Hiếu của đạo gia từ bi không lập lực, hà khắc không chánh không tà, uy đức vị tha nhân. Thiên Đạo là Cha, tâm không uy đức vô đạo, Phật lý là Mẹ, tánh hữu tranh vô đức. Cả hai lưỡng cực sao đặc nhất nội thông thần.

*Thế giải huyền công lìa tâm vô bảo,
Tách lý đại đồng Phật tánh ở đâu sanh.*

Nguồn của Phật là chơn lành từ bi bất sát, tâm của đạo là Thái Cực không chánh không tà, thiên lý hồn người ta sanh từ Trời Thiên Giới, Phật tánh của con người do Phật Mẫu sanh.

Thiên sanh hai đấng thiêng liêng là Cha Mẹ chung đại thể, tách xuống làm người ta không thể vô nhân.

Hạ giới sanh thân cũng do Cha Mẹ hậu thể, kết lấy thai hình hậu thể người ta; Người là Thần Tiên nằm trong tâm bất động, nhốt trong nội điền qua bảy thể Thất Chơn, ta là tánh âm dương phạm phu cấu tạo, sống theo thất tình lục đạo chính là ta.

Ta vốn là trần sanh nên thường tranh để sống, tánh của con người trong động của âm dương, thuận cảnh làm vui, nghịch thì phiền não, theo nhân tước của đời làm kim bảo thời trang.

Đố kỵ ái nhân sanh lòng tham thị dục: Biến loạn theo nhân thường hạ sách bại nhân, đạo đức phân tranh bá quyền loạn hiếu, như mãnh hổ tung hoành có hội được lòng nhân.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

*Hai cực nhân thiên đấu tranh vô bổ ích,
Thiện ác đối đầu lưỡng cực phương tranh.*

Tranh đúng người sai ác lai thiên phần ác, củng cố y quyền thảo phạt hạ nhân. Đã phạm luật sát nhân không còn đường giải thoát, đã hạ phẩm đưa hồn vào quỷ đạo tranh phân.

Thắng để họa hại lòng bạo tàn không ai thừa nhận, bậc cầm binh quyền là loài quỷ khao quân sát phạt lòng nhân.

Bậc muốn chánh nhân coi hành động bạo hay vô bạo, đức muốn chánh nhân coi tư chất

hay không phiền não. Không chế ngự thành tà ma lục dục, không chế ngự thành hàng bại đức bất nhân.

Đừng tưởng tài cao quên thiên y của Thượng Đế, đừng bảo mạnh binh quyền quên lục chí nhân của Phật Tổ Như Lai. Đạo bất đồng lấy tâm trung tự xét để biết sanh ái, ác báo uổng kiếp hành thiện tu nhân.

Bệnh thất tình phương hại hơn ra bình đại chúng, bình lòng chơn hơn quảng bá gặp cao nhân.

*Nhân sơn hữu trí,
Thiên sơn minh trí.*

Tài đa vũ gặp bão giông cũng phải thối vị,
Trí đa mưu gặp nước ngược sẽ đắm thuyền,
Tình dục hải gặp lụt lớn chôn sâu tận đáy,
Lòng bất nhân đời thiện chẳng ai dùng.

Lấy nước làm phương ngôn, hãy coi nước ròng hay nước lớn. Lấy tranh làm phương sách, tranh đoạt khởi ác nhân. Lập đạo để đảo khuynh, không phải Trời sao sáng đủ.

Mây tạo phong vũ, phong vũ đánh tan mây.
Thị tánh cho hay, tánh phàm đưa vào địa ngục.
Lục đạo không trừ, khó bước tới cảnh Thiên Sơn.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Thị dục bảo ta chơn, lòng chơn sao còn chiến. Gọi ta bậc hiền, hiền sao phát sàm ngôn.

Kinh lộ của Trời không theo, đòi học cho cao thiên văn độn giáp. Bình lòng trong không trí, lại đua tài với bậc chí nhân. Thân đã không tu đòi đức cao hơn Tiên Phật. Có phải xưng Tiên Thần nói dốt rồi tự xẹp hay không?

Thật giả lên khán đài khán giả đều xem thấy, Hội Long Hoa là thời kỳ tẩy rửa bạo nhân, chí sĩ hay tranh phân Minh Kính cho thấy rõ, chánh hay tà nhìn vào đó để phân thân. Cảnh thật đến giả thật đều hiện rõ, nó thật không lời trả lại sự cân xứng cả hai.

Nước cực ròng cũng phải bình để lớn, nhưn cực loài gian cũng sanh Thánh Phật để an nhưn. Hai thế âm dương hết cực rồi sanh phương

thượng, nước phát sóng thần tiêu diệt lại đến yên.

Động đê tận diệt, dục đê biến loạn, lòng ác của nhân loại chưa đến cùng cực của nó thì khó tìm sự nhân chánh thái bình phong.

Bậc đại hiếu muốn quy tông làm rạng rỡ tổ miếu, kẻ dục muốn bá quyền nên diệt hại người nhân, lấy tâm đê tri thấy tận cùng của loài ác, ngụy đạo trá hình giựt dây tất cả nhân sinh. Kẻ tham khảo hòa theo đê làm bão lớn, loài vô đạo nó nhập vào tận diệt đi theo.

Không chiến tranh số người trăm năm cũng chết, thom hay thú đi theo đến chỗ đọa hay siêu, chiến đê lực nhân thiên hạ không bỏ sót, chạy vào âm phủ địa vông chẳng bỏ qua.

Làm kiếp người ta tại sao đốt hết công tu vạn kiếp, đi vào Minh Cảnh Đài tiếc hối thật uổng đi, không nhìn ra thị uy chìm sâu trong biển ái, tranh đoạt là đường hạ phẩm ế thiu.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Thật hàng dờ treo quảng cáo đầy khắp các góc chợ, thật bất tài mới bài bác thị phi đề loạn tướng phi nhân, còn hàng thiên tài đủ y đáp lên sáng cả, thật tài đủ trí tuệ nó biết hóa thân, hữu xạ phát hương thơm ra sáng lạ.

Hữu tài phát trí chơn lý minh thông, đầy khí bên trong đồng lực thì bay bổng, đầy chơn lý trong lòng phát trí độ an dân, mặt Trời sáng lên thì mây đen tự tan rã, soi thấu Linh Cầu theo thể sống văn minh.

*Đức văn minh không khuynh đảo,
Đạo văn minh không tranh đấu.*

Tu đức tại điền, phát đạo tự minh thông; lập hiếu từ Trời Tam Giáo thái bình phong, lập đức tại nhân xây đời thượng nhân Thánh Đức, lập đức tại người cho hạnh phúc nhân gian.

Hiếu biết báo đáp điền kinh sanh thiên mạng, thân biết thanh tu đốn pháp khai từ ngôn, người biết hiếu thuận điền tâm phát đại ngộ, thiên hạ sống thái bình một Quốc Độ cao sang. Kinh ngộ vô ngôn thanh quang bao trùm khắp, Trời lớn thái bình ban lương sách chi dân.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.
Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.
Nam Mô A Di Đà Phật.

Nước được lương tướng bình nhân cho thiên hạ, quân được hiền tài kinh lộ được khai hoang. Đạo nuôi chí bậc thượng nhân, kinh bang nuôi người giàu mạnh, sức sống của của thần kinh phát minh cao thể nước, đóng góp của nhân tài báo quốc thi công.

Tu chính Quốc Gia là báo hiếu cao nhất, Mẹ là nước lớn, con là hiền tài; thanh tâm trước công lý, tịnh tánh trước ba quân, an dân trong thiên hạ, lòng chánh hiếu tự trung.

Được mưa lớn hồ sông được chứa đại khối, nước lớn này tuệ tự phân phát xuống hồ ao, cá lớn lội thành thoi nhờ biển đầy nước lớn, tình người hạnh phúc nhờ đức lập phúc cường, trí ở bốn phương gom về thành đại trí, tài ở năm nguồn gom một để đại thương.

Thần lôi sấm biết phép thấu điển quang để đả, bậc chí nhân biết dùng hữu xạ tự nhiên hương, sét đánh tan mây bậc vương dùng tài thiên hạ, thiên hạ đủ đức tài thiên hạ thái bình phong. Định được quốc nhờ sách lược trung

bình giải, an trăm nguồn nhờ biển lớn của chí nhân.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.
Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.
Nam Mô A Di Đà Phật.

Âm lường cực âm sát sanh vô số
Người cực đoan tiêu diệt cả Hoàn Cầu
Ngấn đầu cao trong biển khổ thành sâu
Vì bảo vị hay tột cùng bất hiếu.

***Thiên tru Địa diệt,
Bất hiếu không tồn.***

Trên có Trời có giám sát của Thiên Tôn, Địa có Thần giám sát nhân trong nhật nguyệt.

Sanh như tướng đước tâm bi khai minh đạo thượng, lành như sư không xảo ngữ để đắc thiên chơn.

Bậc kỳ tài vô tranh trong thiên hạ
Bậc đại nhân biết đức lớn để từ hòa
Bậc an đời dạy minh thiện thông xa
Cao phẩm cách không dạy nhân vô đạo.

Tranh quyền bá đại nhân trong xảo
Lập cường quyền dạy đạo phi nhân
Nhân chánh nhân ban mực thước công bằng
Đạo chánh đức vô tranh làm đại lộ.

Nhờ bắt tranh mới thật dạy người qua biển khổ
Thức ngộ đầy đại ngộ mở thang mây
Nước đầy nguồn thì ban xuống tràn đầy
Nhân sinh thọ cỏ cây đồng chung hưởng.

Bậc minh đạo lập hiếu chung hưởng thượng
Con một nhà đạo lý để tế gia
Tỉnh người say khai khí pháp an hòa
Đón người đạo xây cầu Thiên an quốc.

Lập người tài kiến quốc kinh thương
An người sân giận chỉ chỗ lộ Minh Đường
Định người trí cho chí nhân mạnh quốc.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.
Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.
Nam Mô A Di Đà Phật.

Con một Cha không để hiếu trung tổn thất

Nước một Mẹ không bỏ sót hiền tài
Gốc một nguồn khai mạch lý dựng xây
Tình đồng loại khai thái bình chung sống.

Bậc đại đức lấy quốc dân làm quốc mạnh
Bậc đại tài ban lương sách để kinh thương
Bậc đại bi dạy dân phát ngọn tâm chơn
Hành trí độ đưa kinh bang giàu mạnh.

Sách lược ô đỏi Thánh Kinh hơn bại lý
Lòng người ô nhờ chơn lý rửa tâm điền
Lập hiền tài khai pháp độ an biên
Bình công lý cho người chơn tu an lòng nước

Long tại thượng biết phun châu nhả ngọc
Trí tại điền biết phát phúc tương hưng
Người tại gia biết đạo đức sáng Thần
Con minh đạo thủy chung ra bảo hiếu.

Quốc hiếu thuận phong điều võ đủ
Dân minh trung trị lý đạt thái bình
Thần hưng ban đủ sách lược thủy chung
Con minh hiếu tài hoa khai mạch lý.

Thuận Tòng Thiên Lý

Hiếu Thị Chi Dân.

Gốc từ Trời thế Thiên Đạo ban xuống lòng
nhân, kinh nhập định định khai ân làm quốc bảo,
thiên hạ thị Thần Thần lập thị tại nhân.

Phúc đạt cao căn Thiên Địa chọn nhân cho
công lý, lộc nước tương hưng dùng lương tướng
để thái bình.

*Thân không tu không xứng vị chỗ cao minh,
Thần không định khó định dân ra giúp nước.*

Trên thiên hạ lập trí tri bảo tồn tất cả
Trong lòng dân hưng quốc biết rõ đạo kinh
thương

Nước hết nghèo hạnh phúc đến tứ phương
Người dứt khổ mới an lành tu giải thoát.

Bình được nước thiếu kinh bang còn thiếu sót
Được quốc dân thiếu sách lược dân nghèo
Lập hồ Sen còn nuôi sủng với bè
Hoa Trời đẹp cũng nhờ cỏ xanh che lấp bụi.

Đạo Trung Dung không cầu xin hay may rủi
Thật trung hành mới thật đạt phương châm

Nghịch để thử lòng gan đục lóng trong
Hòa để liễu tánh chơn nhờn hay phạm tục.

Thân là người có thanh trong có y đức
Tánh là tình Vô Cực mới đạt Đạo Đại La
Nước không hưng sao giàu đến tiểu quốc gia
Tình không quý lý luận sâu vô bổ ích.

Nước thật lớn thả thuyền trôi cũng đến
Bằng kiệt dòng bỏ sức tôn nhiều công
Nếu thế gian không còn đạo đức trong lòng
Cơ hủy diệt tại lòng nhân hết đức.

Người võ sĩ thường tu luyện sức
Bậc dăng tài luyện trí để đường phương
Khi đi thi mới thấy rõ tâm nhờn
Thiện hay ác tùy đối nhờn hành xử.

Võ mà ác mất đi Phật môn võ cử
Dân mà gian danh dự mất dân bằng
Tài Trời sanh lập đức để an dân
Đức vô bổ gặp Thánh Nhân vô dụng.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.
Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Đừng khoe võ bất nhân thật chưa xứng
Đừng khoe dân bất hiếu thật vô phương
Uổng cả đời luyện tập để thành nhờn
Nay bại đức làm con thật không hiếu.

Đạo hiếu mới tân kỳ không luận điều
Thành quả cao do thiết thực tu nhân
Không xứng nhân phản bội lại chánh thần
Không xứng đức Trời Thiên không ai rước.

Bậc nhân chánh tế gia an lòng nước
Bậc hiếu trung lập thành quả làm nên
Đức tại điền tu chính để làm nên
Hiếu tại đạo an thiên an lòng nước.

***Thiên nhân đồng mục thước,
Hiếu đạo đạt yên nên.***

Hiếu tại người khai chánh đức làm nên
Nhân tại thượng lập trung can báo quốc.

***Trong yên xã tắc,
Ngoài định biên thù.***

Đấng làm trai phải xứng đạo tu my
Tròn nghĩa vụ thực thi công chánh đạo.

Nước an định nhờ hiếu nhi khai quốc bảo
Nhà an ngôn nhờ con cháu tu trì
Xã hội an nhờ dân trí thực thi
Tình đồng loại sống chung an đạo đức.

Sông núi tịnh phát thanh quang điệp khúc
Người chánh hiền minh đức phát từ quang
Mây mưa lành tạo nguồn khí phúc ban
Đồng thanh ứng cao sang thiên thể.

***Linh thiêng khải nhịp,
Nối chí Thiên Hoàng.***

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.
Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.
Nam Mô A Di Đà Phật.

Tài hiền chánh nâng cao tình đồng loại
Đức khiêm cung ban phúc đến sơn hà
Trong nhân hiền khải trở muôn hoa
Bình định quốc yên nhà trong kiến trúc.

Người hiếu chánh sống đời an mực thước
Nước đầu nguồn diệu dược mát hồn linh
Trong điền tâm khai mở Pháp Huỳnh Đình
Bằng thể hội chơn linh khai thể đạo.

*Thần đầy phát huệ,
Khí đầy đắc pháp,
Tinh đầy đạt huyền cơ.*

Thần phát huệ hiếu trung đầy thiên lý
Tâm và Thần hiệp Đạo giới Nhất Nguyên
Ngôi tịnh tâm tâm phát hội Kim Thiên
Tâm tánh đạo Nhất Nguyên thành một thể.

Vào học Phật ra lễ chào Thượng Đế
Nhạc Trời reo phát khúc diệu tám phương
Đường văn minh thiên lễ hội quy quờn
Giao cảm đức Thiên Sơn gìn địa nghĩa.

Con du học đem Thần con trở lại
Cội nguồn xưa hiếu kính lễ Mẹ Cha
Hiếu tận trong đạo đức lớn hiếu ra
Thông đạo đức thông xa lòng minh chánh.

Nước hiếu thuận người nhân tu đồng nhất lý
Người hiếu thanh thời tiết được ôn hòa
Đạt xạ hương thiên lý tự thơm xa
An hạnh đức người ta tròn công đức.

*Vật hữu tự thực,
Nhân hiếu tự hoa.*

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.
Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.
Nam Mô A Di Đà Phật.

Như các Hiền Thần đi bảo quốc tề gia
Lòng minh chánh trái thân vì việc nghĩa.
Sương tuyết lạnh lòng ấm trong hiếu đễ
Đem lòng bình hưng chánh đức an dân.

Phò Quốc Vương an mệnh một trung thần
Yêu quốc thể không ngại băng hàn tiết giá.
Chí vì trình xây đường lối của Ông Cha
Nhờ nhà yên ban sức học thành hoa
Nhờ trí tịnh bình lòng trong tuyết giá.

Đã có thân luyện nhân trong phép lạ
Lòng vững tin lấy tín đức trung hòa

Mang đại tình là tình lớn của Quốc Gia
Yêu nhân loại đồng bào chung biển ái.

Người tranh đoạt ta vô tranh an lòng nước
Bình lòng dân trước bình lấy tâm mình
Đạo tương hưng thì đất lớn tương sanh
Thân đại hiếu nên vô danh bình lý.

Trời sanh nhân tất nhiên sanh nguồn trí
Đề đo lường ác nghiệt hay đạo thuần lương
Thắng bạo tàn khi tận diệt cũng thể lương
Đời một kiếp ai thắng đường trong sanh tử.

Tham tranh đoạt chết rồi không ai giữ
Của vô thường đều trả quả bi thương
Đến bất nhân cái quả chết quá bình thường
Người vô đức đời sau thành trùng thú.

Vì hiếu đạo Trời sẽ tru hết các loài dữ
Đề tương hòa theo phong hóa văn minh
Lập hiếu nhân cho phong võ thái bình
Bình chánh đức trường sanh trong Hạ Giới.

***Nhật lý thông,
Vạn lý minh.***

Triết gia có sẵn trong nhà
Không cầu cố vấn chạy ra ngoài đường
Đường dài mệt mỏi sanh phương
Hỏi dòng bên ngoại khói hương mấy nhà.

Mình khờ đi hỏi anh thà
Trong không cột chính cất nhà sao nên
Đua nhau cầu phú bỏ nên
Tranh tiền bất cập dân rên ào ào.

Cha nuôi con khó biết bao
Đi cầu Cha ghẻ được giàu chẳng an
Đói lòng mèo lại ăn than
Kinh bang vô sách khó đàng sanh nhai.

Buồn cho chú cuội yêu ai?
Vợ nhà không giúp trở tài ghẹo cô
Phận nghèo cô đuổi cô xô
Gia đình cô nạt côn đồ tui thân.

Tại anh không dụng tài năng
Học gương Lưu Bị ba lần thảo lư
Cầu hiền làm bậc quân sư
Khai phong danh tướng thiện từ kế lương.

*Hạ mình như Châu Văn Vương
Đi cầu Khương Thượng hội thương nước nhà
Thường ân sĩ mới tài hoa
An bang Trời định Quốc Gia phú cường.*

*Đời văn minh trí đại thương
Yếu phần lương sách, yếu đường kinh bang
Hồng Bàng Tổ Phụ giang sang
Giúp nhau hưng chánh mở đường chí nhân.*

***Thiên sanh quốc,
Quốc sanh nhân.***

*Ở trong lá ủ Hiền Thần hiển ra
Cúi đầu làm kiếp người ta
Con chung một Mẹ đại hòa mới nên
Quân Vương còn kiến Hiền Thần
Bậc nhân vô đức ai dưng kế lành.*

*Họa hay phúc ở đàn anh
Thiên sanh phải biết hưng thành an bang
Nhật Sen kết lấy Đài Mây
Ngoại bang đến ngắm mới khen thật tài.*

Trí lành cao đến tan mây
Mở mang kinh lộ giàu sang mây hội
Đời nay khoa học hiện thời
Nhờ tài khám phá trong ngoài thân kinh.

Trời sanh đất, đất hóa sinh
Muôn ngàn hữu ích phát minh vô cùng
Thần kinh nối với không trung
Giàu sang nhờ chỗ phát minh tụ thành.

Mỗi đời đều trở hoa thanh
Mỗi thời Trời giúp cho sanh thiên tài
Dùng không thiên số hỏi ai?
Chí nhân thượng học biết xoay thế tình.

Con ong dựng tổ cũng xinh
Ngàn hoa lấy mật được linh ấm lòng
Tài hoa kết nước thành dòng
Dựng nguồn suối ngọt mát lòng bá gia.

Quốc một Mẹ, Tổ Quốc một Cha
Tài hoa kết lý Quốc Gia mạnh giàu
Cần Khôn hội đủ muôn Sao
Nhân tài yêu quốc hiệp nhau phú cường.
Kinh bang rồi lại kinh thương

Dân giàu quốc phú bốn phương thái bình.

*Được nước đã khó, giữ nước khó hơn,
Bảo quốc đã khó, thái bình nước khó hơn.*

Có tài chưa đáng mừng, mừng là tài hoa biết kết hiệp để hưng quốc giàu nhà, có trí tuệ chưa đáng mừng, mừng là người đạo đức hiệp nhau thành Đạo Lớn để kinh bang tế thế cho quốc thái dân an.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Có thành triệu phú mừng chưa đáng mừng, mừng là người biết sử dụng đồng tiền của mình cho ích quốc lợi dân hưng chánh công lý.

Có nhân mừng chưa vội mừng, mừng là người biết đem lòng chí nhân hưng chánh kế sách cho quốc thái dân an.

Đậu học sĩ mừng chưa vội mừng, mừng là người biết đem sở học đào tạo nhân sĩ phò trợ cho Quốc Gia, hưng chánh đạo đức của nhân loại.

Đậu tiến sĩ mừng chưa vội mừng, mừng vì hiến sức học cho Quốc Gia để lập thành một bộ môn kiến quốc để vào lịch sử của Quốc Gia.

Đậu võ cử mừng chưa vội mừng, mừng là người biết dùng Binh Pháp để tịnh an cho Tổ Quốc.

Đậu bác học mừng chưa vội mừng, mừng là đem sở trường đào tạo nhân tài để lập thành bộ môn nghiên cứu và phát minh hữu ích cho đại chúng.

Đắc đạo mừng chưa vội mừng, mừng là đem đạo phò Vua, hưng chánh học sĩ, dạy dân minh đạo.

Trúng số mừng chưa vội mừng, mừng là đem sự phát mãi kinh thương cho dân giàu phát lợi ích cho xã hội, thương nghiệp hiệp hòa nuôi sống Đại Quốc Gia.

***Tranh thương diệt tất cả nhân loại,
Tranh thương là vô đạo,
Tương hòa là sinh đạo.***

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.
Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.
Nam Mô A Di Đà Phật.

*Ta về ta tắm ao ta
Dù trong dù đục tân gia phú cường
Đem lòng báo hiếu thiên lương
Cải thân trả nghĩa tu chơn chánh tình.*

*Mong khai mạch nước thái bình
Đề danh tu học thiên linh cao tăng
Tài người hòa lập chí năng
Con chung một Mẹ góp phần dựng xây.*

*Nước non chờ một ngày này
Gia đình thanh trị chung xây hiếu tình
Năm tay kết lý khai kinh
Mở mang văn hóa hồi sinh mạnh giàu.*

*Dòng Tổ Lạc, Mẹ Tiên trao
Con sanh một Mẹ lẽ nào quên nhân
Ta về xây dựng chánh ân
Tình ta, tình Mẹ, tình thân đồng bào.
Ta về ta tắm Tiên ao
Trường sanh hiếu thuận Mẹ nào không thương.*

Bậc hiếu không phụ quốc thổ địa linh nhân
kiệt của mình, bậc trung không phụ lịch sử đồng

bào, bậc nghĩa không phụ lòng quốc mạnh sanh nhân tài hiền sĩ, bậc nhân thấy máu đổ ruột mềm nên biết cách vật trí tri khái định.

*Cha chung là Tiên sử,
Mẹ chung là Quốc Độ,
Con chung là quốc mạch nhân tài.*

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.
Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.
Nam Mô A Di Đà Phật.

***Đạt tịnh phát huệ,
Đạt huệ siêu thoát.***

*Nhất cú Liên Hoàng Thiên Đạo chuyển,
Huyền cơ tác hiệp đáo Nhân Thiên.*

*Đạo là cơ tùy thời trong biến dịch,
Âm dương là ngẫu Trời Đất kết thai hình.*

Người đạt đạo thấu ngộ được thiên cơ hiếu thuận, minh xa không luận thiết Nhân Thiên, biết rộng không bàn kinh trợ lý vô thức. Nhập định rồi lại nội tịnh, đạo từ trong phát ra chơn

tịnh, lý từ trong phát ra Chơn Kinh, ngộ từ trong phát ra đại hiếu.

Trời Đất như Cha Mẹ nuôi sống mọi loài, Ngũ Hành như Ông Thầy dạy đường sanh diệt, khí hòa như tình yêu nuôi sống Tam Thiên. Người tịnh luyện khí hóa hình, người an tịnh khí thai ngẫu, người bình đạt khí thuần chơn.

Cây tiếp khí để dưỡng sinh, sanh trưởng người tiếp khí lành đức lớn thặng Thiên.

Minh trong gọi đạo là tự ngộ, hiếu trong gọi đạo là trí tuệ, đạt trong gọi đạo là sanh lộ. Có trở về với sanh lộ mới chơn ngộ chính mình.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Trời chiết Linh Quang cho người làm nguyên thân, người hiếu thuận với Trời là tu cho xuất Linh Quang.

Đem sự hiểu biết của Hư Vô làm giải thoát, học được lý hội của âm dương để lập đảnh, biết được sự siêu giác để giải thoát tinh thần.

Trong mỗi Thái Cực đều có sức Vạn Năng,
trong mỗi lý hội đều có pháp chơn giải, người
biết tu thân là tự biết hiếu thuận.

Trên kính Trời hội nguồn lễ kính
Học tam tôn khai mở khối tâm linh
Học huyền cơ theo thiên lý vô hình
Minh chánh giác tâm minh phát huệ.

***Lòng thanh bày bóng thố
Tâm tịnh hiện hình ô.***

Chơn lý đồng thanh khí nhẹ bước vô,
Tâm lý đồng cảm diệu quang khai lục huệ.

***Tắm suối tẩy trần,
Đắc ngộ đấng Thiên.***

*Ta có phép tánh dường như kiến tánh,
Ta có tam thanh dường như ngã đạo thành.*
Phật tức tâm ta quy y giác ngộ, Phật tức ta ta
quy y thanh tịnh, Phật tất huyền cơ ta quy y bản
lai diện mục. Ta và người không khác từ một
khối sanh ra, người và ta không lệch từ một bản
hóa thân.

*Người mê nên làm nhân dự trả quả nghiệp,
Ta giác trả xong rồi quy bốn hồi nguyên.*

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.
Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.
Nam Mô A Di Đà Phật.

Phật giác ngộ thanh tịnh phi lai
Ta giác ngộ thanh tâm phi nhất bản.

Khí Hồng Mông chơn giải hóa thân
Tâm Phật pháp tiềm năng phi ngã.

Học hữu cơ sanh phương lập ngã
Ngẫu và cơ theo biến hóa ngũ hành.

Thuận thiên thời ngũ khí hóa sanh
Bằng nghịch giải biến sanh thành sát.

Bậc chưa ngộ cho đau thương cần sát phạt
Bậc ngộ rồi học phi ngã giả ngã phi nhân.

Ta sanh cơ ngẫu sanh theo,

Ta diệt cơ ngẫu tự diệt.

Ta có nhưng không ta là người nhập định
Ta thức như không ta là người đạt huệ
Ta sống như không ta là người đạt ngộ
Ta biết như không tình là người trọng đức
hiếu sanh.

Biển tình lớn ta thí ngôn làm phương tiện
Lòng người sâu ta thí pháp độ qua sông
Sống giữa thế gian tứ hiếu để nằm lòng
Bầu đạo đức khai trong ta chánh niệm.

Thiện là gốc căn con người từ Tiên đến
Hiếu là tình nhân loại sống cao minh
Đạo làm nhân trong một kiếp trí bền
Thành quả đẹp nhờ cao nhân tích đức.

*Ác là gốc của nhân luân hồi trở lại,
Trong vạn sâu oan trái đọa linh thân.*

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.
Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.
Nam Mô A Di Đà Phật.

Giác cô miên trong trường tình biển hận
Bậc hiếu trung không sân giận tha nhân
Lỗi ở người ta tha độ ban cho xuống hồng ân
Tình không thuận ta lui chân tự tu tâm thức.

Thuận thiên lý ta trải thân bù đắp
An lòng dân ta trải mật bảo an
Định lòng quân ta khởi trí Niết Bàn
Bình thiên hạ khái hoàn cho Tổ Phụ.

Lòng vì nước đem tình trung đáp đủ
Trí vì dân nên làm chủ tâm mình
Kiếp làm người khai chính đức hiếu sinh
Ban nguồn trí khai minh đời mờ ám.

Di minh thiện thừa thiên tri giáo
Đạo minh tâm thừa đạo phát lòng nhân
Trong đức minh khai quốc cường trung thần
Ngoài tao ngộ khái truyền nhân di đạo.

Bậc trung lương có ân biết hồi báo
Bậc hiền nhân hiếu thảo biết vun trồng
Bậc hiền thần hiếu quốc trợ phò công
Bậc nhân chánh khái cơ thiên màu nhiệm.

Một kiếp sống biết minh tâm tự kiến
Một đời người tu thiện báo thiên ân
Bình chánh tâm tự đức khai Hoàng Thiên
An mệnh đạo thừa tâm an khai định huệ.

***Biết tu phát tiềm năng,
Thật chơn tu mới phát huệ.***

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.
Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.
Nam Mô A Di Đà Phật.

Hỏa đốt luyện tâm tâm phát huệ
Thân thông trực tánh tánh đặc nhân.

Thiên hạ di minh minh khai ngộ
Đạo tâm thanh tịnh tịnh phát linh.

Huệ trong nhờ tịnh khai chơn huệ
Đạo trong nhờ định phát pháp thân.

Tuy hai mà một trong không động
Tuy một mà hai sống động tự nhiên.

Hậu Thiên tánh linh giao cảm ứng,

Tiên Thiên tâm linh hiệp đạo huyền.

Huyền năng phát tâm vô sở trụ
Đức năng phát tánh vô ngại Như Lai.

Ta là Phật, Phật ta hiệp nhất Trời Đất
Phật là ta, thông Thiên đắc huệ vượt ngân hà.

Phật thụ nhân, ta thụ hạo nhiên
Phật quờn vô, ta quờn Vô Cực tự nhiên.

Phật thống nhất tâm an đại định
Ta thông linh khiêu tiếp Tiên Thiên.

Trong ta Máy Hạo Càn Khôn chuyển
Chánh pháp vô vi đắc đạo huyền.

Phật khởi Niết Bàn thanh khí hiện
Ta vào chơn giác đắc Như Lai.

Phật ta một thể Càn Khôn chuyển
Nhập đại định Linh Sơn luân phiên hiện.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.
Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Nhập định vô ngôn thành chơn định
Tâm bình vô thuyết chánh định tâm.

Võ văn binh lược thời nương đáo,
Xuất *tấn* nhập *huyền* lương đỉnh tâm.

Nhập định vào trong nhập Niết Bàn
Thời thời khai trở Đại Linh Quang.

Vô tông đại ngộ hà minh giáo
Thuyết Phật Hồng Mông hiện Bảo Đài.

Xưa vô tuyền thiên tông đạt đại định
Ngộ vô trần tâm đạt sống tùy duyên
Bạc vô tranh đại giác ngộ tâm truyền,
Thuyền không đáy không chìm trong biển
khô.

Dây Thiên Xích Vô Hình soi Linh Tử
Bóng hào quang vô tướng kết thai hình
Ánh Trăng tròn soi chung hình Vũ Trụ
Tâm minh tròn soi đủ quá khứ vị lai.

Nhất tịnh kiến tánh minh tâm
Nhất tịnh siêu linh vị lai quá khứ
Nhất an siêu thoát ngự Niết Bàn
Nhất yên siêu quang hiệp đại định.

*An ngoài minh tâm,
Tịnh trong kiến tánh.*

Bậc chơn tu là hiếu kính với Phật Trời
Được giác ngộ là hiếu với tổ đường Cha Mẹ
Được tha nhân là hiếu với nhân loại
Được đắc đạo hiếu với tổ quốc đồng bào
Được thành nhân hiếu với bản thân và xã
hội.

Lạy Thầy Chứa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Hiếu là đạo lớn, hiếu là lòng từ bi của Chư Phật, là Đạo Lớn của Chư Thiên, là đức lớn của loài người, là lòng đại nhân chánh của Thiên Tử, là nghĩa vụ của đấng con trong Trời Đất, là trung nghĩa của các bậc thanh quang, là tấm lòng đại

vị tha của bậc giác ngộ, là linh giác cho hàng Cha Mẹ truyền đời, là nghĩa vụ của mỗi người dân an bốn phận.

Bậc nhân bất sát sanh, bậc trí bất tranh công danh, bậc tài bất tranh quả vị, bậc huệ bất tranh kinh luận, bậc Hiền Thánh bất tranh y bát, bậc giác ngộ bất tranh uy vũ, để cho thiên hạ thái bình thanh trị, đó cũng là trả hiếu cho Trời Đất háo sinh vạn loại bình an.

Bậc siêu giác ngộ vô danh, bậc siêu trí huệ miễn bàn, bậc siêu khoa học vô tranh, bậc an lạc Quốc Độ không thể nói ra, bậc đại giác quan kệ nó đi. Thế giới có hạng người này mới có ngàn hoa đua nở.

Người biết thờ Trời là người đang phụng sự hiếu đạo, người phụng sự Cha Mẹ cũng đang báo hiếu, người trung với Tổ Quốc là đưa con hiếu nghĩa với Quốc Gia.

*Cha lớn là đại trung,
Mẹ lớn là đại hiếu,
Thầy lớn là đại nghĩa.*

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.
Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Hiếu đạo là sáng sáng từ bi trong thức sống, là huệ năng trong sự trường tồn, là phẩm hạnh của Bậc Thánh Nhân, là quả vị của bậc tu chơn thiện mỹ, là tấm lòng chí nhân của các bậc lãnh đạo quần chúng, là lòng đại vị tha của các bậc thành đạo tha nhân.

Hiếu với dân bậc trên có đạo công chánh, hiếu với Quốc Gia bậc trên có đạo an bang, hiếu với Trời Đất bậc trên đã đạt Đạo Trời an mệnh nước.

Hiếu đạo là đường Phật pháp nhân
Khai thông chánh đấng ở ngôi thần
Đạo làm nhân chánh trong Trời Đất
Vật có ta trong sáng dương Trăng.

Hiếu đạo là tình đại ái bi
Vị tha bố thí đã tu trì
Bình lòng nhập định khai chánh hiếu
Tu mới thật là hạng hiếu nhi.

Người tu chánh tâm thân đang học hiếu thuận
Đang trải mình phục thủy hoàn nguyên

Đang dần thân luyện tánh tu thiền
Đang vào trường tâm linh vĩ đại.

Đang đi tìm sự giác ngộ toàn năng
Đang thấy biết thiên chơn phục vị
Đang khai tâm hội nguồn pháp thí
Đang bình lòng nhập định hồi quang.

Đang huyền cơ đại ngộ miễn bàn
Đang hiếu thuận Cha Trời Mẹ Đất
Đang tầm nguồn hiếu nghĩa di Tiên
Đang chánh định về miền Cực Lạc.

Lạy Thầy Chứa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Chánh Ngôn Đại Trí

Nên bỏ mỗi ý niệm ác hiện ra, hơn bắt đầu đi hành thiện. Tập bớt sai quấy, hơn chiêu bài việc tốt của mình. Chấp nhận tha kẻ thù không báo oán, hơn đi ban ân cho kẻ yếu để làm thiện nhân.

Có những cái tác hại đại chúng ta thà thua để thiên hạ hạnh phúc, hơn chiến thắng rồi trong

chiến bại đức đời đời. Không nên chê bậc hiền tài gặp nạn, hãy nâng đỡ họ để học sự thất bại là mẹ đẻ của sự thành công.

Có những sự việc quá ngoài khả năng của chính ta, hãy xuôi theo tự nhiên.

Người biết tu tâm thời gian là sự giải thoát đau khổ, có lòng nhân chánh để những bậc tu chánh đức sống theo thế giới tâm linh của chính họ.

Thành quả của đại tình yêu là đại bố thí, đại vị tha cho cả thiên hạ thái bình hạnh phúc.

Đánh giá quá cao cho một con người chưa giác ngộ, sự lầm lẫn của mình đưa họ xuống vực sâu trăm trượng.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Yêu bình thản để lý trí sáng con tim
Thương bình đẳng để nhân quyền hòa cảm
Quý bình lòng không chiếm hữu tư tâm
Kính bình tâm không tư ngôn bất cần.

Tha không tính là đại quảng độ

Thương không tình là đại giải thoát
Quý không ràng buộc là Đại Niết Bàn.

Linh không chấp là đại phương tiện
Quyền không mê là đại chánh giác
Sang không tranh là Đại Bồ Đề
Giàu không danh là đại từ bi bố thí.

Biết không nói là đại vị tha
Thấy không vui buồn là đại siêu giác
Làm không tính công là đại thiện nhơn.

Học không chê là bậc giải thoát
Sống không tranh là bậc nhập định
Thua không giận là bậc từ bi
Được chưa vội mừng là Bậc Đại Thánh
Thành công không khoe mình là bậc toàn
năng.

Không nên sống quá cô kính làm cản trở thời
đại văn minh, không nên sống quá văn minh
chìm sâu vào trong xã hội đồi trụy dục giới. Nên
sống trong thích nghi để trở thành bậc mẫu đức
và hạnh phúc cho xã hội ở tương lai.

*Bậc nhân chánh không để yếu lập trường để
ngã đồ chí nhân trong thời loạn.*

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.
Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.
Nam Mô A Di Đà Phật.

Sống trong mọi thế lực của xã hội, chỉ có bậc
lãnh tụ đạo đức mới xài bậc nhân tài đạo đức mà
thôi!

Trời sanh nhân tài đều sanh nhân chánh cho
nó kết hiệp tùy thời đại để làm một việc hữu ích
cho một Quốc Gia và xã hội ở thời kỳ đó.

*Biết sống lãnh thổ nào cũng thích nghi,
Không biết sống nơi nào cũng chán nản cả.*

Pháp luật càng cứng biến lòng người thành
sắt đá để đấu tranh, pháp luật càng nhân quyền
càng mềm biến lòng thiên hạ biết bao dung để
bình đẳng.

Niết Bàn của bản thể vô hình là sự an lạc của
nội tâm phát nguồn trí tuệ. Địa Ngục của nội tâm
là bạo lực cường quyền và tranh đoạt vô tác
dụng ở hạ nhân.

Tha người để bao dung,
Dung mình để chánh đức.

Thức người để quang minh,
Minh mình để trí tuệ.

Kiếp người như một bộ phim giả tưởng, đào hay kếp, vai chánh hay vai phụ qua nhanh như một trường thi. Vậy cái thật của chính ta ở đâu vậy.

Cao sang hay thấp hèn trong một số kiếp đều do nhân quả của kiếp trước quyết định cho đời nay.

Lạy Thầy Chứa Tể Càn Khôn.
Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.
Nam Mô A Di Đà Phật.

Người trèo núi muốn bỏ vật mình đeo mang, người qua biển muốn bỏ vật quá nặng, người muốn về Trời chỉ đổi mới tư tưởng để thành bậc trí tuệ thanh cao.

Trong đời sống con người cần có sự thay đổi, chưa biết nó tốt hay xấu mà thôi!

*Thuận thiên thời ứng, lợi địa tài giàu,
An nhân vãng nghiệp, huyền võ thanh cao.*

Trí tượng bình linh trí,
Huệ thông minh định tri.

Tùy duyên thông thiên học,
Nhập thế lai thời thi.

Đạo đức an phát đức nhân,
Thông minh giác ngộ khai thông thần.

Huyền cơ tảo ngộ tri thời thế,
Thế giới vô ngôn phát tiềm năng.

Lòng nhẫn nại không câu chấp nhân quả,
tình thanh tịnh không câu chấp nhân quả vị,
người thanh ba không câu chấp nhập thế hay
xuất thế để tu nhân chánh.

Làm người một kiếp có thể thắng để uy nghi,
có thể bại để trả quả, có thể hơn để ban ân, có
thể thua để nhẫn nhịn, có thể thành để vinh danh,
có thể lùi để an phận.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.
Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.
Nam Mô A Di Đà Phật.

Có thể bình đề an trí, có thể thanh đề giác ngộ, có thể buông tha đề quảng bá, có thể nhập định đề lánh đời.

Có thể xuất thế đề giải thoát, có thể nhập thế đề an bang, có thể bày binh đề đuổi giặc, có thể bình hóa đề vô tranh, có thể quy y đề Tam Bảo.

Có thể đời đạo đề an gia, có thể an Vua đề dâng chánh, có thể phong Thần đề an Thiên, có thể thái bình đề an địa, có thể lên mây hóa văn chương thành sương ngọt mát muôn đời.

Biến sấm sét thành lực chí nhân, cầm binh quyền đề tấn phong học sĩ, cầm quyền năng đề an định chư hầu, bình Quốc Đạo đề phong cương lập đánh.

Xây thành Trời hóa trí tuệ bao dung, lập văn hiến đề Phong Thần tử sĩ, dựng Đài Thiên đề thờ bậc hữu công.

Ban tình thương cho thế giới đại đồng, lập công chánh đề bình quân khí hạo, nuôi nhân tài đề báo quốc tận trung.

Trí thanh tiếp tâm thanh bình lai trí, lòng thanh tiếp tâm thanh tịnh hóa thanh bình, mực thước đầy đồng thể nước bình quân, tâm trống dục tư lòng không lập vị.

Tha để bố thí cái tha vô vị kỷ, thương để khai minh tâm ngộ thần minh, lòng bình chánh phi văn thành vô tự, tâm phục căn thuyết học lý vô vi.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

*Bậc chánh thi nhân tao phùng ngũ đức,
Bậc nhân thi chánh hiếu tốt tận trung.*

Nước có nguồn nhân lập hiếu trung làm nghĩa vụ, con người có đại hòa mới cầm pháp ban ra, luật để uy nghi uy vũ có bao dung làm quảng độ, tâm có sáng tối lấy Vương Pháp kèm theo lúc yếu lòng.

*Thời bình; bình tâm thanh học sĩ,
Đức an; an trí tuệ lớn Quốc Gia.*

Nước là nguồn lớn nuôi luôn trăm họ,
Quảng độ sơn hà an bang chánh sự,
Khai pháp nhân lớn làm luật chiêu an,
Khai trí tuệ lớn làm thành sách lược,
Khai nhân tài lớn làm lương tướng tôi hiền,
Khai pháp độ lớn tấn phong hàng học sĩ,
Khai quốc lộ giao tiếp lân bang,
Khai đánh giao Thiên giao tiếp Tam Giới,
Khai chánh tinh thần khai ngộ Hoàng Kim.

Nhân tài là hiền sĩ lớn để bình chánh sự và an bang thiên hạ, được nhân tài hiệu triệu pháp tướng, điều định ba quân, an định binh mã, phong cương quốc thổ, yên định lòng dân.

Phò trợ Thiên Tử, hiếu thuận luật nhân, trong tu chính thân, ngoại an hậu đảng, hội tụ nhân tài, bổ sung học sĩ, an trụ trăm quan, lập khuôn lương tướng, tài thiết hào kiệt, thi cử tài nhân, dâng hiến yêu sách, thưởng thức tài hoa, khai phong anh kiệt, ca ngợi Quốc Gia.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.
Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.
Nam Mô A Di Đà Phật.

*Hiền nhân lương tướng, hà tất thị công,
Quan bình hiếu thuận, thiên hạ đại đồng.*

Quân là chủ của một nước, là quốc nghi trong một triều đại, là con Trời sai xuống an định thiên hạ, là quốc mạch của một Quốc Gia, là thiên hạ đại nhân đại trí đại huệ. Nên được thiên hạ tôn xưng là Thiên Tử, là một Bậc Thánh minh, nên được đại diện Trời cầm cân công lý, hiệu triệu thiên hạ làm theo uy đức của bậc khai sanh thiên hạ, là bậc đại nhân như Cha chung có uy đức và quyền lực tối cao vô thượng của Thượng Đế ban cho.

Là bậc Vua trên trăm quan phải tu chính công minh để đại đức thường đức không chấp đức, đại nhân thường nhân không chấp nhân, đại học sĩ quy tụ anh tài, tôi hiền lương tướng để phò trợ giang sơn cơ đồ quân chính doanh nghiệp phụng sự cho thiên hạ thái bình, Quốc Gia là một khối trí tuệ của ngũ phương, biết tổ chức hiệp quần phụng sự cho Quốc Gia đại định.

Công minh trước thiên lý,
Công tâm trước thần dân,

Công ngôn trước quốc sự,
Công đồng trước quốc dân.

Hiền Thân an gia tướng,
Hiếu thuận an mệnh dân,
Trung lương an bốn phận,
Chánh thần an quả vị,
Quân chánh an quốc đạo.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Đạo làm nam nhi đại trượng phu; trung với Quốc Gia để thành Thiên Binh Thần Tướng, bảo quốc thành hàng phụ mẫu chi linh. Hiếu với Cha Mẹ để báo ân cù lao thai nghén, chín tháng mười ngày dưỡng dục thành nhân. Khi thành nhân phải có lòng ái quốc chi dân, đóng góp sức và trí tuệ tài hoa cho Quốc Gia. Đó cũng là một phần hiếu thuận cho Mẹ nước.

Trung quân để khởi phôi bày lòng báo quốc, tấn phong nhân tài vì nước hiến trung lương, đạo vì tình người nhân loại có lòng thương, đức vì

con một Mẹ phải bảo tồn Tổ Phụ, Quốc Gia là
đại gia đình trăm họ sống chung.

Sanh như tướng tài năng tâm phò trợ
Đồng giống dân Hồng Lạc Đại Hoàng Kim
Là con Tiên phải lấy tổ quốc làm nhà
Là nhân chánh phải Phụng Long kết thể.

Trí hải như Rồng, Phụng nhả văn chương
Trung vì nước để báo ân ngọn rau tác đất
Hiếu vì tình học Phật trí độ vị tha
Bậc hiền tài biết trở lại kiến trúc Quốc Gia
Con hiếu thuận không để Mẹ Cha nghèo khó.

Người học sĩ tâm chỉ Thiên không méo mó
Đào tạo nhân tài, Bậc Phụ Mẫu cho chung.
Đức tài nhân người lễ Mẹ được tao phùng
Nhân hiếu thuận kinh thông nguồn quốc thể.

Nước nhờ sức muôn kinh thông ban xuống
Tình người là hồ Trời biết tích tụ nguồn nhân
Đạo làm người đồng thọ bảm luật chí nhân
Trong một nước biết hưng vinh lòng hiếu
thuận.

Cha Mẹ già không đòi công con tu dưỡng
Bậc nhân tài biết báo đáp tâm lòng nhân.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.
Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.
Nam Mô A Di Đà Phật.

Trăm con sông đều quy về biển
Ngàn hiếu thuận đều tiến về Trời
Thánh hay phạm trong chí nguyện mà thôi!
Ma hay Phật tự tâm sanh phục bôn.

Trăm thứ đạo trên đời,
Hiếu là đạo lớn tự chính tu.

Ngàn thứ đức trong đời,
Tha nhân tha kẻ thù phục hồi đức lớn.

Con hiếu hạnh tạo gia can chánh thuận,
Cha Mẹ tu hiền để cầu phúc cho con,
Con hiếu với Mẹ Cha làm đạo,
Cha hiếu với Tổ Đường làm đức,
Cửu Huyền hiếu với Trời đất và Tổ Quốc để
thăng hoa.

Trời là Cha chung ban khuôn từ mực thước, đất là Mẹ chung nên nuôi dưỡng muôn loài, đạo là Thầy chung dạy Thánh Nhân tu dưỡng, Quốc Gia là nhà chung trăm họ khai sanh, Thần dân là con chung trong đại thể hiếu thuận một nước, Tổ Quốc là một đại gia đình, bậc quân chánh thần trung phải tận nghĩa hiến ái vì dân.

Trời lấy khí hóa để hóa sanh thiên hạ, đất lấy ngũ hành để thai hóa nhân sanh, Thánh Nhân lấy trí tuệ dạy thiên hạ chu toàn, thiên hạ đắc trí tuệ ban đạo đức toàn chơn cho thiên hạ định.

Bản thân của Thiên Tử là Quốc Độ của thần dân, bản thân của thần dân là bốn phận của Thiên Tử.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Trời là chánh thần của bậc mới giác ngộ, tâm đã giác phải biết hiếu thuận với Trời, không thiện tức làm thiện vô tranh, không ác tức bớt ác đến Vô Danh Thị hiện thái bình cho thiên hạ an cư lạc nghiệp.

Phật là chánh tâm của bậc mới phát trí tuệ, trí tuệ cần phải biết hiếu thuận của Đức Như Lai, tâm lớn của Phật là đại hỷ xả, đại quảng độ tha nhân.

Thụ Nhân Bất Cầu Báo

Bậc mới phát trí tuệ như có được chiếc Thuyền Bát Nhã to lớn lại không đáy, có Thiên Binh Thần Tướng hộ phò đồng đi quảng độ, Phật tức tâm tâm trí tuệ tức Phật đi hành đạo, khác nào người tập lái thuyền xông ra giữa sóng gió trùng hưng sự kinh nghiệm và phát huy nguồn trí tuệ đang thành tựu trong ngoài thực nghiệm của bản thân, tâm linh và Vũ Trụ.

Trong muôn ngàn bão lớn không để đắm chìm, tức luyện dưỡng của thanh tịnh để thắng vũ lực của Vạn Năng dạy dỗ. Trong muôn ngàn si nhục để luyện vô tranh để tường thông lòng chí nhân của Chư Phật.

Nhất cử vô tranh khai đại ái,
Oan gia bất kết lậ trần ai,
Thiên hạ vô tranh an tịnh quốc,
Huỳnh hoa khai trở Hậu Thiên Đài.

“Trong muôn ngàn dụ dỗ để luyện định lực, vượt qua sức cám dỗ của lục căn đang quy y đại khối thanh tịnh.”

Lòng Nhân

Trời ban lòng nhân là sanh Thánh Nhân giáng hạ làm bậc đại nhân dạy thiên hạ hiếu thuận, đem lại sự thái bình cho Quả Đất Thuận Dương.

Thánh Nhân ban lòng nhân là viết kinh truyền pháp để giáo huấn thiên hạ, chung sống đại đồng nhất thể.

Thiên Tử ban lòng nhân là biết cầu hiền nhân lương tướng, những bậc đạo đức về cải cách xây dựng Quốc Gia. Như Châu Văn Vương cầu Khương Tử an định tài năng, còn Lưu Bị thì cầu Khổng Minh để điều hành đại tướng. Bậc trên có nhân chánh phải tầm hiền trung phò trợ Quốc Gia, bậc đại nhân được nhân chánh biết thâm dụng hiền năng để yêu quý hiền năng làm nên xã tắc.

Thi công để tầm bậc đại trí tuệ, thi nhân để tầm bậc đại hiền tài, thi tâm để tầm bậc đại đức ra phò trợ Quốc Gia.

Khiêm của bậc trên thâm dụng được tài năng, nhường của bậc trên để an tâm hàng học sĩ, thượng chí như ngu để qua hàng tiểu trí, đại tài như quê dốt để qua buổi ngu dân.

Bậc có lòng nhân không khởi binh sát phạt, người có từ tâm không mưu tính hại nhau, bậc Hiền Thần không vì công danh làm loạn trí, người thiên tài mới có trí độ đại hàng ma.

*Thảo mộc lưu tình sơn thủy ứng,
Khách lai khứ cảm phát văn chương.*

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.
Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.
Nam Mô A Di Đà Phật.

*Nước chế đây ai nghiêng bình để rót,
Trí tuệ đồng ta chờ bậc chí nhân.*

Trời sáng lên Vũ Trụ phát tinh thần
Trăng đồng đỉnh sáng soi đêm tịch tịnh
Giặc thái hòa chung thể phát tiềm năng
Ta hòa đồng trong đại thể Trời Trăng
Ta là cảnh cảnh ta đồng nhất thể.

*Bồ Đề phi tướng pháp,
Minh Cảnh diệt luân hồi,
Phi tâm phi văn ngã,
Hà chấp Phật hay Trời.*

Pháp thủy tụ chờ chân nhân đến rớt
Bình Lưu Ly chờ tay ngọc nâng cao
Rượu Huỳnh Như chờ nhân sĩ đón chào
Ngọc Như Ý tặng Hoàng Kim Minh Chủ.

Trà Long Tỉnh rót mừng văn minh Phật
Trái Đào Tiên Mẫu tận đón tân quân
Khải hoàn ca nhạc Tiên trời đón chào mừng
Ghê danh dự Đại Hoàng Kim thể thiên nhiếp
chánh.

Bàn Lưu Ly và Ngọc Tỉ Mẫu tặng ngự phê
Thiên Bút Kim Ngân Phật chủ sự Đại Bồ Đề.
Bình Thiên Quốc, Thiên phong khai địa hộ
Sắc phong Tiên chín lộ ngự lâm phạm.

Đại Hoàng Kim Mẫu tặng Kim Cổ Kỳ Quan
Tiên Thiên Tiên Địa phò Long Châu Di Lạc.
Lục Châu khai Giáo Chủ mở Hội Long Hoa
Thiên Địa Tôn Sư vào khai cơ thiên định.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Bậc chí nhân có đại hiếu thuận, nghiêng mình trước công lý để dung nạp tài hoa, bình mình trong quan vị để yên tâm học sĩ, biết thời kỳ tấn phong nhân tài kiến quốc an bang.

Kinh thương cho dân để nuôi sống kinh tế, hậu đãi cho nhân tài làm rường cột trong dân, phong cương thổ cho địa phương bình phong hóa, định vị cho hiền tướng bảo lý an cương, minh chánh cho học sĩ dạy dân mở trí, bình lòng chư hầu vào buôn bán kinh thương, mở mang cho dân hưng bang thành lợi lộc, an chánh con người thành lương tướng tài ba.

Trí hưng phát vì nhân trung chi quý
Tài hưng gia biết ngay chánh nguồn căn
Đạo làm người mong tròn được hiếu nhân
Tình chi quý cho cao tầng khai chánh sử.

Hiếu được trọng hiền nhân an danh dự
Bậc tài nhân tu chánh ở trong mình

Tâm bắt nguồn tâm chánh thần minh
Trí phát huệ lậu tận thông nguồn kinh tạng.

Nước đồng lực bậc thượng nhân khai sáng
Tâm đồng thanh bậc thượng học tương sanh
Tình vì đồng nhân thể phát ý lành
Nhân đồng giác đại tha chung hậu thế.

Mặt nước bình bao người an thiên thể
Dân no lòng ấm dạ phát thiên lương
Con một nhà Cha Mẹ phát tình thương
Đồng một chí tha tâm thông phát huệ.

Lạy Thầy Chứa Tể Càn Khôn.
Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.
Nam Mô A Di Đà Phật.

Người đại đức nghiêng mình theo nghi lễ
Bậc đại hành thống nhất ý tâm chung
Bậc thiên tâm cao quý trí huệ lành
Người đại đức hữu nhân duyên tao ngộ.

Đất lành trở kỳ hoa sanh kim mộc
Người lành tu lục huệ đạt phát minh
Tha tâm thông đắc đạo đạt quân bình

Thành đại giác giác tha thông thiên học
Lập nguồn lành cho đất nước Nam Bang.

Gốc của nhân là thiện ác lẫn lộn
Tâm của Tiên là khứ trược lưu thanh
Đạo của Phật lục thông đặc nhất.

Thấy thiện ác không động là an tâm
Biết thiện ác không trói buộc là đạt đạo
Hiểu thiện ác để thông suốt là nhập định.

Đạo Của Mục Thước

Được chưa vội mừng tự thanh, mất không quá buồn tự thản, nghe chưa vội quyết đoán tự bình, xem chưa quá đam mê tự tỉnh, thông minh chưa vội suy đoán tự an, yêu thương không để loạn tánh tự cao quý.

Tâm tự giác ngộ tự minh, chơn lý thông suốt tự giác, tánh linh thanh tịnh tự hóa cảm.

Tâm thông vô tướng Pháp Môn, lý thông vô tướng Pháp Giới, tình thông vô tướng đại tha nhân.

Lạy Thầy Chứa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Tiếng nói của tâm Âm Ba Đại Hồn, sự học của tâm đại giác đại ngộ, việc làm của tâm nhập định miễn bàn, chánh sự của tâm hành độ vô quái ngại.

*Thanh tâm bày thiên thể,
Tịnh tánh phát kỳ nhân.*

Hiệp được tâm gốc lớn của Tiên Thiên nên được thiên chức là Thần Tiên, Tiên Nhơn, tánh hiệp được là Hậu Thiên. Nên gọi là bậc chí nhân quân tử.

Võ học là cái tướng của tâm, là hộ pháp cho bản thân, là khí lực để truyền cảm, là pháp tướng để tu chính đạo tâm. Hiệp khí Tiên Thiên Tiên Hậu để thống nhất huyền võ.

Thường tịnh khởi linh tâm,
Thường tịnh khởi an tâm,
Thường định khởi huệ tâm,
Thường ngộ khởi giác tâm.

Tâm động tịnh chế, tịnh đến huệ chế,

Động tịnh giai ngộ, hạo khí thần đồng.

Tâm thanh thoát tục
Tri túc hồi nguyên
Hiển lộ chơn truyền
Huỳnh Liên an tọa.

Tịnh tâm tịnh độ
Tri cổ thành kim
Siêu lý tự quyền
Thần Tiên tụ hội.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.
Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.
Nam Mô A Di Đà Phật.

*Biết một thông đạt một là trí độ,
Biết mười thông suốt mười là giác ngộ.*

Lời không thể nói ra là mật ngôn, chữ không thể viết ra là mật ngữ, tâm không thể phổ bày là huyền ấn, ý không thể thố lộ là Huyền Tẩn, tình không thể chiếm giữ là đại bổ thí.

Thấy biết dường không, thông suốt trí giác,

Tịnh độ dường không, an lạc hiệp về.

Giữa sóng gió bình lòng là đại chí, giữa công danh bình ý là đại danh, giữa sa trường bình định là đại tướng, giữa tôn giáo vô tranh là đại giác tha.

Giữa chợ đời vô tướng là đại ngộ, giữa thị phi miễn bàn là giải thoát, giữa công chánh an định là quân sư, giữa vương hầu bình trị là thánh minh, giữa đời loạn minh trị là giáo chủ.

Nghe dường không để tịnh tâm, biết dường không để định tánh, hiển dường không để định thân, bàn dường không để tự ngộ.

Chỉ nguyệt thành không tự ý Trăng
An nhiên tiềm thức tự minh lòng
Tùy thời biến dịch minh Đạo Lớn
Chỉ nguyệt hồi tâm Minh Cảnh khai

Chỉ Nhật diệu hình phát tánh nhân
Đắc tâm vô tướng phát Linh Đẳng
Miễn bàn mới hiện siêu hình giác
Chỉ Nhật tâm ta phát lục thông.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.
Nam Mô A Di Đà Phật.

Phản tỉnh trong lòng thấy thật,
Phản tỉnh trong thời gian thấy dụng,
Phản tỉnh trong hoàn cảnh thấy tịnh.

Chữ Lợi Danh

Kẻ nghèo cầu tiền tài, người giàu cầu con cái, kẻ sĩ cầu công danh, người sang cầu phú quý, làm quan cầu quyền lợi, thầy sư cầu chức sắc, học sĩ cầu công danh, đàn bà cầu quyền quý. Ấy chẳng qua vì lợi mà cầu chớ chưa hẳn là có đạo.

Vua đòi thêm cung phi mỹ nữ, Quan đòi thêm bổng lộc danh quyền, cái đòi đó là lợi kỷ cá nhân, chưa có lòng vị tha, từ bi và bố thí.

Người giàu thủ lợi đục lạt bá nhân, kẻ nghèo đòi cơm no áo ấm ra tranh đấu bá đạo, làm loạn đạo phi nhân.

Học sĩ đòi quan chức nên tráo đổi công danh, vợ già đòi nhân nghĩa nên tài phú bất chính, con cháu đòi gia tài nên học phi lễ phi nhân, bạn bè đòi nhân nghĩa nên tạo oán gây thù làm loạn triều trung.

Nợ khó trả nhất là tình người, tình khó trả hết là tình Cha Mẹ luân hồi không dứt; không nên đem lòng hại người nhưng phải đề lòng phòng người.

*Đồng hoạn nạn thì dễ,
Chung phú quý rất khó.*

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.
Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.
Nam Mô A Di Đà Phật.

Chén cơm mình ăn còn dư chắc gì ăn hết phần của họ, không vào cửa phú quý không thể tiến thân, kẹt trong cửa phú quý làm hỏng nhiều cơ hội tiến hóa, ganh tỵ tài hoa làm tổn hại đạo đức, còn quyết đoán sai lầm làm tổn hại lòng nhân.

Thi cử công danh làm trai phải thành tựu, được thành tựu khiêm nhường để lòng thiên hạ thái bình.

Không đủ trí tuệ phải dựa vào kinh nghiệm của bản thân, chưa đủ phải học để tiến thân mới hiệp thời đại.

Trí mưu không linh hoạt khó trở bại thành thắng, mưu tính chưa chính xác khó trở được nước cờ.

Bậc quân chánh cũng cần Hiền Thần phò trợ, bậc quân lương cũng cần Minh Chủ thưởng thức tài hoa.

Dùng tài chưa tương xứng chức sẽ mất tài nhân, không dùng đúng tài năng làm hỏng chánh sự, mỗi phương châm của sự việc muốn nổi bậc phải đánh giá đúng tiềm năng của con người, của đối phương để ta dùng tới.

Biết dùng sắc tướng để vui lòng tôn giả, người biết dùng Cung Kính Bất Như Phụng Mạng. Đó là người biết hợp thời.

Hãy đánh thức trí tuệ của mình trong mọi lĩnh vực, nhập thế cũng là bậc cứu thế.

Đại Khôi Tình Ta

Ta có tình sơ khai vô tướng
Yêu toàn năng vô thượng triều lưu
Ban khôi tình cho đại giác chơn tu
Đồng thanh ứng thủy chung vô sắc.

Tình ta có từ huyền linh thiêng vô ngã

Một khối tình cao cả vô biên
Đem tâm giao nối chí bậc tu thiền
Ngày nhập định trong tình ta tươi sáng.

Kẻ yêu ta lòng tha nhân vô cùng tận
Chẳng ghen hờn oán giận giữa tha sinh
Đạo tự do ngôn luận và chơn lý thái bình
Cho những kẻ yêu ta phát ngôn bình đẳng.

Tình ta đến dòng thanh quang yên ấm
Yêu nhân loài và Tổ Quốc đại tha
Người về Thiên gọi tình ấy là nhà
Bậc đại giác gọi tình ta là sứ mạng.

Tình ta có trong muôn ngàn tia sáng
Lòng đại yêu lập được Đại Niết Bàn
Khối tình ta bậc giác ngộ được tâm an
Người ngộ lớn im lìm trong mật thất.

Ta có tình yêu sơ khai khi chưa sanh Trời và
đất

Khí Hồng Mông gói trọn một biển yêu
Cõi vô hình yêu chơn lý đến muôn chiều
Ngôi toàn giác là tình yêu chung đại thể.

Hãy yêu đến biển yêu đừng rơi lệ
Gởi tâm hồn vào Thượng Đế Toàn Năng
Chính tình mình trong một khối Nhiên Đăng
Mê và giác đồng nhân linh huyền vũ.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.
Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.
Nam Mô A Di Đà Phật.

Hãy yêu lớn đại tha trong Vũ Trụ
Lòng đại bi là sức mạnh lớn vô biên
Cũng vì yêu Chúa tha tội các con hiền
Vì đại ái nên tha chung Tam Giới.

Yêu đi con cho tình Cha trong con sống mới
Sống văn minh và tu lại cõi chí nhân
Một khối tình không cách trở tinh thần
Hòa hiệp nối tình ta trong tất cả.

Tình ta lớn hơn tình yêu trai và gái
Một khối tình vĩ đại biết độ tha
Một khối tình yêu nhân chánh sơn hà
Yêu tất cả rồi vị tha cho nhân loại.

Ai biết yêu thanh bình ta chơn lý

Cho đạo tâm giải thoát khỏi Ta Bà
Đó là người chánh trực giác yêu ta
Trong vô tướng tình ta là chơn lý.

Thắng để quang minh, bậc đại giác không muốn thắng, nhẫn nại để cứu thế cứu đời, bậc trí tuệ chịu dần thân nhẫn nại lập hạnh để hoằng kinh.

Kẻ mới giác ngộ cho sự thông minh là trí tuệ, người đã giác ngộ cho sự thông minh là xảo quyết. Vì càng thông minh nên phải tu hơn để làm cho bậc chí nhân trọng nhân hơn là phục trí.

Trí là kiếm vô hình; có thể cứu, có thể hại, người cầm kiếm nên nhớ tri nhân hồi thức. Trên đầu người như đội một khung Trời, lớn hay nhỏ tùy tâm phát ngộ của mình thôi!

Rèn đức nhân là lòng từ ái, như rèn kiếm báu, khi nó thành tựu phải bảo quốc an dân, chánh định mới thật đại quang minh.

Thắng hay bại không quan trọng, quan trọng là nhân quang nhận xét không sai thời cuộc; Người biết sống hạnh phúc là người tự biết hóa giải phiền não, không đi tìm phiền não ở đời người.

Người tu tâm gặp cực mạnh làm cho dịu lại, gặp cực thanh làm cho an lại, gặp cực tịnh làm cho minh huệ, gặp thiên hạ thức tâm làm cho họ đốn ngộ và giác ngộ để giai không.

Bậc giác ngộ nhập thế hay xuất thế đều phải biết từ trong pháp tướng biến tâm thành vô tướng pháp, lúc đó ở đâu cũng vô quái ngại của lòng tu.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Yêu và hận cách nhau trong một di thức,
Ghét và thương cách biệt chỉ một đường tơ,
Có và không như trong một sự suy tưởng,
Giải thoát cho lòng trung hòa mới đại vị tha.

Người phạm lấy của cải làm sự sanh tồn,
Tiên Thần lấy bố thí vị tha làm của cải, Bồ Tát
La Hán Phật lấy giải thoát trí tuệ làm của cải.
Vậy bậc chơn tu lấy gì để giác ngộ đời đời trong
thanh tịnh siêu nhiên.

Đời này ta là con người và con của người, đời trước người là con của ta, vậy đời tới ai là Cha con của ai vậy?

Người chưa tu tâm bị nghiệp lực làm mê, người biết tu Tâm Pháp bị trí tuệ làm mê. Vậy ai là bậc đốn ngộ và giác ngộ cho người mê và hàng mới khai mở trí tuệ.

Người đi tu tìm Đạo Lớn, thật sự đi tìm lại chính mình, đi tìm chính ta là ai và đi tìm ai lại là ta, tiềm năng của chính ta ở đâu sao đời này ta hoàn toàn bất lực.

Thấy trái cấm đừng hái để nó tự giác ngộ, thấy gai lớn đừng bẻ để nó tự tái tạo, thấy trái tai đừng sập đổ để nó theo tự nhiên. Biết sống như vậy thật sống có mẫu mực và tự biết an lạc lại nội tâm.

Tâm chưa giác ngộ nghe nhiều thì mê theo cái nghe, thấy nhiều thì so đo theo cái thấy.

Cái biết; Biết nhiều phân biệt so sánh, hiểu nhiều làm lòng tham cầu. Chỉ có thiền định nhắm mắt lại để thấy bằng nhãn quang thì cái thấy biết đó là siêu thoát.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

*Bậc giác ngộ nghe nhiều thanh tịnh,
Thấy nhiều quán thông,
Biết nhiều giác tha,
Hiểu nhiều giúp họ giải thoát.*

Tâm mê không đốn ngộ đào sâu tường thành địa ngục, cây nhiều cành sâu mọc không đốn là bỏ, con người hiểu ít cố chấp không đốn ngộ lạc nẻo trầm luân, đốn ngộ cũng là phát từ tâm cứu độ.

Tự phát tiềm năng là thượng học chi đạo, Thần Tiên cố vấn giúp ta không làm giùm cho ta.

Thiên Đạo đốn ngộ không học giùm cho ta giác ngộ, được Phật Trời dẫn độ không thi cho ta được.

Bậc chơn tu chỉ có tự lực mới phát đủ tiềm năng để giúp ta giải thoát chánh đạo.

Tu thiên để học tịnh tâm, ngồi thất để được minh tâm kiến tánh.

Nhập định để được phát huệ để rõ thiên cơ, huệ đã phát phải đóng cửa đời để mở cửa đạo.

Khẩu tịnh nhập nội phát tha tâm thông, nhãn tịnh nhập nội phát thiên nhãn thông, nhĩ tịnh nhập nội phát thiên nhĩ thông, trí tịnh nhập nội phát túc mạng thông, thân tịnh nhập nội phát thân túc thông, ý tịnh nhập nội pháp ngũ khí triều nguyên.

Ta thầy của chính ta tức vô ngôn chi giáo, thân phát trong ta đại đạo hiệp nhất tâm, vào trong tâm ta được thì đắc đạo, vào không được muôn kiếp thôi vị trầm luân.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Trời trong tâm phát đại ngộ, chơn tu chi bảo, Đại Đạo miễn bàn, Đại Khôi Linh Quang Vô Thượng, chơn lý Nhất Nguyên; lương tri của bậc đại giác là bậc vô tướng thiên sư, là bậc đại nhân không nói được, là chỉ nguyệt Thiên Tông, là đại giác Chơn Sư nhập đại định mà không nói được.

Bậc thiết ngộ đạo bớt nói để an tâm, bớt lo để khí chuyển, bớt thương yêu để tâm thông, bớt suy tính để huyền giải, bớt trí tuệ để tha tâm thông, bớt lục độ để Niết Bàn Tâm.

Bậc giác ngộ nhập thế; vì đại bi nên giác ngộ cho người và cho mình, vì đại trí nên viết kinh văn giúp người và giúp mình, vì đại yêu thương nên truyền pháp cho đời và cho mình, vì đại giải thoát nên thí ngôn cho thiên hạ và cho Quốc Gia mình, vì đại từ ái nên hiển dương trí tuệ cho nhân loại và cho Quốc Gia hiển chánh, vì đại nhân từ nên thuyết pháp làm kinh. Đó là đại hỷ xả cúng dường trong Tam Thiên Thế Giới, công đức ấy vô lượng Thượng Thiên.

Chúng sanh niệm Phật để thành, Phật niệm chúng sanh để cứu, chúng sanh tu tâm để hóa giải, Phật tu công đức để dẫn độ, chúng sanh thiên định để tịnh độ, Phật thiên định để Đạo Lớn trường sanh.

Chúng sanh nhập thế để tranh đoạt, Phật nhập thế thành tựu để cứu độ, chúng sanh càng giàu càng sung sướng, Phật càng bố thí càng đại giải thoát sung sướng.

Đồng Hành Đại Đạo

Phật bố thí ngôn, chúng sanh bố thí phương tiện làm vui, Phật thiết độ Pháp Môn, chúng sanh thiết độ lập cầu đường giáo độ thiện ngôn.

Phật thiết độ Long Hoa Hội, chúng sanh tu chính linh tâm và bố thí kinh pháp. Phật lập luật đạo chí nhân, chúng sanh tu chính thái bình cho thiên hạ giàu mạnh.

Phật lập Hội Niết Bàn, chúng sanh tu hành đồng thành Vương Đạo, đồng nhập Niết Bàn cùng Phật ở Tây Phương.

Đời biến dịch để đổi thay thời thế
Đạo vào đời giác ngộ thái bình phong
Xả phú quý cầu bản an cho lòng ta thanh tịnh
Xả bản an cầu trí tuệ để được minh tâm
Xả trí tuệ để cầu trường sanh đại ngộ
Bậc giác tha khai chơn ngộ để về.

Giải thoát tâm động loạn để quy y thiên định,
giải thoát thiên định để quy y trí tuệ, giải thoát
trí tuệ để quy y Kim Thân, giải thoát Kim Thân
để thế giới huyền đồng trong lịch sử.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.
Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.
Nam Mô A Di Đà Phật.

Buông bỏ động loạn quy y thanh tịnh, buông bỏ thanh tịnh quy y giác ngộ, buông bỏ giác ngộ quy y đại giác ngộ của mình.

Giàu nghèo không đáng buồn, đáng buồn là thiếu trí tuệ để lập thân. Sinh tử không đáng sợ, chỉ sợ lại trong nghiệp lực của chúng sanh tranh đoạt luân hồi. Phạm Thánh không đáng sợ, chỉ sợ sự thông minh của mình đến chậm.

Quyết đoán sai lầm thời cuộc làm chậm tiềm năng, quyết định đúng chơn lý tương hưng lòng chánh niệm. Con đường đời là dĩ khúc đồng công, có việc đã biết còn phải đi lại, còn nhiều khúc chưa biết cũng nên đi để tiến hóa.

Người được giác ngộ lớn đồng được sự dèm pha lớn, muốn thành tựu cần có định huệ lớn mới giải thoát được sự dèm pha.

Con đường đời là trường thi cho bậc trí tuệ luyện thành trí kiếm, bao người định quốc an dân đạt đạo cùng từ trong động tìm tịnh để giải thoát tiềm năng.

Người sợ phạm sai lầm là người hiền nhân, người luyện tập giải thoát sai lầm, giải thoát sai lầm là Thánh Nhân, người tha thứ sai lầm là hàng đấng đạo, mình muốn hiểu nhiều về họ, họ cũng muốn biết nhiều về mình.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.
Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.
Nam Mô A Di Đà Phật.

Đừng hỏi tôi Quốc Gia đã làm gì cho chính bạn, mà tự hỏi các bạn khi thành tài sẽ làm gì cho một Quốc Gia.

Hoài bão của dĩ nhân là đào tạo tuổi trẻ của nhân loại, tuổi trẻ của nhân loại phải tự cống hiến đức năng của chính mình cho nhân loại, người đó mới xứng đáng hoài bão của Thánh Nhân đặt trên mình ta đó vậy.

Đừng phế bỏ người nhân tài có ý chí tu thân bị thất bại, mà hãy nâng đỡ cho nó lên cho nó một cơ hội và một phương tiện tu tịnh, sau này ta học ở sự thất bại của chính nó để cho mình trưởng thành và thành công trong sự việc.

Tuổi trẻ là sức mạnh tinh thần của Tổ Quốc, sự vấp phải mà biết sửa mình và biết đứng lên để nối tiếp thành công, nghị lực đó sẽ làm cho bạn vững mạnh đời đời trong thiên hạ.

Kiến thiết Quốc Gia do tình đoàn kết của nhân loại, có đoàn kết mới chiến thắng được kẻ thù đang chia rẽ tình dân tộc của chúng ta.

Văn minh của Thánh Nhân, của Thánh Đức không phải bằng lý thuyết của cường đồ tranh đoạt, mà nó bằng sự tu dưỡng thiên định trí tuệ và học tập văn minh của lòng nhân bằng khả năng của con người chấp nhận học tập để thành công trong mọi mặt.

Tất cả loài vật đều được muốn sống tự do theo tuổi thọ của Trời ban, ta là người thiên định chơn tu, là con người, là chúa của vạn vật. Vậy ta phải sống có chơn lý mới đủ đức năng của Thượng Đế ân bang cho người và vật.

Bạn muốn đứng vững đừng xô ngã kẻ đồng đội của bạn đang vươn lên cùng bạn, trong đạo đức thực tế hãy cùng nó kết bạn thành bậc hiền sĩ, phục vụ cho Tổ Quốc để được quang minh cùng đạo.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Bạn muốn sống cong hãy cong như cây kiềng, bạn muốn sống thẳng hãy thẳng như cây tùng cây bách, bạn muốn sống an nhiên thì lòng trống lòng như cây trúc cây tre. Có sống đúng

như vậy thì có chỗ dùng vào Quốc Gia đại sự, còn ở giữa lưng chừng chỉ thành loài tạp mộc vô danh.

Bạn muốn đấu tranh cho công lý thì tự hỏi bạn đã làm được điều gì cho công lý hay chưa, nếu chưa làm qua thì về học tập làm cho đủ rồi mới thật hiện công lý của bạn cho Quốc Gia trước đã.

Một cái ghế vinh dự ta trả giá bằng sự chịu đựng của sỉ nhục, của những hàng hiên sỉ để thành công. Người mới nghe người sỉ nhục không nhịn được thì lại đi minh oan thì không bao giờ đủ đức dũng để ngồi trên ghế vinh dự của dân tộc và Tổ Quốc đang nhờ đến chính mình.

Một lời nói còn háo thắng để phân tranh thì khả năng nhịn nhục không đủ để làm người trí sĩ, còn tranh trong công bằng thanh nhã bác ái để sự giác ngộ tương trợ sự giác ngộ nhân loại thì cái tranh đó sẽ đem lại sự công bằng cho chơn lý. Chỉ có bậc thiên tài không tranh nên không ai tranh nổi với người.

Đừng thấy chết mà sợ, chỉ sợ cái chết vô giá trị mà thôi! còn chết như Chúa, như Thánh

Nhân, như Trung Thần vì nước vong thân. Cái chết đó là cái sống đời đời được tôn trọng.

Muốn tỉnh cho người kẻ thức dậy, trước phải đánh thức cho tâm mình tỉnh ngủ qua cơn mê thì mới đưa người kẻ tiếp qua cơn ác mộng.

Lạy Thầy Chứa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Bạn muốn thành nhân tài cho xã hội hãy tự giết con ma làm biếng ở trong mình, trong tương lai thì mới đủ khả năng cống hiến cho nhân loại.

Người đang ngủ đã ôm trọn cái mê, người mới thức còn mê trong một nửa của giấc ngủ. Chỉ có khi nào bạn làm việc trong công bằng bác ái của lòng nhân thì ngọn đuốc chơn lý sẽ giúp bạn giác ngộ toàn thức.

Đường dây nào cũng dài nhưng đường dây thiên lý dài hơn, nhờ vậy mà bậc đắc đạo còn phải đi tiếp, còn phải tu tiếp, bậc lãnh tụ còn phải học tiếp, còn phải an dân tiếp, đừng vội cắt đứt sớm quá mà uổng đi công trình bắc dây cho chính bạn tiến hóa vào cửa Thượng Thiên.

Càng được muôn vạn tiểu nhân sỉ nhục cười chê thì mới thấy kẻ sĩ bị nhục có thực tài, nếu họ không có đủ thực tài hơn muôn ngàn người khác thì ai tranh với họ để làm tôn đức nhân.

Kẻ chỉ biết nói chơn lý mà chưa thật lòng tu dưỡng và giác ngộ chơn lý và chưa biết yêu thương kẻ sĩ có tài năng, người đó đang nấp trong chân lý để hại hiền tài và Thánh Nhân đó vậy.

Nếu Chúa và Phật đã siêu thoát về Thế Giới Thượng Thiên và siêu cho cả nhân loại thì dân số trong thế giới từ đâu lại tăng lên hàng tỷ lần trong cả thế giới loài người, ngược lại không ai tu tự siêu được về nước Trời, Chúa và Phật đành cho họ luân hồi trở lại. Chỉ có những người biết giải thoát tu thiên định chính mình mới thực sự về nước Trời trong thanh tịnh.

Nước Trời không phải chỗ tranh thương cãi cách, buôn điền bán địa, mà là chỗ thái bình cho vạn dân Thiên Quốc. Chỉ có người học được chơn truyền mới mong vào nước Trời đúng thủ tục hợp lý của không gian.

Thủ tục hợp lý đó là người vào nước Trời Tân Kinh Tân Pháp, chánh pháp và tu dưỡng

Đạo Trời một ngàn ngày, sau đó mới vào đúng nước Trời đúng thủ tục.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.
Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.
Nam Mô A Di Đà Phật.

Đừng sĩ nhục và phê luận người mình chưa hiểu về đạo đức và trí tuệ, mà hãy soi cho kỹ lúc mình sanh ra cho đến bây giờ đã từng phạm tội hay chưa. Nếu đã từng phạm tội và phạm lỗi thì đóng cửa dạy mình là thượng sách.

Ăn cơm hàng bữa mà còn thiếu gia vị ta còn thấy khó chịu thay là, hưởng chi người bị chịu sĩ nhục họ dễ chịu hay sao?

Như Chúa: Ngày xưa sĩ nhục Chúa trên mười hai chặng đường Thánh Giá, không lẽ Người dễ chịu hay sao? Vậy mà Người vẫn ung dung không để ý, tới đó làm một nhà đại dũng.

Người có tài mà có đức kiên nhẫn là đại chí, người có đạo chơn truyền mà vô tranh là đại lực, người đã đạt đạo mà không cầu thiện ác là bậc đại bi. Hãy đến mà học tập đức lớn của họ để thành nhân chi mỹ, thành tài hiền sĩ, hơn là bỏ

dở cơ hội trong mình hai ngàn năm mất cơ hội thăng hoa.

Tài không đức là tài mọn, đức không tài là đức dụng, đã đủ tài đức là bậc chí nhân cho thiên hạ theo về đức lớn của Trời cao.

Sống cũng sợ, sống không đủ để sống, chết cũng sợ không đành, học tập cũng biến nhất. Cái sống đó thật là cái sống vô dụng của một con người.

Người vô dụng thường nghĩ mình là hữu dụng, người hữu dụng lại khiêm nhã nhiều hơn, chỉ có mắt Trời mới nhìn ra người hữu dụng của thời nay mà không bị làm lẫn trong thiện ác.

Đi tu Pháp Môn ở đời nay như mang theo bốn cây thước; gặp chỗ cao dùng dây lợp lò mà đo độ thẳng, gặp chỗ góc cạnh phải dùng cây thước vuông để nắm cửu đỉnh, gặp chỗ độ cong muốn tìm hiểu chỗ ngang dọc thì nhờ thước ngay đo sự ngắn dài, đã đủ bốn thước nhà nghề có lúc không đo nổi lòng tham vọng của con người trong lúc hạ nguyên mặt pháp.

Vậy hỏi: Trời không đo nổi lòng người, ta đo sự xấu tốt được sao?

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. Nam Mô A Di Đà Phật.

Thượng Đế ban ân; Thượng Đế là một vòng tay rộng lớn khắp cả bầu Trời vô tận tự nhiên, Ngài đến với siêu như, với tâm người có đạo, Ngài đến với lòng thiện thanh tịnh tự nhiên.

Ta đã được Ngài đưa tay đón nhận tình thương, ta đã được Ngài ra ơn dạy dỗ và đào tạo trên Hàn Lâm Viện Học, trong ánh sáng trong lành thanh nhã vô biên.

Ngài nhìn ta như một đứa con một mới vào trường, Ngài nhìn Ta linh hồn ta thanh nhẹ vô biên, mắt Ngài sáng như Mặt Trời trù mên vô tận.

Thái Bình Con hãy nối vòng tay ấm cho tất cả nhân sinh, sưởi ấm cho người vì đạo của Cha ban lòng Thượng Đế, Ta chiết thân Ta vào ngôi con tại thế, Ta quý ta yêu trong vòng diên thiên thanh, hãy viết Tân Kinh hãy nói lên lời và lòng Thượng Đế, cho các con lành dưới thế thanh tịnh biết hồi quê.

Ta như một vòng tay thiêng liêng vô tận, Ta như luồng gió mát khai trí tuệ cho đời, Ta như lòng Trời vô vi thường trụ trên Thượng Giới, Ta

như ánh thái bình sưởi ấm đến những kẻ đắc đạo tu thân.

Ta như những bài ca của Thiên Thần hát ca âm cả, Ta như tâm lòng nhân của Tạo Hóa lập những bậc dĩ nhân.

Hãy viết đi con, viết lên những lời của Chúa, sống ở trong trần hồng con thay Chúa dẫn Tân Kinh, hãy khơi dậy đức tin và lòng nhân của con Trời tại thế, chỉ đường Thượng Đế yêu quý chơn linh, khai ngộ thái bình cho nhân sinh đồng hưởng, viết lời ca thượng đạo đức chí nhân, khai nguồn chơn thân người người sẵn có, để nó đi về trong thanh tịnh tâm Ta.

Con dạy thiên hạ thiên định để nó thấy Ta trong điểm ngộ khai hóa, để nó phát huệ như nói vòng thiên thể bao la, con trở về nhà tam gia quy nhất bốn, Quần Tiên Hội đưa đường, Phật Sự khai Khôi Từ Quang.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Hiếu Kính

Hiếu là đạo lớn sinh tồn trong Vũ Trụ Vạn Năng, hiếu là đức lớn an định được biên cương và bờ cõi, hiếu là nhân lớn trong thiên hạ đại lễ nhạc trị an.

Hiếu là giác ngộ lớn cho các bậc xuất gia tu thiền nhập định, hiếu là nghĩa vụ lớn để bảo vệ tổ quốc sơn hà, hiếu là tình yêu lớn trong các đại gia tộc biết hiến ái, hiếu là con đường lành trở lại gốc nguồn xưa.

Người bảo vệ Quốc Gia trả hiếu cho Tổ Quốc, bậc thảo hiền trong gia đình trả hiếu cho Tổ Tông, người tu vô tranh trả hiếu cho Tam Giáo, bậc giác ngộ tha người trả hiếu lớn Trời Đất Háo Sanh.

Hiếu là sự dưỡng sinh chung đạo lẫn đức, hiếu là sự cân bằng cho đạo đức tôn nghiêm; người thường nhân lập hiếu để thảo, bậc trị quốc lập hiếu để thuận thiên, con trong Quốc Gia lập hiếu để hòa ái, Cha Mẹ trong gia đình lập hiếu để toàn chung.

Anh em khiêm hòa lập hiếu để làm nghĩa vụ, vợ chồng dạy con lập hiếu để rèn luyện tánh nhân, bạn bè lân bang lập hiếu để an định bờ cõi, thiên hạ thái bình lập hiếu để toàn năng.

Con có hiếu Cha Mẹ an định tuổi già an dạ, nhân tài hiếu có trung nghĩa lớn Quốc Gia an định lòng người, Bậc Thánh Nhân không để lệch hiếu thuận giữa Trời, bậc tài nhân không đi lệch trung dũng của con người. Được vậy mới thành lương đồng muôn Thiên trong Trời Đất.

Công cao không đòi đại lộc đó là bậc đại hiếu, tài cao không tranh địa vị đó là bậc hiếu nhân, đức trọng không tranh để an phận đó là người hiếu tu. Đó là bậc đại hiếu thuận trong xã hội mà Trời Cha đang dạy cho các con tu chính.

Lạy Thầy Chứa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Yêu và hận cách nhau trong một thức
Giác và mê trong một lúc tỉnh hay say
Bạn hay thù cách nhau trong khoảng khắc
Động hay an theo thế sự buộc hay tha.

Cái khổ của người không biết giải thoát sanh tử, cái khổ của Thần Tiên chưa đắc ngộ trường sanh, cái khổ của Bồ Tát chưa dứt lòng tế thế, cái khổ của bậc trị quốc chưa đem lại thái bình,

cái khổ của Đại Tiên chưa thông hết luật Đạo của Vũ Trụ.

Khoa học chỉ đem lại sở học, chớ không biết giải thoát, bác học chỉ biết học thêm, chớ không biết bổ thí để giải thoát.

Càng nặng về vật học sẽ chôn sống tâm linh, càng nặng cách công chuộng vật sẽ chôn sâu vào tranh đoạt sát phạt tận thế. Vậy các con hãy tỉnh lòng sự dạy của Thượng Đế ra sao?

Khoa học sẽ đi về đâu? nơi đâu là nhà lớn của khoa học? tại sao các con không nhận Trời là Đại Khoa Học.

Địa vị sẽ đi về đâu? nơi nào mới an vị? tại sao các con không tu Tiên đắc đạo an vị ở trên Trời?

Phàm có sắc có giới thì có luân hồi, tâm con vô sắc vô giới, tu thiên định mới giải thoát luân hồi.

*Thiên sanh nhân, thượng nhân đại lộc,
Địa sanh thảo mộc hà thảo mộc vô căn.*

Bậc đại nhân đến thế để đem lại thái bình, bậc Đại Tiên nhân đến thế để đem lại sự giải thoát, bậc chí nhân đến thế và bậc giáo chủ đến thế để

dạy đạo trường sanh chớ không phải tranh đoạt để tạo thành Thánh chiến.

Đức trong đại nhân là vô tranh để đạo ta thành, đạo trong đại nhân là Trung Dung để đạo ta tiến hóa.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Phúc trong đại nhân là trung chánh; bậc nhân chánh tu không phụ lòng quốc mẫu, bậc học sĩ chính tu không bỏ sót nhân tài, bậc hiền chánh tu không làm loạn quốc pháp, bậc hiền tài chánh tu không phụ Tổ Quốc lập thân.

Người tu là biết hiền nhân tài trả ơn sanh Tổ Phụ, đào tạo hiền nhân trả lễ Quốc Vương, bình lòng dân chính an bang công lý, thí ngôn chí lành an định lại Quốc Gia.

Hiếu thuận giúp con người khai minh chánh, hiếu thuận giúp tâm hồn an tịnh trường sanh, hiếu thuận giúp lương tri minh tâm kiến tánh, hiếu thuận giúp công lý trị quốc xông thiên an định bờ cõi.

Con trả hiếu, gia trung hòa thuận,
Thiên Địa chí nhân, đạo trong chí nghĩa,
Thuận tòng Thiên Lý, mở cửa tâm linh,
Hoàn tất bốn phận, tròn đạo gia can.

Dân trả hiếu nghĩa, đào tạo con hiền người
ngay chánh, dạy đạo thánh minh, tu dưỡng đạo
đức, đào tạo tài nhân học sĩ chí nhân, làm nghĩa
vụ trong đại đồng dân tộc.

Quân Thân Trả Hiếu Nghĩa

Trung như tướng, dạy người kế tiếp phò trợ
Minh Quân, an người loạn tâm, chiêu an định
quốc, bình người loạn trí, khai chánh hưng bang,
luận đạo minh sáng, an bang quốc sách.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Hiếu Thuận Từ Tâm

Lập người trí để quân sự, cố vấn chính sự.
Yêu người tài nhân để bình trị, nước mình nước
họ trung hòa, cầu học sĩ để chiêu nhân, đem

người tài về giúp nước, lập hàng trí tuệ để bình chánh.

Cải Cách An Dân

Trọng trung dũng để an biên tức là cần đại tướng để giữ an bờ cõi. Lập tài ba để kinh tế, tức là kinh thương tế thế bình chuẩn chi dân, chọn đức nhân để thượng học tức là chọn hàng đại đức để làm trọng phụ triều cương.

Lập bộ lễ để tôn nghiêm tức là phục vị lễ nhạc, bình chánh sự để tôn kính, tôn trọng hiến pháp, lập pháp và hành pháp để cho mọi người làm tròn bốn phận.

Dân sanh bậc trí để an dân, thiên sanh bậc huệ để văn minh, quốc sanh bậc trung để bảo vệ, nhân sanh bậc nghĩa để làm tròn nghĩa vụ chi dân.

Đạo đồng nhất; hiếu đạo làm đầu, đức đồng nhất; nghĩa vụ làm thứ chánh, nhân đồng nhất; hòa thuận thái bình ca.

Bậc đại hiếu như hồ lớn chứa nước nhiều không để tràn ra làm mất đức, bậc đại trí tâm bình mới phát tâm chỉ nguyệt để tròn yên, bậc đại ngộ tự biết làm tròn bốn phận thiên lý, bậc

đại ái biết vị tha, độ tha nghiêng mình trong mọi trở ngại để chi dân.

Biết làm không mình sau bữa tiệc thành công, biết làm không người trong thiên thất giác ngộ, biết làm không thầy trong lúc phát tiềm năng, biết làm không sau khi vào đại định, biết không nói được sau lúc học thiên cơ biết giữ kín thiên cơ.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Bình lòng trong biển khổ để độ nhân sanh; giác ngộ lúc mê tâm để tỉnh lòng đồ chúng, an lòng khi phát phúc, được giàu sang ban tặng chia đều, an phận khi đạt đạo cho người cùng ta ngồi trên ghế danh dự.

*Thần minh lập hiếu nghĩa làm nhân đạo,
Tâm minh lập Đạo Trời để biết giải thoát.*

Trong thâm tâm lý là giải,
Ngoài tròn hiếu nghĩa là thoát.

Trong lậu tận thông là giải,
Ngoài tha tâm thông là thoát.

Trong nhập định là giải,
Ngoài thanh tâm là thoát.

Trong nội thiên chi ngộ là giải,
Ngoài thiên hạ miễn bàn là thoát.

Trong nhãn tạng thông thiên địa là giải,
Ngoài giáo cảm Thần Tiên là thoát.

*Tâm thiên mới thật đại bi
Ngoài thiên hỷ xả thông tri Linh Đài
Đại tha bác ái Như Lai
Nghiêng mình vô ngại trong ngoài tự nhiên.*

*Lậu tận thông ngộ tâm truyền
Hiếu kinh là Đạo Tam Thiên trí lành
Vô Tự Kinh Thầy vãng sanh
Trong khai kinh tạng, ngoài an tịnh thiên.*

*Ngoại nhập thất, nội giao Thiên
Thần giao cách cảm triền miên họa hình
Ban sư quốc thái dân bình*

Hiếu kính là gốc Trời sinh làm người.

Đức Hiếu Sinh

Đức hiếu sinh là đức lớn trong Trời Đất, là sống chung trong Đại Khối Linh Quang của nhà Phật, là tiềm năng của bậc đại giác ngộ Chơn Sư, là thức sống trong đại khối óc văn minh của Thượng Đế, là trái tim lớn trong lòng từ của Phật Tổ Như Lai, là Vương Hạnh Lợi Trinh trong Đạo Thần Tiên Chi Giáo, là biển yêu lớn của Thượng Đế đại từ ái có ái tha.

Nhờ Đức Hiếu Sinh lớn; bậc giác ngộ tha kẻ thù, bậc thành nhân nâng đỡ người yếu trí tuệ, bậc Thần Tiên làm công quả đến vô cùng, bậc từ bi thiện ngộ trong các giới sát, bậc đạt đạo luôn bố thí thiện ngôn, bậc nhân hiền lo tu lưu thanh khứ trực.

Bậc đại triệt đại ngộ chỉ nguyệt không nói được, bậc Thánh Nhân đem lại sự thái bình, bậc hiền tài hiến dâng kế sách định quốc, bậc học sĩ làm tròn bốn phận vô tranh, bậc thanh quang đào tạo tài nhân cho Tổ Quốc, hàng lương tướng biết cải cách văn minh.

Người đức trọng biết tạo cơ duyên phương tiện, người giàu sang thấy kẻ yếu khó xót dạ, người thiếu khó biết tu dưỡng để tâm trang.

Trong khởi động lòng nhân nên ban bố thí, ngoài nương dạy cho nhau là hiếu kính Đạo Lớn của Quốc Gia.

Người toàn hiếu tâm trong tự linh, đức trong tự phát, trí tuệ trong phát minh thông, phúc duyên được đổi thời cơ và định mệnh.

Lạy Thầy Chứa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Hiếu là gốc lớn của nhân sinh, hiếu sinh lớn là nguồn lành của đại chúng biết tu đạo.

Người có đức hiếu sinh; trong có lòng chí nhân đại vị tha, có tâm chí nghĩa đại từ ái, có trí huệ cầu học văn minh trong đời sống vạn năng.

*Nhân cách hòa ái trong đại từ ái,
Tâm Lãn thần hội trong khối đại từ bi.*

Thức trước nên thường hóa tâm linh,
Học rộng nên tâm thông từ ái.

Vào đời nhận khổ độ làm vui,
Ban ân không cầu nhân báo đáp.

*Hiếu rộng cải cách,
Miễn bàn văn tự.*

Trong thanh khiêm ái tự nhân
Ngoài trong trí hải kinh tự
Đất sáng nên soi thấu lòng từ
Yêu lớn vị tha trong biển ái.

Bậc từ phụ mẫu thanh tu mới thương con
trong lục đục thất tình đang tiến hóa, bậc đại
giác thanh tu nên thương chúng sanh đồng khai
ngộ trong lúc vị tha.

Bậc trị quốc yêu dân nên lập thái bình, bậc
thanh quang yêu dân nên sùng tu hiến pháp vì
dân đề như ý. Bậc mẫu chánh biết tu hiền đãi sĩ
ngộ đức lớn tha nhân.

Quân chánh lập luật nhân quyền hiếu thuận
Quốc Gia, Thần chánh hưng bang hiếu thuận Tổ
Quốc.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. Nam Mô A Di Đà Phật.

Nước là Mẹ chung nuôi con không tính công, quốc là Cha chung dạy con không đòi đáp nghĩa, bậc con lớn là hàng định quốc an dân phải làm tròn nghĩa vụ của mình để hướng dẫn đàn em.

Người chánh lòng minh hiếu từ hiếu đến từ trung, bậc nhân trung lòng thanh tự nghĩa, hàng hiếu thuận tâm định tự hoa.

Người thấy thiếu nghĩa vụ tự họ hóa nhân để làm, người thấy thiếu bổn phận tự thân lập đức để chánh.

Nước lớn hồ ao sông nhỏ được đầy, cá lớn thông thả chu du hồ biển, dân hiếu sinh đời họa thành phúc, nước hiếu sinh đời nghèo khổ thành thái bình giàu mạnh.

Bát trạch kính thông nước lớn mãi không ròng, toàn dân hiếu kính thái bình phong thiên hạ.

Trọng hiền tài để nhân hiếu tự hoa,
Yêu nhân chánh thanh tâm hàng học sĩ,

Quyền lực có trọng sư khai đường đại trí,
Địa vị cao biết hiệp nhân tài học sĩ trở trăm
hoa.

Nước một nhà con trong trăm họ một Cha
Bậc hiếu thuận nghiêng mình an phong thổ
Dân hiếu thuận lòng dân xây phong võ
Kiến canh thương kiến quốc đại hoàng gia.

Nguồn nước thông mát đến khắp sơn hà
Dân giàu mạnh quốc gia cường phương thượng
Hiệp người trí ban sư khai kinh lộ
Hiệp người nhân đôi số mạng đại thương.

Hiệp tài nhân mở kinh lộ phổ phùng
Hiệp người đạo cho Hoàng Kim hưng trở
Chữ hiếu tròn ở chỗ hàng định quốc hưng
bang.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.
Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.
Nam Mô A Di Đà Phật.

Nhà phát giàu con cháu ăn ở cao sang
Con phát mãi dòng họ oan gia sung túc

Nước phát Hoàng Kim thiên hạ đại chánh
hưng.

Long biến thể thành Vua hóa thân trong lục địa
Rồng tượng hình phong vũ đến đây an
Đất nghiêng bầu dăng trở đại kỳ quan
Nhà sanh Phật Đại Hoàng Kim khai mở.

Ba ngàn Thiên Thượng hoa thiên phong tự trở
Cảnh thanh bình luận cổ dạy bàn kim
Mỗi người sanh trong tâm có một quả tim
Từ vô thủy toàn chung chưa bao giờ thay đổi.

Thanh tim ấy thành gương soi trong Tam Giới
Tâm long biên an định lý tọa thiên
Đề nhìn xem Thiên định lập Đồ Thiên
Mới tỏ ngộ Phật Tiên khai Đại Đạo.

***Đêm thanh bày bóng thỏ,
Chỉ nguyệt lộ thiên hình.***

*Trong không lòng thần thức đắc khai minh,
Ngoài không tánh thần kinh an bình hóa.*

Vào trong ngộ tự tìm ra thiên số

Lộ bàn kinh nhập định để tự khai
Cửa huyền vi có sẵn mỗi Linh Đài
Tâm vô ngại bình Tâm Kinh minh chánh.

Cửa đại số thuần chơn vào cứu cánh
Linh bất linh do tâm trực hay thanh
Vào được trong thanh khí hạo nhiên thành
Tâm vô tướng tướng tâm hồi hòa cảm.

Hiếu là cửa huyền cơ bày ra hai tám
Cửa thiêu quang thiên lý chuyển ngược dòng
Phát tư duy tâm huệ đạt lục thông
Nhìn ngươn tánh Phật sanh bầu phong thủy.

Trong thanh tịnh phát ra nguồn trí
Ngoài an biên thông lý tọa thiên
Mỗi Thần kinh phát lực tiềm năng
Khai trí tuệ tức khai tâm học đạo.

Hiếu là cửa lớn vào trong Khôi Đại Linh
Quang của nhà Phật, hiếu là ngõ lớn vào trong
biển yêu vô ngại của Thượng Đế, hiếu là tình lớn
trong bốn phận làm nhân ở đời người, hiếu là
sức mạnh vô địch trong Tam Giáo để hướng đạo,

hiếu là mở cửa huyền đồng huyền hóa đại tình thương.

Tiên học hiếu nên lập lễ kính làm đầu trong thiên hạ, Phật học hiếu nên đại tha chung trong Tam Giới từ bi, người học hiếu toàn là bậc đại chí nhân hành đạo.

*Thượng thanh trung hiếu làm nguồn,
Nhân thanh hiếu nghĩa về gốc.*

Bậc Đại Nhân Hiếu Kính

Thương dân như Cha Mẹ lập lực chi dân để hiếu, ban xuống pháp nhân quyền tự do bình đẳng để an.

Lập Quốc Đạo thờ Trời để siêu hóa Thần linh tử sĩ, tử sĩ vì dân hy sinh bậc trên phải siêu độ hồn linh, người bảo quốc hiến thân mình cần chỗ tu chơn để đạt đạo, bao nhiêu hồn linh phượng phát chờ đợi dưới ngọn cờ Tổ Quốc để hưng bang.

Dưới ngọn cờ để siêu hóa bậc vì quốc vong thân thành đạo, người mang sứ mạng hóa thân cần giúp đỡ hóa thân, người có hồi thức cần nơi tu hóa và tận trang cho học sĩ.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.
Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.
Nam Mô A Di Đà Phật.

Quốc Tự không lập ra chơn linh lấy đâu siêu hóa hồn linh tử sĩ, người chết không nhà thành khí hóa cuồng phong làm loạn nội an.

Tử sĩ không có chơn tu siêu hóa, ai là bậc chơn thầy có đủ pháp lực để siêu hóa.

Người chưa đắc lực thông khó độ vong linh họ, họ không chịu nghe lời.

Bậc hiếu đại nhân không làm thế giới thì cuồng phong thành tận thế, người đứng trên thiên hạ phải có cái nhìn xa vạn trượng.

Bậc đại đức lập phong cương để bình thiên hạ thành trượng. Vậy nhân tài vô hình cần phải siêu sinh hóa độ hay không?

Trên đầu mỗi người đều có một thần linh để cho ta trụ hóa, thân mất chớ thần linh vẫn hiện hữu trên ta, vẫn có ân tình thù hận và yêu thương hiển ái, vẫn có đời sống siêu đọa trong dục vọng hay lục dục thất tình, vẫn có thương thù giải thoát hay trầm luân ác thế. Bậc trên không cầu minh sư ai giải cho họ thoát, bậc trên không chi nhân hiếu thuận ở đâu siêu.

Ta được nước bao mạng người từng nằm xuống vì hiếu với Quốc Gia, ta trị dân bao anh hùng xả mạng để an dân bảo vệ.

Quốc trị ở một người trong thiên hạ trong một khối tình người hưng chánh đã ngã xuống để bảo vệ đại gia.

Quốc Độ ở một người bao người thi nhân hóa cảm mới thành và cho ta, cho một khối người của ta giữ Quốc Gia làm đại công đức.

Lập quốc một người bao nhân tài hiến dâng mạng sống để trị nhân.

Nhìn cái cổ hy sinh, ta người kim tân trang cho đẹp chữ hiếu nghĩa, nhìn Quốc Gia càng vĩ đại, bao bậc hiền chánh vĩ đại hy sinh, ta phải làm lễ để siêu sinh.

Bậc trên có sẵn một khối tình của bậc hiếu với đồng bào, trung lòng với Tổ Quốc để an ninh.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Trị quốc tuy ở một người nhưng đại khối tinh thần đặt trên tâm linh của họ từ khi lập quốc.

Định quốc có một người bao sinh mạng đặt hy vọng cao cho họ an dân.

Tham chính có một người Trời Đất nhờ họ anh minh Thần võ cho kẻ sanh và tử.

Đạo hiếu của người trên cần tiềm năng để lập hiếu, không để thắng hay thua mà làm dịu lòng nhân trong đại chúng từ cổ tới kim.

***Hữu cơ tác vô cơ chuyển hóa,
Vô cơ an định hữu đắc thái bình.***

Bậc trên minh khối Thần linh bảo quốc, bậc trên thông khối trung thần đến an biên, mỗi người đứng trước quốc kỳ để tôn kính, trong mỗi Tổ Quốc đều có đại khối tinh thần lập quốc hy sinh.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Thái Cực Của Thời Gian

Thanh quá trầm tư chìm trong siêu tướng, trước quá động loạn mưu tính thường nhân, nhân quá quê mùa biếng nhác đàn độn, trí hóa xảo trá, tâm động tà tranh, thiệt quá ngu đàn chấp mê cục bộ, ác quá bá đạo phạm luật loạn kỷ cương.

Sạch quá thanh tu mê chấp Chay và tịnh, bình quá bí động không biết đường ra, gian quá loạn nhân thưởng phạt hình tướng, mạnh quá cường bạo thôn tính xâm lăng.

Yếu quá nhu nhược không đủ quyết đoán, thắng quá kiêu căng thiếu sự đề phòng, thua quá tàn mạt lụng bại Thần tướng, an quá thiệt tình phong kiến địa phương.

Sáng quá chói chang oi bức nóng bỏng, tối quá hôn trầm vạm thể huyền đen, nặng quá chìm sâu ản thân trốn tránh, nhẹ quá tung lên nghiêng ngửa muôn chiều.

Thương quá tham sân độc ngã xuôi chiều, yêu quá ái dục làm mê mang thần trí, quý quá bảo thủ sanh gian nịnh tham sân, trọng quá sanh địa vị buộc người kính nể.

Khinh quá bạt đãi chê chấp bài ca, hèn quá tủi thân sanh lòng bá đạo, cao quá cô đơn tranh đoạt địa vị binh quyền, thấp nghèo cúi đầu khom lưng hoài mỗi mết.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Thông quá sanh cao ngạo mưu sự bất nhân, ngu quá khó dạy dần độn bướng bỉnh, huệ nhiều sanh độc đoán thiện ngã thần quyền, giác quá chủ quan thiên lệch thần tướng.

Thần huyền quá nhiều âm dương loạn kỷ cương, tịnh quá hôn trầm suy trong trí tuệ, biết kinh quá chấp mê sắc tướng âm thanh, giàu quá sanh cường bạo địa vị.

Sang quá biếng nhác không chịu cầu tiến, giỏi quá độc tài bảo thủ thần kinh, tài quá khiêu chiến làm loạn thiên hạ, hiền quá quê mùa không chịu văn minh.

Độc quá bất nhân bất nhân vô đạo, nhân quá nhu nhược không thể binh quyền, cường quá táo bạo không thể chánh sự, nhu quá đàn bà không đề bình quân.

Cứng quá rạn nứt không thành đại sự, mềm quá lạnh nhạt thành khối vô tình, trong quá hiển hình bộc bạch đoạn chính, đục quá dơ bẩn tạp niệm tràn ra.

Yêu quá tha cầu trí tuệ dục khởi, động quá đa loạn ma Phật bất minh, thân quá thâm thù đi lạc chánh đạo, yêu quá sân hận chìm sâu biển khổ, ái quá ái hà lạc nẻo trầm luân.

Thương quá tối trí bảo thủ một chiều, ghét quá tối tâm chỉ điểm sai lệch, thù quá tối dạ đả phá vô minh, mê quá tối thần âm sâu tiềm thức, tỉnh quá bộc bạch trở lại tự nhiên, tình quá trói buộc ngã lý thường nhân.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Thái Cực Trung Hòa

Thanh tâm hiệp tịnh tánh phát trí tuệ, trực dục hóa thanh phát giác ngộ vị tha, nhân lòng sanh trí tuệ phát chí nhân, trí tuệ sanh huệ mạng biết đường giải thoát.

Thiện duyên tao ngộ khái định được Như Lai tâm, ác tâm giác ngộ huệ tâm đắc pháp.

Bình được đạo tâm dẹp được ma chướng bên trong, thấy được mình gian mới đi vào chánh đạo, sức mạnh có giới hạn trí tuệ vô biên giới.

Yếu phải học nhu thắng cương nhược thắng cường, thua tài lực không để thua trí tuệ và nhân phẩm.

Sáng quá biết dùng mây ngũ sắc hóa thân, có hóa biết Kim Thân mới dịu hòa không chói, tối quá huyền đen biết mở cửa tâm linh, cửa tâm mở được ánh sáng trí tuệ theo về.

Nặng quá trầm xuống thanh lọc nhập thất để lương tâm trở về chánh định thanh huệ.

Nhẹ quá phải học nhập định để mỗi sự khai mở, có quân bình không làm loạn thân tâm.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Thương là đạo nhưng không vì tình thương làm lạc nẻo giác ngộ của bản thân tâm mình, yêu như Bồ Tát là hiến dâng cuộc đời mình đem sự giác ngộ cho nhân loại hạnh phúc.

Ái của Bồ Tát là hy sinh khai mở lối tâm linh cho người kế tiếp, không vì yêu và ái vô thường làm hại trần gian tuyệt tình vô sở đắc.

Đạo cao quý nên Tam Giới tôn kính, Thần Tiên chỉ cầu đạo tôn kính không cầu tiền bạc vật

chất và phương tiện của thế gian, đạo tâm là sự cao quý của hàng trí tuệ.

Trọng Đạo kính Thầy mình được thiên hạ kính, bằng vô đức chẳng kính ai kính trọng lại mình.

Người có tâm đạo khi nhập thế; thấy người nghèo không khinh, thấy kẻ khổ chỉ dạy, thấy người ngay chánh tín, dạy người yếu mạnh lên, đỡ người tài lúc té, yêu người thiện khai tâm, giúp người nhân chánh định, bình người ác để quy y.

Tịnh người loạn để an trí, chỉ người giàu để bố thí, độ người địa vị giúp phương tiện nhân sinh, bình lòng học sĩ để tu chính, chỉ người tu sĩ đại quảng độ từ bi.

“Thiên hạ được vậy là hiếu thuận với Tổ Đường, tân trang phò Quốc Gia chi bảo đại hiếu.”

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Dạy bậc thông thái luyện nhân tâm để phát lòng chí nhân cho thiên hạ, dạy bậc đàn độn

thường niệm Phật để khai trí huệ của bốn căn minh vạn lý, dạy người mới phát huệ tâm làm cách nào để đạt tâm tức đạo vào đạo tức tâm.

Dạy người mới ngộ tịnh khẩu thiên định được thì huệ mới phát, dạy người xuất hồn xuất thần cánh cửa của Vạn Năng đều có cây chìa khóa trong vạn hữu, dạy người mới biết thanh tịnh cách nào để thần giao cách cảm với tướng pháp và vô tướng pháp.

Dạy người học nhiều biết nhiều cách nào để xả sự hiểu biết mà nhập định để phát huệ, dạy Tam Giới đạo gia pháp rồi không, pháp không pháp rồi lại pháp để giải thoát.

Tâm lục đục thường cho trí tuệ là thầy, tâm thanh tịnh thường cho đạo pháp là Phật. Chỉ có tâm là đạo vạn sự mới thật giai không.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Trời Đất sanh người chí nhân để lập hiếu đạo, Thiên Tử đại trọng thần mong bậc trung hiếu vì nước vì dân làm rạng rỡ Quốc Gia.

Của quý không ai để ngoài sân, lòng chí nhân cao quý biết tự cách vật, biết tự trí tri, tu thân để mở trí tuệ mà tề gia bảo quốc, làm cho Trời trong ta thuận thiên thời, làm cho tánh Phật ở trong ta hiếu thuận lòng Trời, làm cho chí nhân trong ta thuận Thiên, làm trong hiếu đạo với Trời là phò trợ sự chi dân của Đạo Thiên Tử mà chu toàn đại hiếu.

Hàng đại hiếu; Trên thông đạo biết kính cổ di ngôn, dưới nghiêng mình biết nhường lời để di chính, trong trí tri biết Thánh hóa để tự an, ngoài đức Tâm Kinh giáo dân chánh thuận.

Sạch trình sáng tinh ba để mát lòng non, trong thiên cơ tham ngộ để an lòng dân chánh, bình thiên thời sinh cơ ngẫu khai ngộ tâm nguyên.

An lòng Trời phải biết Đạo Thần Tiên xứng nghĩa, đốn ngộ cho đúng thời cuộc để được mùa màng, đạt kinh thương tế thế để bình chuẩn chi dân, trẻ đào tạo văn minh hàm thụ Tâm Kinh bảo đạo, già tiến cử di ngôn sách lược để an chánh Quốc Gia. Bậc hiếu đạo với Quốc Gia nên làm như vậy mới là đạo bảo quốc.

Lạy Thầy Chúa Tế Càn Khôn.

***Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.
Nam Mô A Di Đà Phật.***

***Kính Bái
Đức Thầy Vô Danh Thị.***
