

Quyển. VIII - Quyển. IX
Bộ Di Lạc Định Quán Kinh
Lời Nói Đầu

Lời yêu cầu của Đức Thầy Vô Danh Thị; trước khi nghe kinh này nên ăn chay tịnh, mặc y phục màu trắng để giữ lễ với Trời cao và Cộng Đồng Thần Tiên Thánh Phật.

Thầy lấy điển kinh của ba mươi sáu ngôi Thiên Cương Phật và hai mươi tám cõi Thế Giới Phật Quang đem xuống viết thành Bộ Kinh; “Di Lạc Định Quán Kinh.”

Vì lý do đó Thầy yêu cầu người nghe kinh phải thanh sạch tâm lý để thấu nhận Linh Quang, thanh tịnh lòng thiền để khai mở Thiên Cơ Chi Đạo, chơn linh của chính ta nghe được thấu hiểu nguyên lý giữ Trời và người, giữa Đạo và Phật vốn một Trời Thiên không hai.

Nhờ nghe kinh ta đổi tầm nhìn của trí thành tri, của tiềm năng mở ra để nghe Thánh Ngôn Thượng Học đưa tâm ta đi vào Thế Giới Bạch Vân Kỳ, làm trịnh sáng lòng ta, làm thao lược trí tuệ, làm ra sự phát minh trên Thiên Cương Hoàn Vũ. Khi ta hiểu xa trí tuệ viên thông, khi

ta khái minh huyền cơ chỉ dẫn, khi ta dâng lòng ta tìm được ta là Phật của lòng ta.

***Kính Bái
Đức Thầy Vô Danh Thị.***

Bộ Di Lạc Định Quán Kinh

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.
Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.
Nam Mô Di Lạc Vương Phật.
Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

Động về pháp dùng từng hơi thở và niệm Phật, dùng hơi thở ra vào để giải loạn tâm, đưa ta thanh lọc trực dục- làm cho tâm thấu được thanh quang điện lành đổi cái lương tâm thành tâm thanh tịnh. Còn niệm Phật theo hơi thở là đưa Phật theo sự niệm đi vào trong các tầng kinh tạng; tĩnh mạch và động mạch- làm cho ý an mở ra nguồn sinh khí mới mẻ để khai mở các giác quan, khi thiên định các giác quan hàng ma trong bản thể.

Động về pháp là dùng từng hơi thở của Pháp Như Ý đi qua mười hai cửa Thập Nhị Bát Tú mở ra mười hai cánh cửa Hậu Thiên và thần tâm; Tiên Thiên là Đạo Tâm.

Giáp Tý

Giáp thuộc về mộc, mộc sanh ra khí Tân Xuân.

Tý thuộc về thủy; Tiên Thiên Tý là Cung Khảm sanh ra trí tuệ, Hậu Thiên là trí kỳ xảo sanh ra năm con chuột.

Con chuột thượng nhân là chí sĩ, hạ nhân là trộm cướp- là trí gạt lường. Nên người thiên sư thiên định khử bỏ trí trộm cướp gạt lường để trở thành không trí.

Giải bỏ bậc hai là trí kỳ xảo của Hậu Thiên thì trí tuệ mới giai sanh; Như mùa đông lạnh lẽo của lòng nhân, đến tiết đông chí cực lạnh của cô lòng mới sinh ra tiết lập xuân. Nhờ tiết lập xuân ở trong lòng mà sinh ra trí tuệ kỳ hình, thượng trí kỳ nhân, Tân Xuân đưa trở. Đó là thời kỳ của trí biết đổi tầm nhìn để sanh kỳ đạo.

Trí sinh kỳ đạo rồi bậc thiên sư luyện Tâm Pháp Như Ý; Tiên Thiên làm cho trí không tưởng để giải cái bóng của mộng ma, biết ít lại muốn làm Thầy sanh trí tào lao, cầu danh bắt bóng không thành chơn thiện.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.
Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.
Nam Mô Di Lạc Vương Phật.
Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

Tài ít lại khoe khoang mong người tôn xưng lừa lọc, tiền ít lại khoe khoang giàu có danh quyền, học ít không cầu học nữa cho đặc đạo lại cầu danh hư đồ dục, tu ít lại đòi làm thầy cao ngạo không tôn kính hiếu trung. Đó là tâm sanh mộng ma mà đạo thiên sư không thắng mình để cầu đạo cho tới thiêng liêng bên giác thì không thể đắc thành chánh quả.

Nên thiên sư muốn thắng trí của ma lòng phải đi đường tu đạo của thiên sư; Liễu trí phạm mới giải thoát ma tâm tưởng giới, đôi trí lục trần

qua trí lục căn mới mong đắc được trí của Kim Thân Huệ Mạng.

Lục căn là sáu đức thiện của tâm linh- lục trần là sáu tánh gian ác của tâm tánh, lục căn là sáu cánh cửa Phật Pháp mà nhiệm Huyền Vi- lục trần là sáu lục dục mê trần bực ác, lục căn thuộc về trí tuệ- lục trần là sáu trí kỳ xảo.

1. Lục căn làm thiện không ác- lục trần di ác không hướng thiện.

2. Lục căn trí tuệ văn thư- lục trần đa gian di xảo.

3. Lục căn tha thù đắc đạo- lục trần di thù trả hận.

4. Lục căn nhất lý thuần lương- lục trần mưu sách giáng tội.

5. Lục căn không sợ hiểm nghèo- lục trần biếng nhác nhu nhược.

6. Lục căn ngay chánh bình quyền- lục trần trộm cường xảo trá.

Thiền sư đến đây nhận xét tâm ta ai Thánh, ai phàm; Trí ta còn niệm lấy không niệm để ngộ không, trí ta còn thiện tu không thiện để ngộ

không, trí ta còn phàm Thánh luyện không Thánh đề ngộ không.

Trí ta còn yêu và hận- tha tình hận đề ngộ không, trí ta còn ta và bà - tha Ta Bà Khổ đề ngộ không, trí ta còn danh quyền đồ trụ- lập bác ái không trị đề ngộ không.

Sáu trí ta ngộ không mới kết được lòng không lòng thì tịnh tu Kim Đơn, Kim Tiên Như Lai trong người sanh ra nguyên thần mới đắc được Thánh Thai phục hồi bản thân của trí tuệ.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.
Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.
Nam Mô Di Lạc Vương Phật.
Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

Trí tuệ mở sáu cánh cửa gọi là mở sáu giác quan;

Giác quan thứ nhất thấy lạ mà xưa nay ta chưa từng thấy, cái thấy của kỳ hình Tiên Thiên Thượng Học.

Giác quan thứ nhì nghe xa mà xưa nay cả cuộc đời ta chưa bao giờ được nghe. Sự nghe của trí tuệ.

Giác quan thứ ba hiểu rộng mà xưa nay ta tu đạo chưa có trong kinh pháp cổ truyền lưu lại, và tân từ điển thời nay; Cái hiểu của tiềm năng.

Giác quan thứ tư biết cao mà xưa nay sức học học sĩ và thiên sư nhập định không biết hết, gọi cái biết của thiên cơ làm người thiên sư đi vào đam mê để hàm thụ cái biết.

Giác quan thứ năm khai mở tiềm năng; Bộ óc và ký ức của thiên sư mở ra bộ tri thức như cái máy vi tính thu nhận và tàng trữ sức học của Thượng Thiên. Nên gọi là khai mở tiềm năng, Nhà Phật gọi là mở tư duy mới học được cái tư nghi của Tiên Chân Phật Tánh.

Giác quan thứ sáu là đạo học phát minh; Trí đi vào Đường Xích Đạo nhờ lửa luyện thành tâm kiếm, đưa nó vào Đường Hoàng Đạo theo ánh sáng mặt Trời nung đúc. Nên trí phàm đốt sạch trí Thánh sanh ra, tài phàm đốt sạch tài Thánh sanh ra, trần tâm đốt sạch tâm Anh Thánh sanh ra.

Đến đây trí nhờ lửa mặt Trời tôi luyện thành trí tuệ, trí tuệ từ đó sanh xuất thiên cơ; Thấy đối nhìn, nghe đối trí, hiểu rộng thiên cơ, biết cao xa lạng tánh, cẩn ý giữ lòng thiên, thận ngôn khi luận giải.

Không cao thấp để lạng tình, không hứa bậy để lạng tính, không thề bậy để thông linh, không lừa dối để Phật Tánh, không dục lạc để lạng lòng, không khen chê để lạng trí mà sanh ra trí tuệ.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.
Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.
Nam Mô Di Lạc Vương Phật.
Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

Ất Sửu

Ất thuộc về âm mộc, vào tiết xuân phân thời kỳ hoa tàn thì quả mọc, các trái bắt đầu tượng hình.

Sửu thuộc về thổ tượng tinh con trâu; Thổ tinh là nói nên tâm lòng nhân, Tiên Thiên của

Sửu là thổ sanh ra Đường Hoàng Đạo, tấm lòng nhân của Thánh Nhân, tấm lòng bác ái của các Vị Bồ Tát Thiên Sư.

Ất là khí phong âm mộc; Nhất âm không thể sanh con, nhất dương không thể sanh hiếu tử. Vì vậy người tu đạo không luyện Pháp Kim Đơn, cho dù được xuất hồn xuất vía vẫn không bao giờ tu hành đắc đạo, vì không đắc được Kim Thiên Tử Thánh Thai.

Xuất hồn là hội tụ được khí nhất dương, không luyện Tâm Pháp Như Ý khí dương đi giáp vòng một ngàn ngày (1.000) trở về lại nội tâm, nội tâm từ từ đóng cửa lại thì ta phải nằm chờ kiếp lai sanh nó mới mở ra. Một đời người Trời chỉ cho một lần cơ hội, đó gọi là Thiên cơ của một đời người.

Xuất vía là hội tụ được linh khí của nhất âm sinh, không luyện qua Tâm Pháp Như Ý khí âm đi giáp vòng giáp ba tầng Trời rồi trở về Ngũ Tạng, Ngũ Linh đóng cửa nằm ngủ tiếp trong trái tim chờ kiếp tới lai sanh. Bằng không gặp Minh Sư ra truyền chánh Pháp Như Ý thì linh

hồn và vía sẽ luân hồi đời đời kiếp kiếp vô minh.

Như mỗi năm chỉ có một lần xuân, đến tiết xuân phân thì hoa rụng, qua phân linh hoa thành nụ thành quả, trái nào chịu phân qua thì thành quả ngọt, trái nào không chịu phân linh từ hoa lá qua thành quả ngọt thì rớt xuống điêu tàn gọi là tàn linh trong Trời Đất.

Như ba ngàn năm (3.000) Trời sai một vị giáng trần khai truyền chánh pháp- như cho trần gian và Thần Tiên một mùa xuân, các tài hoa và các loài hoa không ra đón nhận khí xuân để trở hoa lòng thì ba ngàn (3.000) khí Tiên Linh đi qua một chu kỳ là giết mình và giết chơn linh cho ba ngàn năm (3.000) tới. Như tiết xuân phân hoa không quả thì tàn.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.
Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.
Nam Mô Di Lạc Vương Phật.
Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

Lục căn lục trần luyện gì trong năm sừ- khí Hoàng Đạo giai sanh;

1. Lục căn luyện lòng bác ái- lục trần tình thù thì hận ái.

2. Lục căn luyện lòng quảng đại- lục trần lục đạo tà linh.

3. Lục căn luyện lòng Anh Thánh- lục trần lục sát chiến tranh.

4. Lục căn luyện lòng quân tử- lục trần hạ sách tiểu nhân.

5. Lục căn luyện lòng Bát Nhã- lục trần tham dục tranh tài.

6. Lục căn luyện lòng ích quốc lợi dân- lục trần tham danh bá giáo.

Bậc thiên sư muốn biết căn để tu thành chánh đạo, hay vào phàm trần hàng phục sáu cái lòng ma. Phật dạy mỗi cái lòng đều có sáu lòng ma, nếu không hàng ma trong lòng không sanh được Thánh Thai Phật Tử.

Cái dương của khí Hoàng Đạo được đắc quân tử phải biết dụng võ, được tài phải biết tiến thân, được nhân phải biết lễ cử, được Thầy phải biết luyện mình, được tâm phải thường tu

dưỡng, được đức trọng phải biết tiến thân, được binh quyền phải biết ân xá; Làm cho âm không còn phản phục, làm cho dương không còn cố kính, làm cho trí không còn so đo, làm cho tình không còn cô quả. Đó là tánh Phật Thánh lai sanh- như từ bi đi theo hỷ xả.

Con Đường Hoàng Đạo đi vào mặt Trời kết vào Vương Đạo sanh ra Vương Hanh Lợi Trinh; Vương là Đạo Trời Tinh Tú- Tinh Tú là sự trình sáng của mặt Trời, Hanh là sách lược trị quốc, Lợi là lợi ái quần sanh tức làm cho dân giàu quốc mạnh thì trình sáng, Trinh là trong sáng tiết độ hiếu nghĩa thanh liêm mực thước.

Thiên sư tới chu kỳ khí Hoàng Đạo; Trí sanh kiếm trí, tâm kiếm biết bỏ đồ đao, lòng sanh tình tha nhân, giải thoát lòng không trụ trong thiện và ác, đức sanh dục đức giải thoát là thượng nhân không đức. Nhờ ngộ không đức mới dứt đồ đao.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô Di Lạc Vương Phật.

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

Ma và Phật của lục căn và lục trần: Trần đòi chiến- Phật sanh bất chiến, trần đòi tranh- tâm Phật vô tranh, trần đòi sát- Phật sanh vô sát, trần đòi hại- ngộ không vô hại, trần đòi đức- đại đức không tài, trần đòi công- đại giác không tranh công. Đó là đạo hàng ma trong Thiên lương và tâm tánh.

Học chưa hết chân lý không vội bàn đủ, luyện chưa sạch tâm ma không vội cho đầy, yêu chưa thẳng lòng mình không vội viên mãn, đức chưa đủ hòa nhân không vội mua vui. Từ đó lục căn mở ra sáu cánh cửa đưa lòng không lòng thành lục huệ.

Lục huệ của lòng là nó dạy sáu thông:

1. Yêu lớn không hận tình nhân- thoát thai phàm sanh Thánh, yêu nước không hận Thiên cơ của ba dòng nước- giải thoát hận thù, yêu dân thì biết trùng tu- phụng sự lòng chí nhân cho tự do ngôn luận, yêu Hiền Thần truyền đời truyền Tử truyền Hiền là mục thước an định núi sông. Đó là đạo dăng yêu của hàng phát huệ.

Muốn đắc đạo trước thiên sư phải đắc sự thẳng lòng, đạo không thẳng lòng không sắp vào; “*Thiên thượng vô tư, hạ địa vô đức, nhân chánh vô công*”. Không thể sắp vào công viên có hiến ái để quả vị viên mãn.

2. Đức trọng thân- núi cao không đức: Bậc phát huệ hàm học không đức là đổi tầm nhìn để an định núi sông, đạo đại hiền thường không tính công với dân với nước. Đã là hàng mục thước hiến công mình; Đó gọi là bậc dâng yêu.

Bậc đại nhu dạy nhiều không đòi trả nghĩa, đó là Hiền Nhân trái sức họ một đời để trở thành danh sĩ của Quốc gia.

Bậc cầm đại quyền binh không cao ngạo: Trên Trọng Phụ, dưới đào tạo tài hoa, danh hư-đạo ái quốc lại không hư, thờ Vua như Cha, thờ Thầy như Trời, thờ Quốc gia như Tổ Phụ. Đó là hàng hiến ái cao minh.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.
Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.
Nam Mô Di Lạc Vương Phật.
Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

3. Chí sĩ luyện thần không sĩ diện: Nhu thắng cương nhờ luyện mình mà thành nhân tri, nhược thắng cường nhờ lòng có chứa sách lược binh thơ để dâng ái đến Sơn Hà. Nhược thắng cường là biết vui với cái có, biết nhường với chỗ chưa ta, biết an tĩnh lòng trong lòng thời loạn, biết dạy người vì đại nghĩa không đòi công, biết thắng lòng trong phi và thị, biết tâm Minh Sư để tu dưỡng Thiên thời, biết được lòng Trời an tâm bình trí- cái biết đó không còn sợ sĩ diện đến Thượng Nhân. Nên Bạc Thượng Nhân đắc thành Chân Nhân đại giác.

4. Tánh nhân thượng học- Đạo Lớn không lòng; Đạo của lục huệ- thấy biết vị tha để huệ căn mở ra, thấy trong linh cảm- thấy đôi tâm nhìn thông huệ không theo sự nghe tin, thấy học thượng kinh cần lòng gìn giữ ý tứ, thấy đạo kỳ hình an dạ cho sự thấy mở rộng sâu, thấy chơn lý tô màu ý an để xuyên qua vạn tượng, thấy ta kết thai lòng tu chất xám nuôi lý huyền cơ.

5. Dùng chân tịnh để định huệ: Chân tịnh là có làm cho không, không rồi huệ trong mới mở

ra ngoài, đức đầy rồi làm như chưa có đức, tánh hài nhi lên ba là giữ đức trọng không mình, đạo cao tốt rồi làm như người giàu không để biết ta có của, tánh Thiên chân khái hóa ta học bên ngoài giả kẻ ngu đần, lòng kết thai lòng chứa muôn ngàn tinh hoa đạo học, không đúng thời đúng người thà giả đại cao minh, học đến Vô Tự Chân Kinh có khi gặp cường bạo- bá đạo làm như nhà què dốt. Sáu cây chìa khóa này bảo vệ được chơn linh.

6. Kiến ngộ Chơn Nhơn- muốn mở lục tâm phải giải thoát lục trần: Thấy lợi không công không tham tài là đại giác, thấy lộc không nhân không dục lợi là đại đức, thấy tình thù vị tha được là đại nhân, thấy bá giáo không thù là đại trí, thấy cường hào ác bá không giận là đại khôn, thấy lòng nhân không chánh biết tự giác là đại ngộ. Đó là đạo lấy lục tâm thông mà dạy lục trần tâm.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô Di Lạc Vương Phật.

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

Bính Dân

Bính thuộc về hỏa Diệm Sơn.

Dần thuộc về mộc.

Vào tiết cuối xuân phân đi qua tiết lập hạ, thời tiết ấm ra làm cho vạn thảo đắp lên một bộ da mới, như Trời tặng cho vạn vật một bộ đồ để che đỡ gió sương. Còn dân là tướng tinh của con bạch hổ.

Tiên Thiên của dân là mộc sanh ra đường thanh khí thanh quang và sanh ra chí sĩ dăng tài Phương Đông đạo học, khí thanh của Phương Đông mà không dùng vào Tâm Pháp mà luyện đạo nó không mở được Chơn Nhơn võ học. Bằng đưa nó vào Tâm Pháp Như Ý mà luyện vào năm này thì nó mở ra phép linh và được tánh có thể đắc Cam Lộ Thần Tiên.

Phương Đông là nguồn của Vạn Pháp, là gốc của Sách Lược Binh Thư để dạy hàng Chân Nhân đắc đạo biết huyền sử giữa đạo và đời.

Thánh và phàm: Lục căn của nó là nhu đạo, lục trần của nó là nhu nhược, lục thức của nó là tiềm năng, lục thân của nó là lục dục, lục ý của nó là tư duy, lục trí của nó là phi thị, lục giáp của nó là Thiên cơ, lục đạo của nó là đạo tặc, lục huệ của nó là Thánh tâm, lục hại của nó là cường bạo, lục tánh của nó là lòng nhân, lục đoán của nó là họa hải. Nên người tu khi phát huệ học cái căn mà hàng trị cái trần, để các huệ mở ra không để mây lòng của lục trần che bấp đạt đạo.

Thánh và phàm: Đạo của lục căn thì tha- đạo của lục trần thì thù, đạo của lục căn biết đủ- đức của lục trần tranh đức, nhân của lục căn an phận- nhân của lục trần tranh công danh, duyên của lục căn tùy thời- duyên của lục trần là chiếm đoạt, trí của lục căn là nhân trị- trí của lục trần là bá trí, tài của lục căn là giàu mạnh đức độ- tài của lục trần là tranh danh phận. Nên bậc thiên sư muốn thắng lòng là thắng đạo trong ta đó vậy.

Thắng lòng là đạo của quân tử,

*Giả ngu là đức của thiên sư,
Biết đây là lòng của thực nữ,
Cẩn ngôn là lễ của đại nhu.*

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.
Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.
Nam Mô Di Lạc Vương Phật.
Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

Tiên Thiên là thanh quang thanh điển- Hậu Thiên tách cạp xung hùng, Tiên Thiên là Thần Thơ Binh Pháp- Hậu Tiên cường bạo tranh quyền, Tiên Thiên truy lý phát minh- Hậu Tiên là tinh yêu ma my, Tiên Thiên là chánh khí Thiên Địa- Hậu Thiên là tranh bá đồ vương, Tiên Thiên là Binh Thơ Sách Lược- Hậu Thiên là mưu trí thị hiềm, Tiên Thiên là trung chánh nhân trị- Hậu Thiên đấu xảo đo lường. Vì vậy Bạc Tiên Sư lập căn đề di mệnh, lập tín đề truyền nhân, còn hàng tu chân thắng mình là biết đường của trí tuệ phân phương mà hàng ma tâm cho mình đặc đạo.

Khi phát huệ ở năm con cạp là khí dương mộc là chánh khí Đông Phương, khi đắc chánh khí phải biết huyền cơ không để cho tà khí vào trong trí ta mà phản phục; Mạnh để di cường, nhu để hòa giải, cương để di chánh, nhu để huyền giải, kinh để di an, nhu để giàu mạnh, dâm để di ái, nhu để hòa nhơn, đạo để di nhơn, nhu để truyền phổ, đức để di minh, nhu để trình sáng.

“Lục căn sanh ra sáu đường lục độ, lấy sáu căn tu ở tâm mà độ sáu cái lục trần tâm tầm ra lục huệ.”

Nam là dương hỏa lửa Bính Đinh của Thiên Quang- phát ra sức hút Thượng Thiên đưa vào trái tim của người thiên định- độ cho âm hỏa của con tim sanh ra dương quang Phật tánh. Từ đó thần của dương quang truyền vào tâm của tim quang, đến độ tròn đầy thì phát ra một huệ; Đó gọi là Thiên nhãn thông- thông thiên thấy biết Trời Đất.

Đạo Tiên Thiên là Nam Mô Di Phật, Nam Mô Di Pháp, Nam Mô Di Tâm Kinh: Không có Nam Mô tăng ni Ta Bà Khổ, hay ba chữ; Quy Y

Chánh, Quy Y Giác và Quy Y Thanh Tịnh, không có chữ quy y tăng nữ. Nên Thế Giới Hư Linh không sắp chữ tăng ni trong các cõi Tỳ Kheo và Thánh Phật ở trên Trời.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.
Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.
Nam Mô Di Lạc Vương Phật.
Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

Mô là mô hình nhi thượng học; Lỗ trống của không gian có chứa linh khí Huyền Quang, nó là chiếc cầu của Thiên Ngoại Thiên giáp nối giữa chơn linh của con người vào Trung Tâm Sinh Lực của Đại Càn Khôn trong Thế Giới; Vô Ảnh Quang nối liền với Trời Phật, nối liền với tâm can mở ra Thiên nhĩ thông nghe xa biết lạ.

Các mô giới của Mười Phương nghe sự thông truyền Diệu Âm Phật Pháp, nghe chánh kinh tâm mở Huỳnh Đình Chi Đạo, nghe chánh kiến Pháp Thủy tưới mát tinh thần, nghe chánh Linh Vân mở ra Chân Kinh Phật Pháp, nghe chánh tư nghi thấu ngộ đại tư duy.

Lục trần nghe thị phi- lục căn nghe thông Thiên lý, lục trần nghe truy lý- lục độ nghe đạo đức có tư nghi, lục trần nghe ca thi, lục huệ nghe Thiên thời chi đạo. Cái nghe đôi tâm nhìn mới đắc đạo quờn vô.

Chữ Mô luyện vào Tâm Pháp Như Ý nó đưa tâm can vào Thiên Ngoại Thiên, trong nói Tâm Thiên để sự nghe thông Thiên nhĩ, ngoài nói khí Huyền Quang trực chỉ Thiên ngôn, trong khai trí tuệ cho linh hồn mở mang rộng lớn, ngoài nghe Âm Ba Đại Hồn di huấn Thiên ngôn.

Chư Phật Chư Tôn theo thông thần truyền ý, đạo linh ngữ ở lòng sự học thâm kín mở ra, sự học không ma là học trong sự nghe thâm kín, Linh Vân nhờ nghe hiểu cao vạn lý an định tánh khí, Linh Ngữ dạy khuyên nhờ nghe Thiên lý mật truyền. Nhờ nghe Đại Thiên thiên sư không còn dùng tới trí, nghe để quên lời dùng ý- dứt ý rồi Thiên lý thuần nghe.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô Di Lạc Vương Phật.

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

A là Pháp Thủy; Cung Bắc là Thiên Can Nhâm Quý Thủy, Tiên Thiên là đại trí, Hậu Thiên là nước Cam Lộ, trong bản thân ta trái hai trái thận sanh hóa nguồn hồng thủy để bổ về tim, nguồn bạch thủy để bổ về thận, hai trái cật vừa chứa tinh ba để truyền nhân, vừa chứa Khảm Cung để lọc thủy. Người tu theo Tâm Pháp Như Ý nó mở ra tứ hải.

Tiên Thiên nó mở ra tha tâm thông để thông hiểu về đạo lý Thượng Thiên, Hư Linh nó mở ra hành trí tuệ sự hiểu biết về Trời, về Thánh tâm nó mở ra lòng quảng đại, vào tâm thận nó sanh xuất Chân Nhân. Nên người tu đạo muốn vượt qua bốn cái đại hải này mới tròn đầy đại trí đại tuệ.

1. Vào biển tình để yêu thì biết hiến ái, sự hiến ái là tha kẻ thù- tha vạn thù mới đặc đạo của Thánh Nhân. Tượng trưng là Đức KiTô tha vạn thù để mình đặc Thánh.

2. Vào biển Thánh để truyền nhân- tha vạn ác để truyền thiên, tha vạn ái để truyền kinh, tha

vạn tình để truyền không hận ái, tha vạn phát tà linh để truyền chánh pháp nhân ái. Tượng trưng là Vua Nghiêu không truyền Tử mà truyền Hiền cho Vua Thuấn, Phật Thích Ca không truyền Tổ cho con của Phật mà truyền Hiền cho Ông Ca Diếp, Chúa Ki Tô không truyền Mười Hai Môn Đệ mà truyền Thánh cho Tòa Thánh Vatican nối tiếp Đạo Vàng. Đó là lòng nhân của Thánh Nhân vì lợi ái quần sanh- trung chánh cao quý nhân hòa nghĩ cho thiện ái cho thiên hạ mà quên mình đó vậy.

3. Vào biển ái để hoàn dương chánh pháp: Yêu không hận Thiên cơ của nước, không giận thị phi của lòng nước, nhược tình lụy ái của ba dòng nước, đứng ra ngoài ba lòng chờ mặt nước tịnh rồi trong. Vị tha là tha lòng khi gặp hạ trí, tha tình thù khi gặp hạ ngu, tha chi tình khi đối diện hạ tiện. Có tha được biển tình này mới mở tha tâm thông mà đối diện với chơn tình.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô Di Lạc Vương Phật.

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

4. Biển luân thường sanh ra đạo lý: Thiên cơ của mỗi chu kỳ như Trăng tròn rồi khuyết, qua hạ huyền lại khai mở thượng huyền. Không nên trách Trăng mà nên trách ta không đủ tánh nhẫn nại để chờ Trăng.

Tâm Thầy để học chỗ cao minh, tịnh tâm để tu trong thâm kín để thấy biết Thiên cơ của Trời Đất đi qua biển đời qua ba dòng nước, không đắc danh Thần cũng đắc Đạo Tiên Chân. Đó là quân tử lòng thẳng lòng đi qua tứ hải.

Tha tâm thông: Tha tình thù không đi vào thị ái, đắc lòng nhân không đi vào dục ái, tha được lòng không đi vào sắc ái. Ba ngã này thoát ra Ta Bà bể ái giải ra vạn thù xưa.

Tha tâm thông: Tha mình không chìm trong my ái, tha tình không chết chìm trong nhân ái, tha tư thù không mê trần di ái. Ba trái tim dục hải tha được mới dứt mây trần.

Tha tâm thông: Vị tha được là đạo không ma my ái, đức không mơ mộng ái, tình không buộc thù nhân mê chướng ái. Trong tình yêu có tròn

đầy dăng ái thì xóa hận trong yêu- một sức yêu của hàng vị tha hiển ái.

Trung tha nịnh thắng đạo luân thường định lý, yêu tha hận thắng thường tình của người quân tử, thương tha giận thắng trí của kẻ phàm ngu. Cái đạo của người tu làm cho thắng lòng phàm cho ta Anh Thánh.

Tha tâm thông là có tâm lòng độ lượng để độ gió chướng, để phi thượng vô bờ, độ kẻ sĩ bơ vơ gặp giông to bão lớn chưa về bờ bến giác, độ Hiền Thần gặp nghịch cảnh gặp Thiên thời chưa tầm được Minh Quân, độ chơn tu chưa gặp Chơn Truyền Chánh Pháp về bờ giác. Tha tâm thông là tha lòng lợi ái đãi ngộ quần sanh.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô Di Lạc Vương Phật.

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

Di là ba báu linh thần khí tinh: Thần là mặt Trời ban sự trình sáng, khí là mặt Trăng khí Hoàng Đạo có hữu và vô, tinh là tinh ba trong

Trời Đất là Tinh Tú hiệp thành sanh ra vạn trí và vạn tượng.

Đem ba báu linh mà luyện Tâm Pháp Như Ý; Thần sanh ra Dương Hanh Lợi Trinh, khí sanh thiên cơ chi đạo, tinh sanh Thánh Thai đắc Đạo Tam Kỳ mở túc mạng thông.

Tiên Thiên thần là mặt Trời, tâm ta sanh ra thần huệ. Nên chữ Di nó mở ra túc mạng thông, tức là Trời trong ta đó vậy.

Mặt Trời lại mọc theo Đường Hoàng Đạo nên sanh ra năm tháng ngày giờ, mặt Trăng lại đi theo Đường Xích Đạo để chứa huyền cơ cho Tinh Tú di hành- Tinh Tú lại sáng, ngày không có Trăng để khoe sự tinh ba trình sáng của mình.

Chữ Di có chứa ba báu linh để giúp người luyện đạo: Trên bổ ngươn thần để học phát minh, giữa bổ khí thuần âm cho vạn hoa tâm đua nở, tài bổ tinh ba trí tuệ để thông hiểu vạn loài. “*Đạo đắc Thiên thời, Pháp đắc thiên cơ, Tinh Ba đắc trí tuệ.*”

Túc mạng thông; Di tâm ta thông đạo, di Phật ta thông Thiên, di nhơn ta thông chơn lý.

Di có nghĩa là giới ta từ vị trí này vào cảnh giới cao, di tâm- dời tâm ta đi vào tâm di Phật, Phật di Đạo- Đạo học lại di nhân.

Như tâm sanh thần minh, thần minh sanh huệ mạng, huệ mạng mở ra cửa Mạng Môn thần ta giao tiếp với Trời, như tánh sanh thiên cơ hội được tinh hoa trình sáng. Sự trình sáng mở ra chơn giải của Thiên cơ hiểu sâu mà ta chưa từng bao giờ biết.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.
Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.
Nam Mô Di Lạc Vương Phật.
Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

Đà là cánh cửa Phật Quang: Đưa Tiểu Linh Quang vào cửa Đại Linh Quang, đưa Tiểu Nhân Linh vào cửa Thông Linh. Tâm truyền thần mở ra thần tức thông.

Cái thông của bản lai nhận ra diện mục, cái thông Thiên thể pháp giới Ngũ Phương, cái thông của Linh Quang học Pháp Nhãn Tạng, cái thông của Thiên thức tìm lại Thiên Chân, cái

thông của Ngươn Thần đi về nhà Thượng Đế, cái thông của nhân chi sơ bản thiện ở Linh Đài. Đó là sáu cái thông của thần túc thông đi ra quờn đạo.

1. Hiểu Trời là Cha- lục thông quy lai đạo khả đạo.

2. Hiểu Phật là Thầy- lục thông quy chơn tánh Chơn Nhơn.

3. Hiểu Đất là Mẹ- khí Hoàng Kim sanh ra Kim Thiên Tử.

4. Hiểu tứ hải là nhà- hoà nhơn để cầu học Đạo Thánh Nhơn.

5. Hiểu thân tứ đại là tứ giả hợp thành- luyện Kim Đơn là chánh.

6. Hiểu liễu xuất hồng trần phải có đủ Kim Thân của Tam Thập Lục Thiên mới thành chánh quả trong cõi Hoàng Kim.

Đà là sắc vàng kim khí; Dương kim cho người đắc đạo, Đà là tánh vàng mới đủ y đức để trình kim, Đà là sức Kim Thân có mang tính linh của nhà Phật, Đà là pháp giới thuần kim để đúc Kim Thân, Đà là khí cụ của Tiên Thiên giúp

hàng luyện Kim Thiên Tử, Đà là khí Hoàng Kim giúp cho Pháp Phật quờn tim. Ấy mới gọi Đà là khí Hoàng Kim bao trùm Vũ Trụ.

1. Chức năng của kim- luyện đạo đặc được Kim Thân.

2. Thánh tâm của kim- luyện kim phải là thiện và ác.

3. Trái tim của kim- không chứa khí phản phục chánh và tà.

4. Chi thủy của kim- không lòng để không chứa chì thau kẽm sắt.

5. Huyền võ của kim- không chủ vì tài đức, chủ luyện Kim Thân.

6. Quờn đạo của kim- không chủ kiến về trí kiếm, trí trường kim là quờn Phật bác ái để đắc Tâm Kim.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô Di Lạc Vương Phật.

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

Phật là tim sanh tâm, tâm chứa Thánh Thai của Kim Thiên Tử, Kim Thiên Tử đặc thành là Phật tâm của tánh Phật ta sanh- nó mở ra lậu tận thông.

Đời biết mặt trái- lậu tận thông mở ra mặt phải, đạo biết luân hồi- lậu tận thông chỉ dạy cõi huyền cơ, giáo biết mặt dân- lậu tận thông mở Tâm Kinh Mật Khải, học biết về trí- lậu tận thông dạy trí tuệ huyền cơ, thiên biết về tinh tâm- lậu tận thông dạy thiên đi vào chơn tịnh. Tỉnh ngộ không- lậu tận thông dạy chỗ đặc Đạo Hư Không.

Thiên nội sự học về trí, Phật tâm sự học khi phát huệ, Thiên ngoại học về Tiên, Phật tâm sự ngộ lớn Đạo Chơn Truyền. Ấy mới nói “*Nhân Ngoại Hữu Nhân, Thiên Ngoại Hữu Thiên.*”

Người cao đạo lại gặp người cao đạo hơn, Trời cao đức lại gặp ngoài Trời đức trọng hơn. Nên chữ Phật ở đây là câu học- dứt bỏ câu kỳ, là câu nhân hòa- dứt bỏ nhân tánh phạm phu, là câu siêu giới pháp- dứt bỏ tranh thượng quyền bá đầu sư để bình đẳng, để câu siêu giáo pháp đẳng khoa của Nhà Đạo, Nhà Phật.

Chữ Phật Tiên Thiên là lễ nhạc: Hàng thiên sư phải bỏ dục giả tu, dục giả tâm, dục giả tư kiến thì mở ra được Phật tức tâm, là tâm bình đẳng nhân quyền.

Chữ Phật ở Mười Phương là định sanh huệ, định sanh kỳ ý, quên lời để liễu xuất thiên cơ, nhập ý để tầm vào Nguyên Thủy của nội tâm thì tâm đạt liễu xuất Chân Nhân.

Trống lòng thiên không còn mưu tính, an dục giả không đòi Thiên canh, trống lòng riêng không đòi ý niệm, an bốn phận không tranh thiên cơ, trống niệm trần không sanh cầu siêu thoát, an tư nghi mở Máy Hạo Nhiên. Được như vậy mới là tâm tức Phật.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô Di Lạc Vương Phật.

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

Tâm Tịnh Rồi Sáu Cửa Mở Ra

Nam tiếp Linh Châu luyện thành Kim Thiên Tử, Mô tiếp Hư Vô Không Giới Pháp để ta vào,

A trí bổ thần thai sanh trí tuệ, Di tinh trình sáng thêm chất xám Chín Trời, Đà phát quang cho Phật tâm minh sáng, Phật thông thiên qua cảnh giới Mười Phương.

Nam dùng lửa Bính Đinh luyện Kim Thân Phật Pháp, Mô dùng không giới giải thoát pháp giới mộng lung, A dùng nước Cam Lô nuôi Thánh Nhân sanh kỳ trí, Di ba báu linh Trăng Trời Tinh Tú ăn để thông linh, Đà tâm phát quang luyện Điểm Linh Quang quy Đại Khôi, Phật tâm sanh huệ- huệ sanh linh cảm đặc Tâm Kinh.

Nam liêm trình sanh thiên sư trung chánh nghĩa cử, Mô lòng nhân sanh xuất lòng lợi ái quần sanh, A di nhơn sanh hàng đại nhơn có trí tuệ, Di Thiên chân sanh xuất nhờ ăn Tinh Tú Trời Trăng, Đà Tim Quang sanh nguyên thân hóa thân ta có đạo, Phật tức tâm sanh lục huệ để đi vào học thiên cơ.

Lục căn sanh lục huệ giải thoát giới tính nam và nữ, lục thần sanh huệ giải thoát tánh lục

dục thất tình, lục giác sanh thần minh- bậc phát huệ không dùng tới trí, lục tâm thông sanh huệ đắc được sáu nguyên thần. Nhờ sanh lục huệ thiên sư thoát thai lòng lập đánh an lạc là đạo.

Thấy không còn thiên cận, nghe không còn dục vọng, hiểu không còn cầu kỳ, biết không còn đo lường, giữ không còn tính toán, cho không còn báo đáp. Thoát khỏi thai lòng là giải thoát khỏi ý niệm có và không.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô Di Lạc Vương Phật.

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

Trong lục huệ nó phát ra sáu thứ Thiên tình của Đạo làm cho Đức Phật và Thiên Binh Thần Tướng:

1. Đạo làm Vua phải có tình yêu của Quân Thần Phụ Tử, tuy có tình nhi nữ là phụ ái. Còn chánh tình là sủng ái đến Quân Thần đến Quốc gia, đến Hiền Thần phò ái giang sơn.

Yêu để dâng trình cho minh thần bảo quốc, ái có dâng trung tín đức để an dân, tình có sách lược minh trị chi dân làm cho dân giàu thì quốc mới mạnh, có trí độ cương nhu để thắng tình thù, tha vạn thù để giang sơn được tướng, thứ vạn phương để bảo vệ thái bình. Đó là tình yêu của Đạo Quân Thần và Bậc Quân Chủ.

2. Đạo làm đại phu phải có tình yêu của hàng thượng trí; Sắc không mê không lụy tình bại tướng, yêu không thù để giữ vững biên cương, thắng không kiêu ngạo để hạ nhân hiếu cảm. Cảm hóa người sai lầm trung chánh nhất tâm.

Lương sách không để sai lầm; Dũng về trí lược, tài không để yếu lòng nhu nhược với đông phong. Đó là tình yêu Vua quý dân mà trưởng thành cao cả.

3. Đạo làm học sĩ phải có tình yêu của hàng lễ cử- đào tạo tài nhân vì yêu Tổ Quốc dâng trung, trình sáng cho hậu nhân- đào tạo Hiền Thần tuổi trẻ phải biết yêu nước, mưu cao phải có sách lược giàu mạnh chi nhân.

Trọng hiền xa nịnh để an quốc pháp, kính Vua tu thân- Đạo ái mộ Tài Thần, yêu cái đạo chi dân làm lòng người hiếu thuận. Ta làm tròn bốn phận đó là tình yêu tô điểm Sơn Hà.

4. Đạo làm Quan yêu hàng bảo quốc; Bảo vệ biên quang thành đồng cao quý, dạy hiếu trung trả nghĩa với Quốc Hồn. Thiên sanh là Tướng, Tài học là Quan, Đạo sanh là Thần- anh minh để an định. Ta yêu nước- hàng có mực thước yêu ta, ta ái dân- hàng dân ái trọng ta, ta yêu nhân loại- hàng tu Đạo Trời lại yêu ta. Một chân tình vì nhà vì nước- Đại Phu đó là hàng đặc tâm linh.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô Di Lạc Vương Phật.

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

5. Tình yêu của hàng quân tử có tấm lòng của Thánh Nhân; Yêu để ích quốc lợi dân làm Hiền Thần Trọng Phụ, tình có tâm hồn trọng đại ái của Vua. Như được Vua yêu dâng lòng làm tròn bốn phận, được Quốc gia ban công đức vì

đạo ái quốc dâng trình. Trên kính Đạo Thần Minh vì đạo an dân thanh thế, dưới đào tạo Hiền Thần ưu ái lòng dân.

Yêu dân phải nghe sự gia cần dân kiệm, sự gia bản con thảo, giúp dân an nhà lợi quốc là đạo quân tử làm lợi ích chi dân. Đó là tình yêu của hàng tề gia thành đạo.

6. Tình yêu của hàng thực nữ là tình trình sáng Quốc gia: Yêu nước họ giúp chồng họ làm nên nghiệp cả, yêu nhà họ tu thân phụ tướng tề gia, khuyên chồng lúc yếu chí, nhờ vào Thánh Đạo di ngôn, giúp chồng lúc đau, dâng tình yêu Quốc gia chăm sóc Thần Tướng. Lời ngay yêu chồng mà giác, đức ngay chánh kiến mà thờ, lòng trinh phơi bày nghĩa vụ.

Có nhiều bà vợ nối chí nuôi chồng ăn học làm Quan, lúc nghèo chịu hèn không than vì khổ, lúc sang lại có đức độ Thánh Nữ tu hiền. Tình yêu của các Nữ Thần Tiên tề gia chi đạo, có tình nào đẹp hơn tình Thực Nữ của những người con gái Nam Bang.

Trong lục huệ thiên sư tu sanh ra lục đức trọng:

1. Vua trọng Hiền Thần sùng ái để Quân Thần cộng lạc âu ca.

2. Thần trọng Vua làm tròn Đạo Quân Thần Phụ Tử.

3. Hiền Sĩ trọng Vua làm sang trọng triều ca.

4. Thần dân trọng thờ Vua chánh an định cho lòng nước.

5. Thần Phương trọng làm tròn hiến pháp để an dân.

6. Thục Nữ trọng làm trinh sáng Thục Nữ Nam Bang.

“Đó là sáu tánh huệ của hàng tu đạo đức Thánh tâm mà mở lục thông cho nước.”

*Tình tu đạo đặc sự trinh sáng,
Ái tu đạo đặc sự minh trung,
Lòng tu đạo đặc lòng Thánh Nhân an chánh.*

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô Di Lạc Vương Phật.

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

Định Mẹo

Định thuộc về Hỏa Diệm Sơn.

Mẹo thuộc về mộc- âm mộc sanh ra kỳ hoa di thảo, hỏa gặp mộc là tương sinh.

Tiên Thiên là lò Trời- Hậu Thiên là hỏa trong lòng núi, Tiên Thiên là khí dương quang- Hậu Thiên sanh kỳ tài kỳ đức, Tiên Thiên là sự trung tín- Hậu Thiên là đạo luyện mình, Tiên Thiên là Đường Xích Đạo- Hậu Thiên là mùa hạ nóng áp, Tiên Thiên là cương lĩnh- Hậu Thiên là bảo vệ lòng nhân từ, Tiên Thiên là Huyền Linh- Hậu Thiên là Binh Pháp võ Đạo. Nó là sáu cửa thay đổi phương vị của nội tâm.

1. Thanh Sắc đổi thành Thanh Quang, Thanh Quang làm mỏng dần tư duy của sắc giới, đổi tâm nhìn cho sắc đặc đạo không.

2. Đường Xích Đạo đổi Nguyên Linh ta thành Xích Sắc, Xích Quang đốt sạch hình vi sắc tướng hậu học đưa ta vào khí Hoàng Đạo để đắc Kim Thân.

3. Đường Huyền Quang đổi Thánh Nhân ta thành Thánh tâm, từ cửa Huyền Quang đưa ta vào các cánh cửa Huyền Môn dạy ta tham ngộ Huyền Cơ và đại trí tuệ.

4. Đường Huỳnh Quang đổi tâm trần ta thành tâm Thánh, lòng bác ái theo Huỳnh Sắc Huỳnh Quang mở ra đại ái, làm vì lợi ái quần sanh. Đạo tâm này tâm ta là Phật.

5. Đường Bạch Quang đổi tâm lòng vàng của ta thành Kim Thiên Tử. Cái đạo luyện tâm vàng đặc Bạch Vân Kỳ phát ra trí huệ kỳ hình của Thánh Nhân; Cái tâm của Thượng Học.

6. Đường Sa Môn đổi tánh Kim Cang thành Tỳ Kheo La Hán, ta đi vào sáu cửa của Đại La Kim Tiên hàm thụ tánh đại giác Như Lai mở ra Tâm Kinh; *Như Thị Ngã Văn*. Sự pháp huệ của Kim Thân làm cho lòng ta an lạc.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.
Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.
Nam Mô Di Lạc Vương Phật.
Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

Sáu trần gọi là lục đạo; tham gian, xảo trá, gạt lường. Sáu huệ là tham ngộ: Tham thiên, giác ngộ, ngộ không, thông thiên cơ, đốn pháp quờn không.

Ở trần thì tình lụy- ở huệ sắc tức thị không, ở trần thì thương hận- ở huệ đạo đắc tha thù, ở trần thì danh phận- ở huệ ngộ đạo vô danh, ở trần thì hình tượng- ở huệ lậu tận thiên cơ, ở trần thì mộng mơ- ở huệ thì đam mê an lạc, ở trần thì dục vọng- ở huệ pháp sinh kỳ trí. Đó là đôi phương vị ở trần lục huệ mới giai không.

Ở trần nói về ta- ở huệ giải thoát cái ta tức là không lòng, ở trần luyến về bà- ở huệ chưa giải thoát ta thêm bà là đọa.

Nên Phật Pháp dạy không ta đã khó- không bà càng khó hơn, bồng ta đã khổ- ảm thêm bà bề khổ càng tăng, bỏ ta đã không đặng- bỏ bà lòng đó đặng đâu, giải ta đã nghiệp- giải được bà mới lập thân sâu, yêu ta không đủ- còn trả yêu cho bà sau đủ thiên cơ. Nên cỡi Ta Bà ta tu mà bà không tu không bao giờ đắc quả.

Như ta trồng cây- bà lại hái quả, như ta mùa xuân- bà lại mùa hạ, như ta cày bừa- bà lại

không gieo mạ. Sự ta làm nghịch mùa không gặt hái được cao; Ấy là tại ở ta không chịu giải cho bà tu đạo.

*Tình ta buông tha- tình bà thù hận,
Tim ta ly gia- tim bà kiện cáo,
Lòng ta không bà- lòng bà đà kiếp lai hy.*

*Nhân không lành sao sanh trái ngọt,
Đạo không thành tại tu trái nhân duyên.*

Đạo ta muốn đắc- đạo bà tu để giải duyên,
đạo ta muốn huệ- đạo bà phải trợ nhân duyên.
Chỉ có ta độ bà- bà độ ta cùng ta mới dứt Ta Ba Khổ.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.
Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.
Nam Mô Di Lạc Vương Phật.
Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

Ta tu là giải nghiệp khổ- bà không tu nhận ta chìm trong chỗ lừa duyên, một kiếp vô Thiên

chừng nào vào bến giác. Ta là thuyền qua Bỉ Ngạn- bà là giông gió chướng ngại thuyền.

Ta là Pháp Vương Phật Tánh- bà là lục dục cản lối tâm nguyên, ta là chân Thiên tỏ sáng- bà là mây hận trần tiền.

Lục dục bởi vì bà- ta không thoát ly tình đọa, lục đạo bởi vì bà- ta không qua khỏi biển ái, lục độ bởi vì bà- ta không thoát nhân quả trần duyên.

Không ta để dứt tình- vào bờ lục đạo phải biết ra, không lòng để không ma- chạy vào ghềnh là thuyền vỡ, không danh để không hận- thoát ra biển hận giả trầm kha.

Lên thì không ta- thoát ta và bà qua biển khô, thành thì không người- giải hóa duyên nghiệp của vạn năm, yêu thì không thù- dưng yêu mới vào an lạc giới, tha thì không mình- đại đức không bà- đại giác thoát tình ma.

Bà tịnh tu không ta để bà đắc thành chơn thể, bà không đòi không ta để nhân quả giải hóa ngàn duyên, bà chân Tiên không tình để bà siêu ta vào tịnh phổ, bà không cầu kỳ không tướng để càng tu không vướng nhân gian.

Đức của bà thanh tâm nhìn ra bóng thố, duyên không còn ái ô giải được sự rối tơ lòng, qua được Thiên Tông đàn bà đã hóa chín hải.

1. Yêu không hận tha tình giải thoát.
2. Ái không thù đã thắng được tâm ma.
3. Danh không cầu xả hư danh và thanh sắc.
4. Đạo không bàn, tùy thời biến dịch đắc tâm trung.
5. Thương không đòi đáp công là đạo lòng đã giác ngộ.
6. Biết không mưu tính- cho đi để thoát thai lòng.
7. Có không xa xí- tâm bình thị sắc đạt không.
8. Hiểu không đòi bổng lộc đã đến chu kỳ đại xá.
9. Đạo không trối lòng- cho đi để lập đức cao tông.

Đàn bà qua được chín lòng phá được chín áng mây thần mở ra tâm ta là Minh Cảnh. Cái đức phát huệ trở lại Thiên Tiên.

Ta và bà chung thuyền sanh ra kỳ trí, ta và bà dâng ái sanh ra đại lòng nhân, ta và bà tha

thù cùng nhau thành Kim Thiên Tử, ta và bà giác ngộ đại giác cho cả chúng sanh.

Ta Bà Khổ- Ta Bà dứt khổ, Ta Bà tu- Ta Bà đạt công phu, Ta Bà lành- Ta Bà đại công đức. Đại đức là chiếc thuyền phổ độ quần sanh.

Ta vinh danh- Trời ban bà vinh dự, ta vinh tông- Trời ban bà vinh Tổ, ta thành Phật- bà thành Bồ Tát phổ ái lợi sanh, ta đạo thành- Trời ban bà đại đức, ta viên mãn- Trời ban bà đạo viên dung. Có phải sự tu chung đồng thành chánh quả.

Biển đời ta đi qua- bà đại chi ở lại, tình đời ta đã ngán- bà đại gì ngấm nghĩ cho qua. Ái ó đến ta đã già- bà tiết tình chi khổ ải, ta và bà tu để trở lại cõi tâm tịnh Đào Nguyên.

Ta có nhân duyên- bà theo ta trả ái, ta có nợ duyên- bà vì ta khổ ải, ta có tiền duyên- bà dâng ái để hóa Thiên. Khôi tình ta và bà truyền căn có nhân và quả, giữa ta và bà xưa kia đã đắm biết bao nhiêu thuyền.

Tái kiếp là duyên- phía sau Thiên cơ là nợ, gương vỡ lại lành- lành rồi lại vỡ biết bao duyên, ta và bà có căn Thiên quay thuyền về

bến giác. Phật truyền chánh pháp ta không về
duyên hận để trầm kha.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.
Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.
Nam Mô Di Lạc Vương Phật.
Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

Tình không pháp nhân càng yêu càng bão
giông thuyền đắm, yêu không trinh sáng lòng
trói nhau rớt xuống Tuyên Đài, ái không vị tha
dòng Thiên cơ trói người di hận, thương không
cho đi trói tình khác thể trói sự khổ lòng. Chỉ có
mở lục tâm thông mới thoát Ta Bà Khổ.

Trung không làm tròn bốn phận làm sai Đạo
Trời, nghĩa không làm tròn sai lương tri Thánh
thiện, can không nhu hòa trải bao cảnh can qua,
nhu không dịu hiền càng nhu càng di hận. Cái
biết của con người không tu thân sao đắc tâm
chơn.

Minh không trinh sáng thông minh thành ra
xảo nguyệt, hiền không minh trí sự quê mùa
chấp có chấp không, đức không dung tha suốt

đời tu trong thiên cận, nhân không minh mẫn trí yếu đuối nhu tánh đàn ba, đạo không minh tâm lấy pháp tu gì cho kiến tánh. Cõi Ta Bà suốt kiếp làm người nghèo giàu đều có bề khổ, kiếp làm người thuyên đấm không xa.

Ta không ngộ không tình ba càng say càng đấm, ta không thắng lòng luân hồi chôn sạch trí Chân Nhân, ta không chánh tình- tình ba không qua biển yêu và giận. Cõi Vô Thường không chờ bà- nó chẳng tha ta.

Vì giác ngộ không mộng bà sanh ra my tượng, đau lòng Trời ta và bà không thoát kiếp làm nhân.

Ta dưng yêu- sao tình bà không dưng chơn ái, đời trăm năm ta và bà không tu không giải-tái kiếp phù sanh, bà nghĩ thắng- ta già tình gì khi răng rụng, chữ nghĩa không làm tròn Thiên cơ kiếp tới đạo ở đâu để lại sanh.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.
Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.
Nam Mô Di Lạc Vương Phật.
Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

Lục trần kỳ sanh trói duyên tình thù di hận, ta sanh ra gặp bà để trả quả và nhân, thấy tới chỗ không ta không trói bà trầm kha bề ái, nghe tới kinh hồn không để bà lụy ái hậu thân, hiểu tới cõi trần- Thần Tiên dứt tình tâm giải thoát, biết tới không trần thâm tu thâm sám hối nhân tâm. Vì ngộ lớn không theo lục trần đi vào yêu và hận, tha tình thù để mở cánh cửa lòng của Thánh Nhân.

Quốc muốn Thái Hư phải tha tình thù quốc thái, nhà muốn thái bình cho dân giàu phù trợ Thánh minh, đạo muốn an dân lấy lòng Thánh Nhân thì ích quốc, nhân muốn ta và bà tịnh tu không ta không bà giải thoát kiếp can qua.

Trình không sáng- lấy trình gì lập hàng ưu tú, lòng không trình- lấy tình gì phù bá nhân sinh, trí không trình- lấy đạo gì trình lòng thiên hạ, đức không trình- lấy đức năng nào trình sáng Sơn Hà. Đạo không trình- lấy đạo gì hàng ma cho đạo trị, nước không trình- nhân ai là hàng vì nước để dưng trung.

Bậc tiết độ trình sáng không coi thường mạng sống của chúng sinh, bậc trình nhân ái quốc không coi thường lục pháp chí nhân và nhân trị, bậc hiếu liêm yêu dân không coi thường sứ mạng và hiến pháp. Tiết độ sứ làm tròn- đạo ái dân là đạo dân trình.

Ta Bà Khổ- hiếu sâu thì quảng độ, Ta Bà đau- hiến ái để tha đau, Ta Bà trị- dưng yêu làm cho bình trị. Tha cái ta- không thù cái bà là hỷ xả đại vị tha.

Ta ngộ cảnh tùy bà yêu và hận, ta ngộ lòng tùy bà biết tha lòng, ta ngộ không tùy bà không nhân quả. Ta và bà tu không ta không bà để về cõi Hư Không.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.
Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.
Nam Mô Di Lạc Vương Phật.
Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

Mậu Thìn

Mậu Thìn thuộc về Dương Thổ, khí Huỳnh Sắc Huỳnh Quang, Thìn gặp Dương Thổ thành Huỳnh Long; Rồng Vàng. Rồng gặp thổ tức là đất để dụng võ, Thổ Khí gặp Rồng thành Đất Hoàng Kim.

Lục căn của Rồng là Thiên Binh- lục trần của Rồng là Thần Tướng, lục thân của Rồng là Thiên Long Bát Bộ- lục trần của Rồng là Lục Thần, lục kinh của Rồng là sách lược chi đạo- lục trần của Rồng là binh gia, lục đạo của Rồng là lục thông- lục trần của Rồng là Lục Châu, lục tài của Rồng là huyền biến- lục trần của Rồng là địa lý tâm Long, lục nhân của Rồng là Hiền Thần- lục trần của Rồng là mưu tính. Đại trí của Rồng khác với Thập Nhị Địa Chi.

Tiên Thiên là khí Thuần Dương sanh ra khí Hoàng Y- Địa Tiên là Ngũ Kim sanh ra khoa học kỹ nghệ và kinh tế, Tiên Thiên là Kim Thiên Tử- Địa Tiên là Đạo Hoàng Kim, Tiên Thiên là tâm kiếm để hàng ma- Địa Tiên là lập pháp, Tiên Thiên là Đường Hoàng Đạo- Hậu Thiên là chánh pháp, Tiên Thiên là cõi Tây

Phương- Hậu Thiên là Địa Đàng Phật Quốc. Đó là Đất của Rồng.

Quòn đạo là đi đường vàng- luyện vàng thành Kim Thiên Tử, quòn đức là đi đường Hoàng Kim- dùng pháp nhân trị chi dân, quòn nhân là đi đường của Thánh Nhân giàu mạnh thanh bình, quòn trí là đi đường sách lược linh kinh bang tế thế làm cho quốc định, quòn tính là trình sáng của tinh hoa- đức tính sanh trung quân ái quốc, quòn tình là tha kẻ thù được tướng- tha vạ thì để đặc hiệu trung.

Tâm Tiên Thiên là đạo khả đạo- Hậu Thiên là lo nghĩ mưu tính, Can Tiên Thiên là trung dung- Hậu Thiên là tranh cường quyền bá, Thận Tiên Thiên là tâm trí kiếm- Hậu Thiên âu lo phiền não, Tỳ Tiên Thiên là lòng Thánh Nhân- Hậu Thiên là lòng bất nhân, Phế Tiên Thiên là kinh thư sách lược- Hậu Thiên là đồ khổ đao binh, Tình Tiên Thiên là dưng yêu tha ái- Hậu Thiên yêu và hận sanh thù. Chử tu tâm là tu cái Tiên Thiên- Tiên căn chi đạo, giải thoát cái lục thân lục trần đưa ba thể ra khỏi cõi đọa của Hậu Thiên.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.
Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.
Nam Mô Di Lạc Vương Phật.
Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

Nên bậc quân tử: Tu tánh Ròng- Hoàng Kim cho nước, tu trí Ròng- Hoàng Đạo cho dân, tu đức Ròng- quờn tình cho Tổ Quốc, tu nhân Ròng- chí nhân cho lòng nước, tu Đạo Ròng- thiên hạ thái bình phong.

Minh lập trung- thành ra Hiền Thần bảo quốc, trung lập dũng- anh minh bảo hộ nước nhà, chí lập nhân- lòng nhơn dung hòa được đạo ái quốc, đạo lập đức- Trọng Thần thay Vua ái quốc an dân, dân lập đạo- dân hiền dân giàu làm tròn bổn phận chi dân.

Tài tu thân sanh ra hòa nhơn, trí tu thân sanh ra cộng lạc, đức tu thân sanh ra cộng lực, pháp tu thân sanh ra nhân trị, đạo tu thân sanh ra thần huệ. Đạo không cầu xin mà đắc nhất tự nhiên.

Học sĩ chi tình dưng trình tự sáng, Trung Thần chi ái lập nghĩa bảo gia, thiên sư vô tư tu

hòa khí tiết. Đạo và huệ trong lòng người phò tá Quốc gia.

Thiên căn của đạo- tìm tu sanh lục huệ,
Thiên căn của đức- tịnh ái đắc Thiên Kim,
Thiên căn của nhân- huệ sanh sanh lòng hiếu thảo,
Thiên căn của trí- huệ sanh dứt bỏ đồ đao,
Thiên căn của tánh- Đức Phật Tâm sanh lòng bác ái,
Thiên căn của tiềm năng- hiểu ta là Phật dự trữ công đức để ta thành.

*Thiên sanh căn hà căn không huệ mạng,
Đạo sanh người hà người thiếu linh chi.*

*Tiên sanh gia hà gia vô Phật Pháp,
Trời sanh Di Lạc hà Di Lạc thiếu Địa Đàng.*

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.
Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.
Nam Mô Di Lạc Vương Phật.
Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

Kỷ Ty

Kỷ Tỵ thuộc về âm mộc- khí tiết của mùa thu; Trong sương Trời có chứa chất xám hàm mặn làm cho cây cỏ già mà hủy hoại.

Tỵ thuộc về hỏa là sức có tôi luyện; Trí có mưu tính, tình có cương nhu, lòng có kế sách.

Lục căn có tính luyện rèn- lục trần biếng nhác cao ngạo, lục căn có mưu tính sách lược- lục trần vui chơi trụy lạc, lục căn có trung đạo cương nhu- lục trần tăng bốc tranh biện, lục căn có kế sách kinh thương- lục trần gian dâm du đãng, lục căn có nhờn ái hòa nhu- lục trần danh thương đồ bá, lục căn có lòng nhân hậu- lục trần thiếu quyết đoán tự tin. Lấy lục căn tu bổ lục trần phát sinh lục huệ.

Thiên Thiên là tính tiềm năng; Có trí độ hóa, có lòng quyết đoán. Nên việc làm theo Thiên thời dĩ định.

Thiên là trí tuệ có luyện rèn nhân cách sống bao dung, làm cho trí thành tri, đạo tâm mở Thiên căn minh tri.

Thiên Thiên là đức nhân thượng học; Cái học đổi tầm nhìn, cái học mở huyền cơ để đứng ra ngoài thường tâm và tình lý.

Tiên Thiên là tiết độ sứ; Có chánh kiến mở chánh tư duy để thắng sáu tâm của lục trần để thành đại giác.

Thương có bao dung sự bao dung phát sanh linh cảm, yêu có độ lượng làm rộng hiểu biết xa- không chấp nhất tư kiến, tha có tiết độ làm cho người được tha phục trí hóa thù thành bạn, trường thống có sức hay của Tuấn Mã không biết nhọc thân mình, cương lĩnh có tài hùng biết binh thơ luyện rèn đại chúng, lĩnh vụng biết trọng hiền an sĩ thấu hiểu tình cảm ba quân. Được như vậy là tâm trí tuệ hóa thành lục độ.

Sức đi của Trường Xà là sức học của mưu trí, sức đạo của Thiên Cương trí theo mưu pháp sanh kế sách, tài theo thao lược sanh xuất tài năng, dưng có Binh Thơ không ưa các con một sách, giỏi về văn chương nhưng Binh Thơ Sách Lược bụng trống nên không đắc đạo đại hùng.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.
Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.
Nam Mô Di Lạc Vương Phật.
Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

Tiên Đạo của tiềm năng là Đạo học Phật phát sinh lục đạo.

1. Mưu tính khi pháp huệ khai mở đại lực đại hùng tâm, cái tâm thông là thông hiểu. Đạo học luyện mình để thành đại soái.

2. Học Phật phát sanh trí độ; Thắng lòng phàm để khách chân Thiên, thắng lòng riêng độ hàng dôi trá, thắng phàm tâm độ ngã chân tâm. Đó là trí độ luyện rèn.

3. Trước khi làm Cha ta có cái đạo làm con, trước khi làm Thầy ta có cái đạo làm môn đệ, trước khi làm Quan có cái đạo ta đã làm dân, trước khi làm Thần Tướng ta cùng từng làm lính. Vậy hỏi ta gốc không hiểu người sao lại ai trung.

Đạo không thờ Thầy- sư môn sao ai chính, Quốc không trung dạy trung trị chưa thông, Thần không thờ Trời ai siêu vào Tam Giới. Tu lại cái gốc để không mất Thiên thời.

Đạo thắng mình của lục huệ: Trí không để biếng nhác- thường tinh tấn luyện rèn, hễ văn ôn thì võ phải luyện mới là hàng trí tuệ, lòng không

đề dục vọng- học để được thừa tài, tu để được thừa đức- tha lòng để được lòng của Thánh Nhân. Lòng Thánh Nhân là lòng thẳng lòng đó vậy.

Tài không để tranh biện; Tinh để thừa kế sách, tịnh để thừa trí tuệ. Lúc Quốc gia cần ta thành Hiền Thần đắc sủng ái với Minh Quân.

Tình không để trụy lạc, giàu biết cải thiện, tu biết tham ngộ, đạo biết dung chứa tha nhân thì trở thành đức trọng.

Yêu không để hận chìm thuyền, yêu dưng ái để độ cái tình, ái dưng trinh làm sáng tài đức, trung dưng nghĩa là đạo làm tròn.

Giàu biết bố thí nhân trị chi tình, nghèo biết luyện mình cao kinh tâm trí, trung biết dung nạp tài đức Thánh Nhân. Đạo làm chi Thần hay đạo của các Bậc Chân Nhân.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.
Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.
Nam Mô Di Lạc Vương Phật.
Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

Canh Ngọ

Canh thuộc kim khí Hoàng Đạo; Chất kim tuy cao quý thân nó lạnh như vàng sanh ra khí băng hàn tiết giá. Ta nhìn trên các ngọn núi cao đều chứa khí băng hàn, tuy ở đỉnh cao lòng chứa nhiều băng giá.

Vì vậy Ngọ là Ngựa lại chứa hỏa tính làm ấm lại vạn phương, lấy trong quẻ ký tế mới sanh ra phương vị, băng hàn là quẻ vị tế ngồi một chỗ gặp hỏa của mùa hạ thì sanh ra ký tế. Như anh hùng gặp được Tuấn Mã mới an lòng, như Vua mà gặp được Hiền Thần mới an dạ, mới an được lòng nước.

Lục căn là tâm lòng vàng- lục trần là sức đường trường truy mã lục, lục căn là Thiên lý tâm nguyên- lục trần đường dài mới biết tài con Tuấn Mã, lục căn là sức đạo vô cương- lục trần là tánh trung trực thẳng ngay, lục căn là truy Thiên lý- lục trần không đổi trí trượng phu, lục căn là tận nhân lục- lục trần là truy Thiên mạng, lục căn là nghĩa cử- lục trần là trung dũng.

Thiên sư có tánh Thiên Lý Mã Đạo Lớn mới thành.

Quân được Thần trung thì trả nghĩa, được Thiên lý đạo đức quy đầu, được công cao lập đức trường thống. Như Thiên Thần yêu Tuấn Mã- mã đáo thành công, như Minh Vương mà được Hiền Thần thì dân trị thái bình.

Tiên Thiên trung gặp tín sanh ra trí độ trung dũng, tín gặp nghĩa bằng hữu giai huynh đệ, nghĩa gặp hiền tài làm tròn nghĩa vụ, tài gặp Nhân Thượng Nhân mới làm nên đạo ái quốc trải tiết độ của Đạo Quân Thần Phụ Tử.

Tiên Thiên sanh làm tướng phải có trí độ- độ mình độ đời, đạo làm Tiên phải có sách lược an nước an dân, tài làm thiên sư phải có Binh Thư Thao Lược để làm cố vấn cho Vua cho nước, đạo làm Hiền Thần tu chính đức năng thượng học để an trị tứ phương.

*Trung phải lương sanh ra độ lượng,
Nghĩa phải nhân sanh ra bốn phần,
Tài phải lễ sanh ra đức trọng để trị dân.*

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.
Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.
Nam Mô Di Lạc Vương Phật.
Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

Trí của thượng tài là dũng để bảo an, là tâm minh để linh cảm là thiên cơ để thông suốt, là trí hóa nhân được đạo mình trong linh khí hòa nơn.

Tài của chí sĩ: Học để rèn mình, tôi luyện để thắng lòng, nghiêng mình để thắng trí, độ người để thắng cái lòng nhân. Nên hàm học không để đầy, sức tư duy không dùng sự hiểu. Nên luyện không để yếu quân cơ, khi Quốc gia dùng mình nên mở mang kiến thức để văn minh cho Vua và cho làng nước.

Sống không để nhược trí, tình không để lụy yêu mới là hàng đại giác. Sức của chí nhân là sức học không để thiếu đo lường, tình của chí nhân- sức yêu dân không đi vào phản phục, lòng của chí nhân dung chứa sách lược ích quốc lợi dân.

*Thương không đúng nơi làm dơ biến ái,
Bi không đúng việc vạn ác sanh theo,
Ái không đúng người sanh ra loạn nghĩa,
Thù không tha mình tha ai giữa ba sinh.*

Lý không đúng tình thành ra bội tín, nghi không đúng lễ làm hại người hiền, binh không đúng thời sanh ra ác nguyệt, quyền không đúng thời cơ làm loạn binh quyền. Nên Bạc Chân Nhân và chân ái tu để cải chánh không dụng đường tà.

*Dương phục vị bông âm độ hóa,
Âm phục vị cải cách tư duy,
Lòng phục vị bình lòng trong phong hóa.*

Tu sanh huệ- huệ phục Thiên chân, đức sanh Thiên- Thiên chân liễu giác, Thiên sanh Đạo- đạo mở huyền cơ, huyền cơ sanh đi vào tự nhiên của Thiên thể. Ấy mới gọi là trở về với Đạo của Vô Thượng.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.
Nam Mô Di Lạc Vương Phật.
Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

Tân Mùi.

Tân là khí âm kim- mang chất vàng còn lộn tạp chất, như người tu Kim Thiên Tử phải lọc tạp niệm để làm cao giá thành của vàng, làm cho tuổi vàng từ vàng mười đi vào vàng hai mươi bốn; đúng tuổi y kim.

Mùi thuộc về thổ có tính đức từ bi, như vàng gặp đất thì chôn vùi che đậy giấu kín lại.

Lục căn của vàng là trinh sáng- lục trần của vàng là tạp chất, lục căn của vàng là kinh tế- lục trần của vàng là tranh thương, lục căn của vàng là tế thế- lục trần của vàng là lợi hại, lục căn của vàng là khoa học- lục trần của vàng là chiến tranh, lục căn của vàng là kỹ nghệ- lục trần của vàng là dục vọng, lục căn của vàng là vàng kim- lục trần của vàng là trí kiếm.

Thổ khí Tiên Thiên là khí Hoàng Đạo giúp Thần Tiên và Quân Tử có đất dụng võ, có chỗ

lập binh quyền, có Quốc gia để dân ái, có Quốc pháp để an dân, có lòng Thánh Nhân làm cho dân giàu quốc mạnh. Đó là y đức của thành vàng.

Kim khí Tiên Thiên là khí Hoàng Đạo, đạo thiên sư quờn kiếm mới đắc đạo y kim, tức là bỏ đồ đao mới đắc Kim Thiên Tử của Nhà Phật.

Trọng Thần y kim biết đủ giàu thì dừng kiếm, Hiền Thần y kim biết an tâm thì bỏ trí kiếm, thiên sư y kim biết nhân hậu thì tâm kiếm hàng ma.

Hàng ma kim trí đầy không để tràn tranh, tính tròn không tranh tính đức, lòng nhân không trọng quý của bất công, không nhận lộc bất nghĩa làm chìm thuyền vàng sai bốn phận Trời sai ta xuống an dân.

Sức vàng sáng hơn mắt không để thiên cận che mù, tình vàng trinh sáng hơn vàng. Người quân tử thủ về lễ, an về trí, định về đạo để thẳng tâm vàng trong hàng trí kiếm.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô Di Lạc Vương Phật.
Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

Lợi đến hại người- thà không lợi để không
chìm trong nhân quả, lộc đến hại lòng nhân- thà
không lộc để giải thoát tam hải của lòng, tài đến
hại đức nhân- thà không tài để không sinh phi
lân thị. Thiên sư giữ được lòng vàng là trí
Thánh Thiên Kim.

Yêu vì lợi sanh hoằng dương chánh pháp, ái
vì lợi tha dạy kinh điển giác tha, thương vì lợi ái
dạy dân tu đức chí thiện. Chử tình này là chân
tình Trời Phật Thần Tiên.

Ta dâng tình yêu đạo siêu Tam Giới
Một Trái Tim Vàng trinh sáng muôn nơi
Khi sinh vào đời dâng yêu đại ái
Một chân tình yêu lại đạo chi dân.

Yêu để tha nhân dâng tình không hận
Ái để an dân giàu mạnh thanh bình
Trinh để hòa minh thay Trời hành đạo
Yêu cái Đạo Sơn Hà, sủng ái Quốc gia.

Yêu để độ tha cho tình siêu biển hận
Yêu để rửa sạch ba lòng cho trắng cho trinh
Yêu để hòa minh ra ngoài sanh tử chướng
Yêu để chung tình hàng vạn trái tim trinh.

Yêu để dâng tình hòa nhưn sanh chi thủy
Yêu để hiển tài trung ái quốc thờ Cha
Yêu để Quốc gia thành Hoàng Kim Chi Bảo
Yêu để tôn thờ Quốc Đạo tế vạn dân.

Yêu để canh tân lòng dân và lòng nước
Yêu để không nhu nhược với ác bá cường hào
Yêu để làm cao tinh thần hàng đại ái
Yêu để giải thoát tinh thần tế thế lòng nhân.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.
Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.
Nam Mô Di Lạc Vương Phật.
Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

Ta đã biết yêu từ thời ta tu đã đắc đạo
Nhìn lại khối tình phản não di sư

Trái tim chân như vì đời ta dăng hiến
Trái muôn ngàn để dựng lại bến bờ yêu.

Phật yêu chúng sanh độ hành qua bờ ái
Mỗi con tim yêu vạn hải đã qua bờ
Bát Nhã Thuyền vì yêu Thần Tiên rước khách
Đưa Bạc Bờ Đề để tẩy sạch tim yêu.

Yêu nhân thế ai tường tình tận thế
Không dăng yêu môn đệ biết đâu về
Vạn thuyền yêu chìm đắm giữa sông mê
Nào ai hiểu tình siêu yêu giải thoát.

Yêu chánh pháp thoát thai lòng bèo bọt
Luyện tinh thần đi ra khỏi cửa yêu
Xuất Thần Quang nhìn chơn ái hai chiều
Kim Thân có tình yêu trong siêu giác.

Trời yêu người nên Phật sanh truyền đạt
Phật yêu người nên tình lớn dăng kinh
Dạy loài nhân tình yêu nước thái bình
Tha thù hận cho nhân sinh Thánh Đức.

Tha tình thù để Quốc gia được phước
Qua Thiên cơ là yêu nước tha thù
Trái Tim Vàng giàu mạnh để trùng tu
Nước dân ái qua Thiên cơ tận thế.

Hàng biết yêu nghiêng mình cầu Thiên thể
Kẻ dân yêu dùng lễ để cầu Hiền
Đạo đồng sanh tình lớn chẳng yêu riêng
Cho tình nước trinh tim vào bình trị.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.
Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.
Nam Mô Di Lạc Vương Phật.
Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

Nước yêu nhà, dân tu yêu Hiền Sĩ
Dân yêu nhà yêu chánh pháp Kỳ Ba
Một khối yêu làm giàu mạnh Sơn Hà
Cõi tịnh độ dạy tài hoa tịnh phổ.

Quân yêu dân Quốc gia không còn khổ
Thần yêu dân Quốc Độ ái hiền tài
Một khối tình lập lại cõi Thiên Thai

Trung chí sĩ yêu tài dăng lành mạnh.

Huê tâm mở một khối yêu dăng chánh
Hạnh chi dân và tình ái công bằng
Cho tự do ngôn luận ái lòng nhân
Yêu những bậc tu chân tha tình hận.

Trung dăng yêu lòng trinh nhân đã thắng
Nghĩa dăng yêu bốn phận với dân nhà
Một khối tình con trả hiếu cho Cha
Tình đó đẹp hơn vạn hoa khoe sắc.

Non hỏi núi ta phò tình Đức Phật
Núi hỏi sông ta dăng đất chờ Thầy
Biển hỏi hồ ta yêu để chung xây
Hiền hỏi sĩ ta thay Trời dăng ái.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô Di Lạc Vương Phật.

Kính Bái

Đức Thầy Vô Danh Thị.

- *Hết Quyển. VIII* -

Quyển. IX
Bộ Di Lạc Định Quán Kinh
Lời Nói Đầu

Lời yêu cầu của Đức Thầy Vô Danh Thị; trước khi nghe kinh này nên ăn chay tịnh, mặc y phục màu trắng để giữ lễ với Trời cao và Cộng Đồng Thần Tiên Thánh Phật.

Thầy lấy điển kinh của ba mươi sáu ngôi Thiên Cương Phật và hai mươi tám cõi Thế Giới Phật Quang đem xuống viết thành Bộ Kinh; “Di Lạc Định Quán Kinh.”

Vì lý do đó Thầy yêu cầu người nghe kinh phải thanh sạch tâm lý để thâm nhận Linh Quang, thanh tịnh lòng thiên để khai mở Thiên Cơ Chi Đạo, chơn linh của chính ta nghe được thấu hiểu nguyên lý giữ Trời và người, giữa Đạo và Phật vốn một Trời Thiên không hai.

Nhờ nghe kinh ta đổi tâm nhìn của trí thành tri, của tiềm năng mở ra để nghe Thánh Ngôn Thượng Học đưa tâm ta đi vào Thế Giới Bạch Vân Kỳ, làm trịnh sáng lòng ta, làm thao lược trí tuệ, làm ra sự phát minh trên Thiên Cương Hoàn Vũ. Khi ta hiểu xa trí tuệ viên thông, khi ta khai minh huyền cơ chỉ dẫn, khi ta dâng lòng ta tìm được ta là Phật của lòng ta.

Kính Bái

Đức Thầy Vô Danh Thị.

Bộ Di Lạc Định Quán Kinh

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô Di Lạc Vương Phật.

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

Nhâm Thân

Nhâm thuộc về Thiên sanh kỳ thủy; Ở Cung Khảm chân tướng là Rồng có trí tuệ khôn lường,

tài học văn chương Binh Pháp nó gọi là Thiên Mạng.

Thân thuộc kim có cao quý tính trí khoa học, khoa bảng, kê sách tài hoa. Nhưng phải giải thoát tánh dục niệm mới thành đại trí.

Lục căn tu trí tuệ thành tài- lục trần phải thoát dục vọng, lục căn học trí hóa Thiên thời- lục trần dễ vào ăn chơi truy lạc, lục thân có tài đức song toàn- lục trần không chịu khiêm cung, lục thân có trí độ mưu lược- lục trần dễ thất tình lục dục, lục khí có đức tánh Thiên Can- lục thân thường công cao ngã mạn, lục giác có thức ngộ Thiên thời- lục yêu dễ sa đọa tình ái. Vì vậy tu chánh của lục căn, giải tạp chất của lục trần mới thành Thiên Mạng.

Tiên Thiên là Rộng nên có trí lớn tài hùng- Hậu Thiên là khỉ thích chọc phá thiên hạ để làm vui. Vì vậy lấy trí độ của Thánh Nhân hàng ma mới thành đạo quả.

Tiên Thiên là trí tuệ có thể văn chương thi phú thơ ca, phải giải thoát tính lục dục của thường tình nhân ái mới khôi phục nguồn trí tuệ để mở Tu Di mà đắc đạo.

Tiên Thiên là sách lược kế hoạch quân cơ, có tài hùng biện để thành đại tướng, nhưng phải chánh dũng khí làm mất sự trí thành tri, phải tránh nơi trụy lạc để luyện tâm lòng vàng mà thành Đức Phật.

Tiên Thiên là đức luyện rèn của Rồng, không thể thiếu mây, không thể thiếu phong vũ hành binh của đại tướng. Nên tài của Rồng bằng hữu giai huynh đệ, để trung thành trình sáng, để nghĩa thành đức tính thì thành đại lực của bậc đại tướng cầm binh.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.
Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.
Nam Mô Di Lạc Vương Phật.
Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

Hậu Thiên là ý; Tánh khí thường đi vào tạp niệm, không nhường lời làm thiếu huyền cơ, không nhường người tài làm thiếu y đức, không nhường tài hoa làm giảm y kim. Vì vậy thiên sư phải lập không ý để nghe, lập không lời để học

hỏi. Bởi Thiên Hữu Ngoại Thiên, Nhân Hữu Ngoại Nhân mới thắng lòng mình mà đắc đạo.

Thắng biết khiêm đạo cái dũng của Thánh Nhân, nhịn để bao dung cái thường tình không bao dung được, nhẫn để dung chứa cái phải quấy của hạ nhân để có trí độ dung tha mà người khác không dung tha được. Đạo làm thượng học không phải giỏi về văn chương thi luận- mà phải có đủ trí lược Binh Thơ để thắng mình mới mong đắc đạo.

Cái học của Thánh Nhân; Thông Thiên văn để am tường khí tiết của Trời Đất phân phương của khí hóa. Đó là biết trước Thiên thời để đo lường sức di Thiên để cho thiên sư định Địa.

Cái đức năng thượng học phải biết phong thủy địa lý, phân phương vị để bố trận hành binh, đi đường xa không lạc đạo lạc lối, vào sơn thổ để nhận định đường ra, tìm Tổ Long để phân phương tốt xấu, hiểu địa hình để lập địa an dân. Đó là hiểu sâu xa để thành sự bình trị.

Cái Tiên học phải biết Binh Thơ Sách Lược để không làm mưu trước của kẻ gian, để không yếu huyền cơ, để không thiếu y nhân pháp chế.

*Binh không pháp không thấy rõ thần kỳ,
Pháp không binh không định an kỳ trí,
Sách không có sách lược bị kẻ buộc ràng,
Lược không có trí tri không thành đại cuộc.*

Nên cái nhân của đạo thiên sư không phải chỉ nhìn hàng tiểu nhân, có khi nhìn để chờ Thiên cơ và thời cuộc. Đó là cái dững của Phật Tiên mà tài sơ hậu học không làm nên cái dững đó được.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.
Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.
Nam Mô Di Lạc Vương Phật.
Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

Cái của trường lớp là học cái nghề để vận dụng sống chung cân bằng khí thế trong mỗi xã hội, cái học của Thánh Nhân là học tất cả để trí tri, tương sanh để trí tuệ, tương khắc biết tiết chế đo lường, tương giao biết kính nhân hành lễ, tương vương biết chỉ đạo hành văn, tương tranh

biết khắc phục an trị. Đó là sức hiểu rộng của tri để thành đạo đại trí.

Cái khiêm cung của Thánh Nhân; Nhìn Thiên thời biết nhẫn nại với thời Trời và thế nước, nhẫn với Thiên cơ mực thước để tu trì, nhịn cái thời chưa tới của nam nhi, nên ẩn dật tu trì khai Thiên chức.

Nhẫn thời cơ an lời không biết dối
Gả cho ai trong những buổi chợ chiều
Làm thiên sư chờ Thánh Đức Thuần Nghiêu
Nhu Khương Thượng hiến yêu và chờ đợi.

Bạc yêu lớn nhẫn mình trong biến đổi
Đừng vội yêu làm mất hội tu Tiên
Đời không tranh ẩn ngữ mới tham thiên
Tình quân tử gả Thánh Hiền Minh Chủ.

Nhẫn thời cuộc không yêu sai lịch sử
Nhịn thời kỳ trong hai chữ yên thân
Là Sĩ Hiền thường gả với Thánh Nhân
Nhẫn thiên định sự tu thân chờ chủ.

Ngồi câu cá phải đủ tài lô phong hóa vũ
Biết hàng Long thì biết Đạo Lớn thắng lòng
Phép đầy bầu giả điếc giữa Hư Không
Đạo đầy tới không lòng trong cường bá.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.
Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.
Nam Mô Di Lạc Vương Phật.
Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

Ai vô địch ta không lòng không dạ
Nhẫn như vậy mới gọi gã Ngư Ông
Đến xuất sư đủ trí tuệ hàng Rồng
Mà không mộng ta trong dị vật ái.

Nhịn Thiên cơ gọi là người tu ngu đại
Bậc thắng mình nên gọi đạo đại nhu
Phật hàng ma có lúc giả tiêu phu
Không nhẫn đủ đường tu không sanh huệ.

Nhịn để đợi những Thiên Thần xuất thế
Chế Ngũ Mây phép lớn phá Ngũ Ma
Nhẫn Thiên thời an Đạo Lớn cho nhà

Yêu không hận mới là thân bá nhân.

Thắng hay thua đạo cầm binh không giận
Nhân vì đời không trắng cũng không đen
Nước để lâu sanh phấn sanh phèn
Nên tu lọc cái hư hèn quân tử.

Tiên không nhẫn chờ Thiên cơ giận dữ
Nhịn không xong chờ hai thứ ảo huyền
Làm loạn tình trong thế nước bán Tiên
Dòng nước cạn dễ khô thuyền tu đạo.

Phật không tranh dạy người tròn hiếu thảo
Nước ngược dòng giông bão cứu thiên sư
Kệ bão giông tranh đất với tranh người
Ta vì đạo nhẫn đời ba dòng nước.

Tiên không nhịn làm sai lòng Trời định
Nhìn Tử Nha ngâm vịnh giữa ba dòng
Có phong vân mưa tạnh nó là không
Cần chi phải hô phong và đón vũ.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.
Nam Mô Di Lạc Vương Phật.
Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

An sự học nhẫn lòng chờ ngôi chủ
Là Tú Tinh có diệu thủ tinh hoa
Ngồi tham thiền học sự ngộ tam khoa
Tâm ta học đạo thiên gia đại nhẫn.

Nhìn lời cẩn thận ngôn qua thuốc đắng
Bệnh thất tình ta thắng đạo ta sư
Từ xưa nay bậc ản nhẫn Đại Từ
Chờ Trời mọc Chơn Như ta trình sáng.

Trời tối om cho dù ngàn đom đóm
Sáng bao cao dung hóa được bao xa
Cái thô sơ làm chim chóc đến bay ra
Ngàn đom đóm vốn là ta vô nhẫn.

Thành lòng tu thật chơn không còn giận
Đã tu trì không tính thắng hay thua
Được tâm sanh ta mở cửa Đại Thừa

Không còn nhân Thiên cơ trong mặt thể.

Được di quang không thì di Thiên thể
Được di sư không thì di Phật ta về
Có hai đường ta chọn lựa không mê
Đâu chỉ có di quang là tiết lộ.

Hiểu tới biết gọi là ta đại ngộ
Nhân tu thiên ta thoát số phàm thai
Tu tới tri ta mở Máy Linh Đài
Cần chi sợ tình ai và tình phụ.

Đạo ta giác khai cái tâm ta ngộ
Nhân nhà thiên cái nhin của Thần Tiên
Mượn loạn tỳ ta tá giả tu thiên
Tìm lý hội của Phật Tiên đương chánh.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.
Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.
Nam Mô Di Lạc Vương Phật.
Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

Đạo thiên sư đường thất tình ta phải thắng

Đạo thẳng ma hàng tâm Phật không tà
Lòng thiền sư cửa tịnh độ bước qua
Không nhẫn nại đường tài thành bất ngộ.

Huệ tâm mở là đạo mình đối số
Nên mừng ta tri ngộ lại Đạo Như Lai
Miệng mỉm cười qua vạn khổ trần ai
Đạo ta ngộ ta khai lòng chánh giác.

Cười cái cười khôn ngu thành đa đại
Nhân không đầu trần ái mãi say mê
Làm vỡ gương còn đòi chỗ hện thề
Trầm luân bởi cái chê còn nông cạn.

Đèn chơn tâm do tự lo đốt sáng
Ai vào tim khai tim huệ cho mình
Muối không ăn cá nọ chết hôi sinh
Đợi này xạo đời sau sinh thành lão.

Cười vì thấy đám con đồ giả đạo
Vì miếng ăn đi tranh áo tranh sư
Đến già rồi lưng gặt biết bao người
Chết Địa Ngục không mời sư dẫn đến.

Nợ áo cơm trả không xong quý đôn
Sanh trâu bò để trả lại kiếp sau
Ở dương trần xưng tụng bậc anh hào
Ta vào đó thấy thấp cao đang xử.

Bậc lừa đời đi tu thành tu dữ
Không còn lời đối xử dư mê tăng
Nên quý thân cắt lưỡi kẻ háo ăn
Quên cái đạo tu thân là Tổ Quốc.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.
Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.
Nam Mô Di Lạc Vương Phật.
Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

Quý Dậu

Quý thuộc trường lưu thủy, dòng nước của sông trường giang- giải về trường trí có tính chất văn chương thi ca thơ phú, có tài điều khiển tam quân, có đức trường thống của chí sĩ, có căn cơ tu đạo đặc nhân cách Thánh Hiền.

Dậu thuộc về Kim Quang theo sức sống của mặt Trời, tánh có kiêu ngạo tình lại yêu lòng, trí có dung hóa lại không có ý dụng võ. Dậu là tánh tình không quyết đoán.

Lục căn là tâm kiếm- lục trần là đoán kiếm, lục căn là trí độ đại phu- lục trần là ca thiều bắt bóng, lục căn là kế sách đo lường- lục trần ăn chơi trác táng, lục căn là tính lý phân minh- lục trần là văn minh lạc hậu, lục căn là trí của quân sư- lục trần hận tình theo dục tạp, lục căn là chí sĩ Thượng Tiên- lục trần là thi ca thể tục. Nên tu ở căn thành thiên sư chí sĩ, giải thoát sáu trần mới thông trí huệ của Thượng Thiên.

Tiên Thượng là Thái Dương hàng hỏa có thể trình sáng phát minh mới lạ- Hậu Thiên là ảnh hùng theo ánh sắc của thời gian, Tiên Thiên là Hoàng Kim đạo hoàng kiếm- Hậu Thiên là tài tử tranh kim, Tiên Thiên là khí hùng bất tử- Hậu Thiên là tranh bá đồ Thiên sanh ra văn nhân và ác đảng. Nên người tu thiên lấy cái Tiên Thiên tu cho cái Tiên căn, thắng mình là thắng cái lục trần tác yêu và tác quái.

Yêu không dục vọng làm cho tình trình sáng, thương không dục tặc làm cho lễ nghĩa thanh cao, quý không dối gian làm cho trung thành tín, kính không hỏi đòi làm cho đức trọng tự nhiên.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.
Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.
Nam Mô Di Lạc Vương Phật.
Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

Trình không trung không phát sanh trường thống, trí không trình không phát trí tuệ Thượng Thừa, lòng không bình không phát sanh lục huệ, tâm không lành không phát sanh đại tiềm năng.

*Ta nhìn Tâm Đấng phát sanh bao màu sắc,
Ta nhìn Trái Tim Minh Cảnh hiển Tam Thừa,
Ta nhìn Pháp Quang thay màu ban thanh sắc.
Ta tu đến Đại Thừa tâm đặc sắc tất thị văn.*

Tâm hiệp vào Trăng tâm sanh ra Minh Cảnh, tánh hiệp vào trong khai đức tánh Đại

Thừa, lòng không mộng mơ mở lòng ta thấy Phật. Cõi Đại Thừa di Sư di Phật dạy tâm ta.

Thiên Đạo kỳ hình chứng hàng không tìm thị sắc, đạo học kỳ tâm chứng đạo cho bậc không lòng, thư thả ung dung tâm như không như có. Giải thoát ta lòng thanh nhẹ đón lòng không.

Cái trống nhân gian chứa lòng trong trí huệ, cái ngộ thâm sâu học đạo dưng ái không cầu, cái có đi qua rồi Như Lai chơn không quy hội, dòng điện lành nuôi sống lục huệ Chơn Nhơn.

Học đạo trả ơn Phật Di Lạc tái sanh mở lối, học Phật trả nhân thành đại giác thiện từ, cách cảm trên người hàng thiên sư nghiệm ra truyền đạt. Cái học của Đại Thừa không bàn sống thác của nhân gian.

*Giải để thoát ta là ai vậy,
Thoát để ta qua cõi Tây Thiên,
Phật giáng sanh chỉ lại mối tâm truyền,
Người học đạo chơn Thiên người khai độ.*

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.
Nam Mô Di Lạc Vương Phật.
Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

Giáp Tuất

Giáp thuộc về mộc, dương kỳ mộc.

Tuất thuộc về thổ, dương thổ.

Đất ở núi cao sự sang trong của Hoàng Đạo tức là Thiên Cầu có tính học trung can và nghĩa cử.

Lục căn thuộc về trung chánh- lục trần thuộc về dục đức, lục căn thuộc về nghĩa cử- lục trần thuộc về phản phục, lục căn thuộc về trung thành- lục trần thuộc về bội tín, lục căn thuộc về tiết độ- lục trần thuộc về trụy lạc, lục căn thuộc về chung tình- lục trần thuộc về bội nghĩa, lục căn thuộc về Thiên Cương- lục trần thuộc về bất lương. Nên tu chính lục trần để trở lại Thiên căn mới mong phát lục huệ.

Tiên Thiên là đức tín của bậc chí nhân, cao về trung chánh thần minh có ý thức hệ. Tiên Thiên là lòng trung nghĩa có tiết độ sứ của Thần

Tiên, lòng trung chánh với Thượng Đế và Phật Tổ Như Lai. Tiên Thiên là tánh giác ngộ có lòng nhân hậu, bảo vệ Thiên lý vào Quốc Gia Tổ Phụ.

Tiên Thiên là ý thức hệ Thần Linh, tôn nghiêm luân thường đạo lý do lục Trời ban ý thức hệ cho vạn loại. Tiên Thiên là nhân cách sống phù hợp Thiên Thời Địa Lợi Nhân Hòa có hòa như chi đạo.

Tiên Thiên là tánh mệnh trung quân ái quốc; Nghĩa cử của Đạo Thần Tiên, pháp nhân của đạo Thần Tướng, lòng nhân của các bậc biết an dân.

“Sức tu của Tiên Thiên đề hàng sáu ma trong lục phủ ngũ tạng. Đó là đạo hàng ma đề thành Phật.”

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.
Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.
Nam Mô Di Lạc Vương Phật.
Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

Yêu dân trung có thần tâm bảo quốc

Tình dưng trinh có tiết độ cao minh
Ái dưng lòng có ái tha độ chúng
Thương dưng tình có ái mộ hiền nhân.

Thông dưng trí có tài hiền lương sách
Minh dưng ý có đức trọng không tranh
Tài dưng tinh ba có chí nhân thao lược
Trí dưng tinh thần có trí lớn tề gia.

Đạo không động duyên- duyên sanh duyên diệt, đức không động đồ đao- đức trọng chí linh, nhân không động tình- sắc ly không động sắc, trị không đạo binh- nhân trị ái Sơn Hà.

Thiện không cầu kỳ- tâm sinh minh di thiện, thật không cầu an- tu thật Thánh tâm an, duyên không tiết tình- thiện duyên không áp chế, từ bi không buộc lực mới đắc tâm bi.

Yêu không trối tình- dưng yêu thành kim đỉnh, ái không trối yêu- dưng ái để phi lòng, tha không vương thù- dưng vị tha là từ ái, thứ không luyện yêu- dung thứ đạt đại hòa.

Cho không đòi cơn- cho đi không đòi báo đáp, nghĩa không trối tình- tự lựa chọn đường

nhân, trung không nói suông- chân tính không lừa dối, dung không hận lòng- bao dung lớn thành nhân.

Học không cầu an- sự luyện mình là trung chánh, luyện không so đo- sự trách nhiệm lớn cao minh, biết không vội bàn- chờ Thiên cơ trong cái biết, tánh không cầu xin là quân tử biết giữ ngôi trung.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.
Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.
Nam Mô Di Lạc Vương Phật.
Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

Ất Hợi

Ất thuộc âm mộc; loài hoa thơm cỏ dại, những cành hoa đẹp nhờ có cỏ dại với lá xanh; Âm mộc sanh ra ngũ cốc lúa mì, lúa mạch, cái hương trong thảo mộc là cái khí hóa thuần âm.

Hợi là kim thủy nên giữ được lợi nhuận tiền tài, thủy sanh ra kỳ trí, kim sanh giàu sang, cái cao quý là heo vàng có tài về kinh thương tế thế.

Lục căn là luyện rèn nhân chánh- lục trần là tranh tài lộc, lục căn là trí hóa Thượng Nhân- lục trần vui chơi cờ bạc, lục căn là luyện rèn uy tín- lục trần là bất tín, lục căn là kinh thương lợi ái- lục trần là tranh đoạt quyền binh, lục căn là được yêu trung chí- lục trần là tranh vị để yêu, lục căn là trí độ trường thống- lục trần làm biếng không có lòng tin.

Tiên Thiên là sách lược tế thế an dân- sự làm vì lợi ích quần sanh để thành thái bình cộng lạc, Tiên Thiên là cộng lực đạo chi dân- dạy đời và làm cho Quốc gia và nhân loại hiền chánh, Tiên Thiên là nhân trị chi dân- làm cho dân giàu sanh ra đại ái, ái quốc cường thịnh. Tiên Thiên là lòng nhân hậu của Thánh Nhân- dạy hàng yêu dân bảo quốc.

Tiên Thiên là chí sĩ có lòng của Thánh Nhân- dạy hàng tu thiên định thờ Tổ Quốc Rộng Tiên để trả ân cho Thần nhân, Nhân Thánh và Thánh Nhân hiến mình cho Tổ Quốc. Kẻ đã trải mình trên đất nước- ta thờ Rộng Tiên là thờ Tổ Phụ của Quốc gia.

Tiên Thiên là cộng lạc chi dân làm cho tự do
văn hóa và bình đẳng ngôn luận, thi văn thi phú,
thi ca âm nhạc, làm cho lễ nhạc có lòng hiến ái
với Quốc gia, làm cho lòng người ăn no về văn
chương đạo đức.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.
Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.
Nam Mô Di Lạc Vương Phật.
Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

Thánh ở tại tâm tu phát sinh
Thiền sư chi đạo, đạo chi linh
Hóa sanh từ cõi Hư Không đó!
Một Khối Hồng Quang một trái tim.

Trung Tim Sinh Lực cõi Hư Vô
Sanh xuất vạn tim của Thiên Hà
Sanh Trời sanh Phật sanh vạn loại
Từ cõi Đại Thừa ban phát ra.

Mỗi cõi Chân Thiên nối nhịp tâm
Mở ra sáu cửa tự ta tầm

Tâm sanh thành huệ tâm là Đạo
Nhất Điểm Linh Quang ẩn giữa tâm.

Giữa tâm ta có Phật Trời
Có ta Tam Thể là ngôi Đại Hồn
Trời sanh tim vốn vô ngôn
Thông minh cái thể ôn tồn hoan khai.

Trái tim ta có Linh Đài
Có Kinh Vô Tự Phật Đài mở ra
Thượng hành lại trở Tam Hoa
Tòa Sen Phật ngự và hoa tinh thần.

Nguyên linh cổ thụ trên thân
Trở hoa kết trái trên thân Bồ Đề
Nguyên thần thiên định đam mê
Ngũ Phương Phật Pháp Bồ Đề kết duyên.

Lục thông sanh sáu Thánh Hiền
An an lạc lạc như Tiên theo mình
Dạy ra lục huệ Tâm Kinh
Ta Sư ta Phật chi tình chúng sanh.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.
Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.
Nam Mô Di Lạc Vương Phật.
Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

Đài mây mượn gió vân hành
Ra vào Tam Giới tâm thanh nhẹ lòng
Nhìn kia thân pháp không lòng
Nhẹ như lông hồng đi khắp Tam Thiên.

Chỉ Trăng tỏ ngộ đạo thiên
Chỉ lòng như đã điềm nhiên tự lòng
Trời ơi! nó nhẹ như bông
Sanh ra thượng trí vào thông Thiên Hà.

Biển Trời đi lại đi qua
Cõi Trời mở cửa đưa ta du hành
Sức tu như thể khinh thanh
Đưa ta ngộ Đạo Thượng Thanh nhà Trời.

Chu du như thể đi chơi
Tỏ thông màu nhiệm của Trời của Cha
Pháp Vương đưa Đạo về nhà

Tân khoa đạo đắ Phậ Gia là mình.

Du Tiên định hải hóa hình
Âm dương giao cảm thỏa tình ước mơ
Huyền đồng mở cửa huyền cơ
Huyền năng hàm thụ Thiên thơ của Trời.

Đến đây học lớn không lời
Vào đây Đạo Lớn như người dâng tâm
Từ bi sự học không làm
Tam Hoa tụ đỉnh tha tâm ta huyền.

Định là quán thể tâm nguyên
Quán là tu đắ thông thiên Kỳ Ba
Tổ Sư trên cõi Ta Bà
Mới hay đắ đạo gọi là về nguyên.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.
Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.
Nam Mô Di Lạc Vương Phậ.
Di Lạc Diệu Quang Phậ con ơi!

Hư Vô mở cửa Chơn Truyền

Trái Tim Vô Tự đạo thiên sanh cơ
Tức thành Vô Thượng như tờ
Con người ánh sáng trong cơ vô cùng.

Kim cương kim phát kim hưng
Hoàng Kim trên cõi vô cùng tái sanh
No tròn như thể trái banh
Sức đi mượn gió sức sanh hóa hình.

No tròn quên đã có tim
Tròn đầy quên cõi Trái Tim Vô Hình
Đến đây ai Phật ai trich
Bình ai để đắc Vô Hình không hai.

Gái đầy tròn nhẹ phi lai
Trai đầy tròn đủ dương khai Đạo Trời
Phật Gia bốn tánh Thiên Khôi
Ta Tiên ta Phật ta người Tam Hoa.

Rèn lòng đức trí hiện ra
Rèn mình mình ngự trên Tòa Hoa Sen
Rèn tình tình sáng thay đèn
Rèn nhân cách sống cho quen Đạo Trời.

Tam Hoa Tam Thể Liên Khôi
Đi trong màu nhiệm con người hóa thân
Ở trần không dính bụi trần
Phù vân không dính hóa thân Linh Đài.

Mới hay hóa cốt đổi thai
Sanh Kim Thiên Tử Như Lai trên mình.
Chơn Nhơn sanh xuất không tim
Bình lòng để ngộ trái tim BỒ ĐỀ.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.
Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.
Nam Mô Di Lạc Vương Phật.
Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

Tham Ngộ Của Nhà Đạo:
Đôi biết để mình,
Không mình để thắng cảnh,
Thắng tình để chánh ái mới ngộ thiên cơ.

Tham Thiên Của Nhà Phật:
Học văn để kỳ trí,

Thông lý để tâm sanh,
Dâng lòng để phát thức,
Tĩnh đức để ngộ Đạo Lớn không có mình.

Tham Ngộ Thiên Cơ:

Thấy vạn hình yên đạo không để loạn huệ,
Biết an phận không để cầu kỳ.
Hiểu an lòng không để sự hiểu cao ngạo,
Học an tình không để sự cầu an.

Bình tâm ý không để trí suy diễn loạn thần
Học yên tánh mạng không để hiểu sai Thiên lý
Rèn lòng riêng không đòi cao thấp tranh Tiên.

Hiểu cao siêu thì siêu nhân và quả để hiển tướng
Biết kinh thư rèn đức đạo cao cơ
Đậu xong rồi hàm thụ thêm để đãi sĩ
Thả tinh thần không cho học là siêu.

Thấy điềm đạo thấy rồi sanh thấy biết
Có và không không buộc cái chi lòng
Xả cho nó đi giải thoát cái biết
Đạo tùy thời hiển sự thấy biết siêu văn minh.

Định sanh huệ- không nên cầu nhiều loạn thế, huệ sanh căn- không dạy huệ không theo về, dạy lục căn mới thành lục giác. Đạo thần truyền thần tâm là dạy huệ tịnh tinh thần.

Sáng là thần phát quang đừng cầu xin khi thần đủ sáng, sự cầu xin là mây lòng cản trí của thiên cơ. Đạo đến đây dứt lời cho không ý, sự sáng tròn đầy nó chỉ mình vô.

*Thiện không ý để đi vào chơn mỹ
Còn chấp thiện tâm tức Phật không sanh
Đường phát huệ tâm phải không ma không Phật
Không sắc tướng lòng mới sanh đạo chân nhân.*

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.
Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.
Nam Mô Di Lạc Vương Phật.
Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

Đến phát Huệ Mạng Kim Thân: Lòng không trần mới mong sạch thiện ác niệm, trí không danh mới qua được chín Thiên Cầu, tức không

cầu an, không cầu tha ái, không mong cầu tha nhân, không mong cầu đắc đạo, không mong cầu siêu giới, không mong cầu dục giới, không mong cầu tài lộc giới, không mong cầu ta có người không mới tới cửa lòng không lòng tâm sanh ra Đức Phật.

Huệ mới khai thấy dường như an sự thấy để thấy nữa hiện thân minh, nghe dường như an tâm để sự nghe không phản phục thì mở ra sự nghe biết của tha tâm thông. Còn động trong có nghe thì tha tâm thông không mở.

Đến tâm phát quang giầu mình không giải lý, ẩn tình không bàn kinh, an thân không chọi trí. Làm như vậy Thiên lý của ánh sáng mới tròn đầy; Sự tròn đầy đó gọi là đạt huệ.

Hiểu Thiên chân lấy hóa thân không người-thấy tình ta không mình, không người là không đem cái biết đạo học phô trương, không mình là không đem sự Trời dạy lộ liễu trở thành hàng cao ngạo. Đó là người đạo che Trời thì Trời đóng cửa Thiên Quang.

Huệ khai phải không- giữ thường tình; tham làm dơ thượng trí, sân làm lộ Thiên y, si làm mờ

khí phách, hỷ vui quá cảm thân, nộ thù nghịch
mê trí, ái yêu nhiều vương hận, ó thị phi làm đơ
lòng, dục vọng nhiều biết ra khổ ải.

Huệ khai tham đôi qua tham ngộ thiên cơ,
sân hòa nhu chi ái, si tính không còn mình qua
biên đại, hỷ vui đủ với cái của Trời cho, nộ biết
bỏ qua không trả thù. Cái dưng yêu cho Tổ
Quốc đồng bào để hiến ái; ó không thị không
phi để mở tư duy, dục- dục tiến Thiêng Đàng
luyện mình không nhân quả.

***Định lớn dứt ải hà,
Quán lớn không người ma.***

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.
Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.
Nam Mô Di Lạc Vương Phật.
Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

*Thiền định vô năng tức phát tiềm năng,
Nhập định vô trần giải thoát lục căn.*

Lúc nhập định xuất thân làm như không có bản thể để sức hút của Thiên Không Điện Quang đưa thân thức du hành, thả lỏng tinh thần. Được sự thần truyền thần cho ta đi vào thanh tịnh giới.

Lúc nhập định trí sanh kỳ trí thả lỏng- không để trí sanh cầu kỳ, dứt trí là dứt sạch những áng mây che tinh thần- không sanh kỳ tưởng thần tướng mộng lung. Lúc đó dứt ý không động về tính thì mây trong tình tưởng mới sạch sắc tướng âm thanh.

Được thanh lòng nhìn Trăng không sanh ý, quên lời để ý dứt mộng mơ thì Trăng trong lòng sáng đầy tròn đủ, nhìn Trăng trong thấy vạn hình sự nhìn trong an tịnh, sự an tịnh là kết lấy thai lòng. Trăng đó là tánh linh ta và Phật, nhìn Trăng lành mở cửa đi vào trong.

Tâm chánh định rèn lòng ta chánh tín, chánh tín mở ra được chánh tư duy, lòng an nhiên làm sạch lòng tình tưởng. Sạch ba lòng- đạo không lòng vô tướng nói truyền tâm.

Tánh Hư Không hiện Minh Cảnh Đài nhìn chính giữa, thấy cửa Trời đi vào Thiên Nội Chi

Tiên; Văn thi mở lòng thấy bầu Trời màu xanh biếc, Trăng Sao tinh sáng mở minh triết của nội lòng. Còn Trăng hiện bên trong vào trong mở cửa, Đạo Đại Thừa bên trong cánh cửa của Trăng thanh.

***Định qua cửa vô sanh,
Quán đi vào Thiên nội.***

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.
Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.
Nam Mô Di Lạc Vương Phật.
Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

Lòng mở Đạo Lớn lòng đó không lòng, như có Hư Vô mà không dục giả, như có tư duy mà không lòng quyền bá, như có điển văn mà không lòng ta có người không.

Cái không lòng của Nhà Đạo: Quên cái có, bỏ chỗ không để trống sự dục niệm, giục già nhưn canh mà sanh thành lòng an chí nguyện.

Trống tư lý, an thiên cơ, minh đạo đức: Không trói mình trong lý trí, cột mình trong

phương vị, thả lỏng như không mình. Nhẹ rồi-nhẹ nữa để thông linh.

Định tâm: Ác làm cho thiện, thiện làm cho không. Chỗ không thiện mới đi vào vô biệt niệm.

Vô biệt niệm là cho đi để không tưởng, bỏ qua để không tưởng, an vi để không vương tình. Giải chỗ ta có người không.

Nói được làm không được gọi là giả, học được luyện rèn không được là dở, biết được mở tư duy không được là gian, hiểu được không đưa tinh thần mình qua được gọi là dối, hứa được không giữ trung tín được gọi là trá.

Cái tình mặt phải là trung- mặt trái là nịnh, cái trí mặt phải là yêu- mặt trái là hận, cái lòng mặt phải là tín- mặt trái là bất tín. Sự tu thiên thắng mình là thắng mặt trái của giả nhân.

Cái thân mặt phải là hạnh- mặt trái là tranh danh, cái trí độ mặt phải là nghĩa- mặt trái là bất nghĩa, cái lý sự mặt phải là vị tha- mặt trái là tình thù, cái tư duy mặt phải là thiện- mặt trái là ác. Sự không lòng để không có thiện ác của mình trong.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.
Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.
Nam Mô Di Lạc Vương Phật.
Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

Nói về âm dương chi di đạo: Thương sanh thù- không thương không sanh tình hận, yêu sanh hận- không yêu không sanh nhân quả hận lòng, trí sanh dục- không luyến sắc không trói trong thị sắc.

Ta sanh bà- không quên ta được tức bà không thể bỏ qua, ta là dương- bà là âm, không ra khỏi âm dương sanh ra bà bồng ẵm. Còn lìa dương là không công thì âm không còn buộc tình mới giải thoát đến Hư Không.

Như tín không chủ về đức thì mất trung, yêu không chủ về ái thì sanh hận, ái không chủ về hiển dưng thì sanh dục lạc, tình không chủ về đùm bọc thì sanh ruồng bỏ. Đó là lòng có phản phục của âm dương.

Bình không chủ về hòa nhân sanh ra xã hội trụy lạc, nhân không chủ về lễ nhạc yếu điệu

như đàn bà, dung không chủ về tha thù sanh ra lòng bực dọc, quý không chủ về lễ kính sanh ra kỳ thị phân tranh. Đó là âm sinh không bằng âm đức thì khí âm phản phục.

Dân không chủ về hiếu nghĩa sanh đục lặc văn minh, hiếu không chủ về thân tình sanh ra lòng bạc đãi, nghĩa không chủ về đức tin sanh phụ dãi gạt lường, lòng không chủ về đức nhân sanh ra lòng gian dâm ác đản. Đó là dương trưởng thì dương lại bằng âm thì hòa ái.

Thiên không chủ về Địa Lợi- tài nhân không đất dụng võ, Địa không chủ về nhân hòa- Thánh Nhân không trông được người hiền, Thánh không chủ về nhân trị- không sanh thái bình giàu mạnh, nước không chủ về Hiền Thần- không thờ Quốc Đạo hiếu trung của người yêu nước tu thân họ hiền ái về đâu?

***Định khai trở Thiên khô,
Quán ra ngoài phản phục.***

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.
Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô Di Lạc Vương Phật. Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

Cái lòng người có âm và dương: Yêu là dương- ái là âm, nghĩa là dương- tình là âm, tha là dương- thù là âm. Biết lấy đây hiểu rõ cái sắc là âm- cái tướng là dương, biết không âm dương mới đứng ra ngoài lòng có lòng nó phản phục.

Thiện là dương- ác là âm, thi là dương- biếng nhác là âm, văn là dương- võ là âm, Chánh Pháp là dương- Mạt Pháp là âm, quý trọng là dương- bần hàn là âm. Muốn thuần dương phải lìa âm cô độc ám hại thai lòng, lòng không lòng âm dương mới giải thoát.

Tịnh là dương- động là âm, tỉnh là dương- phản tỉnh là âm, huệ là dương- ông lên bà xuống là âm, đạo là dương- mở giác quan là âm, trí tuệ là dương- chí nhân là âm, Kim Thân là dương- thần giác là âm. Vào đây làm cho dương trưởng tự nó lìa âm không bị phản phục của âm dương.

Trí sanh huệ là dương bông âm, tài sanh đức khiêm nhường, trí sanh thành kỳ xảo, kỳ trí sanh sách lược nhân trị, kỳ tâm sanh sách lược binh

thơ, kỳ thân sanh sách lược quân pháp. Đó là tam thân trong bản thể Đại Thiên.

Dương sanh huệ- huệ sanh lục thần; Lục thông lục giác, huệ sanh thần sanh trí tuệ thượng nhân, âm sanh thần- thần minh hộ pháp cho pháp thân, thần sanh Linh Châu- Mâu Ni Châu mở ra sáu thức.

1. Thức về trí- mở Thiên nhãn để thành tri.
2. Thức về tâm- mở tha tâm thông để đạt lý.
3. Thức về tánh- mở ra thần túc thông thông về đạo.
4. Thức về ý- mở ra Thiên nhĩ thông nghe được Vô Thường.
5. Thức về lòng nhân- mở ra túc mạng thông hiểu được lòng Trời.
6. Thức về Thiên chân- mở ra lậu tận thông thông đạt huyền cơ.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.
Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.
Nam Mô Di Lạc Vương Phật.
Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

Định vào cõi phân phương, Quán huệ khai lậu tận.

Mở sáu huệ tức mở ra sáu cánh cửa chơn linh, chơn linh mở ra mới đưa chơn linh về học chơn lý của sáu phương. Như lục thần đi lên thành lục căn, lục căn đi lên thành lục huệ, lục huệ đi lên thành lục thông, lục thông đặc pháp thành lục thần thông, lục thần thông đặc Phật thành lục tâm thông.

Lục trần thuộc về âm của khí, lục căn thuộc về dương của khí, lục huệ là Thái Cực của tâm. Lục thông là sáu giác quan của huệ, lục thần thông là sáu phụ tướng của tinh thần, lục tâm thông là sáu cánh cửa mở ra Vũ Trụ Đại Thiên của Vô Cực. Nó giáp nối giữa người và thần, nó giáp với giữa thần và Vũ Trụ, nó thông linh giữa Vũ Trụ và tinh ba Trời Phật, nó hàm học giữa Thánh tâm và Trung Tim Sinh Lực sau đó nó phân phương.

Tâm vào Núi Nam Sơn quờn Thần, Can vào rừng nhu quờn Hồn, Thận vào Bắc Hải quờn trí,

Tỳ vào Hoàng Kim quờn lòng của Thánh nhân,
Phế vào kim ngân quờn đức tín.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.
Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.
Nam Mô Di Lạc Vương Phật.
Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

Sắc vàng trả lại cho Đức Huỳnh Đế tức
Huỳnh Vân Kỳ Đạo- Đạo quờn kỳ.

Sắc xanh trả lại cho Đức Thanh Đế tức
Thanh Vân Kỳ- kỳ quờn kỳ.

Sắc huyền trả lại cho Đức Huỳnh Đế tức
Huyền Kỳ- kỳ quờn kỳ.

Sắc đỏ trả lại cho Đức Hồng Quân tức Hồng
Quân Kỳ- kỳ quờn kỳ.

Sắc trắng trả lại cho Đức Bạch Đế tức Bạch
Vân Kỳ- kỳ quờn kỳ.

Ngũ sắc trả về cho Ngũ Vân- Ngũ Vân trả
về cho Ngũ Quang- Ngũ Quang trả về cho Ngũ
Đế, Ngũ Đế trả về cho Ngũ Lão- Ngũ Lão trả về
cho Ngũ Hành.

Nhũm sắ vàng mở lòng nhũn củ Thánh Nhũn- nhũn ái và bác ái. Nhà Phật gọi là từ bi củ Đức Phật.

Sắ xanh da Trời mở trí tuệ thi văn vịnh phú, mở ra rừng nhu biển Thánh ở tâm mình gọi là hàm học chi đạo.

Sắ trắng củ Bạch Vân Kỳ mở giác ngộ thiên cơ tức mở đức giác quan thứ sáu biết trước Thiên cơ thời cuộc.

Sắ đen huyền mở ra tiềm năng; Binh Thơ, Thần Thơ, Binh Pháp, Huyền Cơ hiểu sự tiềm ẩn củ Vũ Trụ sâu kín.

Sắ đỏ mở trung tín tài năng; Giỏi về võ Phật và Thực Ngũ Hành Độn Giáp cầm nắm Thiên Binh Thần Tướng.

***Định đến ngũ phương
Quán thông Thiên tượng.***

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.
Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.
Nam Mô Di Lạc Vương Phật.
Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

Hàng thiên định thấy màu sắc nguyên thân đi học đạo cõi nào:

Màu vàng đi học đạo ở Bồng Lai Phật Pháp; Học cái lòng nhân của Thánh Nhân, học lòng bác ái của Nhà Đạo, học cái từ bi của Nhà Phật để đắc Phật Tâm.

Màu đen đi học cõi Bắc Phương Huyền Đê; Học cái trí thành tri, đạo đắc thành chí nguyện mở ra nguồn trí hải của Tiên Thiên phát ra tầm nhìn của trí tuệ.

Màu trắng đi học đạo cõi Diêu Trì Phương Tây; Học cái khóa luyện Ngũ Kim để đắc Kim Thân, học Khoa Học Huyền Bí Pháp Pháp tức tâm truyền thần được đắc Kim Tiên.

Màu xanh đi học đạo cõi Tam Thanh- ở Đông Độ; Học không màu để thanh tâm, học không sắc để không tướng, học không mình để không vương tánh và tâm mới giải khỏi ba lòng đắc đạo.

Màu đỏ đi học đạo cõi Nam Sơn và Linh Tiêu Điện; Học trung để trình sáng, nhân để lễ

cử, nghĩa để bảo vệ, trung tín mới đắc Đạo Thần Tiên.

Lòng nhân của Thánh Nhân là lợi ích chi dân, trí thành tri của Thánh Nhân làm tròn bổn phận, luyện rèn Kim Thân của Thánh Nhân làm tròn nhân cách. Đi vào cửa Tam Thanh để lấy sổ sanh tử hóa thân trường sanh, luyện sự tinh ba của Trời để trình sáng tài năng.

Hóa thân không buộc tình đi vào cõi thanh tịnh, tâm không để buộc tướng đi vào thế giới vô tướng, lòng không để luyện lưu làm sạch tư lòng, tánh không để so đo- sự lường mới cao quyết đoán, tình không để lụy ái giải thoát thiện ác chánh tà. Đó là thay đổi tầm nhìn cho nội tâm đắc đạo.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.

Nam Mô Di Lạc Vương Phật.

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

Thấy không để cảm thân- sự thấy thông thái,
nghe không để phi lý- nghe được lòng Trời, biết

không để thị giải- dường chưa biết để qua, hiểu không để luyện tình- mới ra ngoài tình tượng.

Dự trữ không để ý niệm- tâm không lo tính qua cửa Thiên Không, đạo không để cầu mong tánh Thiên chân sạch niệm. Đắc hóa thân rồi phải làm như có như không.

Như có thấy dường chưa thấy để thấy nữa, có nghe dường như chưa nghe để nghe tiếp cao hơn, có biết dường chưa biết để biết nữa quán triệt, có hiểu dường chưa hiểu để liễu thiên cơ, có lòng dường như không lòng để giải thoát ba lòng, có làm như không để dự trữ cái có, có làm cho có làm mất chỗ chơn không. Đó là cách dự trữ đại trí tuệ để giữ thai lòng thành đạo.

Tâm mở ra được kiến tánh- phải không Thánh để thoát phàm tâm, tánh mở ra được trình sáng- phải không tình thì thoát nhân quả tính của thời gian, lòng mở ra được chi lòng- phải không lòng mới sạch âm dương phản phục, tình mở ra được đức trọng- phải không đức mới sạch chấp nhất của thế gian, trí tuệ mở ra được thấy biết- phải không trí mới dự trữ được huệ lâu bền.

Nhà Đạo có làm như không để giữ cái có của Kim Cang- Kim Thiên Tử. Nhà Phật không làm như có để chơn không sanh Diệu Hữu Thần Quang. Khi phát huệ quang không luyến tình để giải thoát tướng, sự cầu kỳ của trí mới lặng an, sự lặng trí thì chân tâm phát nữa.

Học sanh tham ngộ- sự học giữ lòng không, nhờ giữ không đòi sự liễu lòng, sự dạy của Thiên chân mới tới cõi thông minh và thông thái. Đại giác cái biết phải dường như không biết để thấu triệt cái biết của các cõi Hư Vô.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.
Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.
Nam Mô Di Lạc Vương Phật.
Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

Tình không còn tướng thấy cái đẹp của Chư Tiên không tham ái, không đòi con, không bàn sắc tướng để không phạm lẽ sanh tình làm ngã đổ cao thượng của Chân Nhân.

Yêu Thế Giới Vô Thường là yêu tinh hoa sáng suốt, làm cho trí được huệ, làm cho tâm

thức đặc giác quan. Không yêu tiểu tình ta không người có, không buộc tình để đặc Linh Quang.

Thông linh là đi vào vô ngã, hàm học không có trí ngã thì tâm càng sanh, lấy trí phán đoán là phạm phu tục tử, không trí là tâm và tánh thông linh.

Huệ của tâm là có, đạo của tâm lại giai không. Chỗ giai không ta mới đưa cái Diệu Hữu của huệ vào Vô Cực.

Vô có nghĩa là Hư, Hữu có nghĩa là trong không mà có. Như nhà thiền sư không mình-nhập định lại có ở Thiên Đàng.

Đại ngộ lại có ở Thiên Không, đại giác lại có trong vô tướng. Đó là đổi tầm nhìn của bậc di Thượng để di Sư.

Trí tuệ giai sanh phải dường như không có trí thì đặc huệ tham ngộ giai sanh, dường không ngộ mới thành ý của đại giác không tranh.

Phật không tranh mới thành chánh quả, còn kẻ tranh lòng- tranh ăn trong thiên hạ thì đọa xuống làm trâu bò; Đạo Lớn không thành.

Không trí phàm mới sanh Thánh Nhân chi quý, không tài phàm mới sanh đức của Thánh Tâm, không tính công mới sanh thành công viên quả mãn, không nghĩ có lòng mới sanh lòng của bậc lòng không.

Không lòng là không đòi ơn, nửa thiện nửa ác làm mặt thế, không trí là không đòi trả ân tình nhân nghĩa thị phi, không tâm là không tính toán cái đi qua và việc trở lại, không tánh là không làm cho trù phú gia tăng mà làm đơn giản lại.

Không tình là không yêu bị hận, không ái bị thương, không lừa bị gạt. Nhờ không tình trình sáng tự trình.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.
Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.
Nam Mô Di Lạc Vương Phật.
Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

Tâm đến Hư Không không thể không
Làm cho tình lặng để tâm đồng
Trái tim không hận là giải thoát

Tình tưởng hương yêu của ba lòng.

Đạo Lớn không mình biết hiển yêu
Tha người tình phụ để ta siêu
Siêu về trong cõi yêu không hận
Tỏ ngộ thiên cơ để hiển yêu.

Không để luân thường cảm tánh siêu
Làm cho không tánh thoát biên yêu
Không ta từ thuở ta đại ngộ
Khôi tình không mộng đặc Thiên Triều.

Trần thế có tim để lụy không
Thiên sư ngộ giải chỗ ba lòng
Không tim mới thoát tim là Phật
Không để luân thường trói buộc không.

Tâm Pháp tim thần mới ngộ không
Nhẹ nhàng thế giới lại không lòng
Ta từ không có sanh ta có
Nay đạo quờn không để chánh lòng.

Mẹ đợi Cha chờ đạo ngộ không

Từ bi bác ái kết thai lòng
Đạo từ không giới sang định giới
Định giới sanh ra ta ngộ không.

Tâm Thiên là tâm đốn ngộ không
Ra vào chát xám kết thai lòng
Hòa vào Trời Phật không mà có
Có cái Trời cho ở trong không.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.
Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.
Nam Mô Di Lạc Vương Phật.
Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

Ác ta lìa thiện tâm không làm ác
Thiện ta lìa đại giác ngộ ta không
Cửa Thiệu Quang ta giải thoát ba lòng
Vào Trời Lớn ngộ không ta lại có.

Có chơn tâm mở ra thành tâm huệ
Cõi không đời có hạnh phúc chơn linh
Có từ quang thể hội ở Tâm Kinh
Có minh triết Vô Hình đang chỉ dạy.

Có tâm nhãn để nhìn sâu xa thấy
Cửa Huyền Vi ngàn thấy mở Thiên Hà
Có tình Thầy Vô Danh Thị ở trong ta
Thuyền Bát Nhã độ ta qua bờ giác.

Có sự nghe mở nhĩ thông thuyền pháp
Nghe Diệu Ngôn Linh Ngữ giữa Thiên Hà
Nghe tiếng Trời Vũ Trụ mở Tân Khoa
Nghe Di Lạc dạy ta kinh hoằng hóa.

Có sự thấy an vi khai điền hạ
Làm an tình trong cái thấy lòng ta
Trong vạn tim phát huệ thấy càng xa
Siêu tự giới đưa ta vào Thiên Thể.

Tâm lại nghe hàng Diệu Âm Phật Pháp
Sự nghe kia truyền đạt mở thai lòng
Sự nghe kia tâm thuyết hội duyên hồng
Đam mê hóa khi cõi lòng an lạc.

Rồi sự thấy ta cõi Rong cõi Hạc
Giữa Trời Thiên ca hát lại thi thơ

Vui với Tiên truyền cảm đến vô bờ
Không mà có điển kinh thơ xuất thế.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.
Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.
Nam Mô Di Lạc Vương Phật.
Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

Rồi lại thấy thiên sư châu Ngọc Đê
Vạn Thần Tiên thiết hội lễ tẩy trần
Đạo thiên sư vào bộ các Ngọc Lân
Nâng ly chúc Tiên Thần trên Thượng Giới.

Rồi lại nghe Linh Quang theo nhạc trỗi
Tiên múa ca Thần Thánh nhạc giữa Trời
Hoa ban ra hương xạ để chung vui
Trời ban lộc nghe lòng ta ấm lạ.

Thấy chi lý cao linh văn tiến hóa
Trời cho người cho cả lối về Thiên
Các cõi Trời đời sống thật Thánh Hiền
Ta không mộng Thần Tiên ta chung hội.

Có cái nghe làm tỉnh lòng ta hồi
Lại sự nghe lập hội giữa Thiên Đàng
Sự an lành như hoa sáng tự Đấng
Tri an dạ không sanh lòng huyền thoại.

Sự thấy ta đập mây lành qua lại
Yêu thiên nhiên lãnh hội khí an lành
Lòng không lòng tu lớn đến vô tranh
Cho sự thấy Thiên sanh vào Huyền Đạo.

Lẽ làm nghe đi vào Tiên gia giáo
Nhạc làm lòng hiểu đạo chỗ cạn nông
Nghe Thiều Quang vào dạy cái chi lòng
Không tự mãn không trong lòng an dạ.

Thấy bánh xe chuyển luân người thiên hạ
Đi vòng theo định lực của Thiên Hà
Trên dòng Trời Đạo Lớn cõi không ma
Nguồn an lạc sanh ra từ Thiên cảm.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.
Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.
Nam Mô Di Lạc Vương Phật.

Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

Vào trường đạo thấy Thiên ngôn Phật ngữ
Đổi tâm nhìn dĩ khứ mộng hồ tâm
Sự thấy cao không để đạo tu làm
Trời mở Đạo Phật tâm Thầy Di Lạc.

Đổi cái thấy suy tôn và bài bác
Thấy lòng không Di Lạc hiền Tam Kỳ
Thấy Đạo Trời Pháp Phật mở Cung Bi
Cho linh cảm thực thi mà thành Đạo.

Đạo từ Trời thấy Phật khai Chơn Giáo
Vào sự nghe Phật Đạo cõi Vô Hình
Thấy vào tim Phật Di Lạc giảng kinh
Cho sanh chúng quờn tim thành an lạc.

Đạo Trời là nguồn cội cho tất cả Thiên chân,
Đạo Trời là nhà lớn cho tất cả Tiên Phật, Đạo
Trời là Tổ Đường cho tất cả Thần Tiên.

Đạo Trời là Cha sanh ra Đại Vũ Trụ Càn
Khôn, Đạo Trời là Mẹ vạn hóa dưỡng nuôi

muôn loại, Đạo Trời là dòng sữa ngọt nuôi tất cả Kim Thân.

Đạo Trời là nguồn lành ban sự hạnh phúc chân ái, Đạo Trời là Bầu Khí Hạo sanh pháp tánh Cam Lộ, Đạo Trời là cửa Hư Vô đào tạo các bậc trí tuệ.

Tâm Thiên lãnh hội Đạo Trời Cha
Vạn Pháp từ Trời huấn dạy ra
Thần Tiên Thánh Phật chung một thể
Linh hồn nhân loại vốn chung nhà.

Tạo Hóa Thiên khai một Đạo Trời
Từ thời Vô Thủy các phương ngôi
Bao la rộng lớn vô cùng tận
Đạo của Càn Khôn vốn một Trời.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.
Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.
Nam Mô Di Lạc Vương Phật.
Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

Nên Bậc Tâm Thiên trở về nguyên

Ngộ không là ngộ Đạo Trời Thiên
Tìm ra chơn lý chung một Đạo
Thờ Đấng lập Thiên đạt hiệu hiền.

Vô Thượng là ngôi Tạo Hóa sanh
Hư Vô Chi Khí một nguồn lành
Ban đi Khí Hạo nuôi Trời Đất
Tạo Hóa bàn tay tạo dựng thành.

Đạo vốn từ Trời Tạo Hóa sanh
Một bầu linh thể cõi trường sanh
Linh Quang từ đó ly Trời Lớn
Vào Ngũ Phương Trời luyện chí thanh.

Nhất Điểm Linh Quang cõi vô trần
Vô hình vô tướng một Thiên chân
Thượng Thiên là Đạo Trời sanh hóa
Vào kiếp con người một điểm chân.

Mỗi trái tim trần có hóa thân
Trời sanh Thiên tánh ản Tiên nhân
Trong tim ta chứa nguyên hồn ấy
Nằm ngủ say mê giữa biển trần.

Chánh pháp làm thần thức tỉnh say
Tỉnh rồi thức ngộ ở trong này
Vén màn Tạo Hóa xây Ly Khảm
Đổi cửa Khôn Càn phá tan mây.

Thần thức được rồi thức lục căn
Cùng tu khai mở cửa Tam Thần
Phá mây để dạy Tam Thần hội
Nhớ lại ngày xưa ta tỉnh vẫn.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.
Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.
Nam Mô Di Lạc Vương Phật.
Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

Bậc phát huệ phải tầm kinh pháp cú
Để thấy nghe làm chủ được linh tâm
Dù tham thiên chi ngộ ánh Trăng rằm
Ngộ lại cõi vạn năm từ sơ thủy.

Hàm học lại cõi nguyên thần xuất thế
Sự cao minh theo dõi sự cao cơ

Làm cho lòng có chứa đủ lý thiên cơ
Như dự trữ giấc mơ tâm chơn lý.

Hàm học đạo ban sơ thời Vô Thủy
Trước kỷ nguyên và lý trí loài người
Như tâm hồn mở cửa huệ ta soi
Dòng linh cảm đi ra ngoài Tam Giới.

Cõi thứ nhất học Chơn Kinh Linh Bảo
Dạy nguyên thần ngay thảo trí Hư Vô
Dạy lục thông vào Thiên lý trường đồ
Không mà có Hư Vô thành Hoàn Vũ.

Cõi thứ nhì dạy lục thông tàng trữ
Khối Tâm Kinh linh khứ để đăng trình
Ta là ai để phối ngẫu chơn linh
Sanh ta lại tánh linh là Đức Phật.

Cõi thứ ba luyện dứt lòng duy vật
Để tưởng tình theo Quả Đất biệt ly
Cửa Vô Thường qua sáu cửa Vô Vi
Mới giác ngộ tư nghi trong Vũ Trụ.

Cõi thứ tư vô tranh trong kinh sử
Tim Đại Thừa theo Thiên Sứ mở tâm
Sư so se sáng mãi để không làm
Tâm tức Phật huệ tâm ta là Đạo.

Cõi thứ năm biển Trời muôn ngàn đảo
Lấy Bồng Lai là Đạo của Trung Ương
Vào đây rồi xuất phát được tám phương
Đem ta lại linh trường khai linh khứ.

Cõi thứ sáu Thiên tâm ta hồi khứ
Thấy từ khi Vũ Trụ mới lập thành
Thường ra vào trường lớn của Tam Thanh
Như không sắc để thành Kim Thiên Tử.

Cõi thứ bảy Thất Trùng Thiên qua lại
Nhìn vạn loài như bảy núi xác khô
Một đời người sao trót một lăm mồ
Danh tài tận thiên cơ là xương trắng.

Cõi thứ tám học nhu cương thua thắng
Tưởng và tình cay đắng phải thắng ma
Từ Châu Thân Bát Quái hiện hằng hà

Tâm từ ái đại tha sanh bác ái.

Cõi thứ chín thắng tình ta vạn đại
Lòng tha thù vạn ái mở ta đi
Kẻ không lòng chứng Đạo Lớn Vô Vi
Nơi không tướng thi nhà sư chứa tướng.

Cõi thứ mười thi người khiêm đạo nhượng
Thượng đầu sư sanh đạo thượng đầu Tiên
Tánh Phật Quang chưa đủ chỗ diệu huyền
Tiên lẫn lộn phạm Tiên ta tu rớt.

Cõi mười một vị tha thì không cột
Lột giác quan không để nhốt tâm phạm
Hàng thiên sư biếng nhác với đa tham
Không qua được Trời Nam Ngôi Xích Tử.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.
Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.
Nam Mô Di Lạc Vương Phật.
Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

Cõi mười hai tim muốn thành Thiên Thủ

Đạo không mình không làm chủ vô tư
Nhu đắc rồi biết ẩn tánh giả ngu
Đền trí tuệ dứt ngu phát đại trí.

Cõi mười ba học Thiên Văn Địa Lý
Đề lái Thuyền Bát Nhã đắc Huyền Vi
Định hướng Trời không lạc cõi tư nghi
Thi là đậu cái tri trong Trời Đất.

Cõi mười bốn thi trái tim cách vật
Có và không không để mất trình tim
Đạo Đại Thừa ta muốn đạt vương nền
Thì luyện đạo không tên từ Nguyên Thủy.

Cõi mười năm phát dứt lời dứt lý
Vào Đại Thừa nhập ý đạo không tranh
Đề Như Lai dạy đạo lý thiện lành
Nghe để nhập xuất sanh ra bờ tử.

Cõi mười sáu học không còn ngôn ngữ
Thiên nhĩ nghe dự trữ để tâm tri
Lời nhiệm màu có bí ẩn Huyền Vi
Nghiệm để đắc đường đi qua đại giác.

Cõi mười bảy huệ sanh lòng thông đạt
Không khắc lòng cầu có với cầu không
Đề trái tim trinh sáng tự nhiên lòng
Tâm đức Phật bên trong không tỳ vết.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.
Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.
Nam Mô Di Lạc Vương Phật.
Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

Cõi mười tám nhẹ nhàng như ăn tết
Lễ làm đầu sạch vết tích chì thau
Là thật vàng luyện tới giá thành cao
Không để vết trì thau theo làm khó.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.
Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.
Nam Mô Di Lạc Vương Phật.
Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

Cửa hai sáu nhìn tinh thần Tam Thế
Như mặt Trời Trăng hiển giáp một phương

Nổi vào tâm như sáng tỏ Thái Dương
Hiệp Tam Thể thuần chơn trong Trời Đất.

Cửa hai bảy đi vào sanh Ngọc Phật
Còn đi ra ta sanh thật lại người
Cõi không mình khi Ngọc đó xứng đôi
Còn không Phật ta hiệp ngôi là Phật.

Cõi hai tám nhìn Thái Hư không vật
N như bầu Trời chất xám lại vẫn xoay
Đi vào trong thân pháp rã ra ngay
Rồi quờn lại cái Chơn Thiên Đức Phật.

Cõi hai chín Không Động Thiên Trời Đất
ĐỂ luyện tâm không Phật đến không ma
Thiền Hư Không ta chánh dứt ba nhà
ĐỂ Đức Phật không ma qua đại giác.

Cõi ba mươi sanh nguồn tim nguyên bác
Học ta Thầy học Huyền Tấn Chơn Như
Đi vào trong Vũ Trụ của chín Trời
Trong ta mở Trời trong ta tất cả.

Cõi ba một đi vào lò Trời Lớn
Luyện Kim Thân trình sáng lại Tim Vàng
Được giá cao phải luyện tuổi cao sang
Vàng nguyên tánh sanh thân vàng chi đạo.

Cõi ba hai ta đi vào Nguyên Khảm
Thân vàng tâm trí tuệ pháp lai hình
Lục tâm thông sanh trí độ Ngũ Kinh
Vàng nguyên bản thân Tú Tinh Hoàng Đạo.

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.
Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.
Nam Mô Di Lạc Vương Phật.
Di Lạc Diệu Quang Phật con ơi!

Cõi ba ba đi giáp dòng Khí Hạo
Lấy sữa Trời nuôi Kim Bảo Lục Thân
Dòng Cam Lộ của Tinh Tú Trời Trăng
Ăn để đắc Kim Thân đi quờn đạo.

Cõi ba bốn vào Trung Tâm Đại Háo
Tâm truyền tâm sanh Tâm Pháp Vô Hình
Nhìn nguyên thần giáp nối thể Tú Tinh

Đạo đến đó quờn trình trong Trời Phật.

Cõi ba năm nhìn Trăng Trời cộng lạc
Tâm truyền thần nói Tam Thể Hành Tinh
Một Chơn Nhân nói Liên Thể Tam Hình
Rồi hiệp lại ngôi Thần Linh Tam Giới.

Cõi ba sáu đi giáp vòng Thiên Đẩu
Nhà Thiên Cương cho ta lại Thiên Hà
Một bầu Trời sáng chói tới Đại La
Ta vào Hội Tam Hoa Trời lập đánh.

Cửa Thiên Cương Bắc Đẩu thần an chánh
Trời lập phương Phật Thiên Đẩu hoàng cương
Dòng Thiên Hà hội tụ miên trường
Hào Quang Phật Thiên Cương thành đại giác.

Mỗi cõi có huyền cơ trong Phật Pháp
Người ngộ không cần ý thận ngôn lời
Đạo tôn nghiêm không ý niệm giỡn chơi
Hàng học đạo an lời khi minh tánh.

Hàm thụ đạo là đi tìm cứu cánh

Cửa thiên cơ truy đạo hạnh thiên sư
Nhất tâm không học đến chỗ quên lời
Ta là Phật, Đạo không lời hiển hóa.

*Lạy Thầy Chứa Tể Càn Khôn.
Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.
Nam Mô Di Lạc Vương Phật.*

*Kính Bái
Đức Thầy Vô Danh Thị.*
