

# **Quyển Di Lạc Đại Bi Kinh Tế Thế**

## **Lời Nói Đầu**

Quyển Di Lạc Đại Bi Kinh tế thế viết Kỳ Ba này như may vá lại tấm lòng Đại Từ Đại Bi trong thiên hạ, sanh ra chánh kiến để học lại đại từ bi để chánh tim mình đắc Đạo đắc Phật.

Học được đó làm cho lòng đây trở lại cao quý, nhận thức được đó làm cho lòng đây đánh thức thiên ân, đạo được đó làm cho lòng đây tỉnh ngủ trong mê kim, trở lại cái lòng đây xin được nghe sự huân đạo, cầu được nghe sự chứng ngộ để đó dìu đây trở lại nguồn lành cùng nhau thành Phật thành Đạo.

Đến đây ta và Phật sống lại cái đại từ trong nhà Trời Thượng Đế, cái đại bi từ trong Lôi Âm Tự Phật Tổ truyền ban, và từ trong lòng Đại Từ Đại Bi của Bà Mẹ Trời Điều Trì Phật Mẫu. Vì đức bi mà cho ta hoằng hóa kinh này.

Bộ Đại Bi Kinh này là sự học để mở lòng cho bậc chí nhân, mở trí tri cho hàng chí nghĩa để nghĩa vụ biết làm tròn, tròn đến vị tha cho kẻ thù để ta và người phục vị lại kim bi cho thiên hạ hàm học đại trí.

Bậc có kim bi được trí thì đắc huệ, bậc có Tiên kim tự sáng lòng biết đi hoằng kiếm, làm

cho lòng quân tử vì nước, vì gia không còn tranh  
bi trong giáo tôn thiên hạ để quốc thanh nhà an  
dân giàu quốc mạnh cho thiên hạ hạnh phúc  
muôn đời.

***Kính Bái  
Đức Thầy Vô Danh Thị.***

\*\*\*

***Di Lạc Đại Bi Kinh Tế Thế***

Hàng đại bi dùng rất ít lược; thường dùng đại  
từ ái để khoan dung, dùng từ tâm cho mọi người  
lãnh hội, dùng giác ngộ để trị an chánh đạo, và  
dùng tri thức để thiên định thức lại lòng chí nhân  
của thiên hạ.

Đại Bi của Phật Di Lạc; không buộc nhân trị  
trong các thể chế, không trói nhân nghĩa trong tư  
tình tư tưởng, không rào đón bậc chơn đạo giác  
ngộ tự độ tha, không nhận chìm thuyền của  
những bậc chơn hơn.

Bậc đại bi của Phật Di Lạc; chánh đạo lại  
mình để chánh kiến khai minh, tha lỗi người để  
hành Nhân Sinh Quan cao quý, như đạo quân  
thần có minh sự không để thiếu từ bi; như đạo trị  
quốc chi dân không để thiếu giàu mạnh cho dân,  
như đạo phò trợ Minh Chủ không để thiếu đại bi

trong chi tướng, như đạo an gia không để thiếu tình của người cô chi kim.

Quân thần có đạo từ bi biết hiến ái; bậc đại bi khi kéo ngọn cờ lên tôn nghiêm linh hồn Tổ Quốc, nghiêm mình trước công tâm Thượng Đế chi nhơn để đạo đại bi của Quốc Gia tinh chí lớn chi dân, nghiêm mình trước quốc huy để đại kính đạo nước. Trị quốc là người có từ bi trong đại thể chí để dân mở lòng từ bi làm tròn công lý hành nhơn.

Bậc lập quốc: Dựng lòng đại từ ái để thủy thổ sơn nam cùng nhơn loại sống chung, nên có đại bi tâm cho quốc và dân chung hưởng, sự giàu mạnh chi dân cho ta và dân hiệp nhất trong đại ái quốc.

Xưa nay vì đại bi bậc Vua Chúa biết hiệp tinh thần để kiến trúc Quốc Gia, để kiến văn làm thanh y trong quốc pháp, để dân hiến sáng tỏ chí lực của bậc ái quốc yêu dân, để sự sống chung trong tình người đoàn kết giàu mạnh. Còn có đủ bi trí để kính nhường nhau chi đạo.

Cho nên bậc lãnh có đại bi tâm không sanh bạo ác, bi là sự đi tìm cứu cánh để siêu hóa nghèo hèn, sự trí tuệ để văn minh mình và văn nhân của họ tạo thành chơn giáo để đại bi. Tâm

sự hiệp tinh thần văn hóa và lòng đại bi siêu linh cho chiến sĩ của ta và người đã trận vong về lại cõi từ bi chi hóa từ bi với cố nhân.

Người cô yêu nước nằm xuống muốn được bậc từ bi siêu hóa oán khí, muốn được hàng bi kim đủ từ tâm để hưng chánh nhân tâm, muốn bậc yêu dân từ bi tha kẻ thù đại ái quốc, cho bậc chiến sĩ hy sinh kia vì người xóa bỏ tư thù, để đời sau con cháu không trả cái chí nhọn mà từ bi để thành đạt tài hoa.

Cho nên bi là Bà Mẹ của chí hóa độ thể trong mọi lĩnh vực của hàng trị quốc, có đủ từ tâm trong mọi chi linh để phụ từ mẫu ái, trong mọi sự ban giao giữa Trời và người hưng chánh Quốc Gia.

Đại thiên hạ đồng chung sự đại quảng độ, đại bi sanh đạo đồng nhất thể chi dân, như Bà Mẹ dùng y đức để sanh con mong con trưởng thành, học Đại Bi Kinh để thanh bình trong tứ hải.

Bi là sự cứu độ không vì giận sanh lòng đại ác, bi là sự cứu độ lòng nhân hậu bình đẳng cho nhau, bi là thiên lý của Tổ Quốc yêu quý đồng bào, bi là cánh cửa giàu mạnh thái bình trong đại chúng, bi là tình yêu của phụ từ mẫu ái trong đạo

quân thần, bi là đức trọng của Thánh và dân trong Tam Giới.

Thượng bi mở thông linh căn người có đạo; chơn giáo lại bậc thiện duyên, chơn nguyên cho hàng trị quốc, chơn lòng cho bậc quảng bá tùy duyên.

Đại bi trong thể chí; người đắc đạo mở tâm bi để đắc Đại Từ Mẫu Ái, bậc chí nhân không nên thiếu từ bi trong đạo xử thế, hàng làm Cha Mẹ không thiếu bi trong lúc dạy con hành nhơn để cao quý để truyền nhân.

Chơn lý dạy người không thể thiếu bi trong đại quảng độ, người của Diệu Âm Phật Pháp để trưởng thành. Chơn Sư không thể thiếu bi khi huân dạy đệ tử theo chí nguyện Phật Tổ Thượng Đế truyền đời. Vợ chồng không thể thiếu bi trong yêu thương và hờn giận để phiền não sanh trí tuệ.

Đức đồng bi cất lên khinh thanh thì khứ trước, lực đồng bi đến khai thể chí thì biết trí tri, sức đồng bi vào khai giác tha thì biết vị tha, đạo đồng bi hiệp khai Đại Bồ Tát biết tế thế. Vì vậy đại bi là sức sống thanh ca cho ta và Phật.

Đại bi là Đức Phật hồi sinh cho thiện lẫn ác, đại bi là tình bác ái lớn cho hàng tu đạo trường

sanh, đại bi là linh thể cho Bạc Tiên Thiên Tiên Đạo đạt Phật, đại bi là pháp bác ái lớn trong Thiên Địa đạo pháp.

Đại bi là chơn ái lớn của Thượng Đế hóa sanh, đại bi là thái bình tim trong mọi Quốc Độ, đại bi là lòng của Bà Mẹ Trời sanh hóa Kim Thân, đại bi là phẩm Phật của chân nhân và Hiền Thánh, đại bi là Mẫu Ái của Phật Tổ dạy Phật đắc thành, đại bi là chơn thiện mỹ của bậc ái quốc chi dân.

Tim bi nhẹ bay lên kết tinh hoa vào chơn lý, trí bi thanh trong lòng tâm đặc chí thần đặc tri, lòng bi sáng bay lên kết thần quang Tam Giới, tánh bi minh di thiện học sự Thiên Đạo kỳ hình. Trí tuệ bi bay lên tam hoa tụ về nhân chi thượng học, đại ngộ rồi dùng bi để độ các nhơn duyên.

Đại bi để cách vật: Bạc trí không từ bi trí học nhiều đi vào đa xảo, bậc tài không từ bi lãnh đạo nhiều đi đến đấu tranh, bậc nhân hậu không từ bi càng cao phẩm vị càng bất cập, bậc tu tâm không từ bi càng tu lâu càng chết trong cố chấp, bậc Thầy Sư không từ bi được vị lại đòi danh vị ở đời.

Bạc thần quyền không từ bi phép lực vì lợi hại hiền nhân, bậc lãnh đạo không từ bi chiến để

thành hàng bại đức, bậc học sĩ không từ bi theo lợi bạc đãi như tâm, bậc Giáo Chủ không từ bi chiến và sanh thánh chiến, bậc Cha Mẹ không từ bi dạy con xảo quyết lường tranh, bậc học võ không từ bi giết người để hãnh diện vui sướng, bậc quý thân không từ bi đòi lễ bái nhiều sanh quý đạo.

Bậc thời khí thần không từ bi giông bão trái mùa màng, bậc chiếu sĩ trận vong không từ bi khuynh đảo thời và tiết, bậc Sơn Địa Thần không từ bi núi lửa động đất hại chu kỳ, đạo lớn không từ bi lòng chí nhân thiên hạ đã chết, Thiên Tử không từ bi đại trị thiên hạ băng hoại.

Đại bi là đạo vị tha của Trời Phật,

Đại bi là nhân cách sống của Chư Tiên,

Đại bi là bác ái lớn trong thiên hạ.

Như lại con một Cha tranh phương sanh quyền bá, ngũ sắc một nhà chia rẽ để cai trị bất nhân, thượng học không bi lập cái ngôi kim tiền đầu trí, hạ học điêu xảo kim ngân để giựt tánh bi ngân.

Đạo không chủ về tri thức lại dạy thâm kim tiền làm quốc bảo, dạy lòng nhân không từ bi sự xảo kim điêu xảo lường lập lòng nhân.

Trên thượng lễ lấy kim ngân gạt Thần và Thánh, dưới xảo kim để kim chiến thương trường, bi kim chết hàng kim lạnh qua bao thế kỷ.

Lãnh đạo không bi đặt ra muôn ngàn kim lục, đa kim ngân phá lục từ bi tế thế chi dân, hàng thiên hạ cho là thay Đấng Chí Tôn dồn nhân loại vào hạ sách, lo thu kim quên tư chất của Trời giao ta là Phật là Đạo, là Vua Chúa của nhân loại, còn rặng đe trăm thứ thuế trên để làm giàu, bi đâu nữa mà lòng nhơn còn chờ đợi chúng.

Sống một kiếp nhận muôn ngàn bi kịch  
Hồng một đời bao tuồng tích đống qua  
Diễn bao màn trong kiếp sống người ta  
Tài tử không bi thành ra hàng chiến loạn.

Tu ngàn kiếp thiếu bi tu chưa thành đạo,  
phúc ngàn dư thiếu bi đức chưa đắc đạo nhân,  
tài đại khoa học thiếu bi trí chưa đậu Tiến Sĩ ở nhà Trời,  
học sĩ giỏi thiếu bi kim chưa đậu bình chi đạo.

\*\*\*

***Cứu Khổ Để Thông Bi***



Tu tâm thiếu bi lòng chánh thanh tịnh không về, thiên định thiếu bi tánh Phật Quang không khai mở, luyện đạo thiếu bi tánh lý Hư Vô không thấp sáng, luyện thần thiếu bi thần đó lại che thần.

Nhập thất thiếu bi linh tim không sanh Phật tử, hành nhơn thiếu bi không đủ đạo chi dân, nhà đạo thiếu bi dục lợi kim ngân làm mất đạo, trí đạo thiếu bi càng trí càng bị che lại.

Thầy sư thiếu bi quý thần không cung kính, giảng pháp thiếu bi trí tuệ chạy trốn không về, Giáo Chủ thiếu bi Thiên Binh Thần Tướng không nghe lệnh.

Vì vậy đại bi là thần lực của thần nhân, đại bi là đạo lực của đại trí, đại bi là đức trọng của bậc hành đạo, đại bi để hồi phục Thiên Quang, đại bi để thiên ma địa quỷ quy y cùng Phật.

\*\*\*

Đại bi tâm ta thiếu nên tu bổ bằng niệm Phật; Niệm Phật phát bi tâm làm chánh niệm, niệm Phật phát ác tâm là ma niệm, niệm Phật phát tam hoa tụ đánh là Thiên niệm, niệm Phật phát ra sàm ngôn là tạp niệm, niệm Phật phát lòng nhân là nhân niệm, niệm Phật phát tham lợi tham hại là ma niệm.

Niệm Phật tức tìm sanh lại nhân chi sơ tánh bản thiện theo về, càng niệm càng thiện là lòng đạt tới cảnh giới minh minh tự đức. Cái lòng đó thấp sáng được lòng từ bi của ta đó vậy.

Ta niệm từ tâm sanh là tánh bốn ác tức trí ta sanh mây mù che trí tuệ, lòng ta chứa vật chưa sạch nên che tối thiên cơ, tánh ta chưa an làm loạn tướng phi giáo, nhân ta bất thiện đó gọi tâm ma trong niệm Phật.

Cho nên nhà Đạo kiểm soát tâm mà không bi là ma tâm, có thể chính ta làm sai đường lối. Còn tâm người đủ bi phát ra đại trí để tha, đại tri lý để hiểu, đại tình lý để yêu người sai lầm quy y giới đạo.

Vì vậy người tu phải kiểm chứng cái ta làm, kiểm chứng lời ta nói, kiểm chứng đường trí tuệ để ta đi, kiểm chứng lòng ta có được đến chỗ lòng không lòng. Vì lòng không lòng mới chứa linh khí để thần ta chu du tứ hải, để chứa từ bi lớn của Vạn Năng, và chứa ta là ai để ta đắc đạo.

\*\*\*

### ***Định Quán Để Đại Bi***

Nhập định bi lộ thiên nhiên Diệu Hữu đồng y, nhập định bi khai chánh niệm Thiên Quang,

nhập định bi khai Pháp Vương y đức, nhập định bi khai bí mật thiên cơ.

Nhập định bi quy y giác ngộ vào Hư Không Giới, nhập định bi nghe thấy biết tiếng nói lục thông, nhập định bi khai siêu quang tâm hiệp nhất, nhập định bi khai thiên nhiên pháp vạn năng.

Nhập định bi khai thấy biết ta từ vô thủy, nhập định bi khai lộ Thiên Cảnh Niết Bàn, nhập định bi khai hội Thần Quang Diệu Tướng, nhập định bi khai đạo lực kim quang.

Nhập định bi vào khai tâm đại giác, nhập định bi khai Tâm Pháp Chơn Truyền, nhập định bi vào trong huệ tâm mới phát, nhập định bi vào trong mở Núi Tu Di.

Nhập định bi vào trong Lô Âm Tự Cổ Phật, nhập định bi vào trong Kinh Vô Tự Chơn Quang, nhập định bi vào trong Càn Khôn Hiệp Nhất, nhập định bi vào trong phát Ba Mười Sáu Thiên Cương.

Nhập định bi vào trong vượt qua vô sắc tướng, nhập định bi vào trong Đại Định Thái Hòa, nhập định bi vào trong lễ Cha Thượng Đế, nhập định bi vào trong lễ Phật Mẫu dâng hoa.

Nhập định bi khai tâm thính cứu khổ,  
Nhập định bi về đại ngộ chánh giác mở ra,  
Nhập định bi về nhận thiên lý Mẹ Cha,  
Nhập định bi về thần minh trí ngộ.

Nhập định bi về mở cửa huyền cơ,  
Nhập định bi về Phật tâm hiệp nhất,  
Nhập định bi hội ngũ khí triều nguyên,  
Nhập định bi hội tướng tâm quy y đại giác.

Nhập định bi hội Thầy truyền y đức,  
Nhập định bi hội phúc lộc Nhân Thiên,  
Nhập định bi hội vô vi trong thần giác,  
Nhập định bi hội thiên lộ bàng tâm.

Nhập định bi lái thuyền không đày,  
Nhập định bi bỏ việc thấy biết nghe,  
Nhập định bi thông linh tròn xoe,  
Nhập định bi đạt thông linh Tam Giới.  
Nhập định bi lập đường lớn Chí Tôn,  
Nhập định bi cầm pháp Vũ Trụ Càn Khôn.

Nhập định bi đi vào tận Hư Vô Diệu Hữu,  
Thân Kim Quang bi đi khắp vô hình,  
Vào trong Trời bi hội Vô Cực trường sinh,

Học thiên lý bi quờn vô đạt hữu,

Phật là ta bi thiên Tôn Giáo Chủ,  
Ta và bi hiệp Đại Khôi Linh Quang  
Trong đại thể toàn Đức Hiếu Sanh.

Nhập định bi phát tha tâm thông,  
Nhập định bi phát túc mạng thông,  
Nhập định bi phát thân túc thông,  
Nhập định bi phát thiên nhĩ thông,  
Nhập định bi phát thiên nhãn thông,  
Nhập định bi phát lậu tận thông trong mỗi  
thời thất đễ lương tri sanh hóa.

Nhập định bi phát Nhiên Đăng pháp giới,  
Nhập định bi phát thanh tịnh quang trí diệu,  
Nhập định bi phát siêu thuyết giới vô vi,  
Nhập định bi phát thông kinh bạch tự,  
Nhập định bi phát thông linh mật ngữ,  
Nhập định bi phát thông ngôn ngữ miễn bàn.

Nhập định bi diệt sắc tướng hiển thân trong  
vô tướng, nhập định bi diệt sanh đắc đạo vô trần,  
nhập định bi diệt tánh trần khai tánh linh nguyên  
thủy, nhập định bi diệt tâm phàm phản bản vô

tranh, nhập định bi diệt lòng tham chứng đạo không mình, nhập định bi diệt pháp tướng vào trong chứng đạo vô tướng.

Nhập định bi mở thiên thị thần thần thị tâm, nhập định bi mở thị thời tánh huyền linh tánh, nhập định bi mở thần linh giải thiên văn kinh, nhập định bi mở Huyền Tấn Môn thiên lý Chi Môn, nhập định bi mở thiên di huyền bí trong Phật Pháp, nhập định bi mở cửa Nguyên Thủy Đại La Thiên.

Nhập định bi hiệp trí phát trí tuệ Linh Quang, nhập định bi hiệp bán pháp phát thần thông thần, nhập định bi hiệp Thánh Tâm phát đại giác đại ngộ, nhập định bi hiệp huyền linh phát pháp lực vô tướng, nhập định bi hiệp chơn thần phát tiềm năng khí hạo, nhập định bi hiệp lực thần phát lực thông đặc nhất.

Nhập định bi hiệp Đại Từ Bi Vô Cực Diệu Quang, nhập định bi hiệp Đại Hải Chí Từ Tôn Linh Khứu, nhập định bi hiệp chơn thiên Huệ Mạng Kim Cang.

Nhập định bi hiệp tâm tức Đại Khôi Chơn Sư giáo độ, nhập định bi hiệp Đại Từ Tâm Như Lai Cổ Phật Diệu Âm, nhập định bi hiệp đại thiện từ minh trí tuệ Càn Khôn Đại Thế Chí

\*\*\*

Thượng bi như cha là hiếu sanh từ ái;  
Vì đại ngã đại vị tha khắp Hoàn Cầu,  
Vì tình chúng cho thức sống trường sanh,  
Vì sự tiến hóa cao nên tận độ nhơn loại.

Vì khai ngộ nên đôn ngộ tới cùng,  
Vì chánh định nên phải lưu thanh khứ trước,  
Vì thái bình nên dạy Pháp Môn Như Ý,  
Vì thông nhất nên quảng độ đại tha,

Vì thặng hoa nên Tiên Nhân khảo thí,  
Vì đức năng nên chọn bậc hiền nhân,  
Vì chánh đạo nên đổi thay Vũ Trụ,  
Vì nghĩa vụ nên đào tạo Chơn Tiên.  
Vì sự sống chung nên thiết hội nhân quyền,  
Vì bình đẳng nên văn minh đại đức.

Thiên tâm bi đồng nhất,  
Địa pháp Phật phổ bi.

Thiên hạ biết quy y,  
Tâm đại bi thống nhất.

\*\*\*

***Từ Bi Trong Bậc Phụ Mẫu***

Làm Cha Mẹ đạo bi thường học nhẫn nhịn,  
Dung lòng bi để nuôi lớn con thơ,  
Hy sinh thời gian bi để dạy con khờ,  
Mong con lớn từ bi qua bờ khổ ải.

Bi là cánh cửa tâm linh của các bậc làm Cha Mẹ, bi là linh tâm trồng xuống cho các bậc làm con, đạo trong bi nhân hiếu làm tròn, bi minh chánh để con khai thần huệ. Nhờ đức bi kệ kệ để con khôn.

\*\*\*

*Đại bi hỷ xả vô ngôn,  
Đại từ hỷ xả vô chấp.*

Tướng của bi giải tỏ lòng bất cập  
Pháp của bi yêu thương thật miễn bàn  
Lòng từ bi là chơn lý rất cao sang  
Cao chánh hạnh bi tâm càng minh huệ.

Bi tâm mở Máy Thiệu Quang đồng quán thế  
Cửa huyền cơ Trời lớn có được hiếu sanh  
Người thông minh phát ngộ được bi lành  
Bậc đại đức nghiêng mình từ bi tha độ.



Bạc Bồ Tát dùng bi mở đường đại lộ  
Cứu khổ nhân sanh quên quả vị của mình  
Tâm nguyện đầy cứu thế để vô tên  
Bình chánh định nhờ bi minh khai định.

Bạc đại đức dùng bi làm Minh Kính  
Soi vào trong bi hạnh phát hay chưa  
Tâm phát từ bi đến thật Đại Thừa  
Bằng chưa giác khai chánh yên trong thiền  
thất.

Lòng chánh đặng từ bi làm quả Phật  
Đắc không bi ma giặc giết luân phiên  
Đạo không bi như thuyền lủng đắm thuyền  
Giáo vô đạo cho người không bi pháp từ bi  
đâu tận độ.

Bạc cầm thiên lệnh không bi diệt số  
Bạc giáo không bi giữ số Quả Tinh Cầu  
Bạc nhân không bi thế chiến đánh tơ đầu  
Lòng nhân vô đạo bi đâu ra trường thống.

Thù hận gấp chôn nhau trong đời sống  
Bom đạn cao đã giết gốc đại bi  
Lòng bất nhân ai quán độ được gì?

Bi không chính binh quân thành loạn chiến.

Người đại đức dùng quân không cấp tiến  
Chỉ muốn yên để bảo vệ Quốc Hồn  
Chỉ muốn yên cho an định Càn Khôn  
Bi tâm đến sanh tồn cho muôn vật.

Hận thù mãi máu xương càng chồng chất  
Tranh quyền binh Quả Đất sẽ chinh nghiêng  
Xô thành sâu ai xô ngã sập liền  
Chôn biển khổ hay đào sâu tận khổ.

Nhân diệt bi Ngọc Hoàng phong giũ sỏ  
Người diệt bi hết sỏ để phục sinh  
Đạo diệt bi nhân loại diệt đại tình  
Đức bi lập nhơn sinh trong tồn tại.

\*\*\*

*Người giàu thiếu bi phúc gì ban cho con cháu,  
Người tài thiếu bi quán nghiệp oán xông thiên.*

Bạc trên không quảng độ chiếc bi thuyền,  
Ai xứng nghĩa thế thiên hành chánh độ.

Nhân thiếu bi tranh nhiều sanh biến cố,  
Tướng không bi giũ sỏ đại thao trường.

Thắng đễ bình hay thắng đễ phô trương,  
Bi không đến máu xương thành sông biển.

Tu ngàn kiếp bi đâu người giao chiến,  
Một kiếp sanh diệt ngàn kiếp tu trì.

Bậc thượng phong cũng từng học tâm bi,  
Người đại đức sao ngã lòng trong bạo đức.

Bình tuy mạnh mạnh xong kiệt lực,  
Núi tuy cao phả lập núi sẽ bằng.

Mỗi con người trong đầu đều có tánh nhân,  
Bi không tỉnh lòng nhân đâu an định.

\*\*\*

*Bình tâm tỉnh thế,  
Bi đễ độ sanh.*

Phật Bà trên cao đại từ bi không đòi quả vị  
Mang tâm bi đi khai ngộ cho đời  
Bao ngàn năm cứu khổ ban vui  
Vì bi pháp mong người nhân giác ngộ.

Bi là đức chí nhân bậc đại nhân mau tỉnh ngộ

Bi là đường đại lộ giải thoát nhân sinh  
Bi là tâm đại ái để quên mình  
Cao phẩm cách đại bi là giải thoát.

Bi đến bậc trị quốc biết yêu dân  
Bi đến bậc thần trung biết ái quốc.

Quốc không bi quốc thành chiến địa  
Quân không bi thảm kịch chất thành non  
Thần không bi thảm chiến diệt không còn  
Dân không đức thiên sanh giữ sỗ.

Bậc đại trí lấy bi thay Trời cao tha độ  
Thương giống nòi em nhỏ biết nương cho  
Nhịn vì thương để nó sửa đổi chí hiền  
Tha để độ lòng bi nhường cho lối sống.

Bậc đại đức lắng nghe bi ta trong chính sự  
Xử thế theo bi pháp có nhân quyền  
Luật uy nghi bi tha để tạo giảm khuyên  
Bình hạ hỏa bình yên ly không bề.

Lập đức lớn đức năng bi tế thế  
Xét nguyên nhân và tịnh lý nguyên tâm  
Người biết sai tự tu sửa lỗi lầm

Bình chánh tín hồi tâm quy đức lớn.

Đại bi như Phật tịnh lòng thiên hạ  
Đại bi hiển trong khai khối tinh thần  
Đại bi khai lòng đại thiện giác chí nhân  
Đại bi hóa độ Kim Thân sanh Thánh Phật  
Như Lai.

Đại bi an tịnh trí huệ bình đại đức  
Đại bi khai minh tỏ thiên hạ đại tình  
Đại bi sáng đồng huệ mạng phương sinh  
Đại bi khởi huệ quang minh bờ giác.

Đại bi chánh định đại bi tâm Bồ Tát  
Đại bi chánh nhân đại hạnh Đạo Pháp Hoa  
Đại bi chánh tín đại phúc hiển bi hòa  
Đại bi chánh pháp đại nhân duyên tiếp lấy.

\*\*\*

*Lòng bi quảng đại  
Tâm lớn trống không.*

Nhìn tâm bi mới thấy lòng trống lòng,  
Tâm bi mở vào trong bi đặc nhất.

Bi không khởi chiến cho dù là ngôn luận

Thật bi không đả phá cho dù trong đũa giỡn  
Thật bi không sỉ nhục cho dù là hạ nhân  
Thật bi tha kẻ thù cho dù không đội Trời  
chung.

Thật bi không lời chê bai cho dù là vô dụng  
Thật bi không tranh vị cho dù trong thương  
trường.

*Thật bi tánh định bi ra  
Bên trong bi thật phát ra ngôn bình  
Tâm bi thân trí phát linh  
Ngoài thông bi pháp vạn tình hiệp nhau.*

*Thật bi chánh định bước vào  
Nghiêng mình độ tế không xao xuyên lòng  
Bình ngôn bình lý bi trong  
Bi là quán thế đi trong lòng Trời.*

Người tu không bi chạy theo thị hiếu  
Bậc trí không bi chiến lũy thành hào  
Bậc nhân không bi bị ôm lòng thủ cụ  
Bậc tài không bi chinh loạn lòng nhân.

Đại bi gặp trí để an định thiên hạ

Đại bi gặp huệ để phát văn minh  
Đại bi gặp phương tiện lớn để cứu độ.

**Đại bi;**

Là thức sống của đạo nhân,  
Là trí tuệ của Bạc Đại Giác,  
Là tình yêu của Đại Bồ Tát,  
Là tánh sáng của Đại Thánh Nhân,  
Là trí độ của Thần Tiên yêu nước.

**Đại bi;**

Là lòng nhân trong đại tướng,  
Là trí độ của đại trung lương,  
Là tinh thần của đại học sĩ,  
Là hiền chánh của đại công thần.

**Đại bi;**

Là sức mạnh của Bà Mẹ dạy con,  
Là tình yêu của thiên hạ Phụ Mẫu,  
Là trách nhiệm của bậc làm Cha Mẹ,  
Là sức sống lành mạnh của đại văn minh.

Bi đến bậc thiện ngộ minh di thiện đào tạo  
tâm bi khai trí độ lòng từ, bi đến ác ngộ quy y từ  
độ bớt ác để hành độ đại bi tâm để đức trọng, đại

bi đến thiện ác đồng ngộ để đại đồng giác ngộ trong không thiện không ác Hư Vô.

***Đại bi;***

Phát trong chánh định,  
Phát ngoài chính an,  
Phát tình chánh kiến,  
Phát lý chánh luận,  
Phát nhân chánh tinh tấn.

Phật lý không bi lấy bi đâu chánh định,  
Nhân lý không bi lập luật gì vào Núi Tu Di.  
Thiên hạ không bi lòng nhân biến loạn,  
Nhìn thiên hạ loạn đời tại thế giới học không  
bi.

\*\*\*

***Lòng Từ Khai Đại Ái  
Quảng Độ Hiệp Bi Ân.***

***Đại bi để định vị;***

Phật hàng ma để đại quảng độ quy y,  
Tha ma để đại ân xá lập lại thượng kỳ.  
Đại quốc đạo là nước trí trong nguồn nhân,  
Thiên hạ có đủ bi đức đại ái thiện lành trong  
có các bi nhân.



Ta kéo cờ lên tôn kính tổ quốc linh thần,  
Hàng định quốc tam bi phải quờn phục thủy,  
Đức độ lớn từ bi khai đại thế kỷ của chu kỳ,  
Là tâm bi cao để phục thủy để toàn chơn,  
Độ lượng sâu thành phong thủy thái sơn,  
Bi để quảng độ quán thế bi tinh thông mức  
thước.

\*\*\*

*Lòng từ khai đại ái  
Vô ngại hiệp bi ân.*

Đại bi tuy nhu tim đại từ sanh linh được  
Thứ tha nhau cho nhân tước làm tròn  
Trong tâm người ai cũng có một điểm son  
Là nhất điểm đại bi sanh ra từ đại khối.

Đại bi là đèn trí tuệ, người có bi không bao  
giờ tâm tối, vì Thần Thánh Tiên độ bậc từ bi.

Đại bi là linh nhơn, đạt bi mới y nhơn để  
thành ý, y đức để thuận nhơn, y pháp để phục vị.

Vàng khử tạp chất để thành kim, Phật rèn y  
nhân để thành kiếm, tâm kiếm đó hàng ma để trí  
tuệ, không hàng ma tâm bi đâu để hóa sanh.

\*\*\*

*Bình tâm để cao đường đại trí,  
Bi để sanh thiên lý cho mình.*

Trăng sáng lên dùng tâm bi để cúng dường những dòng sương ngọt, sương làm cho ta cải tử lại chi tình.

Bi là Cam Lộ gội rửa lòng hàng quân tử  
Trí tuệ khai nhờ từ bi lớn nhường lời  
Có thức khuya mới quý sự nghỉ ngơi  
Lòng minh huệ mới biết bi là phép lạ  
Tha được kẻ thù bi đặc đạo đoàn viên.

\*\*\*

*Hữu đức hóa Tiên  
Vô đức lục đạo.*

Bậc quân chủ lấy đại bi để quốc chính triều trung, bậc trị quốc lấy đại bi để đào tạo hàng học sĩ, bậc kỳ tài lập đại bi cho nhơn loại đạt đạo chí nhân.

Đạo bi đến đại đức phát điện năng trong tâm lực, đại bi đến hàng ma tâm trực giác để quy y, đại bi đến thầy bác ái độ tử cải tà quy chánh, đại bi đến lập đại lộ thiên hạ quảng độ chi dân.

\*\*\*

*Tĩnh lại lòng cho tâm bi khai đại lộ,  
Tĩnh tâm thân được tâm bi khai đại ngộ.*

Bậc luyện thân lấy tâm bi để tĩnh lòng nhân, thân có pháp y như đại bi thường khả ngộ, tâm có phép y đức đại bi để hồi chơn.

Đại bi bất chiến minh đạo cho thiên hạ thái bình, đại bi bất sát vì đại văn minh để Thánh Đức, đại bi trường sanh vô tranh cho thiên hạ tồn sanh.

Sanh con Cha Mẹ vì đại bi mà nuôi dưỡng, Trời Đất yêu Phật nên dùng đức để hóa sanh, Cha Mẹ có lòng từ bi mới dạy con khôn lớn, Trời Phật có Đức Háo Sanh bi để đại đồng.

Đạo có đại bi trong đại từ mẫu ái, đạo có đại bi trong y đức mỗi gia đình, nhân có đại bi trong vị tha nhân loại và nhân trị.

Bi không chánh kiến sanh bi lụy phiền não, bi không chánh niệm sanh bi trong thần tượng cầu xin, bi không tu chính tâm sanh bi trong đạo một chiều ta là lớn. Cho nên hàng từ bi phải sử dụng đúng để bi.

Hàng bi có chánh kiến sáng bừng trong trí tuệ, pháp bi khai lòng bác ái đại thế của Như

Lai, bi đến minh tâm khai trở Thiên Đài, nên bi định giải đạo vô tranh cho hàng đại tu sự nghiệp.

Thiên định được đại bi không tranh trong kinh pháp, tịnh độ được đại bi giảng pháp đến vô tư nghi, minh huệ được bi tâm sanh vào chánh định huệ, minh thị được đại bi trí tuệ sanh lòng chí nhân.

Bi như dòng nước càng thanh càng thủy pháp, bi như dòng trí tuệ càng thanh minh giải, bi như lòng Bà Mẹ càng thương con càng bao dung, bi như sương ngọt càng uống càng được hòa cảm, bi như dòng suối Tiên càng tắm càng dịu lòng nhân.

Đại bi trong trực hóa thanh,  
Đại bi trong đực hóa trong,  
Đại bi trong dục hóa trí tuệ.

Trong đắc bi Đạo Lớn được thành  
Thần hiệp bi lòng thanh giải thoát  
Chơn lý hội người lành bi không sơ sót  
Đôi tâm thần thành đại ái bi hơn  
Cửa từ bi mở rộng khối tư nghi  
Tình bi học rộng suy cho thiên trí.

Từ bi trong kim ngân để bình giải  
Kim hữu thể bình kim trong thượng trí  
Bạc bi kim phát phú quý đại bi tâm  
Ta hóa thân kim phước dư từ kiếp trước  
Được giàu sang nhờ tích phước vạn kiếp xưa  
Học đại bi kim khai mở trí Đại Thừa  
Bi để lại phúc dư của ta từ vạn phúc.

Giữa thương trường bình bi kim không thương  
chiến,  
Bình giá hàng tạo phương pháp độ nhân sinh  
Quần kim bi cho thương nghiệp được mạnh lành  
Hung kim đức bình thương không ngã đổ.

Thương trường sát ngàn người vào biển khổ  
Thắng và thua trong đâu khổ thương tranh  
Mặt hàng cao nghiêng ngửa giữa thị thành  
Tranh nguồn lợi thương gia tranh thành chiến.

Người dư phúc Bình bi tâm rồi tác phúc  
Kim không lành tạo trí kiếm đả kim mau  
Bảo vệ mình còn hàng thua của thiên hạ ra sao?  
Thắng để loạn hàng từ bi đâu không an định.

\*\*\*

*Thương kim thành kiếm khí,*

*Bá đạo diệt từ bi.*

Lợi kim đến hiệu triệu tiểu nhân phù phục  
Trúc và cơ thành chiến lũy để thành sâu  
Người mua danh thấy kim lớn ra cầu  
Cúi đầu bởi lợi danh qua chốc lát.

Muốn mình được tôn xưng trong đời sống  
Muốn hưng kim để phát phúc giàu sang  
Đặt nhân tâm ra thành các món hàng  
Đầu cơ để thương tranh ta tích lợi.

Người được thắng thương tranh từ đây khởi  
Kẻ bị thua dùng kim kiếm phân tranh  
Lợi không bi xô ngã đức công bằng  
Thắng thấy được là thua trong bi đức.

\*\*\*

*Đông tiền khát thực  
Tranh giết hạ kim.*

Phế lòng nhân để tranh kim thành kiếm  
Phế hiền tài dùng trí kẻ xảo kim  
Phế vợ hiền ra tìm loại vợ hung kim  
Phế bằng hữu tạo hữu kim cao địa vị.

Kẻ hung chánh tạo hung kim thành vũ khí  
Vào thương trường dùng kim chiến đấu tranh  
Khí hung kim làm ngã đổ bi thành  
Giàu một lúc xô lòng chí nhân chìm đắm.

Nhờ xưa tích phúc tu thân trong bao đời sống  
Nhờ bi nhân tích lũy vạn phúc điền  
Nhờ tu chơn bổ thí để làm nên  
Nhờ chánh niệm hóa thân trong hiện tại.

Xưa tu chính nên tích phúc như Đông Hải  
Nay ngã lòng thương mại để cuồng si  
Tâm không lành đốt vạn kiếp tích bi  
Tình không chính loạn kim ngân ngã đổ.

Nay giàu sang nhờ kiếp xưa ta tu khổ  
Luật vô hình sắp số để thưởng nhân  
Khoa học sanh trí kiếm để quên nhân  
Trong biển đục sóng thần chôn bao bi phúc.

Bậc thượng trí xưa sanh bao công đức  
Bậc Đại Thừa tích phúc để hạ sanh  
Bậc trung nhân nhận quảng độ mấy điều lành  
Sao nay lại chôn nhân trong kim loạn.

\*\*\*

*Sức kim càng sáng,  
Trí loạn càng sâu.*

Nơi kim cao để chính hành trong thiên hạ  
Có vực sâu nào không đáy để chôn người  
Thẳng lên cao bảo kim bủa rơi đầu  
Bằng hạ đẳng rớt vào vực sâu không đáy.

Trên thương tranh không có còn phải và quấy  
Có thẳng thua để đẩy hại lẫn nhau  
Thẳng làm vua để đặt giá hàng cao  
Thua tủ nhục chìm sâu trong đục loạn.

\*\*\*

*Tranh thương thủ đoạn, để diệt đại từ.*

*Cảnh đau thương dựng núi để thi người,  
Hàng kim trí xảo nhân vô tích sự.*

Muốn hưng kim chôn nhau trong đời sống  
Muốn thành kim kiếm trí mãi tương tranh  
Muốn hàng kim xác nghiệp đồ nghiêng thành  
Người phú quý sao chuyển kim thành đại sát.

Đến những chỗ đại diện bình y bát  
Ra thâu kim để sát phạt trí đại từ



Vì hưng kim quên chỗ đại tôn sư  
Biến kim chiến chôn nhau trong bể khổ.

*Kim tuy lợi, lợi hại chôn một chỗ,  
Kim tuy cao, cao đổ xuống vực sâu.*

Xưa nay kim tạo rã bao kẻ toi đầu,  
Bậc thượng học đua kim thành xảo trí.

Hàng không lộ kim ngân sao cao quý,  
Lạnh lòng nhân theo tiết giá hàn băng.

Sáng của kim chói mắt kẻ nắm công bằng,  
Chói của kim bao kẻ lòng chánh nhân băng  
hoại.

*Thương tranh phi lễ,  
Thượng chiến phi nhân.*

Nơi núi kim sanh thượng chiến sát nhân,  
Đất phú quý chôn thân anh hùng hào kiệt.  
Nơi hầm mỏ chiến kim không dứt,  
Bao mạng người trí kiếm giết chôn kim.

*Hạ điền tích sản,*

## *Họa bả̃ng chiễu lai.*

Nơi điền thổ chứa điền kim tranh khí  
Tài sát kim hóa muôn người thành kiếm  
Lạnh lòng nhân vì lợi lớn đấu tranh  
Hóa người thân thành kim khí bất nhân  
Bày lưỡng lập phân kim ngân đại lợi.

Thời âm cực xảo kim đua tranh nhân và phẩm  
Bình trị nhau bình vị với kim tiền  
Mạnh nhân kim tước vị được đưa lên  
Nghiêng đạo đức sức kim chinh thành chiến.

Có mấy ai biết đủ để an trong cái đủ  
Bình tâm kiếm để định phân thời thế  
Tĩnh lòng mình cho kim khí ngừng phong  
Đừng để kim lạnh giá giữa cô phòng  
Thắng được quý hại lòng nhân trong thiên hạ.

\*\*\*

*Lạnh lòng băng đá,  
Cao lạnh tình kim.*

*Nơi thương tranh hơn thua thành kim chiến,  
Chốn thương trường khan hiếm bạc thánh nhờn*

Đời biến dịch tranh thương đời vô định  
An kim bình mở cao thượng cho nhau  
Cõi đầy kim bao vách lũy thành hào  
Thua thắng mãi thương kim đâu an định.

Phú quý tranh thương bình kim tâm ngâm vịnh  
Được rồi an tu chính để đại an  
Kẻ tranh thương để thượng phong kim đánh  
Và bất an khó lãnh hội tâm thanh.

\*\*\*

*Trong không định loạn thành,  
Ngoài bất an vô bảo.*

Tình kim lớn bình thương kim đạt đạo  
Trí kim thanh hóa khí kiếm tương sanh  
Học đời kim hóa văn trí biết kết thành  
Bình tĩnh lý hưng kim thành quốc bảo.

\*\*\*

*Thượng nguồn đạt đạo,  
Hạ kiếm bất giao.*

*Người chí nhân nhìn đời loạn càng đau,  
Bình học sĩ cho Hoàng Kim ban thể chí.*

Người được của của cao thành phú quý

An định kim để bình trị thanh cao  
Đấu và tranh trong kim loạn chiến hào  
Thương thành chiến phong kim ai cũng thấy.

Lợi lớn đến con người chôn luân lý  
Kim hỏa cao sát khí chẳng tương hòa  
Người thắng kim ôm lợi lớn còn lo  
Kẻ thắng được trối tâm trong dòng chiến.

Phước kiếp trước ngàn nhân tu mới hiệp  
Vạn kiếp xưa đã tích lũy phúc duyên  
Được lên cao nhờ đức lớn hậu tiên  
Nay bình trị quán thông khai đại trí.

Người đại phước sanh vào nhà phú quý  
Nhờ kiếp xưa tích công đức Đại Thừa  
Nên sanh vào thượng lộc để làm mưa  
Dụng hồ lớn nuôi chung muôn vạn loại.

Kim biết định kim thành nhân nghĩa lớn  
Hóa tình kim trong vạn thủy toàn chung  
Nhu Kim Đài đưa rước bậc đại hùng  
Vinh dự nhờ kim sanh mở lộ.

\*\*\*

*Tây Phương kim cứu khổ,*

*Nam định hội thái bình.*

Nước phong kim cao nhân thiên hạ định  
Quân phong kim đại đỉnh đáp y nhân  
Thần được kim nhận thiên chức hoàng ân  
Bình địa võ nhân kim sang giàu mạnh.

Kim hội tụ quần thần xây đức chánh  
Nhà sang kim lập đỉnh để kinh bang  
Nước tự do dân ca khúc khải hoàn  
Lòng nhân mở tâm trang trong kim đức.

\*\*\*

*Sức kim đại lực  
Đông đức Thần Tiên.*

Khí thượng kim khai chân nhân trong hoàng  
đạo

Hoàng Kim sanh tức kim trí lộ phát sanh  
Trí người nhân cao phẩm cách công bằng  
Hoàng Kim học cao nhân trong trí huệ.

\*\*\*

*Hoàng Kim tế thế,  
Học để an bang.*

Hàng kim trở đại bi trong trí kiếm

Hàng tâm ma để đại diện đại phong kim  
Chặt đứt luồng bóng tối của các con tim  
Kim lực sáng trong Hoàng Kim đại định.

Kim đến tốt thành bi kim thiết lộ  
Xây nền đắp kinh lộ đại kỳ quan  
Nước thông kim xinh đẹp tợ Thiêng Đàng  
Dân trí huệ tân trang nguồn chơn lý.

\*\*\*

*Kim sanh thánh trí,  
Huệ đạt thành vàng.*

Một nước nghèo Phật khai mở kỳ quan,  
Dạy kim đức cao sang trên Thượng Quốc.

\*\*\*

*Bi kim khai quả Phật,  
Trí kiếm định sơn hà.*

Mở nước Hoàng Kim cho nhà giàu mạnh  
Quốc Gia,  
Bình học sĩ giải cơ nghiêng nghèo đói.

\*\*\*

*Thượng nguồn kim hội,  
Dân dứt nạn nghèo.*

Trên thông kim cho trí tuệ phát khai,  
Dưới định hải thần châu hiển lộ.

\*\*\*

*Thiên sanh sắp số,  
Kim cổ kỳ quan.*

Quốc tương hưng dân trí hết oán than  
Nhà giàu mạnh lân bang thành huynh đệ  
Kim phát đức bi kim an tịnh thế  
Hộ đấng thương bi phẩm tạc kim hình.

Nước văn minh nhờ lương sách thái bình  
Nhà giàu mạnh nhờ nhân sinh cải hóa.

Kim tu chính phát hưng như phép lạ  
Đại thanh bình phát xạ để tự hưng  
Phật bình kim hòa trí kiếm đại thương  
Dân giàu mạnh nhờ hưng kim phát phú.

\*\*\*

*Thượng nguồn đại trí  
Độ thế Hoàng Kim.*

*Quốc gia tương hưng tắc hữu hiển tài,  
Quốc gia hưng kim cao sang học sĩ.*

Bậc có trí được kim thành cao quý  
Bậc có nhân được kim an bình trị  
Bậc có tài được kim phò thượng trí  
Quốc Độ thái bình nhờ sách lược hưng kim.

Quốc gia biết hưng kim học sĩ bình dân chí  
Quốc gia có hiền thần kim thủy Hoàng Kim.

Nước có kim nguồn phát sanh bậc đại đức  
Nhà có Kim Thành Bích Ngọc lộ Minh Châu

Bình thiên hạ khai kim thiên hạ tự an định  
Quốc độ có thiên tài khai trở đại Hoàng Kim.

Nước được trí hiệp chí nhân thành đại lược  
Dân được tu đào tạo đại đức để thanh tu.  
Kim được thanh nhờ bậc trí huệ khung phù  
Quân minh chánh hưng kim cho giàu mạnh.

\*\*\*

*Thần sâu sập đổ  
Nạn khổ tiêu đi.*

Trí Hoàng Kim kinh bang xây Thượng Cổ  
Đất Hoàng Kim khai trở đạo kỳ quan  
Đường Thượng Kim khai trở cảnh Niết Bàn



Bình nhân trí kinh thương xây Đại Quốc.

Mạch Long trở Huỳnh Long thay đổi đất  
Niết Bàn khai quả Phật tỉnh Địa Cầu  
Trí kim khai hiệu triệu các Chư Hầu  
Đồng thiết độ Lục Châu dăng địa lộ.

\*\*\*

*Thiên Long dăng ngọc,  
Địa Tướng hội tề.*

Kim đỉnh phong đạo học Bồ Đề,  
Kinh chánh kiến Phật Vương khai phong hóa.

\*\*\*

*Đất kim tịnh tọa  
Thiên Định Đồ Thơ.*

Kim chân hưng nâng cao nguồn quốc mạch  
Kim ban ra giàu mạnh khắp sơn hà  
Giàu được sang nhờ trí huệ thanh ba  
Bi kim hiển chia đồng an mệnh nước.

\*\*\*

*Phân kim thành mực thước,  
Binh lược định thanh bình.*

Kiểm phong kim kiếm thành kim thượng đánh

Kim phong nhân tước lộc được đại quyền  
Trung mạng kim đề phò bậc thanh kim  
Nghĩa phò bá kim thanh an bình trị.

Giàu được trí giàu đạt sang cao quý  
Trí đạt kim kiếm trí định sơn hà  
Cao được kim kinh bang đề giàu nhà  
Công được đức kim hưng an đại nghĩa.

\*\*\*

*Thượng kim giữ lễ,  
Bình trị để trung.*

Được phong kim thượng học trái lòng trung,  
Chí lược đủ phân kim bình thiên hạ.

Không mưu tính nhỏ để sách lược lớn an định,  
Không kiêu sang nhỏ để thiên hạ thái bình.

\*\*\*

*Quốc cường dân phú,  
Kim đủ kinh bang.*

Lễ phong kim là kiếm trí phát đại bang  
Kim phong lễ là trăm quan phò Vương Đạo  
Kim đồng đức lực là kim thành Pháp Bảo  
Đức đồng kim là đức tạo đạt kim thiên.

\*\*\*

*Về thượng nguồn đế trí hóa kim,  
Kim sanh thủy kim khai trí huệ.*

Nước Hoàng Kim lân bang đồng kính nể  
Nhà Hoàng Kim cao thanh đế tao nhân  
Nhân hoàng kim nhân quyền thượng công bằng  
Hoàng Kim trụ linh thông nguồn quốc mạch.

Trí kim đủ thần huệ linh thông.  
Tâm kim pháp đủ thần chủ đại kim.  
Tánh kim pháp đủ phật tánh thái bình.

Kim là sức giúp người tài mạnh nước an nhà  
Kim là lực giúp quốc gia giàu sang phú quý  
Kim là đức đạt phú quý an định vô tranh.

*Quốc cao nguồn hạnh,  
Kim đánh thông Thiên.*

Quốc thanh bình kim trí,  
Dân trị đạt phú cường.

Kim thanh an mạch địa,  
Nam Quốc mở đại thương.

Kim đến chu kỳ Phậ phong kim,  
Gia gia an định phú cường yên.

Nhất nam cứu nữ bình gia chánh,  
Thiên hạ trường sanh đắc thuần dương.

*Kim sanh đại trí sanh theo  
An bang sách lược kim nào không sang  
Minh kim dân học cao sang  
Đồng thanh hộ quốc Trời ban thái bình.*

\*\*\*

*Kim thành trí người biết thương mãi để giàu;  
Trong trí luyện phân kim thành cao quý  
Kim thành ngân nâng thế giới cho sang  
Chí của kim xây nên cảnh thế giới Địa Đàng  
Cao kim khí cao sang trong tao nhã.*

\*\*\*

*Vật quý nhờ bảo,  
Nhà quý nhờ kim.*

Hưng kim biết phân kim thành xuyên  
Ứng thể hình cải tiến các phương sinh  
Đất Hoàng Kim khai trở thế kim bình  
Người trí tuệ biến Hoàng Kim thành an lạc.

Kim không khất bình kim khai vạn thể  
Nuôi sống nhân và kiến trúc cao nhân  
Văn minh khai Kim Thân thành trí tuệ  
Bậc thiên tài kim huệ đến khai kim.

\*\*\*

*Nước bình nhờ thượng trí,  
Dân trị nhờ thượng kim.*

*Quốc gia tương hưng tất hữu Hoàng Kim,  
Quốc gia tương sanh tất sanh Kim Mạng.*

Nước đầy kim sanh trí thành thủy,  
Nước bình kim sanh trí thành pháp,  
Nước động kim sanh trí thành lực,  
Nước thanh bình kim sanh trí thành văn.

Nước hưng kim sanh trí thành đế,  
Nước thịnh kim sanh trí thành huệ,  
Nước giàu kim sanh trí giàu sang,  
Nước trị kim sanh trí thành quý trọng,  
Nước yên kim sanh trí thành thái bình,

Kim hóa nhân thành cao quý,  
Kim hóa quan thành địa vị,

Kim hóa quân thành vương vị,  
Kim hóa dân thành giàu mạnh,  
Kim hóa pháp thành lòng nhân,  
Kim hóa lực thành nhân quyền.

\*\*\*

Nước giàu kim sanh phú quý,  
Dân trí kim phát thái bình.

Kim là sức của minh quân bình thiên hạ,  
Kim là đức của học sĩ dạy tài ba,  
Kim là chí của bậc lãnh đạo an định,  
Kim là cao quý của bậc an dân.

Kim là pháp thủy hóa sanh trí độ,  
Kim là pháp thân cho các bậc chân nhân.

Hưng kim bậc chí nhân không cầm kiếm,  
Thông kim bậc đạt đạo khởi thái bình,  
Thanh kim bậc tu chính không đấu trí,  
Thành kim bậc lãnh đạo biết nghiêng mình.

Nghiêng mình để thiên hạ tự biết cao quý,  
Thanh bình để thiên hạ tự cải hóa nhân,  
Bình mình để khai tha tâm thông trong học sĩ,  
Chỉ có kim bình định vị Đại Hoàng Kim.

Kim là sự sống trường sanh để an mọi  
phương vị,

Kim là mẫu ái bậc giàu sang phát từ tâm,  
Kim là lòng chí nhân bậc học sĩ dâng kế sách,  
Kim là quốc mạch hưng thịnh để văn minh.

Kim là sức vạn quân bảo vệ nền văn hiến,  
Kim là sức vạn năng giúp thiên hạ thái bình,  
Kim là sức vô địch an định trong thiên hạ.

Đạo đức hưng kim bình chánh sự Quốc Gia;  
bậc Tiên nhân hưng kim ban vui trong vạn khổ,  
bậc tài hoa hưng kim kiến trúc đẹp sơn hà, bậc  
trí tuệ hưng kim hòa thuận lân bang mậu dịch,  
bậc hiền tài hưng kim tô điểm quốc mạch lòng  
nhân.

Kim là cao quý được kim biết ân trị,  
Kim là khí cụ được kim biết trao dồi,  
Kim là chính thuận được kim biết ban ra,  
Kim là pháp định được kim thành vương vị.

Kim tuy lạnh lòng nhân an thiên hạ,  
Kim tuy cứng hóa pháp thủy dụ nhân,

Kim tuy cao nghiêng mình để dưới thấp,  
Kim tuy quý đặt vào chỗ phú quý để hóa  
nhân.

Kim pháp là trí để định vị cao sang,  
Kim đức là khí để hào nhiên dưỡng đức,  
Kim sức là nhân diệu nhân để cao minh.

\*\*\*

*Bình kim nhân vị,  
Kim trí cao sang.*

*Kim thanh bình sáng lòng thiên hạ,  
Kim bình ban cao quý cho Đại Hoàng Kim.*

Kinh của kim là mạch, thương của kim là lộ,  
an của kim là quốc độ, vui của kim là cứu khổ,  
thành của kim là ban vui, quý của kim là an vị,  
cao của kim là bổ thí, định của kim là thái bình,  
hung của kim là độ lượng. Có độ lượng giá kim  
mới được thượng kim.

Tình của kim là lạnh; nơi đỉnh cao nào cũng  
đầy băng tuyết của đôn, phương vị của kim là  
sắc, có phụ nữ nào không mê đắm kim ngân  
trong xã hội, tính của kim là cứng mạnh; thượng  
phương bảo kiếm chấn quốc an định sơn hà, tài



của kim là giao tế, thương trường luôn yêu quý  
tài của các bậc đạt kim ngân,

*Thâu kim của kim là pháp tướng.*

*Bậc đạt đạo nào không đắc Kim Thân.*

Kim chất nặng phát kim khí khinh thiên,

Kim âm thuận phát âm đức lộc thọ,

Kim phát khí thanh gió thuận mưa hòa,

Kim phát pháp thí phun châu nhả ngọc,

Kim phát tính năng phát trí tuệ bốn phương.

Thân kim cao quý nên đặt nơi tôn kính,

Tâm kim minh huệ nên đặt đúng phương vị,

Tánh kim sang trọng nên hòa ái tương hưng.

Kim cao quý không ai nở bỏ ngoài sân,  
người cao quý không nên chìm sâu trong đục  
vọng.

*Kim hưng quốc mạnh dân giàu*

*Thành kim như mở con tàu Tây Phương*

*Kim cao sáng biết nhún nhường*

*Tốt kim mới thấy hành như đại hình.*

*Kim sanh thanh lịch văn minh*

*Cao kim mới thấy thể hình phát sang  
Kim bình cứu khổ thế gian  
Thuần kim phát huệ miễn bàn tự nhiên.*

*Trong kim tự hóa thân hiền  
Hoàng Kim dân sướng như Tiên giữa trần  
Mạch kim sanh lộ dương năng  
Hòa kim phát phúc linh năng lại mình.*

*Để kim định vị chúng sinh  
Nhân cao kim đỉnh thái bình hiển ra  
Trọng kim để hiệp đại gia  
Trong kim cao quý, ngoài hòa chí nhân.*

Kim như mẫu đức được kim biết cao quý,  
Kim như chức năng được kim biết an vị,  
Kim như pháp thủy được kim biết đại lý.

Thượng thông kim màu nhiệm kim đức phát  
nhuần, được thượng kim biết cao quý để làm  
nên;

Kim thượng đánh chí linh nhân đạt huệ,  
hung kim ứng trong xuyên kim muôn hình thể,  
đổ ra thành nghi lễ để cao minh, người được kim

như hưởng phúc thiên ban, bình chánh vị định an kim thiên hạ.

Người giàu sang được cao giá,  
Nhờ kim đức đức y nhân,  
Học hình kim khai quốc định an thần,  
Bình chánh sự dụng nhân trong kim đạo.

Kim vương phẩm kim cao thành quốc bảo,  
Đạo kim sanh Vương Đạo phát kim lành,  
Có thuần kim vương chánh định lý sanh,  
An thần tướng kim phong thanh định vị.

\*\*\*

*Kim thuần thanh lý  
Lộc trị an nhiên,*

Đạo được lành tâm người đạo đạt Kim Tiên,  
Quốc Độ Phật Huỳnh Liên trong kim giáo.

\*\*\*

*Tế thế kim đạt đạo,  
Kim giáo đạt sang giàu.*

Vật đủ đầy kim phát đại thanh quang,  
Tâm kim phát Hoàng Kim khai đại đức.

\*\*\*

*Nước nghèo dân khổ cực,  
Tân lực phát Hoàng Kim.*

Quốc gia hưng kim kinh tế mạnh giàu,  
Đại thân hưng kim kinh bang bình trị,  
Gia đạo hưng kim kinh lý cao minh,  
Thiên hạ hưng kim thái bình thanh trị.

Quốc gia tương hưng hoàng kim bình đại trí,  
Quốc tương sanh hiệp nhân sĩ hiền tài,  
Quốc tương dương đạo đức khai nhân trí,  
Quốc tương hòa thiên hạ thái bình phong.

Được nước đã khó, giữ nước lại khó hơn.  
Được nhân đã khó, giữ thiên hạ chí nhân càng  
khó hơn. Được thái bình đã khó, kinh bang giàu  
mạnh cho dân càng khó hơn. Được nhân tài đã  
khó, dưỡng đức trong nhân tài càng khó hơn.

Được thiên hạ đã khó, dạy thiên hạ Hoàng  
Kim càng khó hơn. Được gia đạo đã khó, tu  
chính giàu sang đạo đức lại khó hơn. Được kim  
đã khó, giữ kim đức lại càng khó hơn. Thành  
nhân đã khó, tu nhân đạt đạo lại càng khó hơn,  
được học sĩ đã khó bình lòng học sĩ lại khó hơn.

Vì vậy sách an bang tế thế của Thầy cũng là sách giải những chỗ khó cho những hàng muốn hưng kim và thành chánh quả.

Kim tuy cao quý không giữ được mát cao quý, tâm tuy cao quý không giữ được mát cao quý.

Kim tuy cao quý Bậc Vương không giữ được mát cao quý, tâm tuy cao quý bậc Trọng Thần không giữ được sẽ mát cao quý.

\*\*\*

*Vật dùng kim để an trị,  
Tâm dùng huệ để an vi.*

Nước Trời nơi nào cũng có chủ  
Trong muôn ngàn Tinh Tú Trời trăng  
Nơi nơi Thần Tiên sống trong bình trị  
Kim như người luyện trí huệ khinh thiên.

Pháp cao người văn minh không tranh đấu  
Khí thuần hòa các cảnh nhạc tấu đờn ca  
Thế giới bao la Hoàng Kim cao mỹ lệ  
Người nhẹ linh thể bay luyện quang năng.

Chánh định như Trăng tình cao trong chánh  
đức

Mức thước hiền lành tảo phúc di ngôn  
Thiên lý không xung tôn tôn tâm tịnh đạo  
Nhân cách đại đồng, ngôn giáo tự hoa.

Đức kim phát thần tiên luyện kim thành huệ  
Trí thanh cao bình tâm kim tế thể  
Lòng định thiên lục huệ trở hoa kim  
Các thể kim liên thần tiên tọa liên bảo pháp  
Đáp y kim Phật Mẫu dạy Đại Thượng Tiên.

Gió hòa để nhạc tiên thanh tao thể chí  
Mưa nhẹ để trường hóa dịu lại bi kim  
Kim thanh bình Kim Thân trong chánh định  
Hóa thành lòng kim huệ phát thiện chơn.

Cõi thuần phong phát kim thanh y đức  
Nơi thiện lành phát mỹ lệ thanh ba  
Trí độ trong mây hóa thân trong vạn thể  
Tình lớn không lời thanh tịnh để trường sanh.

Nơi Kim Bảo Thần Tiên luyện linh thể  
Cõi Tây Phương kim thể phát Kim Tiên  
Sống vô tư nên ngũ khí triều nguyên  
Bình học sĩ Thần Tiên trong một thức.

Hoa vàng trở kim sanh Thần Tiên lộ  
Nước thanh kim thành cam lộ Diêu Trì  
Hoa hương thanh nên trí độ đại kim bi  
Tình cao thượng an nhiên khai đại trí.

Vật có thần ngũ kim sanh cao quý  
Thần Tiên an nên thanh trị Niết Bàn  
Đạo tùy duyên nên cao cách Tiên Bang  
Đồng nhất đạo nên cao sang Phật Quốc.

Nhìn ao Tiên cá vàng làm thơ thanh thoát  
Chim ca đùa như vũ khúc Thiều Quang  
Mỗi núi kim có hai mươi bốn giống vàng  
Thanh khí hạo hào quang chiếu sáng.

Các tiên nữ linh thân nghiêng mình chào đón  
Mùi hoa Tiên thơm phức một bầu Trời  
Nhẹ thanh lòng kim đức các tiên ngôi  
Đại lễ nhạc giữa không trung nhạc trời.

Cao thể cách Thần Tiên thanh ba đẹp lạ  
Sang trọng thần trí độ đại bao dung  
Thân nhẹ bay linh khí nhẹ ung dung.

\*\*\*

*Đại kim bất chiến,*

## *Bi hiển bất tranh.*

Thiên thể linh thanh Kim Tiên nhẹ hình điển  
Gió tao nhã khí thanh tiên linh tâm kiến tánh  
Thể chí bình chơn huệ tu luyện để thanh ba.

Đời sống Thần Tiên thanh ba tự do bay bốn  
biển, làm vì bi tâm thực nghiệm đạo cho thanh.

Không tranh đoạt vì nước Trời dư thừa  
không thiếu, tâm thái hòa bi trí phát kim huệ từ  
tâm.

Muôn vật thảo hiền đạo giàu sang không còn  
chiến, tâm tròn đầy phát vi diệu Kim Thân.

Tâm phát quang nên việc làm trong huệ giác  
Đời Hoàng Kim dư thừa y pháp hóa thân  
Cảnh phú quý phong đều võ đủ  
Đời thanh cao lễ kính tiếp giao theo.

Trí tự do nhờ phát pháp lực không nghèo  
Dân thanh nhã nhờ tâm hồn giàu mạnh  
Cõi thứ sáu Thần Tiên sanh có đủ lực huệ  
Có tâm kim phát ngôn thuận thái bình.



Núi cao suối Thần Thanh Long an mạch thủy  
Rừng vàng trái ngọc mọc trên các thảo linh  
Cây biết nói tượng thần linh của Bồ Tát  
Hoa phát quang thơm ngát một khung Trời.  
Đất phát quang ngũ sắc tỏa sáng ngời  
Thần trong đất nơi nơi đồng tịnh tọa.

Cõi Tây Phương chúc Thần Tiên tâm hồn  
phơi phới

Luyện Kim Thân y đức phát tròn đầy  
Tâm nhẹ nhàng nhạc trỗi khắp Phương Tây  
Hồ Thanh Thủy cá tôm rồng giảng pháp.

Chim hòa tấu Thần Tiên đồng thanh hát  
Âm ba vang gọi rửa các thức trần  
Mây hóa quang thành lục sắc tỏa giăng  
Sơn thủy tịnh đường vàng đi óng ánh.

Lầu đài cất cao kim nhìn quá khéo  
Tạo Hóa ới kiến trúc thật vô cùng  
Vừa cao sang vừa mỹ tục thuần phong  
Cao học sĩ cao thông cung và điện.

Cảnh phú quý cao sang bày thăm mỹ

Cung theo hình điện chạm ngọc vàng son  
Đường chạm vàng nhẹ mát bước chân đi  
Vừa thanh nhã vừa cao minh văn học.

Tiên nữ đẹp thanh cao thể hình vóc  
Da phấn dồi lược dặt với trâm cài  
Tướng cao sang văn nhã nhẹ thư hài  
Mắt dịu mát môi cười như nhả ngọc.

Lời tao nhã lễ nghi cao kính tới  
Thông và minh nhanh nhẹ vóc thể hình  
Lời phát ngôn văn thượng đẳng cao minh  
Hoa phát xạ bao trùm thân thanh nhẹ.

Cõi thiện lành bao thức sống cao minh  
Vừa tự do theo nghi lễ để tu hành  
Vừa sang trọng nhân thanh tình Thiên Quốc.

\*\*\*

*Thượng nguồn sanh Phật  
Thượng đức sanh Tiên.*

Hoa biết nói chim bày đồng lễ nhạc  
Cây biết đi sanh quả ngọt trái lành  
Thần Tiên bay như chim lượn Trời thanh  
Bình tâm tánh bình tiên trong đại đức.

\*\*\*

*Trâm hương thơm ngát  
Tâm nhẹ thân bay.*

Kim sanh hóa kim cao thành Thượng Đức  
Vật hữu tình tương ái với âm thanh  
Cây hương thượng hoa thân thành linh dược  
Nhẹ linh nên huyền ản tánh vô vi.

Vào cõi Trời Tây Kim mở cửa cõi Diêu Trì  
Bốn phương tịnh vàng y trong kim đánh  
Giàu tốt định phát kim sanh trí tu  
Cao thật sang kim phát đại bi kim.

Trí kim huệ phân kim thành sách lược  
Bắc Đẩu sanh kim cứu sống tiên hơn  
Phân kim đi xây đời sống thiện lành  
Vào kim đỉnh bi kim thành Cam Lộ.

Thế gian đại ngộ, kim lộ kinh bang,  
Tốt cảnh thiên đàng, kim bi thành huệ,  
Cao sang vương đế, bi huệ kim bang,  
Mở cửa toàn năng, thiên kim bình đẳng.

*Bi kim kiếm huệ;*

Kim hiệp bi hóa thành cây kiếm huệ  
Hội thượng kim bi kiếm đề an bang  
Phân kim thành ngôi vị của thế gian  
Trong kim hóa tâm trang bình trí đạo.

Bạc thượng kim hóa thành Pháp Bảo  
Bạc bi kim lập đức thành nhân  
Cảnh Hoàng Kim bi kiếm định ngôi thần  
Trong kim đỉnh bình kim sanh trí hải.

Thần cao giá đời hoàng kim bình lòng thiên hạ  
Cõi giàu sang bi kiếm học thượng phong  
Đất phát linh mở linh mạch tốt cùng  
Huỳnh Long hiện vàng kim xây bảo địa.

Bi kim phát Phật vào kim độ tế  
Dựng đời lành khai trí huệ đề kim tu  
Nước về nguồn bạc thượng đức biết khuôn phù  
Kim bi đến trùng tu thành đại quốc.

Huỳnh kim trở Phật Vương an địa đạo  
Trí kim sanh bi kiếm định sơn hà  
Đạo kim sanh bạc đạo đức biết tề gia  
Nhân kim mở hoàng kim phong đại đức.

\*\*\*

*Thượng kim đồng lực,  
Địa đức đồng năng.*

Đời hoàng kim kiến trúc thượng cao tầng  
Dân minh đức tâm trang thành thượng trí  
Kim bi định kim hòa thành cao quý  
Giàu tốt cùng sang trọng tợ Thiên Cung.

Cảnh kỳ quan tao nhã đẹp vô cùng  
Cao kim đỉnh thanh cao phong mỹ hóa.

Thần Tiên hội dụng phép linh lập lại  
Thượng nguồn kim kiến trúc bởi phép màu  
Cõi Tiên Thiên các Vị Tổ xuống Địa Cầu  
Long Hoa Hội lập thượng kim giàu mạnh.

Tam Tông hội hóa phép kim đầy đất  
Ngũ hành thông phong ngũ đức Thánh Nhơn  
Lục kim thông mở kim huệ thượng dòng  
Trăm họ được thượng phong quan đại đỉnh.

Nước đại kim Phật định an kim trí  
Thần đại kim Phật phong vị an biên  
Nhà đại kim Phật lập đại kỳ quan  
Dân đại kim Phật phong dân Bích Ngọc

Thiên hạ đại kim Phật phong đời sống thái bình.

Bậc thượng chí xuống dạy nhân tài sách lược  
Bậc Thượng Tiên xuống dạy lại phép màu  
Bậc Thượng Phật xuống dạy lại khai phát huệ  
Thiên Địa định rồi nhân loại nhớ đồng thanh.

Trí kiếm thượng kim phát nhân thành huệ  
Trí huệ thượng kim pháp thí thành chí nhân  
Chí nhân thượng kim pháp thí thành Kim Tiên.

\*\*\*

*Kim quý thành Vương,  
Vương quý thành đức,  
Đức quý thành Phật,  
Phật quý thành Thiên Tôn.*

Kim bi đến muôn kiếm đều hạ xuống  
Kim bi độ muôn dân được sang giàu  
Kim bi cứu muôn người được phát huệ  
Kim bi về muôn vạn dân cường thịnh  
Kim bi thành xây dựng đại Hoàng Kim.

Kim là lực giàu sang cứu khổ nghèo  
Kim là đức thái bình cho thiên hạ giàu sang

Kim là lộ đường vàng nâng cao sự cao quý  
Kim là Mẹ đại bi kim cứu khổ đại Quốc Gia.

Kim bi độ lòng bi nhân đáp phúc  
Kim bi khai bậc trí tuệ biết khai tâm  
Kim bi hộ người tài biết hóa thân trong đại thể.

Không xứng chức chẳng nhận công  
Không xứng kim chẳng đồng nhất.

Bi kim là kiếm trí đạt huệ tự bang ra  
Bi kim là pháp thí đạt đạo tự đi vào  
Bi kim là kim lộ đặc pháp tự mình vô.

*Con đường vàng;*  
Cho bậc đạt đạo,  
Cho chí sĩ thành nhân,  
Cho tài hoa thành kim bả,  
Cho trí tuệ thành kim đơn,  
Cho lãnh tụ thành đại giác,  
Cho hiền nhân thành Kim Tiên,  
Cho Thánh Nhân thành Vương Đạo,  
Cho chí thánh thành Kim Thiên,  
Cho Nữ Tiên thành Bồ Tát,  
Cho đại giác thành Thiên Tôn.

Bậc chí nhân đi trên đường vàng diệt tham vọng, bậc đạt đạo đi trên đường vàng diệt lòng tham. Được vậy mới trường sanh trong kim thượng.

\*\*\*

***Thượng trí kim;***

Kim thành đường lớn để đi,  
Thành nhơn lớn để trí,  
Thành tiên lớn để dưỡng,  
Thành phật lớn để bi,  
Thành Bồ Tát lớn để độ.

***Thượng nhân:***

Kim thành Quốc Độ để kiến trúc,  
Kim thành cao quý để cao sang,  
Kim thành bồ tát để cảm hóa,  
Kim thành phương tiện để an định.

***Thượng học:***

Kim thành trí tuệ để truyền dạy,  
Kim thành pháp thủy để nhân quyền,  
Kim thành pháp thí để bình đẳng,  
Kim thành Hàn Lâm Viện để kinh bang.



**Thượng đức:**

Kim thành Thánh Nhân để an trị,  
Kim thành Thánh Đức để văn minh,  
Kim thành học sĩ để truyền nhân,  
Kim thành đại giác để vương chánh.

**Thượng nguồn:**

Kim thành huệ để phong kim,  
Kim thành trí để thánh kiếm,  
Kim thành thủy để cam lồ,  
Kim thành vương để bình trị.

Đất Hoàng Kim tương sanh hàn đại trí tuệ  
Nhà Hoàng Kim đãi học sĩ đại khanh hầu  
Nước Hoàng Kim kinh bang thái bình thiên hạ  
Hoàng Kim về an định trí huệ Lục Châu.

Trời Nghiêu Hoàng Kim khai thượng đỉnh  
Tâm bình trí tịnh mở lại đại bi kim  
Kinh lộ thông biên huyền linh kim mở trí  
Thanh thượng thủy về pháp thí đặc y kim.

Hoa Đăng trở bình kim ngân cao Quốc Độ  
Trí kim cao phổ chiếu khắp chư hầu  
Nhà giàu sang trí độ phổ cao sâu

Giống kim trở Thiên Kim sanh vô lượng.

Vào đất bi giàu sang kim thượng cô  
Sang đất bi sang cứu khổ độ sanh  
Bậc thượng đặc bi kim tâm sanh từ ái  
Bậc uy quyền đặc bi pháp thí xuống Linh Cầu.

Giàu chí nhân Thiên Kim sanh thủy chí,  
Sang chí lành thiên hạ thái bình phong.

\*\*\*

Đạt kim luyện trí,  
Đạt trí luyện nhân,  
Đạt nhân luyện đức,  
Đạt đức thành kim.

Đời bình trị Hoàng Kim chung một lý,  
Phật và Tiên an trị cõi Thượng Kim.

\*\*\*

Rèn nhân để kim tự chính,  
Rèn đức để kim tự an,  
Rèn tâm để kim tự huệ.

Quốc Độ bình kim học sĩ tự bình trí,  
Quốc Độ bình nhân nhân sĩ tự bình tâm.

Vàng đến tuổi vàng không còn phải lọc  
Nước đầu nguồn thượng trí tự ban ra  
Kim tuy cao Hoàng Kim đạo một nhà  
Trăm họ gốc một Cha chung Thượng Đế  
Kim thượng nguồn do Kim Mẫu ban ra.

\*\*\*

*Làm trai trong kim đức;*

Hãy đứng thẳng tâm chứa đầy nghị lực  
Tự luyện mình cứng mạnh giữa trần gian  
Hưng kim kia nhờ lửa luyện thành vàng  
Khung Kim Mẫu đổ ra kim thành trắng.

Trăm thứ lửa phân kim thành kim bảng  
Ngàn thứ tình phân hạng sắp kim cao  
Trời luyện nhân để vững mạnh giữa ba đào  
Kim luyện đức kim cao thành phú quý.

Vàng chung đỉnh đức nhân khai mạch lý  
Bạc trung lương cân đỉnh để công hầu  
Bạc y nhân trí tuệ đạt cao sâu  
Như vàng khối phát quang trong xã hội.

Tâm kim cứng vững kiên không để lệch  
Trí kim thông vững định giữa thao trường  
Lòng kim an bình pháp thủy kinh thương

Tình kim sáng cao quý tình Tổ Quốc.

Nước kim trí người đắ kim tu luyện kỹ  
Lòng kim quang chơn lý thật mở ra  
Trong chánh kim đất muôn thảo kỳ hoa  
Tài kim định làm trai cầm Kim Đỉnh.

\*\*\*

*Đạt kim đạo tỉnh  
Thế định đời an.*

Kiểm trí mở dùng bi kim an mệnh lý  
Học trong tâm huệ đạt mới diệu huyền  
Đức làm trai luyện bi trí để bình yên  
Thông thượng lý phân trí kim thành mẫu mực.

\*\*\*

*Nghèo dùng giàu sức,  
Giàu ban y đức.*

Kiếp tu chính thức kim hòa  
Lý ở Trời tâm kim luyện chính ta  
Bình hóa được phân ra như kim xuyên.

Trí kim mở tuyến chơn nhân đại diện  
Bình trí kim khai triển một chu kỳ  
Lửa luyện vàng vàng thành khối đại từ bi

Bi kim hiển vàng y cao thể chí.

Nước Hoàng Kim hiển thần cao phẩm quý  
Nhà giàu sang con trí tuệ ngoan hiền  
Người giàu sang biết chọn mặt gởi vàng  
Bậc thượng chí biết cao sang nguồn kinh lộ.

\*\*\*

*Hoàng Kim cứu độ,  
Vạn khổ tiêu đi.*

Cứng cao kim để tự tâm nó sáng  
Thành như kim để vào hạ thanh cao  
Sang như kim để kim phẩm đổi trao  
Nơi phú quý kim cao thành thượng kiếm.

\*\*\*

*Nam thượng bình kim,  
Chí thượng định kiếm.*

Thượng kim bình mới đạt cao quý,  
Thượng chí định thiên hạ thái bình.

Kim cao không đòi thêm phong vị,  
Chí định không tranh công danh.

Bình trong thể kim huệ phát ra,

Định ngoài thấy bốn phương nhất đạo.

Bốn biển bình người trí nhờ an kim phong vị  
Thiên Đạo bình nhân tài nhờ kim pháp trị an.

Thiên lý thanh tao bậc thượng kim bất chiến  
Đạo lý giác tha bậc thượng kiếp dựng thái bình

Trời sinh thời thượng kim tức sanh bậc kim ngộ  
Nước hưng kim nhân tài tứ xứ vào châu.

Bậc trí yên đề huệ phát Kim Hoa  
Bậc tài yêu đề Kim Tiên bình chánh sự  
Bậc hiền thần yên đề bảo vệ Hoàng Kim.

Yên trong kim đề định các lý  
An trong kim đề yên tước vị  
Hòa trong kim đề phát Kim Thân.

Gió kim mát dịu lòng nhân đại chúng  
Thuyền kim đưa khách tục hóa Thần Tiên  
Lệnh kim bang khải giống đại thái bình  
Người kim đức văn minh cao thượng.

Thượng kim mở ba ngàn năm thịnh vượng

Nước kim cường phú quý trở kỳ nhân  
Đời Hoàng Kim phong thủy đẹp vô ngần  
Dương kim trở vạn dân đồng giàu mạnh.

Đất thừa kim người văn minh chánh đấng  
Nước thừa kim thiên hạ đạt phú cường  
Người giàu kim phát trí độ kinh thương  
Đồng nhất niệm hưng kim bình học sĩ.

\*\*\*

*Đạo kim nhất lý,  
Bình trị bốn phương.*

Trí đạt kim sanh thủy pháp,  
Nhân đạt kim sanh chí nhân,  
Tài đạt kim sanh hiền sĩ,  
Dân đạt kim sanh học sĩ,  
Võ đạt kim sanh vương hầu,  
Người đạt kim sanh giàu mạnh.

Kim hiệp trí thành trí tuệ,  
Kim hiệp tâm thành kim quang,  
Kim hiệp tánh thành kim thân,  
Kim hiệp huệ thành hoàng đạo.

Cái sức mạnh của kim là cái đức trọng của Vương Đạo, cái thành quả của kim là cái y đức trong con người.

Cái cao quý của kim là cái vương vị của Vua Quan, cái vương miện của kim là cái vương vị bình trị.

Cái y đức của kim là Vương Đạo thái bình, cái long mạch của kim là Đạo Trời giáo chủ, cái văn minh của kim là thiên lý Hoàng Kim.

Kim gặp lửa trở thành cao quý,  
Kim gặp nước trở thành bình trị,  
Kim gặp đất trở thành Hoàng Kim,  
Kim gặp Thánh Nhân trở thành Vương Đạo.

Kim gặp cứng thì dững,  
Kim gặp mềm thì dung,  
Gặp kim thì kiếm,  
Gặp thủy thì chí,  
Gặp lòng nhân thì bình trị.

Nước mạnh được kim thì giàu,  
Nước bình được kim thành cao quý,  
Nước trị được kim thì phú cường.



***Người cầm kim;***

Dụng bi thì phát trí tuệ,  
Dụng đức thì phát lòng vị tha,  
Dụng nhân thì phát kinh bang,  
Dụng tài thì phát kinh tế,  
Dụng đạo thì phát lòng chí nhân.

*Hưng kim phải biết chánh thân  
Đem kim bình trị chí nhân đạo người  
Hưng kim minh chánh Đạo Trời  
Đem kim tế thế đạo người giàu sang.*

*Hưng kim kinh lộ miễn bàn  
Đem kim cứu khổ cao sang vô cùng  
Hưng kim quốc thịnh phú cường  
Đem kim kiến trúc Thiên Đường là đây.*

*Hưng kim nhân trí biết xây  
Đem kim tô điểm từ đây mạnh giàu  
Hưng kim trí độ mới cao  
Đem kim dâng phú, nước giàu đại bang.  
Hưng kim mở cửa Niết Bàn  
Địa linh nhân kiệt kim bang thái bình.*

\*\*\*

Kim thẳng được ngay chánh,

Kim trí được chánh nhân,  
Kim thành được quốc bảo,  
Kim giáo được độ tha.

Kim cao khai mạch lý,  
Dân trí quốc thái bình.  
Dân giàu cao kim đức,  
Quốc mạnh phát Hoàng Kim.

Thời Hoàng Kim tân dân minh đức  
Thời Hoàng Kim dân thức trường sanh  
Nhà Hoàng Kim tô điểm Bích Ngọc Thành  
Dân Hoàng Đạo văn minh cao kiến quốc.

Quốc hưng chánh nhờ kim linh thể nước  
Đời thái bình nhờ kim trí trở hoa  
Người văn minh đời sống rất hiền hòa  
Bậc tài chí hưng kim bình thiên hạ.

Phong thủy đẹp khí lành dân tao nhã  
Nước thanh bình dân học trở ngàn hoa  
Cảnh cao sang quốc thịnh trí dân hòa  
Bình chánh định Tiên Gia trong Phật Quốc.

Đời bình trị văn minh hưng thể chất

Trí huệ cao lập cảnh Phật Bồng Lai  
Dương kim sanh chí sĩ trở anh tài  
Âm hoa phát phụ nữ sanh hiền thực.

Trí độ lành gia giáo thịnh thanh phong  
Cảnh cao Tiên hoa thơm lạ khắp miền  
Phong vũ thuận mưa hòa thanh nhược thủy  
Trái thơm lành bổ dưỡng khí thuần dương.

Mẹ nhu hiền con cháu được quý thương  
Người đạo đức tu chơn cùng Vương Phật  
Nhà giao giáo con khôn đồng kiến quốc  
Chim hát ca minh trị thế vạn an.

Trong Địa Đàng phát trở đại kỳ quan  
Sang đất địa linh thông tâm thần huệ  
Tài hiền hội cao nhân đồng tế thế  
Minh trị đời Quốc Độ Đại Từ Tôn.

\*\*\*

Hoa khai trở đắc Kim Thân  
Kim hòa thần sạch đắc chánh nhân  
Kim quý cao minh thành Vương Đạo  
Kim bình thiên hạ Đại Hoàng Kim.

Trên nôi thiên chơn châu Thượng Đế

Dưới an vạn thủy độ chư bang  
Vạn Thân cung kính hòa Linh Bảo  
An định Càn Khôn phát kim nhân.

Nước mạnh nhờ kim phát đạt giàu  
Dân lành nhờ trí kiếm kim cao  
Quý nhân như tợ kim thành ngọc  
Bình trị nhờ minh Đạo Nam Trào.

\*\*\*

Đạt đạo nâng cao đức chính,  
Đạt đức nâng cao nhân chính,  
Đạt nhân nâng cao nhân quyền,  
Đạt nhân quyền nâng cao bình đẳng giai cấp.

Bình đẳng ngôn chính nâng cao công lý,  
Bình đẳng kinh tạng nâng cao kinh pháp,  
Bình đẳng văn tự nâng cao văn minh,  
Bình đẳng văn học nâng cao học sĩ.

Lời văn kiến quốc an nhà  
Văn chung bình kiến Quốc Gia mạnh giàu  
Văn chương thơ phú ca dao  
Chung văn kiến thiết mạnh giàu tâm linh  
Góp phần xây dựng thái bình  
Món quà trí tuệ công mình càng cao.

Ai người dân học mạnh giàu  
Vĩ nhân nên mở phong trào thí ngôn  
Dân phồn thịnh mở trí khôn  
Tình yêu Vũ Trụ ôn tồn dựng xây.

Văn minh huệ mở tan mây  
Nhân tài tô điểm dựng xây tình nhà  
Dâng tài thơ phú thi ca  
Viết văn tu bổ Quốc Gia thưởng dùng.

Lời văn mát dạ văn nhơn  
Đem văn giải thoát linh hồn siêu nhiên  
Món ăn trí tuệ tình Thiên  
Nhờ văn tao nhã Thánh Hiền Nam Bang.

\*\*\*

Ngày sinh nhật làm một kỷ niệm của một đời người, đạo làm con phải biết món quà cao quý nhất là Cha Mẹ đã tặng cho mình một sự sống chung của nhân loại.

Khi sinh ra làm người Tổ Đường đã tặng mỗi đứa con một dòng họ và Cha Mẹ đã đặt cho ta một cái tên, nó là món quà quý nhất trong đời sống khi ta mới sanh ra.

Không tên không thể gọi là người trong Địa Cầu, không họ không thể đứng trong thiên hạ để trường thống thiên hạ.

Giàu hay nghèo là do số mạng từ kiếp trước có tích phúc tu nhân hay không? không quan hệ đến đời sống chân hay nghị trong việc sống hiện tại.

Đời trước trồng giống lành nay gặt quả ngọt, đời trước trồng giống oan trái đời nay phải trả lầy, Cha Mẹ trồng thiện đức con cháu nhận sang giàu, bản thân không trồng thiện đức đời sau khảo đảo. Vậy mỗi đời sống tu nhân tích phúc rất cần cho số đời sau đó vậy.

Đứng một vị trí để phán xét mỗi đơn vị không chính xác lắm! hãy vào trong mỗi đơn vị sẽ thông rõ mọi tình.

Càng bình luận càng đi lệch sự chính xác, càng thanh tịnh càng thông suốt sự thật.

Người cảm sắc lệch thiếu quân bình tâm lý khác nào kẻ mới biết yêu và hận dễ làm lệch công chính của lòng nhân, trong nháy mắt mà quyết định sự việc lớn của thiên hạ người đó không bắt cập cũng là thiếu nghị lực để làm liều.

Đường đời là dĩ khúc đồng công, có khúc phải thẳng thì đi thẳng, bằng gập quanh co cũng

phải có đủ nghị lực để đi vòng. Ta cũng phải đi để tiến hóa của cuộc sống, người biết thành công ở đường đời cũng đủ phúc đức để tu luyện đắc đạo trong đời sống.

Người thiếu phúc lớn ở đời tu đạo cũng đầy khảo đảo để trả nghiệp chướng của Hậu Thiên rồi mới đạt đạo vào cõi Tiên Thiên.

Có đạo không tu là thiếu đức, vào đời không thành công là thiếu phước, lập nhân không thành ở kiếp này thành ở kiếp tới, tu thân không thành ở kiếp này thành ở kiếp tới là người biết tích lũy tiềm năng để đạt đạo trong mỗi kiếp làm người để cho chính ta thành đạo.

Âm thanh sắc tướng chỉ làm đẹp lòng tôn giả, nó chỉ là lễ nhạc của Hậu Thiên, không để lộn vào trong việc hành đạo và tu đạo của giải thoát.

\*\*\*

*Thừa lòng tự biết an định,  
Đức dư tánh tự nhiên ngộ Đạo Trời.*

Đạo trong tâm tự biết tôn kính Minh Sư, chỉ có Minh Sư mới dạy mình thành đạo. Không Minh Sư bắt thành giáo, không sư bắt thành đạo.

Mỗi người sanh ra bên trong đều có Nhất Điểm Linh Quang, nó là cái vốn thiêng liêng có

sẵn sức sống và trí tuệ của nó. Chỉ có tu thiên định mới khai mở được Linh Quang, còn những pháp tu khác hoàn toàn không bao giờ khai mở được.

Mỗi tầng Trời Trung Thiên không có cửa mà có Hình Đồ Trận, người không học không bao giờ qua nổi các Đồ Trận để vào Đại Thiên Thế Giới.

Trời Thiên Tiên không có cửa mà có chơn lý để đối giải văn kinh luận ngữ, không thông kinh tạng và luận ngữ không bao giờ Chư Vị mở cửa cho qua bên kia cõi thế giới Thiên Tiên.

Trời Đại Thiên Can không có cửa, có bảy bầu Hỏa Huyền Quang Vô Cực ban ra, tại người không đủ lực thông khí hạo không bao giờ qua được Vô Cực Quang của Thượng Đế.

Trời Vô Thượng Như Lai không có cửa, có ba mươi sáu Thiên Cương phát bảy mươi hai diệu tướng, người chưa thanh Kim Thân chứng quả không thể vào trong cửa đạo của cõi Huyền Quang.

Chỉ có mười tám tầng Trời Trung Giới cho trăm họ thiên nhân sống chung để tu dưỡng qua các tầng siêu nhân thì có người đưa rước và dạy



để đi phát trí tuệ, và bắt đầu học Đạo Trung Thừa để vào Đại Thừa của tâm linh.

Chơn tu vô tranh để đạo tự nhiên siêu giác, bậc đạo chơn vô danh để đạo tự thanh tịnh siêu tâm, bậc đức nhân vô trần để đạo sanh huệ mạng.

Thiên Đạo đồng chơn nên cõi Phật thái bình, thiên đức đồng thanh nên chơn lý trường sanh, thiên chơn đồng đức nên bình đẳng tiến hóa, thiên tâm đồng huệ nên đồng nhất kim quang.

Học để tỏ ngộ, không vì học để tranh đấu. Tu để phát huệ, không vì tôn giáo để lưỡng lập binh quyền. Luyện để trí độ, không vì luyện để hơn thua nhân quả.

Thượng đức vô tranh vì đức lớn đại độ vị tha, thượng chí vô tranh vì đại trí huệ tốt lành chí háo, thượng nhân vô danh vì chơn nhân nên giải thoát nhân tâm của phiền não nên mới diệt danh.

Phải trong mỗi Thái Cực mới thoát vào vô cực, trong mỗi Thái Cực đều có động tịnh của âm dương. Chỉ có tịnh mới thoát qua các Thái Cực.

Ngoài thanh tịnh ta không có lối thứ hai để giải thoát, ngoài nhập định ra ta không có lối thứ

hai đở mở huệ. Ngũ Chi Tam Giáo đều đồng nhất một lối thoát tâm linh bằng nhập định là Pháp Môn giải thoát trí tuệ.

Đồng cảm thì ứng linh, Tiên đồng thanh thì hóa hiển, tâm khinh thanh Trời thanh đồng lực hút lên, tâm thanh thoát Trời thanh ban trí tuệ, tâm thanh trong khí hạo mát tâm hồn.

*Thần đầy phát trí huệ,  
Khí đầy phát thanh tịnh,  
Tinh đầy phát huyền cơ.*

Thượng trí thông ngòi tịnh thấy nội kinh giao cảm, thượng tâm thông thần du Tiên học đạo chí linh, thượng kinh thông tự nhiên hiểu biết văn chương đạo học tự huệ.

Thanh đồng lực rút lên thiên tâm, tịnh đồng lực phát huệ linh hiển, tình đồng lực độ tha bất cầu báo đáp, yêu đồng lực tiến hóa vào đại vị tha, ái đồng lực tha nhân để hiệp thế chí, người đồng lực cứu độ để hành nhơn.

Thương được đại yêu là hóa độ tinh thần, yêu được đại ái là hy sinh vô quái ngại, nhường được đại ngộ là giải thoát vào lĩnh vực toàn năng.

Thánh đạt huệ phát dương chánh tâm, thần đạt huệ phát trung lương tánh, Tiên đạt huệ phát

thần thông thần, Phật đạt huệ phát kim mạng thần thông.

Định từ trong huệ phát sâu ra siêu lý của tinh thần, thanh từ trong trí tuệ phát ra lòng chí thiện, minh từ trong văn kinh phát ra đại bao dung, ngộ từ trong lòng từ ái phát ra lòng thiện cảm.

Hiếu để biết văn kinh cái biết của trí tuệ kim cương, ngộ để biết Đạo Trời cái biết chơn huệ mạng, thông để biết huyền vi cái biết chơn lý vô hình, bình để giải ngộ khai mở kinh tâm tinh trí, an để phát ngộ khai mở tìm thức huyền cơ, thanh để tỉnh ngộ học đạo trong tự nhiên, tịnh để liễu ngộ chỉ nguyệt miễn bàn đặc pháp, nhập định để ngộ chỉ nhật không nói được để viên dung.

Mới tỏ ngộ thấy đạo đơn giản để tự nhiên, được tỏ ngộ thấy đạo huyền quang để linh tánh, trong trí ngộ thấy đạo là Niết Bàn để đoàn viên, thật đại ngộ thấy Đạo Lớn miễn bàn là Vô Tự.

Đạo Lớn chưa có nhãn tạng không thấy hình, đức lớn chưa có thiên nhĩ không thể nghe cõi vô thính, nhân lớn chưa có đại bi không thể biết đạo vô tướng, tâm Trời lớn chưa phát tha tâm thông không hiểu huyền cơ, tánh Phật chưa có lậu tận thông không thể viên minh trí tuệ, thần thông lớn chưa phát túc mạng thông không thể đọc

Kinh Vô Tự. Tánh mạng và từ bi tròn đầy mới vào Đại Khôi Linh Quang.

Vào Thái Cực như Trăng tròn trong trí tuệ, vào Vô Cực như mặt Trời thần huệ chơn nơn, Biết còn nói được cái biết của tự đức.

Biết mà không thể tự nói được là Vô Cực Vô Vi, nghe còn nghe được là cái nghe của Diệu Âm Phật Pháp, nghe mà không thể nói cho ai là nghe Âm Ba Đại Hồn đi khắp Vũ Trụ Càn Khôn tức là nghe Trời trong ta vậy.

Đạo trong Vũ Trụ và tiềm lực hóa sanh ngũ Đức. Kim đức sanh thủy, đức trí tuệ phát Kim Thân. Mộc đức khí hóa sanh ra lòng nhân quyền và tự do kinh luận để phát tiềm năng. Thủy đức sanh kinh tế để đạo trị quốc kinh bang tế thế. Hỏa đức sanh hàng trung trình đại nghĩa làm tròn trung đạo với Quốc Gia. Thổ đức sanh Huỳnh Đạo của chu kỳ Huỳnh Vân Kỳ thời kỳ Ngũ Chi hạ sanh làm người để sanh tôn giáo.

\*\*\*

### ***Đạo Có Lục Thông;***

Một thiên nhãn thông; tự thấy của Tiên Thiên giao cảm.

Hai thiên nhĩ thông; sự thấy nghe Diệu Âm Phật Pháp Tâm Kinh.

Ba tha tâm thông; sự biết lực Vũ Trụ để bình trị.

Bốn tục mạng thông; sự hiểu của không thời gian.

Năm thần túc thông; sự dự trữ của Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp.

Sáu lậu tận thông; sự phát minh như tiến sĩ trình luận án để công viên quả mãn.

\*\*\*

### ***Huệ Của Thất Chơn Chuyển Thế***

Một đắc chơn linh; sanh ta trở lại Thượng Thiên sanh chơn lý.

Hai đắc chơn quang; thượng sanh ta trở lại chơn nhơn.

Ba đắc chơn thần; thượng sanh ta trở lại chơn pháp.

Bốn đắc chơn hồn; thượng sanh ta trở lại chơn như.

Năm đắc chơn vía; thượng sanh ta trở lại chơn giác.

Sáu đắc chơn kim; thượng sanh ta trở lại chơn Vương.

Bảy đắc chơn thân; thượng sanh ta trở lại chơn đạo.

\*\*\*

### ***Bát Quái Tiên Thiên Khí Hóa:***

Một cửa sinh khí phát sinh từ Đại Khôi Linh Quang.

Hai cửa Linh Khí phát sinh chất sám từ Đệ Nhất Cầu.

Ba cửa Thái Hư phát ra linh khí hạo nhiên.

Bốn cửa Dư Khí từ Thượng Đế Vương Hanh Lợi Trinh phát ra đi khắp trong hoàn vũ.

Năm cửa khí thuần dương từ cõi Đại La phát ra.

Sáu cửa khí thuần âm từ Tây Phương phát ra.

Bảy cửa trung khí trung dung phát ra đi vào trong Tiên Hậu rồi đi trở về.

Tám cửa Ngũ Hành phát ra Tiên Thiên tự sanh tự trưởng tự tiến tự hóa, sanh vào thế gian là bốn mùa và tám tiết.

\*\*\*

### ***Sáu Đường Lục Đạo:***

Một cửa thượng sanh cho hàng vạn công đức thượng nhân cao tước vị quyền binh.

Hai cửa trung sanh cho hạng chín ngàn tới năm ngàn công đức, hàng thượng trung và hàng trung hạ.

Ba cửa trung và hạ sanh trung hạ, từ ba ngàn tới một ngàn, hạ trung sanh phụ nữ và nhân trung nhân.

Bốn cửa hạ sanh trả lại cái gì kiếp trước mình đã lấy và đã làm mất.

Năm cửa hạ ngu là cửa sắp hết công đức, như còn một hai trăm công đức vì xin đi trả nghiệp mới sanh lại làm người.

Sáu cửa súc sanh là cửa phạt; con giết Cha, vợ giết chồng, tôi giết Vua, bằng hữu tranh đoạt binh quyền, trò giết Thầy, tớ giết chủ. Đó là cửa phản phúc nên không được làm người đầu thai làm súc sanh.

\*\*\*

*Từ sáu khí đó xuống sanh ra tám tiết;*

Tiết lập xuân từ lạnh sang mát cho vạn vật trở lại sự sinh tồn của năm mới. Vì vậy mùa xuân ăn tết là mừng được sinh hóa sau một năm.

Tiết xuân phân mọi người đi làm mùa cho kịp thời vụ của một năm, chu kỳ này là tương sinh của khí hóa đất Trời Thần Tiên giao hội. Nên Vua không phạt, Thần không xử án để nhân dân phục vị an bình.

Tiết lập hạ và tiết hạ vũ là khí Trời âm và đi vào nóng, các thảo mộc lớp da ở ngoài dày da và

cứng mạnh giống như Ông Trời, Bà Phật đang bận y xiêm mới cho thảo mộc. Nên thiên lý mùa này không được đốn cây để cho nó trưởng thành.

Tiết lập thu và tiết thu phân trong không khí có chất chất và trở nên hàm mặn, làm cho thảo mộc già ra và tới chu kỳ thu hoạch.

Tiết lập đông và đông chí lạnh để hoạn băng hàn để diệt một chu kỳ của tám tiết khí tiết đông chí, bốn mươi lăm ngày lạnh tới chết mới chuyển sang xuân. Đó là tám cửa sinh khí của Hậu Thiên chi dụng.

\*\*\*

### ***Khí Đạo Của Hoàng Kim;***

Bạc thượng chí thành kim an phương vị  
Tâm kim thành minh trị huệ tâm sanh  
Đạo Hoàng Kim phát Bích Ngọc Thành  
Kim Thành Tráng kim khoa an triều bảng.

Hoa kim trở Bạch Vân Kỳ sanh kim lộ  
Tâm kim khai hàng trí tuệ cao sang  
Cõi Hoàng Kim hàng tôn quý kinh bang  
Bình chánh kiến Thiên Kim thành Quốc Bảo.

\*\*\*

Của quý không để ngoài sân,  
Chơn lý không ở ngoài tri giác.



Rừng kim sanh ngọc bảo,  
Chánh đạo hiệp Kim Thiên.

Hóa giải đề bi kim: Nước cờ cao hóa giải thế  
lực của các phương, kim cao huệ Phật Vương an  
chánh ngữ.

Đường dài biết sức tài phi thường lực  
Cực kim sanh hàng tri thức thấp hay cao  
Vào trong kim mới phân rõ kim trào  
Kim biến dịch mới phân kim cho thời thế.

Bậc thượng bi không quản chế Hoàng Kim,  
bậc thành nhân giữ đạo cho Kim Thành Tráng,  
bậc hiền giữ đức nhân cho tao nhã thành kim.  
Chỉ có hạng thường nhân mới chiến làm kim trí  
loạn, trong kim cần trí cao định hải, thành kim là  
cho Đạo Thiên Kim.

\*\*\*

*Sanh kim đắc Kim Thân;*  
Thần sanh kim đắc vương chánh,  
Người sanh kim đạt giàu sang,  
Học sĩ sanh kim an phú quý,  
Trí tuệ sanh kim an định Địa Cầu.

Bạc kim đức đại đồng bi kim định vị, bạc kim giáp đồng y bi kim minh trị, bạc Kim Thân đồng đạo bi kim phát văn minh.

Bạc kim sanh Quốc Gia Hoàng Đạo, bi kim trí quốc sĩ đồng thanh, bi kim hội quốc cường dân quý, bi kim thành đại tu Quốc Độ an bang.

Cảnh vàng son địa linh sanh Phật Quốc  
Người thủy chung bảo đại phát nhân hiền  
Đời bình trị thế gian đồng an lạc  
Quốc thành bình nước trí phát kim ngân.

Kinh tế cao kinh kim phát cường quốc  
Kinh thương thông đất Phật phát lòng nhân  
Đức kim bi Quần Tiên lại đắc Phật  
Trí kim thanh linh khí phát kỳ hoa.

Đất kim bang dương khí phát thuần nhân  
Mẹ kim trị Hoàng Kim phong Linh Địa  
Dân Hoàng Kim chánh tâm tu định thế  
Trọng Hoàng Kim hiệp thành thể Như Lai.  
Tình Hoàng Kim cứu độ đổi thay đời  
Đất bình chánh nhân hiền sanh kim trí.

\*\*\*

*Gió hòa sanh kim khí,  
Quốc trị phát kim bình.*

Vạn đức lập kim làm Chủ Tể,  
Vạn nhân lập kim thành Vương Đế,  
Vạn thần lập kim thành Hội Quân Tiên,  
Vạn nghĩa lập kim tròn đầy công đức.

Thượng thông kim đạt lý tầm nguyên,  
Hạ được kim văn minh thể chí,  
Người được kim khắc kỷ tu hơn.

Nước đắc chí nhờ được kim an định lý  
Nhà đắc kim nhờ được trọng hiền tài  
Trong chí nhân kim hưng thịnh bên ngoài  
Lòng chí thánh kim phân an thiên hạ.

Tường thành vững nhờ tài nhân kiên cố  
Trí hùng cao nhờ kim cổ kỳ quan  
Nước hưng kim nhờ lương tướng tôi thần  
Bậc trung chánh hưng kim bình khai định.

Bậc kim thượng theo thiên thời định số  
Đem lòng nhân tế độ để hòa kim  
Chí người tài tu bổ để kim nhân

Cao thể chí cao thân trong vạn tượng.

Sanh có số lập bi kim bình chánh  
Nên theo Trời tu bổ phúc điền tâm  
Trời ban kim hưng trị cả ngàn năm  
Đất ban lộc người tu kim hưng đạo.

Bạc kim đức Trời trao kim Quốc Bảo  
Bạc kim bi tải đạo để chí nhân  
Phúc tại điền kim khí phải tu chân  
Đường tâm mở Kim Thân hòa đại thể.

Trong Bảo Kim để chơn nhân đạt đạo  
Ngoài nội giáo để tô điểm kim trung  
Tuổi kim cao qua bao lửa đúc nung  
Chơn kim mạng Hoàng Kim thành đạo thể.

\*\*\*

### ***Đại Ái Để Kim Bi;***

Bạc đại phú thay Trời hành kim sanh thủy  
Lòng đại nhân theo pháp thí ban ra  
Trong kinh bang để cao đẹp tình nhà  
Ngoài bình giải để phân kim thành pháp.

Nước văn minh nhờ kim thanh bình trí  
Nhà thông minh nhờ chủ trị bình gia

Người giàu nhân khí kim tỏa sáng ra  
Cao thể cách từ bi trong đời sống.

Nước ngọt mát nhờ trí kim chủ động  
Khí được hòa nhờ tâm tịnh lòng nhân  
Nước được sang nhờ hậu phúc tỉnh thần  
Bạc kim trí tường vân thông đạo nghĩa.

\*\*\*

*Đạt kim bình trí,  
Nhân vị cao thanh.*

Sanh như tướng đê chánh kim bình trí  
Đạt như Thần phúc trí huệ mở ra  
Nhu Kim Thân trí tuệ để an nhà  
Bình học sĩ tài ba theo kiến trúc.

Người kim huệ có Trời ban mực thước  
Kim Tiên cao thể nước được trung hòa  
Bạc đại kim tu nguồn quốc mạch an gia  
Cao kim trí sáng ra trong bốn biển.

Thượng đạt trí nên trí kim bình trí  
Nhân đạt tâm nên tâm kiếm biết an  
Trong hiệp thân nên đạt Kim Thân  
Ngoài hiệp đức nên nhân tâm đại định.

Thương đề tự nhiên tâm kim phát huệ  
Ghét đề tự nhiên tánh pháp phát chí nhân  
Yêu đề tự nhiên tình trời trong thiên thể  
Giận đề tự nhiên biến có trở thành không.

Thương đề tô điểm bậc kim tô điểm trí tuệ,  
thương đề bao dung bậc dũng biết định an,  
thương đề cao quý bậc đức tự biết kính nhường,  
thương đề bảo vệ vì chơn lý an bình trị.

Thương đại trí đại tình yêu không vị kỷ,  
thương đại tha vì nhân thể hồi tâm, thương đại  
độ cho thiên hạ đạt thái bình, thương đại ái lòng  
dĩ nhân truyền pháp, thương đại kim nên định  
kiếm giữa kinh thương.

Yêu đại độ nghiêng mình trong biển khổ,  
yêu đại thương thương lớn biết nhường lời, yêu  
đại ái vì đại từ bi đại đồng hiếu thuận.

Yêu đại tâm trong tam thể có một biển tình,  
yêu đại ngộ khai tâm nhân vào chánh giác, yêu  
đại kinh Trời khai Thiên Địa Đại Hoàng Kim.

Yêu đề đại kim tình lớn không dùng trí kiếm,  
như Cha Mẹ đại tình nhìn con trẻ thành non,  
yêu đề đại pháp thí như anh chị lớn biết dìu tiến  
các đàn em trong khờ dại đường đời.

\*\*\*

Đông thượng kim mộc định Hoàng Kim  
Tây thượng hộ huỳnh gia chi bảo,  
Bắc thượng kim lộ trí Niết Bàn  
Nam thượng kim tài nhân vinh hiển  
Thiên Đạo mở đường đắc trí huệ để Thiên  
Kim.

Nước thượng chí thương trường an địa pháp  
Quốc phú cường dân kiến quốc kinh thương  
Nhà thượng kim sanh châu bảo phò Vương  
An mạch địa an bình xây chánh sử.

Bình kim để thâm phong thủy,  
An kim để nhân chí thanh cao,  
Thuần kim để đạo lớn tô màu,  
Đạt kim để phú cường thống nhất.

Hoa kim trở gió hòa phong võ thuận  
Trí kim khai đại pháp lý Như Lai  
Trong hòa kim bình lý hội nhân tài  
Ngoài đều đỉnh hộ mai cho Tổ Quốc.

Phong thủy hòa thanh thiên bày đất Phật  
Kim huệ sanh binh pháp vững an thành

Bình chánh ngôn phát thư phú kinh thanh  
Nên học sĩ tu chơn truyền chánh đạo.

Nước ngọt thảo nhân hoa lòng trở  
Phong thủy cao yên định quốc hồn thiên  
Trí huệ cao sách lược dựng ngôi thiên  
Cường quyền xẹp Thần Tiên lai triều khứ.

Trời mở cửa Thiên La ba mươi sáu huyết  
Khai hình Thiên đất địa phát nhân hòa  
Khí Hồng Mông hộ pháp gấp trương tòa  
Tam Giáo đến quy ý bình kim giáo.

Trời phát lý thần kinh trong Linh Bảo  
Giống dân lành trí tuệ phát tài năng  
Trai thông minh tu trí tuệ giỏi như thần  
Gái thông đạo tu nhơn thành đẹp lạ.

Nguồn thượng chí âm dương thuần tao nhã  
Minh thượng nguồn học chơn lý hóa nhân  
Bốn phương hòa sau cuộc Phong Thần  
Minh đạo đức tồn thặng đời Thượng Đức.

\*\*\*

*Bên trong có Phật mở cửa huyền cơ:*



Người không cánh bay xa như đại điều  
Bậc Thần Tiên hóa độ khắp chư châu  
Luyện pháp Trời phát thần huệ các ngôi  
Văn minh đạo phò cơ Thiên Di Lạc.

Phong thủy đôi kỳ quan dăng địa pháp  
Quần Tiên khai bạo ác diệt không tồn  
Ngũ châu đôi khí Hậu Thiên đồng đôi  
Khí Hồng Mông xả xuống đôi ba Dải Ngân  
Hà.

Đôi hình Thiên đại võng với Thiên La  
Vật vô đạo nổ tung đời tận diệt  
Âm dương đôi âm dương tự triệt  
Tinh Tú thay nên xuống triệt loài nhân.

Trời đã ra một bảng đạo Phong Thần  
Nên cường bạo quý tiêu theo cát bụi  
Phong Thần bảng Ngũ Châu ra thi cử  
Ngũ Kim thi Ngũ Kiếm diệt Ngũ Hành.

Bốn phương kim thi trí kiếm nổ banh  
Sát phạt để ngoài nhân trong ma quý  
Kim phát hoả Liên Châu đưa tử thí  
Thiên ma bay địa quý xạ thân hồn.

Kim bất nhân thành khí cụ đạn bom.  
Cơ sát phạt loại nhân tiêu ba đọt.

Phong thần diệt ba tồn bảy.  
Phong Thánh diệt bảy tồn ba.  
Phong Tiên diệt hai tồn một.  
Phong Phật thiên hạ Hoàng Kim.

\*\*\*

***Giống dân còn sanh tồn:*** Giống dân thứ sáu Thần Tiên mới sanh, giống dân thứ bảy lãnh hội giáng trần, giống dân tu nhân tích đức tồn lại, còn tất cả gian ác xảo trá ma quỷ hoàn toàn tận diệt theo chu kỳ.

Lần thứ nhất thiên ma địa quỷ diệt nhau, lần thứ hai quỷ thần chu diệt quỷ thần, lần thứ ba khí thanh thiên giáng tẩy rửa loài tâm ma tánh quỷ tiêu diệt, lần thứ tư nhân hiền Thần Tiên và giống dân thứ sáu Trung Thiên, thứ bảy Thượng Thiên hiệp lại thành Quân Tiên Hội kiến trúc lại Địa Đàng trường sanh trong Quả Đất.

Hai trăm năm đầu tu tâm và kiến trúc lại Địa Đàng, hai trăm năm sau tu luyện trường sanh, hai trăm năm kế tu pháp lực trong Tam Giới, hai trăm năm nữa tu thành chánh quả, hai trăm năm Địa Thiên thành cõi Thần Tiên.

Quả Địa Cầu và vạn vật thuần dương, Địa Cầu thành Niết Bàn trong Tam Giới, không bao giờ có viễn cảnh thế gian, không bao giờ có loài người tranh đấu, không bao giờ có địa ngục quỷ ma, không bao giờ có cảnh hạ giới.

Tới đây thiên hạ đồng nhất đạo nên các vị tu cao được ra vào Thiên Đình và các cõi trên Trời du học và du ngoạn và du lịch tự nhiên trong quả vị.

Các cửa Trời mở ra đón rước Thần Tiên Thánh Phật của Địa Cầu vào các cõi Trời thăm coi học tập thiên lý thuần chơn, thanh tịnh vô vi để tiến hóa cao hơn.

Bậc quân tử phải tu chính nhân hành chánh đạo, luyện chánh pháp mới đúng thể thiên hành đạo.

Tâm đã ngộ tự nhiên thông minh,  
Tánh đã ngộ tự nhiên thấy biết,  
Lòng đã an tự nhiên thanh tịnh.

Thần đã linh tự nhiên phát huệ,  
Trí đã sáng tự nhiên liễu ngộ,  
Tình đã minh tự nhiên trách nhiệm.

Bản ngã đã thông tự nhiên tròn bốn phận,  
Linh cảm đã thông tự nhiên thấu triệt,  
Thần huệ đã khai tự nhiên thấy biết.

Tâm lực đã phát tự nhiên thần thông,  
Ý niệm đã sạch tự nhiên đắc ngộ,  
Thiện ác đã bình tự lãnh hội tâm chơn.

\*\*\*

Còn thiện ác không bao giờ đạt đạo  
Đã đạt đạo không còn thiện lẫn ác trong lòng

Chấp đề tu không bao giờ giải thoát,  
Tu vô chấp mới đạt đạo miễn bàn.

Còn mê vào thành quả còn luân hồi  
Lòng vô tư thanh tịnh mới thoát tâm ma.

Ma động đề giao đấu nên mãi luân trầm,  
Phật tịnh đề giải nên được giải thoát.

Tranh đề đào sâu địa ngục,  
Vô tranh đề thị lộ Niết Bàn.

Tranh đề thắng cái cổ võ của vũ phu,  
Vô tranh đề thắng được chính mình.

Vô tranh là tâm Hư Vô đại định,  
Vô trần là tâm giải thoát tự nhiên,  
Vô ngại là tâm đã tròn đầy công quả.

Công đến tròn là công viên,  
Quả đến đầy là viên mãn.

Vạn vật chấp tình đến động loạn,  
Vạn nhân chấp pháp đến cực đoan,  
Vạn xung vô ngại đến hồi báo,  
Vạn Thân vô tướng đến trường sanh.

Quân chánh tự hưng,  
Quốc chánh tự trung,  
Dân chánh tự trị,  
Thần chánh tự nghĩa,  
Hiền chánh tự giác ngộ.

Bậc giác ngộ không làm lẫn,  
Bậc trí không đàn độn,  
Bậc hiếu không so đo,  
Bậc nhân không thiện ác,  
Bậc tài không tính công,  
Bậc nghĩa không thiếu bốn phân.

“Trong mỗi phương vị làm tròn trách nhiệm thì đạt đạo trong mỗi vị trí của tâm linh.”

*Người có đạo tâm;*

Công cao không đòi tăng địa vị,  
Kim cao không đòi bổng lộc nhiều,  
Làm nhân không đòi báo đáp,  
Thí ngôn không đòi ưu đãi,  
Bình loạn không đòi đại quân,  
Lòng thanh không đòi tôn giáo,  
Trí tịnh không đòi khẩn cầu,  
Nhà an không đòi yêu sách.

Công bình tâm phải bốn hồi nguyên  
Ngoài thanh tịnh tùy duyên trợ lý  
Biết dường không để thấy biết xa  
Nghe dường không để nghe thanh sạch  
Nói dường không để đạo tự nhiên.

Vạn sự có không trói mình trong có,  
Vạn sự biết không buộc trong thấy biết,  
Đạo lớn là đường giải thoát chơn linh.

*Đặt mình trong mỗi phương vị để cảm thông  
thì giải thoát cho mỗi vị trí đau khổ;*

Nước thanh nhìn Trời sáng xuống hồ Tiên,  
Tâm bình nhìn trăng thanh trong trí tuệ,  
Trí an nhìn lục huệ học đạo tự nhiên.

Trí huệ tương sanh tâm phát đại bi,  
Tâm huệ tương sanh trí phát chơn lý,  
Tánh huệ tương sanh lòng phát vô trần.

Tánh sanh tướng tâm tròn vô tướng,  
Tánh sanh sắc tâm thông vô sắc,  
Tánh sanh tình tâm trống tình an.

*Giải mình trong mọi vị trí,*

*Thoát ra trong mọi nhân vị;*

Tiếng nói của bậc nhân giác ngộ người kế,  
tiếng nói của Thần Tiên thiện giác người theo,  
tiếng nói của Bồ Tát khai ân để thanh trị, tiếng  
nói của Đức Phật khai ngộ toàn chơn, tiếng nói  
của Thượng Đế khai tâm nhân toàn thủy, tiếng  
nói của Phật Như Lai khai trí huệ cho đại giác  
giác tha.

*Trong tranh thiên hạ tạc hình*

*Ngoài thiên nhiên ấy muôn tình trở hoa*

*Bức tranh Vũ Trụ nên thơ  
Thiên Đàng đến được huyền cơ muôn hình.*

*Khí lành đời sống trường sanh  
Muôn năm trường thọ thanh bình âu ca  
Bốn phương nhạc trở cảm hòa  
Hồn thơ tao nhã hái hoa dâng Trời.*

*Cảnh bình giải thoát lòng đời  
Khí linh an trụ hóa người thành Tiên  
Tâm giao du ngoạn hóa hiền  
Thanh bình xư xư Thần Tiên đón chào.*

\*\*\*

Thanh tịnh ngôi thiên trí đạt minh  
Thông xa vạn lý lộ thiên hình  
Bầu Trời vô ngại tâm bình kiến  
Thoát tục vào thanh kiến vi thiên.

Thản thản tâm tâm tâm phát linh  
Bình bình kiến tánh tánh đẹp xinh  
An an minh đạo đạo hòa hiệp  
Nhẹ nhẹ trần giao cảm hóa hình.

Nước biếc non tiên bài linh khiêu  
Thân phàm thoát tục hóa thân Tiên



Trong giao điển giới hòa tâm cảm  
Vạn hữu thiên không hiện giữa thiên.

Đồng nhất tâm trong đồng linh độ  
Đồng tâm trong tánh hiện Thần Tiên  
Nước Trời muôn cảnh thanh bình cảnh  
Gió mát trăng thanh hiện thái bình.

\*\*\*

Ngọn đèn sáng lên bao đèn nhỏ nối theo,  
ngọn đuốc trí huệ phát thanh thiên hạ đồng cảm  
ứng an lạc.

Đưa con lành biết báo ân, đưa con nhân biết  
trả nghĩa, người hiền lập gia đình để nhân đạo,  
bậc quân tử lập Tổ Quốc thành đại gia trung  
sống thái bình.

Nhà của bậc nhân chánh là tổ ấm,  
Nhà của bậc quân tử là Quốc Gia,  
Nhà của bậc đạo đức là Quốc Độ,  
Nhà của bậc giải thoát là Niết Bàn.

\*\*\*

Sanh để đồng nhứt tâm linh,  
Thoát để đồng nhứt đạo đức.

Tâm an tự nhiên trí sáng,

Lòng bình tự nhiên phát huệ.

Tâm trong thanh tịnh là thiền,  
Tánh trong linh cảm là định.

Biết trong bảo pháp là giác,  
Học Kinh Vô Tự là ngộ,

Thiền trong tâm huệ là định,  
Định trong tâm huệ là nhập.

Nhìn thông tâm nhãn là thông,  
Định trong tâm nhĩ là xúc.

Biết trong trí tuệ làm minh,  
Được tròn trí tuệ là mãn.

Làm trong vô tướng là thần,  
Ra vào Tam Giới là thông.

\*\*\*

Bớt thiện ác tâm phát văn minh  
Minh thiện ác tâm phát trí độ  
Không thiện ác tâm phát huyền cơ  
Đạt huyền cơ tâm phát lậu tận cơ.

Bậc đạt pháp giải thoát thiên ác,  
Bậc đạt kinh giải thoát văn chương,  
Bậc đạt đạo giải thoát trí lẫn huệ.

Cái có nên có để công đức,  
Cái không nên không để giải thoát.

Người tu thiên định chưa có trí độ tha nhân  
tức họ chưa phát tâm và huệ, người tu thiên định  
chưa biết đại tình của Thượng Đế tức họ chưa  
đạt xuất chánh thân đi học Đạo Tiên Thiên.

Thiên để thanh tâm tịnh tánh,  
Thiên để cứu cánh tâm linh,  
Thiên để hồi sanh tánh Phật,  
Thiên để phản bản hồi nguyên.

Thiên để thông Thiên học đạo,  
Thiên để tự giáo chính tâm,  
Thiên để cao sang nhân cách,  
Thiên để tao nhã linh hồn.

Mỗi thiên sư là đại diện mỗi vị trí của Phật  
Tổ, mỗi nhân loại đều có tánh Phật ở bên trong.

Văn minh đề đời Thượng Đức,  
Bình đẳng đề thật nhân quyền.

Lòng thanh phát huệ là định,  
Trí an phát huệ là thiên.

Thần tròn công đức là đạo,  
Tánh tròn viên mãn là đức.

Bạc nhân chỉ nguyệt vô tranh,  
Bạc đạo chỉ nguyệt vô danh.

Thanh nhận Trời là Cha, nhận Phật là Mẹ,  
nhận Như Lai đại thể là Thầy. Có được vậy có  
thấu Trời trong ta vậy.

Tánh tịnh: Nhận thiên hạ là huynh đệ, nhận  
Tam Giáo là Tôn Sư, nhận Ngũ Chi là phương  
tiện giải thoát. Đến đó vô ngôn tùy duyên làm  
lành mạnh, đó mới thật giác ngộ trong thiên  
giác.

Trí huệ nhận Trời là nhà lớn cho Tinh Tú  
sống chung Thánh Đức, nhận Tinh Cầu là đất  
lớn cho chí nhân dụng võ.

Vô nhân bất thành gia,

Vô điền bất thành quốc.

Thanh trong để tẩy rửa tâm ma,  
Tịnh ngoài để văn minh Phật tánh.

Dòng nước ngọt làm dịu được lòng người,  
Dòng trí huệ làm thanh tâm người đạo.

Học để biết thiên hạ tự nhiên sanh hóa,  
Không học mà biết cái biết của đại trí tuệ.

Nước muốn thanh tự lọc,  
Nhà muốn thanh tự lọc,  
Người muốn thanh tự học.

Nhân đạo tự phát Thiên Đạo, Thiên Đạo tròn  
tự phát huyền cơ. Làm tròn mỗi vị trí của tâm  
linh tâm đầy theo phương vị để phát huệ.

\*\*\*

Trong an tâm đạo là giải,  
Ngoài an tánh huệ là thoát.

Tâm trống đạt an, lòng huệ đạt tịnh,  
Tâm phát đạt yên, bình huệ đại tịnh.

Sáng để sống lại Vũ Trụ tâm linh,  
Minh để thấu triệt Vũ Trụ vạn hữu.

Biết để thiên lý toàn năng,  
Học để siêu quang giải thoát.

Thắng muôn vạn học sĩ chỉ tạo loạn,  
Văn minh muôn vạn học sĩ chỉ mới thái bình.

Thắng được lục đục chí mình là giải thoát,  
Thắng được tâm ma mới phát đạo thái bình.

Trong thanh bạch tượng là lục,  
Ngoài mát thân pháp là sức.

Trong thâm Vạn Pháp là Thân Quang,  
Ngoài bình chơn lý là pháp tánh.

Thiền ngoài để định thân thông lý,  
Thiền trong để định huệ toàn chơn.

Thiền giác để hóa thân đại độ,  
Thiền thức để chơn lý toàn năng.

Thiền minh để linh cảm Vũ Trụ,

Thiền pháp để tận độ nhơn duyên.

Thiền tâm để liễu ngộ chơn lý,  
Thiền định để liễu ngộ huyền cơ.

Muôn ngàn phương tiện để giác ngộ chơn lý,  
Một chơn lý để trí tuệ cho cả Vũ Trụ.

Thượng tâm vô tranh để chánh đức, có chánh đức tầm ra tâm của chính mình.

Bậc thượng nhân vô danh để an lạc, có an lạc mới mở máy huyền cơ trong tâm học nguồn đại trí tuệ.

Bậc thượng trí miễn bàn để tâm và lý theo thể đạo tự nhiên thanh tịnh, có tự nhiên thanh tịnh mới ngộ lòng Trời.

Bậc thượng học vô tướng để phát huệ, khi huệ phát không để bụi bặm làm mờ ám lương năng, giao cảm linh thiêng.

Bậc thượng đức vô trần, có được vô trần nhập thế, xuất thế điều là đại nhân quả vạn hữu tùy hình, vô vi tùy thức, hành độ tự nhiên mới thật Đạo Lớn miễn bàn.

\*\*\*

*Lời thanh rửa sạch lòng ô uế,*

## *Pháp tinh tẩy sạch tánh người ô.*

Mỗi bước đi của tâm linh là trí độ, mỗi bậc thang của vô vi là thanh tịnh.

Đi vào trong tâm huệ là đường lớn của Trời, đi vào trong xã hội là nhân quả của đời. Trong mỗi nhân quả biết làm tròn thì tạo được mỗi công đức vô lượng.

Tha mỗi kẻ để đủ công đức mở tha tâm thông, tha mỗi lời nói để đủ công quả mở thần túc thông, tha tất cả cho sự thấy nghe để đủ công đức mở thiên nhĩ thông, tha cho mỗi ngôn luận để đủ công đức mở túc mạng thông, tha cho mỗi linh cảm Tam Giới quý thần để đủ công đức mở thiên nhãn thông, tha cho mỗi nhân quả ân oán thiện ác để đủ công đức hộ nhập Niết Bàn. Rồi tha cho người tức thông đạo của mình, tha cho mình tức hiếu sinh trong Trời Đất, tha cho lục căn lục trần để chứng quả Niết Bàn.

Mỗi huệ mở ra cần đủ công đức vị tha, mỗi giác ngộ mở ra cần thanh tâm nhập lý, mỗi trí tuệ mở ra cần công đức vô thượng.

Người giàu có thể mua vật gì mình thích trong thiên hạ, không thể dùng tiền mua trí tuệ được.



Bậc trí huệ dùng công đức tha nhân để đồng đại đức với Tiên Thần Thánh Phật trong Vũ Trụ. Không thể chức sắc để vô đại định mà đạt đạo, không lập công đức người không bao giờ đạt đạo, không lòng vị tha không bao giờ đạt huệ, không lòng vị nhân không bao giờ đạt đức.

*Cây trồng tốt mới đạt quả lành,  
Người không hành tu bất khả trí tuệ.*

Tu cho vui thà không tu để an gia, tu cho địa vị thà không tu để trí độ, trên đầu mỗi người ba tác có thần linh, việc mình hành đều có nhân thần ghi chép.

Lời đạo còn tranh tâm người ấy chưa thanh, lòng bình đẳng chưa có tâm người đó chưa huệ. Có đạo vô tranh đạt huệ bình đẳng, có trí tuệ phát văn minh vô trí tuệ dần độn.

Trời là đại ngã người mang tiêu ngã về Trời là tự giết mình thối hóa chơn linh, Trời lớn là đại tình người mang tiêu ái tự thối hóa tâm mình trong đại thanh tịnh, Trời lớn là đại hải người không phương tiện lớn tự thối thân trong mỗi nấc thang của Trời.

Tâm được tâm là đạt được đạo siêu nhiên,  
kiến được tánh là đạt được sự giác ngộ lớn, minh  
tâm thấy đạo là thầy sư, kiến tánh thấy Phật là  
Đại Từ Mẫu.

\*\*\*

*Trong minh Vạn Pháp làu thông,  
Ngoài diệu vạn hình thấu suốt.*

Biết cái biết siêu nhiên ta chưa từng thấy  
biết, yêu cái nhân thiên lý học đại chơn nhân,  
hiểu đời sống vô hình chơn bảo kỳ thân, biết  
diệu pháp đề tường thông vô hình tượng.

Đời sống có tinh thần chơn minh triết  
Không hỏi đòi địa giới với kim ngân  
Lòng chánh tin khai trở khối linh thần  
Tâm chánh định hòa thân trong đại định.

Nhìn thông suốt để khai linh thể chí  
Học thông thiên để thị hiện Như Lai  
Trong siêu nhiên không thiếu vật để xài  
Tâm trong mở đại định soi trong các huệ.

Siêu nhân đến bậc chơn cảm ơn Thượng Đế  
Bình tâm thanh để pha chế siêu quang

Học dường thông vì trí độ mở Thiên Đàng  
Thấy dường thể quê xưa chưa từng thấy.

Thân không cánh nhẹ bay trong thiên thể  
Lòng không tranh Trời lộ Máy Huyền Cơ  
Lậu tận thông thông suốt cảnh văn thơ  
Kính tọng mở mở Tâm Kinh Vô Tự.

Nhân thượng trí văn ngôn đầy tao nhã  
Lòng thanh ba tỏa sáng điểm Linh Châu  
Nhìn màu xanh trong Địa Giới Quả Cầu  
Đời sống tạm đào sâu theo dục giới.

Bậc đại trí biết tu thân trong thể hội  
Ngồi bên nhau để nâng sáng Quả Cầu  
Mỗi thần minh thần chính để phát thâu  
Cho Địa Giới tu nhân thành chánh quả.

Ta xưa vốn từ văn minh Thượng Giới  
Cảnh nhà xưa hơn cả vua chúa thế gian  
Quốc Độ lành nên gọi đó Tiên Bang  
Quên Quốc Độ thế gian tranh vô bảo.

Sống có được trăm năm rồi cũng thôi  
Giàu nhất trần thân rã của về đâu?

Dù cho người phú quý nhất năm châu  
Quỷ thần gọi người đâu ra bảo vệ.

Đạt thượng sách lập cung thành công quả  
Đề người cầu bố hóa cái lòng nhân  
Xưa phúc dư nay giàu nhất phù trần  
Dùng phúc đó tu thân thành Kim Bảo.

Kim phát đức để dễ tu trong kim giáo  
Lấy trần gian để tạo phúc điền Thiên  
Khi ra đi có nhạc trời du thuyền  
Rước bậc quý cao Tiên trong thể chí.

Giúp thiên hạ tức giúp mình trong thiên lý  
Tha nhân ngoài tức dứt nghiệp sát của ta  
Người đại nhân biết phúc lớn ban ra  
Là đạt đạo Đại La trong vô tướng.

Dịu phúc xuống người nhận ân sám hối  
Dịu ngôn ban người nhận biết tu nhân  
Dịu pháp ban người nhận biết tỉnh thần  
Dịu từ lực người nhận biết luyện đức.

Nay giàu sang nhờ kiếp xưa công đức  
Một kiếp giàu nhờ ngàn kiếp phát nhân

Nay cơ duyên hội tụ phúc trong trần  
Không cải hóa xài Vạn Năng tiêu tán.

Bình lòng trước nghe Tâm Kinh mở tạng  
Nghe cho minh để khỏi lỗi kiếp người  
Phật di ngôn ta phản tỉnh lòng người  
Nhân và quả do nhân ta trồng lấy.

Việc tiền kiếp huệ chưa khai sao thấy  
Nhân quả cao chưa mở huệ sao minh  
Được giàu sang nhờ tổ phước vô hình  
Trong không thấy mở Tâm Kinh tỏ ngộ.

Mỗi nhân sanh đều có ghi bảng số  
Chia ra thành tam phẩm chi văn  
Xưa phúc cao nên phú quý cảnh trần  
Bằng vô phúc hạ nhân bao cực khổ.

Mỗi một kiếp Máy Thiên cơ tu bổ  
Người không tu khó về chỗ nguồn xưa  
Bậc cao nhân phản tỉnh để được nhờ  
Bằng hết phước hóa thân vào địa ngục.

Lời ta dạy bậc thượng nhân tự thức  
Cao nhân quyền phải cao thể Thần Tiên

Nay cầm quyền xài hết phúc linh thiêng  
Đọa địa ngục gặp ngu đầu mã diện.

Thượng rồi hạ do người ta biết cấp tiến  
Bằng không tu phúc hết đến thần tan  
Luật vô hình không giống luật thế gian  
Trong vi diệu muôn ngàn không thể nói.

Về Thượng Thiên tức phát xây nhà ngói  
Càng cao sang được Tiên Phật bạn bè  
Còn hạ nhân nghèo khổ cảnh không nhà  
Năm giữa chợ xin ăn trong nghèo khó.

Nhân đời trước đời nay nhận đó!  
Quả đời xưa ung đúc thế thôi!  
Xong kiếp người nhân quả đó đi đâu?  
Bình tĩnh trí để hồi quang phản chiếu.

Bạc trí vô tranh đồng thanh cảm ứng, bạc tài  
vô tranh tâm định thần quang.

Bạc đức vô tranh để lòng bình đẳng, có bình  
đẳng mới thấu thị Như Lai tâm.

Nước là nhà lớn cho trăm họ sống chung,  
Trời là nhà lớn cho Vũ Trụ giải thoát.

Đức là nhân lớn cho Tam Giới công đức, đạo là Đại Khôi Linh Quang cho Tam Giới toàn chơn. Có được toàn chơn mới thật trường sanh với đạo.

Trong tâm bảo có chứa vô hình, cửa đó do tâm vô tướng mở ra, ngoài thiên định ra không có pháp thứ hai mở được.

Trong tâm mỗi người đạt đạo được mở ra cánh cửa huyền ẩn để giao tiếp với Khôi Vạn Năng, người được giao tiếp nhẹ như lông hồng thăng Thiên đạt đạo.

Thân có tâm lý học được sở năng của vạn hữu, tâm có chơn lý đặc được Đạo Lớn của cánh cửa huyền vi.

Trong tánh trần có thất tình để động tịnh, trong tánh vô vi có Thất Chơn để đắc ngộ vô vi.

Lòng nhân của người đạt đạo là giao cảm được một khế hở của lòng đại chí nhân của Thượng Đế.

Quốc Gia có nội chính định thì ngoại trăm họ an, Tiểu Thiên Địa nội chính định pháp thân phát huệ.

Trong thấu ngộ Đạo Lớn là Hư Vô, ngoài thấu ngộ Vạn Pháp là Diệu Hữu.

Tâm Kinh mở để liễu ngộ pháp tánh, Tâm Pháp mở để liễu ngộ vạn năng, tâm đạo mở để liễu ngộ Diệu Hữu.

Trong chỉ nguyệt lộ tánh thần quang, ngoài chỉ nhật Hư Vô thành Diệu Hữu.

Trong huệ phát gọi tâm là lý, ngoài tham thiên gọi lý là kinh.

Pháp tánh mở Thiên Kinh bày trước mắt, pháp tâm khai nhìn thấu cảnh vô hình.

Người đạt đạo càng định càng huệ, người tạp niệm càng tịnh càng loạn.

Trong mỗi pháp luyện qua thời gian phải cần dùng không pháp trong đại pháp để giải, như tẩy rửa được vậy mới giữ được sự linh thiêng của nó.

Pháp Môn là nguồn nước; thân người luyện pháp như bộ máy chứa nước, luyện qua thời gian thân kinh lúc nào cũng chứa một số cặn bã tồn lại, không biết thanh lọc và dùng không pháp để tẩy rửa thì người tu càng ngày càng nặng nề, về vô hình từ từ các cửa giao cảm đóng lại, các chơn huệ sẽ mất sự linh thiêng. Vì vậy cần gặp Minh Sư chỉ dạy, dùng không pháp để tẩy Pháp Môn mà mình đã luyện bùa và phép.



Của quý không ai để ngoài sân, đạo thật cao quý không thể bày hết trên sách, Tam Giáo có rất nhiều pháp lực nhưng không mấy ai mở được cửa huyền cơ để thành chánh quả. Vì vậy bậc đạt đạo tịnh khẩu để chỉ nguyệt không thể nói.

Khí hóa Hậu Thiên và linh khí Tiên Thiên có hai cánh cửa Càn Khôn Dĩ Định, chỉ có nhập định mới vào cửa Vạn Năng của Diệu Hữu.

Trong những cõi học xong không thể nói, trong những chỗ không thể nói lại được nghe, lời nói Âm Ba Đại Hồn huấn dạy.

Cao quý của bậc đạo là biết ngu đời khôn đạo, cao quý của bậc huệ là đem thiên hạ thái bình, cao quý của bậc nhân biết tham thiên và thanh tịnh để mình phát huệ.

Trong minh thâm chơn quang để nhập định, ngoài biết tùy thời để cách cảm thần giao. Biết để theo thiên lý tùy hình, học để thiên nhiên tự ứng.

Không cầu cho tâm dục lặng yên, không mê cho tâm chơn thần sáng, không ý lại cho tánh huệ phát minh, không phiền não cho Tâm Pháp thông giới, không bá nạp cho y đức phát Kim Thân, không bá đạo cho linh tánh học đạo.

Biết để đó học thêm trong cái biết, thấy để đó định tâm trong cái thấy.

Trời trong muôn Tinh Tú hiển hình, tâm tịnh muôn Sao Trời hiệp thể.

Hư Vô là cõi tự nhiên âm thu dương hóa, đến Thái Cực của nội tâm mới thật mở ra các cực huyền vi, trong các cực huyền vi điều có một cánh cửa của Vạn Hữu.

Trong tâm mỗi người đều có Nhất Điểm Linh Quang lên xuống theo Đường Thiên Xích. Nên việc thấy biết trong Hư Vô hiển thành Diệu Hữu.

Định được thâm linh khí Hư Vô, tịnh được thâm Linh Quang Vũ Trụ. Mỗi lúc nhập định càng thanh sạch thần trí cho tâm tịnh thần an phát chánh huệ. Mỗi người không biết tự mở đường dây Thiên Xích của chính mình không bao giờ linh hồn được trở lại Thiên Đàng.

Chỉ có thiên định mới phát tâm thông, mới nối luồng điện Thiên Xích, mới mở cửa nhân thiên, mới Hư Vô giải thoát. Ngoài thiên định ra con người không ai mở được cửa Trời Lớn để về trong Đại Thừa Cứu Chuyển được.

Thiên định để mở cửa nội tâm, thiên định để thanh lọc nội lý, thiên định để giao cảm khí linh,

thiền định để hồi sinh Tiểu Thiên Địa, thiền định là chìa khóa tâm linh, thiền định là pháp nhân tâm chơn lý.

Định được lắng nghe tiếng nói của lương tâm, định được thăng Thiên được pháp tánh, định được thống suốt được lực siêu nhiên, định được thông linh tâm tức Phật.

Hoa thiên khai nở lúc định tâm  
Hoa huệ phát ra lúc lặng tỉnh  
Biết đó dường như là lòng bỏ đó  
Nghe trong dường thể học thấy nghe.

Trống dạ không lòng trong vô tướng  
Trống lòng không tánh giữa Hư Không  
Lặng nhìn Tam Giới trong thiền giác  
Mới ngộ Cần Khôn một bảo đồ.

\*\*\*

Bình bình Linh Quang hóa  
Cảm cảm lộ huyền cơ  
Thông thông tâm tri ngộ  
Giác giác lộ thiên thơ.

Giác mình định dường Thiên khai mở  
Ngộ mình trong thiên số kỳ nhân

An mình trong đại pháp minh lòng  
Định mình trong Kim Thân hóa hiển.

Trong mỗi bước đường Thiên,  
Nhờ Thiên Mã dẫn tiến,  
Vào cửa Đạo Như Lai,  
Nhờ Linh Ngu dẫn lối.

Trong hoa pháp quần tiên cố vấn  
Vạn cảnh thiên nhạc trời bốn phương  
Thần lôi sấm tiên phong khai lộ  
Bạc tiên thần mở cửa Hạo Thiệu Quang.

Nước tịnh thủy Rồng thăng biển bắc  
Lửa thanh quang Xích Đế về Nam  
Khí hạo Thanh Long vào đông độ  
Tây Kim hóa thể Bạch Long Thân.

Huỳnh Đế vào trong trung ương tinh tọa.  
Ngũ Đức giao hòa, y đức trở Tam Hoa.

Bạch đức sanh kim kim sanh trí độ  
Lửa đức nung kim kim đặc kỳ nhân  
Khí hạo nung kim kim hoa đặc hỏa  
Huỳnh Đế Bảo Kim kim phát kỳ quang.

Đức tỉnh kim thành kim tri kỷ  
Đạo thành kim trí phát Kim Thân  
Trong thân Ngũ Đức giao thành pháp  
Hóa hiện trần gian đại pháp Thần.

Vào trần tỉnh mộng trần khái ngộ  
Khai tâm kêu cổ lộ kỳ tâm  
Nực cười thế giới gieo màng khổ  
Mới rõ thực hư kiếp làm người.

Giàu tốt không an giàu đa loạn  
Thiền tọa không yên đạo đa phương  
Giàu biết định an giàu sang phú  
Thiền tọa tịnh rồi trí thông Thiên.

Biết tu là biết bình tâm định  
Hóa giải tùy cơ phát nhân duyên  
Lời nói trong tâm hồn thanh thoát  
Nhu Lai chơn giải đạo ngàn năm.

Hoa Huỳnh Đình nở qua cơn khảo đảo  
Tâm đắc thành nở Thiên Pháp Kim Thân.

*Phú quý cúng dường phước dư để công đức;*

Bậc đạt đạo cúng dường kinh pháp để thanh kim, bậc lãnh đạo cúng dường nhân quyền để bình trị, bậc giàu sang cúng dường pháp thí để thanh cao.

Bậc tu nhân cúng dường thiên định để trí tuệ, bậc thanh tu cúng dường ngôn luận để thái bình, bậc học sĩ cúng dường vô tranh để định quốc, bậc tài hoa cúng dường trí độ để yên nhà.

Lời chánh tín yên đạo của hạ nhân  
Thân chánh định yên tâm hàng học sĩ  
Bớt sàm ngôn tâm lực tự hòa  
Nghiêm pháp tướng trí khôn tự mở.

Bình chánh niệm trí độ tự khai  
Minh sự việc kinh tâm tự hóa.

Khẩu hoa khai văn chương tự huệ  
Nhân hoa khai thanh thân tự tri  
Tâm hoa khai quả vị tự trí  
Thân hoa khai cao quý tự thành.

Cha Mẹ tu nhân con cháu được phúc báu  
Huynh đệ tu nhân gia đạo được điền an  
Tổ đường đồng tu cứu huyên được siêu thoát

Thiền định là sức sống của tâm linh,  
Là hồi quang phản bản của trí tuệ,  
Là trí độ lớn trong một quốc hồn,  
Là bậc nhân thanh tịnh trong đời sống,  
Là nội đức phát trí độ tiềm năng.

Thiền định là người học lập trật tự trong nội giáo, biết sửa sai trong lục đục thất tình, biết tu chánh nhân phẩm trong đức nhân xã hội.

Thiền định được là người biết học mục thước tiến hóa trong mỗi hoàn cảnh thuận chiều hay nghịch đãi để sống trong mỗi đời sống của Thánh Nhân.

Thiền định là người biết nối tâm mình vào sự sống của Vũ Trụ Đại Khôi Linh Quang, biết thanh tịnh trí huệ trong xử nhân đời thế.

Thiền định là người giàu lòng đạo đức dần thân trong mọi hình vi sắc tướng để vô tướng, mới thấu triệt Hư Vô không vượt qua mới đắc vạn hữu.

Thiền định là người luyện nhân nại để thành công trong xã hội và tâm linh trong đại định.

Thiền định là cây thước tâm linh đo lường nhân cách, sống và dạy mình để cẩn cẩn thận thận khi tâm mình phát huệ.

Thiền định là nhu thắng cương, nhược thắng cường lòng nhân chánh thắng bạo ác để quy y cho tất cả.

Thiền định là ta tâm ta trong ký ức, thông suốt được ký ức thông suốt được ký ức mới tỏ ngộ quá khứ vị lai.

Thiền định là đạo lực của Như Ý nối liền được Hậu Thiên và Tiên Thiên ký ức mới tỏ ngộ tự nhiên.

Thiền định là người tầm chơn lý trong nội thiên giác, bước vào tôn nghiêm của các tôn giáo đa ngôn là không đạt gì hết.

Thiền định là tu chính tâm, hành chính nhơn, học chánh văn, an chánh đức, minh chánh đẳng, yên chánh đạo, tu chánh nhân và an chánh niệm.

Thiền định phát được trí độ tha và tha được vị nhân, vị nhân an sàm ngôn để bình tâm kiếm cho ta chánh kiến.

Thiền định biết ra khỏi tình sâu không ân và không oán, biết ra khỏi thất tình không tham và không si, biết ra khỏi chí hạ nhân không cầu và không nhân vị, biết ra khỏi tình tưởng không đòi



vị không vị kỷ, biết ra khỏi cái lòng về không lòng không truy cứu. Được vậy tâm tịnh lòng an.

Trong không tánh phiền não thì nội an, ngoài thông tình thì tim định, rồi nhập phương tiện để ta an trong cái có, còn ngộ không thì yên trong tri giác để thành công.

Muôn tướng hiện ra dùng không tướng an tịnh, muôn hình hiển dùng không tính toán đi quy không.

Tâm động khởi dùng vô tâm khai thị cao quý, trí khởi suy vi luận đạo không trí để an nhi.

Cao công không tranh công mới qua thử thách, cao nhân không tranh phân bua mới thật chân nhân.

Thiên sanh Phật Thần Tiên lai giá  
Tâm vô tranh từ bi lớn thành rồi!  
Vào Trời nên nhớ không tôi  
Không là có cả Đạo Trời thượng sanh.

Động trong thanh khí chuyển hóa thần đồng  
An trí tuệ vào Trời không lại sanh Diệu Hữu  
Mỗi tinh tượng đều có thần ngôi an trụ  
Tinh hoa sanh tinh tướng hiệp nhân thần.

Vụ Trụ đồng hóa muôn pháp thân  
Nguyên lai hiệp thần quang khai phục bản  
Sơ khai đến chân nhân hiệp bản.  
Vốn Hư Linh về đến đạo vô cùng.

Định thiên thông linh khí mở Thiên Môn  
Hạo nhiên khí Thần Tiên sanh huệ mạng.

\*\*\*

*Kim cang khai bảo tạng,  
Phật Pháp mở Linh Đài,*

Tâm Phật đồng y,  
Pháp nhân tọa ý.

Tánh pháp tròn đầy,  
Pháp trí Như Lai.

Vương chính tâm khai,  
Như Lai điễm hóa.

Nhập định để hiệp vắn ô,  
Tâm Thiên để tri bóng thố,

Khí khinh thanh đồng cảm thì ứng, đồng chí  
thì minh, đồng thanh thì kết, đồng thần thì phát,

đồng linh thì độ, đồng tỉnh thì an, đồng minh thì giác, đồng tri thì ngộ.

Tâm thanh tịnh; đồng tỉnh sanh huệ, đồng thức sanh an, đồng ngã sanh ly, đồng đẳng sanh hóa, đồng đạo bình đẳng điêm hóa, đồng khí hạo tương hòa, đồng linh giác giao cảm, đồng Tâm Kinh thì phát linh ngôn.

Vào đây tánh thanh tịnh nghe thấy thì an, biết nhân quả tự giải, việc có nhân quả không bàn, hiểu thiên cơ thì yên lặng, gặp đạo tặc yên thân, xa tà bạo để trình thẳng.

Không lui tới chỗ phàm ô, không nghe lời ố đạo, để cho tâm ta trở vào trong gọi là nhập định, đi ra ngoài gọi là thiên giác, lấy cái giác tha của ta giúp cho hàng tu thiên định.

Thanh tịnh; học để cầu tiến, không học để binh quyền.

Tu để cầu đạo, không tu để luận giáo sàm ngôn.

Bình để đại ngộ, không ngăn lộ của người tu đường khác.

Hòa để an đạo, không nhập vào lục lâm thảo khấu.

Yêu để đại ái, không vì chỗ ô tà lục dục thần tâm.

Biết để giác ngộ, không dùng chỗ biết để ngã mạn.

Ở biết từ tâm, không di thiện bất minh lai lịch.

An để bình chánh, không thiện ác tà chánh đả phá nhân tâm.

\*\*\*

### ***Bậc Giác Ngộ:***

Yêu vì đại ái bố thí ngôn làm chánh ngộ, giác vì đại tha bố thí pháp làm đạo lộ.

Thương vì đại cứu độ, không vì thương tranh ích kỷ.

Ân vì tứ pháp diệu tâm, không vì ân tình ràng buộc.

Hỷ vì vui sự thành tựu, không vì hỷ lạc ái ó với nhau.

Xả vì tha kẻ đại thù, không vì thọ báo ân nghĩa mà ràng buộc tư tưởng.

Bình mình vì tôn trọng nhân quyền, không y nạt bá đạo.

Tu vì tìm lại chính mình, không lạc vào thị ngã vô minh một lần nữa.

Hành để lập công đức, không vì danh dục giả danh.

Độ vì đại giác, không vì thân thương trong phàm ngã.

\*\*\*

*Bậc Từ Bi;*

Bi để tha độ trong di thức cứu khổ, không cứu nghèo.

Bi để tha thương giác ngộ, không bi lụy thường nhân.

Bi để chỉ đạo, không bi trong làm giùm cho thế gian để họ hưởng thụ.

*Từ bi là khối nhân quyền  
Đại đồng dân tộc bi yên thái bình  
Từ bi di thiện khai minh  
Không bi như đám cầu xin không làm.*

*Bi đại định mở Trời Nam  
Hào quang Chư Phật giáng phàm vì bi  
Bi kim định giải đạo tùy  
Tùy thời biến dịch an bi mới tài.*

Thiên định để giải thoát tâm linh, không vì tôn chỉ và hội đoàn trói buộc chơn tánh.

Thiền định để lập quân bình cho thân tâm,  
chứ không thiền định để cho có đạo cho vui làm  
bạn.

Luyện đạo để di ngôn, thiền định để minh  
chánh, luyện đức để nhân quyền, thanh tâm để  
phát huệ.

Bớt trần tâm, thanh tâm đồng hiển lộ  
Bớt mê đời thiên số hiện tâm quang  
Bớt sàm ngôn và lý thuyết thế gian  
Thì tâm huệ phát quang trong thiền thất.

Bớt xa xí tự nhiên an lòng thật  
Để phong đều tan rã phát chơn quang  
Bớt oán hờn phiền muộn phát tâm chơn  
Bình Phật tánh thông Thiên La Địa Võng.

Đạo thật tu không trong mơ lập mộng  
Pháp thực hành không khuấy động nhân thiên  
Thiền thực hành không tụ chúng họa bài tiên  
Tâm thật tịnh phát khai nguồn chơn giác.

Trong có căn ngoài không cần y với bát  
Tu tại gia vẫn đạt đạo minh thiên

Phật Tổ bốn phương hễ thật tu đồng phương  
thượng

Bồ Tát vạn nhà thật tịnh phát Đại La.

Tâm có bi trong nơi nào đồng có Phật,  
Tánh Phật Đại Từ Bồ Tát hiển muôn nơi.

Việc chưa biết cầu minh sư giác ngộ,  
Pháp chưa thông cầu minh pháp linh thông.

Đừng đứng giữa ba dòng làm loạn tâm Phật  
lý, đừng tưởng Phật vô hình không thấy được  
đạo ta trong. Nên định nghĩa cho lòng ta chính  
tín, nên định nhân cho lòng ta chánh linh nhân.

***Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn.***

***Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi.***

***Nam Mô A Di Đà Phật.***

***Kính Bái***

***Đức Thầy Vô Danh Thị.***

**\*\*\***